

Briefing



December 2014
Nr. 94



Briefing

Briefingmaterial

skickas till Marita Täppinen
Fornbacken 41, 2tr, 152 56 Södertälje
E-post: briefing@sgsresa.nu
eller ordforande@sgsresa.nu

Adressändringar:

Skickas till Dag Jonsson
Sandhamnsgatan 48 B, 115 28 Stockholm
E-post: medlemsregister@sgsresa.nu

Resemästaren:

Vår Resemästare är Lotta Borgiel
Marsjö Hvilan, 643 94 Vingåker
E-post: resemastare@sgsresa.nu

Sista materialdag för nästa nr. är 1 februari 2015.

Annonser:

En helsida kostar 1000 kr och en halv sida 500 kr.

Redaktionen förbehåller sig rätten att bedöma och eventuellt förkorta insända bidrag och tar inte ansvar för ej beställt material.

SGS adress:

c/o Anders Gezelius
Skatkullevägen 22, 430 82 Donsö

Internetadress:

www.sgsresa.nu
E-post: ordforande@sgsresa.nu

Medlemsavgift per kalenderår:

Ordinarie medlem 250 kr. Familjemedlem 75 kr.
Postgiro: 429 14 52-3

Lokala träffar

Väst 14 april, 3 oktober

Inbjudan och program skickas ut som vanligt inom respektive region och finns på SGS hemsida ett par veckor före varje träff.

STYRELSEN

Ordförande:

Anders Gezelius
031-97 21 02
ordforande@sgsresa.nu

Vice ordförande:

Kristina Bergman
0303-22 52 50
vice_ordforande@sgsresa.nu

Sekreterare:

Magnus Andersson
042- 14 67 51
sekreterare@sgsresa.nu

Vice sekreterare:

Kerstin Strandskog
08-19 72 83
vice_sekreterare@sgsresa.nu

Kassör:

Ewa Knutsson
0767-96 55 00 kassor@sgsresa.nu

Vice kassör:

Bengt Cederfelt
08-96 14 95
vice_kassor@sgsresa.nu

Klubbmästare:

Stefan Karlsson
08-550 361 39
klubbmastare@sgsresa.nu

Briefingansvarig:

Marita Täppinen
08-550 156 14
briefing@sgsresa.nu

Resemästare:

Lotta Borgiel
0151-209 00
resemastare@sgsresa.nu

Ledamöter:

Isabel Olesen
+45 613 032 64
ledamot@sgsresa.nu
Dag Jonsson
08-528 08 468
medlemsregister@sgsresa.nu

- 4. Ordförande har ordet
- 6. Höstmötet i Jönköping
- 10. Vykortshälsningar
- 11. Medlemsnytt
- 12. En reseberättelse från Dubai och Sydost-Asien, del 2
- 21. Digitala vykortshälsningar
- 22. SGS – minnen och summering
- 23. Resemästarens sidor

Förstasidesbilden

”Gomorrön. Är ni redan här”?!

Leopard i Botswana, 2014.

Foto: Birgitta Kleefeldt

Information om SGS medlemsmatrikel

Föreningen har beslutat att sluta producera en tryckt medlemsmatrikel. Styrelsen utreder för närvarande möjligheten att på ett säkert sätt, som också uppfyller eventuella legala krav, tillgängliggöra en digital matrikel via föreningens hemsida.

I väntan på den digitala matrikeln finns det möjlighet, för den som anser sig behöva en uppdaterad matrikel, att beställa en sådan i form av en PDF-fil som skickas med e-post för egen utskrift.

PDF-matrikeln beställs av föreningens medlemsregisteransvarige på e-post medlemsregister@sgsresa.nu

Den medlemsregisteransvarige

Ordföranden har ordet ...



Anders
Gezelius

Jönköping - eftertankar

I efterdyningarna av det senaste SGS-mötet i Jönköping är det många tankar som går runt i huvudet. Som alltid efter varje möte så går funderingarna kring vad som gick bra respektive mindre bra och vad vi måste tänka på inför kommande möten. Den här gången möttes vi av en samlingssal som var väldigt grund och mycket bred. När min första förskräckelse lagt sig såg jag att man hade en utrustning som bestod av tre projektorer som alltså visade bilderna på tre olika skärmar. Jag tyckte att det fungerade otroligt bra och att det innebar att alla i princip kom ganska nära duken. Som tur var hade vi satsat extra på mycket bra högtalaranläggning så jag tror att alla hörde bra också. Problemet var att det inte fanns hörselslinga för de som behövde det.

Den utvärdering som vi gör efter varje träff numera gav också ett mycket gott betyg åt både programmet och hotellet. Helst skulle jag önska att alla lämnade in utvärderingen, men vi får tänka på att 68 svar av 90 deltagare till och med är bättre än det kan se ut vid första påseendet för jag tror att många par inte ser någon anledning att lämna mer än ett svar om man är tämligen överens om värderingen. På den femgradiga skalan fick vi den här gången 4,4 som värde på helhetsintryck av träffen och i jämförelse med tidigare träffar så är det "normalt" och

har bara växlat mellan 4,2 och 4,6 på de träffar där vi har haft utvärdering. Eftersom vi alla har lite olika tycke och smak när det gäller vad vi vill höra och se om så tror jag inte att det är realistiskt att hamna så mycket högre. Men målsättningen att göra det ska vi naturligtvis fortsätta att ha! Om mötet i övrigt kan ni läsa på annan plats i Briefing, så jag ska inte uppehålla mig längre vid det, med ett undantag.

De flesta program på våra träffar handlar med rätta om andra kulturer, natur, resor och lokala förhållanden. Den här gången hade vi dessutom en föreläsare som pratade om det här med att ta hand om alla de bilder vi tar på resor (och annars) och hur vi hanterar det. Förr, och då menar jag under dia-eran, var bilderna inte så många och det var inte så mycket att göra om en bild var mindre bra annat än att kasta den. Nu är bilderna så oerhört många fler och svårigheterna ökar. Mattias, som föreläsaren hette, talade om vikten att väldigt noga tänka att man sätter ihop sin bildvisning eller gör sin fotobok med en tydlig åhörare/läsare i tankarna. När han gjorde det hade han till och med en bild på en enstaka person uppklistrad bredvid sin bildskärm och tänkte sig att han beskrev sin resa just för henne. Det tror jag kan vara en bra tanke för mig i alla fall när jag framöver sitter och kanske plockar ihop

lite bilder att visa på någon SGS-träff under Egna bilder.

Medlemsutvecklingen

Antalet medlemmar i SGS varierar ganska mycket från år till år. Jag tror att många går med i en ”reseförening” utan närmare funderande över vad det innebär – ”Jag gillar ju att resa så det borde passa mig ...” Om man sedan inte deltar i våra träffar och får vänner eller åker på SGS-resor och får vänner den vägen upplever man kanske inte att SGS ger något extra och ser inga skäl att vara med. Det är helt rimligt och med tanke på att vi har ganska hög medelålder så är det inte konstigt att antalet medlemmar varierar. Som mest har vi varit lite över 500 medlemmar och är just nu nere i alldeles under 400. Det är inget självändamål att vi ska vara många eller ett visst antal, men möjligheterna att driva föreningens verksamhet är direkt avhängig av att det finns ett tillräckligt stort underlag för träffar, resor och andra aktiviteter och jag är orolig för att vi med nuvarande tendens är på väg mot en smärtgräns. Det är inte minst frågan om att vi måste få in yngre och aktiva personer som kan ta del av utveckling och arbete så att ansvar och uppgifter kan spridas på fler händer. En mycket stark uppmaning till er alla blir därför att göra vad ni kan för att värva nya och helst aktiva medlemmar!

SGS på nätet

Både för att nya personer med reseintresse ska hitta till SGS och för att vi ska kunna utveckla möjligheterna att ge information och service till våra medlemmar är det av största vikt att vi kan utveckla föreningens hemsida och

det vi kan erbjuda där. Vår webbsvarige har gjort ett stort och mycket bra jobb hittills, men med förändrade arbetsförhållanden behöver vi nu någon som kan ta över eller åtminstone bidra till arbetet med hemsidan. Det handlar både om att fräscha upp och modernisera sidan och att sedan underhålla den. Det är inte en uppgift som kommer att kräva särskilt stora insatser, men den måste finnas och ha en viss kontinuitet. Det bästa är om vi inom våra led kan hitta någon eller några som kan bidra här. Alternativet är att vi behöver ta in externa krafter och det kommer naturligtvis att vara mer kostsamt. Jag vill därför uppmana er alla att om ni själva kan eller vet någon i er omgivning som skulle kunna bidra med något på det här området så ta kontakt med mig eller direkt med vår webbsvarige. Som jag skrivit om tidigare så kan jag inte se någon annan utveckling än att föreningens kontakter i större och större utsträckning kommer att gå den vägen. Höstträffen i Jönköping var en milstolpe genom att det nu var möjligt att göra anmälan till mötet direkt på hemsidan.

God Jul och Gott Nytt År!

Med obegriplig hastighet har ett år gått och det är dags att välkomna ett nytt! Jag vill passa på tillfället att önska er alla en rad goda helger, vare sig ni firar dem på andra breddgrader eller på hemmaplan. Om ni reser – glöm inte att berätta det för oss andra genom bidrag till Briefing och om ni inte reser – kom ihåg att berätta för oss andra om något ni varit med om när ni senast, eller vid något annat tillfälle, var ute i världen.



1.

Minneapolis 8/9-14

Hej!

Vi befinner oss på en fyraveckors bilfärd genom Nordamerika. Igår kom vi till den första storstaden sedan vi lämnade västkusten.

Hälsningar

Eje, Lars-Eric S, Christer G, Bengt C

2.

Här kommer en hälsning från oss på vandring bland vindruvsodlingar i Bühlertal.

Ewa & Lars

3.

Hej på er alla. Vi tittar ut över Medelhavet mot Chateaux d' If. Tänker på Monte Christo!

Hälsningar Ann o Kristina

4.

Hälsningar från ett soligt Skottland fullt av säckpipor, slott och whisky.

Dag o Margareta

5.

Före avresan sade man: "Inte ska ni väl åka till Alaska i september?" Men det gjorde vi och det föreslår jag att Du också gör. Tågresan från Seward till Fairbanks är en upplevelse.

Varmt, soligt och VINDSTILLA när vi hyrde ett taxifyg i Talkeetna för att landa på en glaciär. Här vandrade vi omkring en stund och drack medhaft kaffe. Naturen i höstfärger är sagolik i september, vilket vi njöt av under dagskryssningarna. Men det finns också intressanta museer i både Anchorage, Fairbanks och Valdez.

Hälsningar Margot L

Nya medlemmar i SGS

Vi är glada att kunna hälsa följande medlemmar välkomna i föreningen:

Kerstin Gustafsson

Håknäsvägen 186

791 21 Vätö

Herbert Johansson

Britt-Marie Johansson

Högomsvägen 40

857 40 Sundsvall

Göran Årnell

Susanne Årnell

Blåbärsstigen 17

941 41 Piteå

Karin Malmgren

Kaptensbogatan 9

533 11 Jönköping

Urban Rönnqvist

Polhemsgatan 28

lgh 1107

112 30 Stockholm

Avlidna medlemmar i SGS

SGS deltar i sorgen efter den avlidna medlemmen

Marie-Louise Andersson,

Helsingborg

Till hennes minne har föreningen planterat träd i Vi-skogen.



Höstmötet i Jönköping

Text och bild: Margareta Jonsson
Zelleroth

Så var det Allhelgonahelg igen och dags för höstträff. Vi var ca 90 medlemmar som träffades på Comfort Hotel i Jönköping. Som vanligt samlades vi till en gemensam middag på kvällen och Anders Gezelius hälsade alla välkomna. Styrelsen hade möte och vi andra såg ”Egna bilder”.

Lördagen startade med att Anders informerade från styrelsemötet. Vårmötet 2015 kommer att hållas i Vadstena. Aktuella frågor inom vår förening är dels medlemsmatrikelns framtid, dels en omarbetning av hemsidan, som behöver fräschas upp. Lotta informerade om aktuella resor och Marita efterlyste artiklar till Briefing.

Sven Hedins eskapader fanns i flera programpunkter och först ut på plan var Bodil Einarsson som deltagit i en av resorna ”I Sven Hedins fotspår”. Hon presenterade faktauppgifter om landets historia och natur blandat med

egna reflektioner och slumpmässiga händelser som inträffat längs vägen. Det blev ett engagerande framförande med tempel, klippor, grottor, sand, skyskrapor, hantverk, marknader, jurtor, jakar, valnötsträd, massor av paprika och många olika fortskaffningsmedel.

Dokumentärfilmaren Erik Fernström visade filmsekvenser från snöleopardens hemvist och hur han studerat tjuvjakt och handel med levande ungar och pälsverk. Det rör sig om stora summor pengar och korrruptionen är utbredd. Jakten och den illegala handeln kommer sannolikt att fortsätta så länge det finns en marknad. Eriks inslag, med både vackra och tragiska djur- och naturbilder, berörde många av oss djupt.

Sen var det dags för Nils Sjöström, en fotovagabond och världsresenär, att berätta om olika resor och vistelser i Asien. Där hade han varit tretton gånger och den längsta vistelsen varade i drygt tre år. Nils reste alltid ensam och sökte sig till områden som turister sällan besökte. Möten med människor i deras vardagsmiljö engagerade honom och gav tillfällen till unika bilder. Han berättade om minoritetsfolk, kloster, festivaler, tempel, fattigdom, rån, marknader, hantverk och stupor. Att föra ett vagabondliv är oftast både händelserikt och intressant, men det finns också tillfällen då det inte en dans på rosor.

Årets kulturella inslag var ett besök på Husqvarna Fabriksmuseum. Innan vi begav oss ut i samlingarna i museet





Infarten till Husqvarna fabriksmuseum. Logotypen är en avbildning av en musköt-pipa i genomskärning med korn och sikte.

fick vi en fångslande introduktion om företagets historia av Ann-Britt Thor. Husqvarna har tillverkat så många olika produkter och i princip alla olika varianter och årsmodeller fanns att beskåda. Vi fick nog allesammans aha-upplevelser när vi vandrade genom museet. De flesta av oss har eller hade haft en Husqvarnaprodukt hemma. Det fanns vapan, cyklar, mopeder,

motorcyklar, gräsklippare, värmepannor, radiatorer, snöslungor, jordfräsar, utombordsmotorer, mikrovågsugnar, symaskiner, kaminer, motorsågar, gjutjärnsspisar och mycket mer. Köttkvarnen var en riktig bestseller på sin tid, så även de gjutna grytorna, både de enklare svarta järngrytorna och de färgglada emaljerade. Inte långt från museet låg Smedbyn, en 300-årig



1950-talskök

bebyggelse, som idag mest inrymde olika hantverkare. Flera av de små bodarna hade öppet och det blev en del inköp gjorda. Några av oss hade turen att hitta rakubrännningen av keramik. Metoden kommer från Japan. I Smedbyn låg den utomhus en bit från huslångorna eftersom ugnen, röken och värmen var påtaglig. En oerhört smutsig hobby, men utövarna älskade sin verksamhet.

Efter middagen på kvällen blev det fler visningar av "Egna bilder". Trots den sena timmen orkade några av oss med ytterligare en stund i baren. Då fick vi klart för oss att helgen uppmärksammades av de lokala ungdomarna, som hade klätt ut sig. På trottoaren utanför passerade Jesus med ett stort kors över axeln, påven med en stilig mitra, f-n själv helt svartklädd och lite senare en shejk med en klassisk palestinasjal. (Nej, vi var inte onyktra!)

Många av oss SGS:are tycker om att fotografera och vi fick tips och råd av Mattias Karlsson Sjöberg, som är folkbildare inom foto och driver Sveriges största utbildningsplats (Moderskuppet) inom området. Vad gör man med sina tusentals bilder på hårddisken? Här är några av de råd vi fick: Bedöm kvalitet direkt och kasta oskarpa och misslyckade bilder med en gång. Tryck "Delete" lite oftare. Tänk efter vem eller vilka som skall se dina bilder och tänk på den (sannolikt lilla) målgruppen hela tiden. Visa inte alla bilder du själv tycker är bra, utan välj bilder som skapar en berättelse. Bestäm vilken presentationsform du tänker använda (telefon, TV, fotobok eller stor bildduk). Våga bryta kronologin. Din egen uppfattning om vad andra vill se är troligtvis helt fel! Solnedgångar är exempelvis helt ointressanta för dem som inte var med. Det behövs inte heller dussintals snarlika bilder på semesterhotellets pool



eller barnbarnet med hink och spade. Våga välja! Gör din egen berättelse om ämnet och låt bilderna illustrera din berättelse. Håll dig till ämnet. Visa t ex inte blomman från hotellträdgården om du skall berätta om ett lands historiska kultur. Jo, nog blev Mattias presentation en tankeställare.

Åter till Sven Hedin. Håkan Wahlqvist, som bl. a är antropolog med forskningsbakgrund från Syd- och Centralasien, berättade med inlevelse om Tarimbäckens arkeologi och Hedins expeditioner där under rubriken "Från Maral Bashi till Xiahoe Mudi". Med stöd av gamla fotografier från utforskningarna och kartor över området fick vi en intressant resumé av Hedins forskningsresultat på olika platser i området.

Jörgen Fredriksson, Världens Resor, väckte vårt intresse för Colombia genom att presentera en ny resa dit. Flera inrikesflyg ingår och det ger tillfälle till många upplevelser och aktiviteter i olika delar av landet.

S A Andrées Polarexpedition 1897 – världens bästa polarhistoria! Håkan Jorikson, museichef vid Grenna Museum - Andréexpeditionen Polarcenter, berättade med inlevelse om Andrées expedition. Förberedelserna var omfattande och deltagarnas kunskaper och erfarenheter var oerhört viktiga inför detta helt nya äventyr. André var betrodd och skaffade snabbt generösa sponsorer till projektet. Vi fick följa den vådliga färden till det tragiska slutet. Håkan visade bilder, som sällan förekommit i litteraturen, från deras kamp uppe i norr. Vi är välkomna till museet för att få veta mer!

Anders tackade för gjorda insatser. Det var dags att avsluta höstmötet. Konferenslokalen med tre filmdukar fungerade utmärkt, maten var god och portionerna rikliga. Vädret var trist, mulet, grått och regnigt, men vad gjorde det? Vi satt ju mest med fördragna gardiner och pratade, lyssnade, såg bilder och bytte erfarenheter om olika resor och det var ju precis så vi ville ha det!



En reseberättelse från Dubai och Sydost-Asien, del 2

Text och bild:

Lars och Marianne Egnell

Del 2, 7 – 26 mars,
(del 1, 11/2–6/3, Dubai, Kina, Burma
och Vietnam se Briefing nr 93)

*(Kursiv stil i texten nedan betyder
funderingar eller tillbakablick)*

Flyg Hanoi → Luang Prabang, Laos
med Vietnam Air 7 mars:
Luang Prabang 8-10 mars:

Luang Prabang, den gamla huvud-
staden i Laos, är fridfull och har en
speciell stämning då inga hus är mer
än två våningar. Det är något speci-
ellt att se på vackra pagoder och att
se alla munkar som går runt och får
mat vid gryningen.

Bakom vårt lilla "guest house" ligger
ett klosterområde, till höger floden
och åt andra hållet det heliga berget
med sina pagoder. Näst intill oss
ligger det gamla kungapalatset (en



Munkarnas frukost i Luang Prabang



Vid Mekongfloden

våning), som nu är museum med
många föremål bevarade. I palatsets
garage finns kungens bilar, t.ex.
Ford Lincoln, Ford Edsel m.fl. be-
varade. Kungen med familj flyttades
1975 av politiska skäl till norra Laos
och ingen har därefter hört något
från dem!!

Att rida elefant ner till Mekongflo-
den är häftigt. Det är så brant att
vi får anstränga oss mycket för att
inte glida ur den hala träkorgen på
elefantryggen.

Det vilar ett lugn över livet vid
floden. Vi åker över i en smal båt för
att titta på grottor innehållande tu-
sentals pensionerade Buddhor. Vi tar
tuc-tuc till den närliggande flygplat-
sen. I Laos och nordöstra Thailand

har tusentals motorcykelhjul, till skillnad mot de små hjulen i centrala Thailand.

Flyg Luang Prabang → Saigon = Ho Chi Minh City = HCMC 11 mars:
Saigon/ Ho Chi Minh City/ HCMC 12-13 mars:

Här finns 5 miljoner motorcyklar/ "vespor" på 11 miljoner invånare. Det är spännande att se dem i stora mängder vid gatukorsningarna, hur de lyckas undvika krockar i sista stund.

Det är en gigantisk klimatkatastrof och vansinne att inte ordna en bra infrastruktur med tunnelbanor, pendeltåg, bra busslinjer mm i länderna här nere – så folk åker motorcykel istället. Det är också en hälsokatastrof för framtiden när de inte rör sig mer än några meter utan motorcykeln.

Muséet om "Det amerikanska kriget" (Vietnamkriget) är mycket gripande, speciellt eftersom vi reste

nära Vietnam under 1960- och 70-talen. 1000-tals bilder visar på krigets fasor inkl. avlövning och fosterskador av kemikalier. (Naturligtvis visas inget av de vietnamesiska styrkornas brutalitet). Utanför finns uppställda många typer av amerikansk krigsmateriel som flygplan, stridsvagnar mm. Där finns också de fängelse-/ tortyrceller som fransmännen använde när de hade makten i Indokina. En dag besöker vi de tunnlar man grävde under kriget för att skydda sig från USA-militären. Området, som kallas **Cu Chi**, är nu museum och det finns bra exemplifierat hur vidriga förhållandena var då. Där växer nu fullt av träd, som det var innan krigets avlövning med kemikalier. Tunnlarna är verkligen mycket smala. För turister, inkl. vietnameser, finns något förstorade tunnlar, som vi tar oss igenom. Fällor, tillverkade av befintligt material, för att skada amerikaner visas. *Jag tänker då på fallorna för vilda*



Viet Congs tunnlar



Extremt intensiv trafik



djur på Trapperspåret på scoutön Wäs-sarö i Stockholms Skärgård.

Då och då dånar skottsälvor i skogen – det visar sig att turister får, mot en hög ersättning, skjuta med AK47, Kalasjnikov m fl vapen, efter eget val av vapen.

På samma tur besöker vi ett tem-pel ”Cao Dai” där de tillämpar en religion som är en blandning av Buddhism, Konfucianism, Taoism och Katolicism. Ceremonin med hundratals troende är mycket stämmingsfull. Tempelbyggnaden är mycket speciell och vacker.

Mekongdeltat 14-16 mars:

Bussfärd till Mekongdeltat och rund-turer på kanalerna. Övernattning i delta-staden **Can Thu**. På strand-promenaden finns en staty på den blide landsfadern Ho Chi Minh. *Vi har aldrig sett något negativt skrivet*

om honom. Var han en så fin män-niska fast han hade haft samröre med sådana vidriga människor som Mao, Kim Il Sung, kanske Pol Pot och Stal-lin? Vi vet inte.

På morgonen ser vi en stor flytande marknad.

Efter en mycket innehållsrik flod-färd genom halva deltat ser vi bl.a. mängder av tegelbruk med mycket svart rök.

Nästa natt bor vi på ett pråmho-tell på Mekongfloden vid staden **Chau Doc**. Vi ser många små fartyg, överlastade med ris, på väg ner till kusten. Dunket från alla båtmoto-rerna från när och fjärran inger en speciell känsla.

I deltat bor 17 miljoner människor och vi tänker på den överallt på jorden pågående förbränningen av fossila bränslen och vad detta efterhand kom-



Templet Cao Dai



Tungt lastad båt

mer att göra med höjd havsnivå vid låglänta floddelta som vid Mekong.

Vietnams delta → Phnom Penh 16 mars:

Båt till gränsen vid Mekong, därfån minibuss på bystigar för att sen komma till Kambodjas vägnät för färd till Phnom Penh.

Phnom Penh 17 mars

Röda khmererna/ tortyrmuséum → Dödens fält.

När amerikanerna i april 1975 tvingades lämna Phnom Penh övertog Röda khmererna staden (som de redan gjort med resten av landet). Ett skräckvälde utan motstycke följde. Innan Vietnamesiska styrkor körde iväg dem till nordvästra

delen av landet 3,5 år senare hade de lyckats mörda 2-3 miljoner av 8 miljoner av sin egen befolkning. Prio 1 att mörda var intellektuella som läkare och lärare, men även jordbrukare. "Ledare nr 1", Pol Pot ville föra tillbaks Kampuchea (Kambodja) till "år 0" inspirerad av Mao.

Lämningarna efter detta skräckvälde, som "Dödens fält" och tortyrmuséet är nu Phnom Penhs viktigaste turistsevärdheter.

Kungapalatset är vackert och även Silverpagoden intill. En grupp "målare" målar räcknet runt pagoden vackert turkosgrönt. När vi pekar på att räcknet är så smutsigt skrattar de bara. (Smart att inte tvätta – då behöver de ju måla om snart igen).



Genom massmedia i början av året har vi hört om våldsamma demonstrationer i Phnom Penh mot dåliga arbetsförhållanden och mycket låg lön i den exportberoende textilindustrin. Länder som Bangladesh och Kambodja har tagit över en del av industrin från Kina när kineserna fått litet bättre betalt. Den tillämpade minimilönen är 100 US Dollar per månad. Det räcker inte till riktig mat och bostad för en familj trots att allt är så billigt i landet. Svenska H&M är också en del av problemen och framöver en del av lösningen om viljan finns. Som turister ser vi dock inga av dessa problem. Däremot ser vi många försäljare längs gatorna. De säljer ett fåtal varor till låga priser. Hur klarar de sig? Ett antal förare av motorcykeltaxi och

tuc-tuc väntar länge på att få körningar, också de till låg ersättning. Mycket tyder på en stor bakomliggande arbetslöshet, speciellt på landsbygden, där en stor del av befolkningen fortfarande bor.

Vi är nu på resans slutsträcka mot Bangkok med hemfärd 26 mars.

Phnom Penh → Siem Reap 18 mars

Resan från Phnom Penh i en fin buss är ändå mycket skakig – trafiken är tät med alla möjliga och omöjliga typer av fordon med förare som smiter emellan. Vägkanterna, som ofta måste användas, har många hål. En lång rad vägarbeten pågår ständigt, men vägarna verkar aldrig bli klara (korruption?).



Ta Prohmtemplet

Siem Reap/Angkor Wat 19-21 mars:
Siem Reap är staden där alla turister till **Angkor Wat**-området bor och roar sig efter hårda timmar i värmen bland alla tempel i ett stort utsträckt område.

Under två dagar åker vi runt till ett flertal tempel med Kambodjas egen variant av "tuc-tuc". Denna tuc-tuc består av en lätt motorcykel med en fästansordning bakom förarsätet där dragkärran med plats för 4 personer hänger.

Angkor Wat-templet, det mest omtalade i området, täcker en stor yta och tar lång tid att vandra igenom. Att klättra upp i den centrala delen är en upplevelse. Det tempelkomplex vi tycker bäst om är **Ta Prohm**, med sina stora träd och rotsystem som omfamnar tempel och murar. En dag åker vi med vår tuc-tucförare

till Tonle Sap, den sjö som fylls upp från Mekongfloden vid monsunregnen och vars volym då blir mycket större. Där bor fiskarfamiljer på flytande hus. Vi åker runt med båt och besöker bl.a. en flytande skola. Längs kanalen ut till sjön står flera moderna Volvo-grävskoppor, som används för att bredda kanalen.

Siem Reap → Bangkok 22 mars:
Bussfärd från Siem Reap till Bangkok 10 timmar. Ingenmansland vid gränsövergången från Kambodja till Thailand är ovanligt usel efter det regn som just fallit. Tung intensiv trafik på den smala vägen, inkl. stora dragkärror där man drar gods manuellt över gränsen, blandat med enkla försäljare på trottoarerna och spelhallar efter vägkanterna gör "promenaden" med allt bagage bland



Demonstration av Gulskjortorna

smutspölarna extra minnesvärd. Hela dagen är i övrigt fylld av sövande platt landskap och risfält. Häftig färd med bussen vid solnedgången genom Bangkok på höghöjds-motorväg till Norra bussterminalen, som vi kom ihåg från 1998. Då var vi tvungna att ta taxi från terminalen in till centrala Bangkok. Sen dess har man byggt mycket banor för höghöjdståg "Sky Train" och tunnelbanor, men ingen med anknytning till den mycket stora bussterminalen. Enda rådet vi får är att ta taxi. Efter mycket letande hittar vi dock en enkel stadsbuss, som kan ta oss största delen av färden till hotellet. Hotellet är mycket bra beläget med gångavstånd till stationen för flygplatståget. Vi bokade hotellet med tanke på ev. förvärrade oroligheter, som nu inte verkar vara något större problem.

Bangkok 23-25 mars:

Vi åker litet tunnelbana (vi vet inte hur mycket lera som grävts ut för att bygga den), men framför allt mycket höghöjdståg. Det är en storslagen upplevelse att se stadens alla skyskrapor och även risiga hus från flera våningars höjd.

Nästa dag upplever vi en politisk demonstration av "Gulskjortorna" (bild sid 17), den demokratifientliga gruppen. De kommer åkande, stannar till och håller tal i kraftfulla högtalare nära oss.

Vi åker på återstående sträckor av höghöjdståget till andra sidan floden med picnic på slutstationen. När vi åker dessa tåg får vi samma känsla som när vi åkte motsvarande i Dubai 6 veckor tidigare.

Det hör till att också åka båt efter denna flod, **Chao Phraya**. Vi stiger av båten och vandrar in till **Khao San Road**, backpackerkvarteren, där vi, hela familjen, bodde 1998. **Templen i Bangkok** är en mycket stor sevärdhet, men vi har sett dem förut flera gånger och dessutom sett så många andra tidigare på resan så vi stod över nu.

Sista dagen åker vi upp i det högsta huset i Bangkok, med en fantastisk utsikt över massor av höghus och blandad bebyggelse, samt stora trafikleder. *En vacker syn samtidigt som det är skrämmande att trafiken här och överallt ökar mycket, samtidigt som rapporten i dagarna från IPCC, FN:s klimatpanel, ytterligare klargör att en kraftfull minskning måste ske.* Uppe i högsta huset finns en utställning om hur det var i staden förr. En blek bild 50 år gammal visar på "New Road", som då var centrum med gamla hus 2 och 3 våningar höga. Nu löper där en stadsmotorväg fram flera våningar upp, på höga pelare. *Då tänker jag på mina första besök här, för nästan 50 år sedan, då jag kommer ihåg denna gata och kanaler intill där folk bodde i båtar med ruttande avfall i vattnet. Då fanns det kanske bara risfält på det mesta av stadens nu bebyggda områden. Vissa hus byggda då är nog rivningsfärdiga nu.*

Eftersom vi nästa dag ska flyga hem på morgonen undersöker vi hur vi ska komma till flygplatsen. Vi bor medvetet helt nära stationen för expresståget, men problemet är att



Storstadstrafik

komma in i byggnaden i tid. Den öppnas av vakten exakt 05.50 varpå det är en sträcka att gå genom den enorma hallen, köpa biljett och komma till tåget som avgår 06.00. På kvällen försäkras de oss att det inte är några problem, men vi undrar hur vi ska hinna om ett antal passagerare kommer då. Vi förstår att det nästan inte är några passagerare som brukar åka på morgonen med det fina tåget – de åker taxi! (se nedan ”Flyg Bangkok 26 mars”).

Några tankar vid resans slut: Vi vandrar runt i den kraftigt överdimensionerade stationen för tåg till Bangkoks flygplats och träffar på en fin utställning om kommande tåg. Det gäl-

ler ett projekt att bygga höghastighetståg från Kina (ihopkopplat med det kinesiska nätet som delvis är klart). Spåren skulle gå från Kunming över Vietnam, förbi Luang Prabang, Laos och till Bangkok och ev. till Singapore. Vackra modeller av höghastighetståg, likadana som i Japan och Kina, visades. Fantastiskt om det, för klimatet och människornas skull, kan genomföras inom rimlig tid. Turismen i Asien ökar mycket och spårbinden trafik måste byggas. Deras ledare måste planera sina länder efter den klimatkunskap vi har idag.

Det känns tryggt, förutom trafiken, att resa i de länder vi varit i där risken för **rån** är så liten. En viss stöldrisk finns dock alltid överallt var man än befinner sig.



Hygienen har sannolikt blivit klart bättre under årens gång. Vi förblev friska hela tiden.

De **turister** vi sett under resan är mestadels från olika delar av Asien. En del av dem kan närmast betecknas som pilgrimer.

Flyg Bangkok → Stockholm 26 mars:

På den stora stationen är vi ensamma, som förutsagts, och vi kommer i tid till expresståget.

Det är nödvändigt att komma i tid till stora flygplatser. En medpassagerare står nästan en timme i kö vid den underbemannade passkontrollen innan han i sista stund kommer till vårt plan.

Vi flyger hem med Norwegian. Över **Afghanistan** ser vi, till vår förvåning, att landet till stor del är snötäckt

– det ligger högt över havet. Vi ser knappt några vägar eller bebyggelse. Hur kan så många människor livnära sig i detta karga landskap?

På avstånd ser vi de höga bergen i Tadjikistan. Vi flyger också längs det snöklädda Kaukasus med avslut vid Sotji och längs det högaktuella Krim. Vid Arlanda är det eftermiddag så vi åker SL-buss till Märsta och sen pendeltåget.

Hemma återstår att processa 25GB bildmaterial.

Med hälsningar från ett ur tidssynpunkt "Svart hål" – i förhållande till er som är hemma -men ett hål som är fyllt av fantastiska upplevelser och färger - färger som vi fyller kartans vita fläckar med.

Skicka nya bidrag till Briefing!



Det är tomt i skafferiet

Digitala vykortshälsningar



Första gruppen på väg längs Sidenvägen många upplevelser rikare vid världens tredje lägsta plats utanför Turpan. Skön värme, mycket sand och tusenåriga gamla städer. God mat och öl med undantag av sockrade pommes frites.

Alla hälsar genom Bodil



Hälsningar från CFS Marbella. Jag försöker alltid värva nya medlemmar.

Irene Favre



Hälsningar från Botswana.

En givande campingsafari med massor av södra Afrikas vilda djur. Mötet med vildhundarna var en härlig upplevelse.

Johan S och Birgitta K

Hälsning från andra resan i Sven Hedins Fotspår längs Sidenvägen. På bilden inlemmade i terrakottaarmén i resans början och efter genomförd resa väldigt, väldigt nöjda med allt vi har fått uppleva!

Hälsningar från Ewa & Lars, Inga & Lars, Bodil & Jan, Eva & Anders, Gunnel, Hans, Mats och Margaretha



SGS - minnen och summering

Att resa och se olika miljöer. Träffa andra människor och leva sig in i hur andra lever och tänker, är något fantastiskt. När man blir gammal har man minnen kvar av allt som man varit med om. Många av dem man mött finns inte mer, men man kommer ihåg dem och tänker på dem och på alla upplevelser man delat med dem. En av de som spelat en nyckelroll, i alla fall i vårt resande, är du Magnus, som oförtröttligt tagit oss till ställen, som vi inte ens i vår vildaste fantasi kunde drömma om. När vi växte upp, lyssnade vi till Sten Bergman som i radio berättade om sina resor, bl.a. om expeditionerna till Nya Guinea. Inte trodde vi då att vi själva skulle komma dit, att få träffa hans adoptivmor – Akintjes – och även den gamla hövdingen – Ojepitsj – som Sten Bergman fotograferade med sina aderton dödsfall. Det var helt otroligt. Därefter värvade du oss som medlemmar i SGS. Av olika anledningar dröjde det några år innan vi deltog i höst- respektive vårmötena. Så småningom blev dock dessa möten ett måste, något vi absolut inte ville missa. Styrelsen då blev våra goda vänner, som vi hade glädjen att resa tillsammans med på många resor, en del med

Magnus som reseledare. De – styrelsen – var även helt otroliga att till mötena få föreläsare av världsklass. Dessa var naturligtvis inte billiga, vilket kanske Marianne var lite betänksam över. Men det gick. Calle Nord, Gunnar Andersson, Gun Johnselius, Marianne Billing – understödd av sin man Stig och inte minst du Magnus, m.fl. Det var ett härligt gäng. Men vi tror oss veta att den drivande kraften var du Magnus. Tack för det.

Vi har gjort många andra resor, där du inte varit inblandad, och visst har det fungerat bra men det behövs dock en ledare med pondus och styrka som kan tala om hur man bör uppträda i olika situationer. Allt går ju inte alltid utan problem och då vill det till att någon är kapabel att klara upp det hela.

Tyvärr kunde vi inte komma till vårmötet i Hjo, ej heller till höstmötet i Jönköping, då vi var och är på resande fot. Då åldern nu börjar ta ut sin rätt vill vi tacka hela SGS och då särskilt dig Magnus för att du och föreningen gett oss möjlighet att besöka så många drömda platser i världen. Tack också för allt roligt vi haft tillsammans och för alla fina och trevliga minnen.

Ingrid och Göthe Jardebo

Mot nyåret

Den aldrig vilande tidens flykt
närmar sig årets ändalykt.
Jämt flyger den medsols och aldrig
emot
på den oroligt snurrande jordens klot.
Beständigt i samma ordning, hav tröst,

blir det vinter och vår och sommar
och höst.
En bestående riktning för tidens färd
är en säker sak i en osäker värld.

Alf Henrikson

Resemästarens sidor

Efter en trevlig och inspirerande träff i Jönköping kommer här två nya resor. De nya spännande resorna är Från Kunming till Calcutta och Palestina och Israel.

Vill du veta mer om de SGS-resor som

är på gång rekommenderar jag dig att gå in på vår hemsida, www.sgsresa.nu. Där läggs reseprogrammen ut så fort de är klara. Du kan också kontakta respektive researrangör för mer information om resorna eller anmäla intresse att delta.

Kalendarium

Surinam, Guyana & Franska Guyana

7–22 mars 2015 (väntelista)
7–22 november 2015 (väntelista)
april 2016 (3 platser kvar!)

Bhutan och Sikkim

26 mars–11 april 2015 Full!
13–29 april 2015 Full!

Colombia

13 februari - 1 mars 2016

Intresseanmälan!

Västfjordarna på Island

slutet av juni 2016

Intresseanmälan!

Palestina & Israel

4-11 november 2015

10-16 Mars 2016

Boka!

Från Kunming till Calcutta

13 november – 6 december 2016

16 november – 9 december 2016

Intresseanmälan!

SURINAM, GUYANA & FRANSKA GUYANA MED ANDERS HAGLUND

En av de första resorna med SGS var just till Surinam, Guyana och Franska Guyana. Det är fortfarande, 25 år senare, tre av de minst besökta länderna i Sydamerika (även om Franska Guyana egentligen är en del av Frankrike). Det är otillgängliga områden utan egentliga sevärdheter – så när som på den vidsträckta



orörda regnskogen och de många folkgrupperna med ursprungsbefolkning! För oss har området blivit känt mycket tack vare Jan Lindblads resor och om möjligt ska vi träffa några av dem som är med i hans bok. Vi flyger till Franska Guyana och ägnar en dag åt att besöka Djävulsön. Dagen därpå besöker vi Guyana Space Center varifrån Europeiska raketer och satelliter skickats upp de senaste 50 åren. Med egen buss och båt åker vi sedan till Surinam.

Orörd regnskog och indianstammar

Vår resa fokuserar på Surinam, ett mycket glesbefolkat land. I små flygplan flyger vi ut i regnskogen till Palumeu Jungle Lodge. Det blir vår bas de kommande nätterna. Med lokala naturguider färdas vi med trädstamskanoter på floden och till fots för att utforska den ostörda regnskogen och besöka amerindianerna. Vi reser landvägen till Guyana där vi bland annat besöker huvudstaden Georgetown och Kaieteur Falls - 5 gånger högre än Niagarafallen!

Datum: 7–22 mars 2015. Full!

7–22 november 2015. Full!

April 2016. 3 platser kvar!

Pris mars 2015: Köpenhamn, Stockholm och Göteborg ca 60 000 kr

Anmälan görs till arrangören: Lotta Borgiel, Gränslösa Resor AB, Marsjö Hvilan, 643 94 Vingåker tel 0151-209 00, e-post lotta@granslosaresor.se

Boka april 2016!



BHUTAN OCH SIKKIM

Äventyr i Himalaya

Bhutan eller det buddhistiska riket Druk Yul (Åskdrakens land) ligger i de höga bergskedjorna i östra Himalaya. Det är de mäktiga Himalayabergen som har skyddat Bhutan och lämnat riket orört av övriga världen. Bhutan öppnades för turism först 1978, och landet har lyckats behålla all sin ursprungliga charm. Bhutan beskrivs av många som det förlorade Shangri - La, och landet är speciellt på många sätt.

På en äventyrlig resa genom Bhutan kommer vi uppleva landets unika kultur med bilder som från det förflutna. Uråldriga borgar (så kallade dzonger) ligger utspridda i det vackra landskapet tillsammans med gamla tempel, kloster och stupor. Berg och dalar är täckta av barr- och rhododendronskogar med forsande floder med klart vatten och vackra vattenfall. Överallt möter vi vänliga och välkomnande människor, Bhutan är det sista Mahayana-buddhistiska riket, och religionen är en levande del av vardagen i landet. Överallt ser vi fladdrande böneflaggor. Kloster och tempel är inte museum utan levande platser med brinnande smörfljus, snurrande bönhjul och mumlet av mantran (böner). Vi upplever Bhutans unika arkitektur i de gamla dzongerna, som är stora sekulära och religiösa byggnader. Många av dem är byggda på 1600-talet utan användning av ritningar eller spikar, men enligt gammal tradition. Väggar, balkar, pelare och dörrar är färgglatt dekorerade med traditionella mönster.

Resan har en unik kombination av Bhutan och Sikkim, en av Indiens minsta men kanske vackraste delstater. Fyra femtedelar av Sikkim är skog, och det finns både frodiga dalar och snötäckta toppar. Darjeeling är den mest kända staden, men Sikkim är mer än teplantager och fantastiska utsikter.

Datum: 26 mars–11 april (full) och 13–29 april (full)

Pris: 32 600 SEK

Information om resan: Vagn Olsen, Viktors Farmor, Tel:+45 86 22 71 81, e-post: vo@viktorsfarmor.dk



LÅNGS SIDENVÄGAR OCH I SVEN HEDINS FOTSPÅR GENOM KINA

Under 24 dagar reser vi genom Kina från Beijing i öst till Kashgar i väst och sedan flyg åter till Beijing för hemfärd. Framför allt tåg och buss blir våra färdmedel och det är långa sträckor vi ska tillryggalägga. Vi stannar upp vid flera viktiga knutpunkter längs Sidenvägarna. Vi tar oss genom världens näst största vandrande öken och reser en bit in på Karakorum Highway till Karakulsjön vid berget Mustagh Ata, det berg som Hedin flera gånger försökte bestiga utan att lyckas.

Vår reseroute är Beijing-Xian(flyg) – Lanzhou – Dunhuang – Turpan – Kuche – genom Taklamakanöknen från norr till söder – Hetian (buss). Heitan – Kashgar (tåg). Kashgar – K arakulsjön –Kashgar (buss). Kashgar – Urumqi – Urumqi-Beijing(flyg).

Resan tar oss genom ett storlaget ökenlandskap med gamla ruinstäder, och högst levande oas-städer där människor under begränsade villkor livnär sig på jordbruk, djurhållning, handel, hantverk och serviceyrken. Naturligtvis ser vi många verk skapade av människohand: Terrakottaarmén, de förnämsta buddistgrottor, moskéer och pagoder, geniala bevattningsanordningar, hantverk -både produkter och tillverkning, såsom sidenmattor, jadeprodukter, papper, traditionella uiguriska knivar och träsniderier – allt med tusenåriga traditioner. I nationalparken Yadan ser vi rester av den kinesiska muren från 200 f Kr.

Datum: augusti-september 2015 (25 dagar)

Budgeterat pris: 50 000 kr

Antal deltagare: max 14

Information om resan: Färdledare Margaretha Thyr, tfn 0707 78 79 90, margarethathyr@gmail.com

Arrangör och anmälan: Contour Air. Järntorgsgatan 9, 70361 Örebro, tfn 019 333000 eller 672 16 60. Fråga efter Tina Freed.

Boka!

COLOMBIA - STILLA HAVET, ANDERNA OCH KARIBISKA HAVET.

Traditionella byar, vackra kolonialstäder, Kaffetriangeln och härligt varierad natur.

Vi besöker det evigt gröna Anderna med sitt behagliga klimat, njuter storslagen natur från en ekolodge vid Stilla havet och trivs i det harmoniska Karibien.

Vi kommer till tre väldigt olika storstäder på denna resa. I metropolen Bogota besöker vi Latinamerikas kanske bästa guldmuseum och bekantar oss med Fernando Boteros konst som så tydligt gestaltar landet. Känslan att sitta på ringmuren i Cartagena på kvällen, känna brisen och sippa på en kall dryck till skön karibisk musik blir ett bestående minne. Staden grundades av spanjorerna på den

karibiska kusten 1533. Medellín har genomgått en kraftig förvandling på senare år och nyligen prisats som världens mest innovativa stad, mycket beroende på de infrastrukturprojekt för stadens fattiga delar, såsom bibliotek, moderna linbanor och gigantiska rulltrappor upp till bostadsområden högt upp på bergen. Här åker vi till en fantastisk utkiksplats och blickar ut över staden.

Colombias kaffe är världsberömt. Vi får lära oss alla steg i kaffeproduktionen och bor på trevliga gårdar i Kaffetriangeln. Här kommer vi till vackra traditionella byar, skogsklädda berg och frodiga odlingsmarker. I San Augustin hittar vi den största koncentrationen av religiösa och megalitiska skulpturer i hela Sydamerika och inramningen med dess vilda landskap är fantastiskt att uppleva. De kreativa skulpturerna som mestadels står uppställda som statyer är gjorda av vulkanisk sten.

En självklar höjdpunkt på resan blir när vi flyger till Stillahavskusten och bor tre nätter på en prisbelönt lodge. Härifrån ska vi utforska nationalparken Utria som är otroligt rik både gällande flora och fauna. Här finns mangroveträsk, tropisk regnskog, vackra stränder och fina korallrev. Utifrån vår lodge gör vi utflykter till närliggande byar befolkade av embrea, en grupp ursprungsinvånare samt en by med afro-colombianer.

Lägg till besök på vulkaner i Kaffetriangeln, sockertoppsberget Peñón de Guatapé och båtfärd på Karibiska havet till ön Islas del Rosario så förstår ni att det är en resa som har en spännvid utöver det vanliga.

Ciceron på resan är Fredrik Lennartsson. Fredrik har en kandidatexamen i Utveckling och internationellt samarbete och har jobbat med handikappades situation i Colombia. Fredrik har tio års erfarenhet av landet och är bosatt i Bogota.



Sedan 2011 leder Fredrik kontinuerligt resor för Världens Resor.

Datum: 13 februari – 1 mars 2016

Resans pris: 41 800 kronor

För mer information och intresseanmälan: Världens Resor 08-669 55 25, info@varldensresor.se

Lottning om platser på resan: 15 januari, 2015.

Antal deltagare: Max 18 personer

PALESTINA OCH ISRAEL

Historiska platser, spännande möten och fin natur

Ett besök i Palestina, vår senast erkända stat, och Israel ger oss många upplevelser, intressant historia, olika religioner och fängslande natur. Vi besöker kända platser som födelsekyrkan i Betlehem, klagomuren i Jerusalem, Kung Herodes ökenfästning Masada och Jeriko – världens äldsta stad, men vi kommer också att träffa människorna som bor här idag. Barnen på Siraskolan i Betlehem ser fram emot att få träffa oss svenskar och kvinnorna på hantverks-kooperativet i Idla vill gärna visa oss sitt arbete. Det ”heliga landet” bjuder också på naturupplevelser med karga öknar, grönskande oaser, vägar kantade av dadelpalmer och bad i Döda Havet. En resa till Palestina och Israel gör oss också påmind om den pågående konflikten i området. Vår resa tar inte ställning i frågan utan det är upp till var och en att bilda sig sin egen uppfattning.



Kung Herodes ökenfästning Masada.

Datum: 4-11 nov 2015 och 10-16 mars 2016 (8 dagar)

Pris: 16 900 kr inkl allt utom personliga utgifter

Antal deltagare: 15-20 personer

För mer information och intresseanmälan: Gränslösa Resor 0151-209 00, info@granslosaresor.se

Boka!



VÄSTFJORDARNA PÅ ISLAND

VÄLKOMMEN TILL EN AV VÄRLDENS BÄST GÖMDA HEMLIGHET

Välkommen till en plats där kultur möter natur i ett enda stort äventyr. Vi erbjuder dig en resa till en plats som har utsetts till en av de 24 mest bevarade hemligheterna i världen av Time Magazine. Följ med oss till Västfjordarna på Island. Här kommer du inte bara att få vara med om en resa, du kommer att få vara med om ett äventyr.

Omringa dig utav fantastisk miljö, möt lokalbefolkningen och se hur de lever i små men blomstrande byar. Kom nära djur och natur och låt dig inspireras av den fascinerande historia Island har att erbjuda då vikingarna strövade omkring bland vulkaner och fjordar. Smaka på nyfångad fisk och om du vill kan du själv få tillaga äkta isländsk mat. Känn värmen från källan som omfamnar dig och låt dina tankar sväva iväg om den uråldriga mytologin om älvor och dvärgar. Få en upplevelse du sent kommer att glömma. Följ med oss och dela vår passion för Island!

Resrutt: Reykjavik och bad i den Blå Lagunen - Borgarfjörður, Snæfellsnes-Breidafjörður Islands skärgård – Latrabjarg - Vestfjordarna och Sudureyri – Hornstrandir - Isafjörður

Höjdpunkter: Islands utpost, storslagen natur, bad i varma källor, vulkaner, fågelskådning, unika matupplevelser, möte med människor

Resedatum: slutet av juni 2016

Budgererat pris: 19.000-23.000 kr

Arrangör: Grönlandsresor

För information och intresseanmälan: info@gronlandsresor.se, 08-556 269 70

Antal deltagare: 12-20

FRÅN KUNMING TILL CALCUTTA MED FESTIVAL HOS NAGAFOLKET – YUNNAN, ÖVRE BURMA OCH NORDÖSTRA INDIEN.

Spännande gränsövergångar, storslagen natur, okända folkgrupper och häftiga städer.

På senare år har gränserna från Burma öppnats till Kina och nu senast Indien. Vägen Burma Road som kineser och engelsmän etablerade mellan Kunming och Calcutta under 2.a världskriget är nu återetablerad, vilket gör att det går att göra en oerhört spännande resa genom några av Kinas, Burmas och Indiens mest intressanta områden. Vi färdas genom ett storslaget landskap över floderna Mekong, Salween, Irrawaddy och Chindwin. Vår resa börjar i Kunming, landar halvvägs i Mandalay och avslutas i Calcutta. Tre superintressanta kulturstäder som alla är väldigt olika. I övrigt rör vi oss genom vackra bergsområden som i alla tider varit väldigt svårtillgängliga. Hela området befolkas av olika etniska minoriteter, bland annat bai och dai i Kina, shan och chin i Burma samt meetei och naga i Indien. Merparten av dessa grupper ingår i den tibeto-burmanska språkgruppen.

Vi stannar till vid några riktigt fina små traditionella bergsbyar i Yunnan och gör ett besök bland vulkanerna i Tengchong. I Burma färdas vi över bergen i Shan-provinsen innan vi möter de olika gamla kungadömena kring Mandalay. Burmas västra delar har varit stängda i många år. Nu åker vi genom provinsen Chin till sällan besökta byar. Chin har gjort sig kända för sina speciella spindeltatueringar som täcker kvinnornas ansikten. I nordöstra Indien besöker vi två av Indiens sju systrar; Manipur och Nagaland. Bägge provinserna har länge slagits för oberoende från Indien, men på senare år har det varit mycket lugnare vilket gör att vi kan besöka området. Årets största festival, Näshornsfestivalen, äger rum i Nagaland under tiden vi gör resan. Festivalen äger rum mellan 1 och 7 december varje år. Festivalen blir en av många höjdpunkter på denna resa.

Vi färdas med buss genom hela resan, endast sista etappen med flyg från Nagaland till Calcutta. Ciceroner på resorna blir Peter Nyman (13 nov) och Jörgen Fredriksson (16 nov). Peter har en examen från Universitetet i Åbo, där han specialiserat sig på Asiens kulturer och religioner. Han har varit bosatt i Yunnan, Vietnam och Burma de senaste 15 åren och har bland annat forskat om de



tibeto-burmanska folkgrupperna och rest mycket i hela detta område, både på egen hand och med mängder av grupper för Världens Resor. Jörgen är delägare i Världens Resor och asienexpert. Jörgen talar kinesiska, rest oerhört mycket i Yunnan, Burma och Indien under de senaste 30 åren.

Datum: 13 november – 6 december & 16 november – 9 december 2016.

Resans prel pris: 42 500 kronor

Arrangör: Världens Resor

Intresseanmälan!

För mer information och intresseanmälan: Världens Resor 08-669 55 25, jorgen@varldensresor.se

Lottning om platser på resorna: 4 november 2015.

Antal deltagare: Max 18 personer



B



Ans: SGS, CO Ewa Kruttsen,
Pöhlsmäsgatan 8, 461 20 Trollhättan

Okända exotiska Baltikum



gamla bondbyar, folkkonst, förtrolande skulpturparker, ryska ikoner, svenska befästningar, otroliga människoöden, frivilliga hjälporganisationer, berömda Korsens kulle, välbevarad natur, Nord-europas bäst bevarade medeltidstad Tallinn, Vilnius med 30 barockkyrkor och slottet där Johan III firade sitt bröllop, empire i Tartu, jugend i Riga, funkis i Kaunas, och god mat trevligt serverad med härligt öl!

Estland – Lettland – Litauen

med koratre besök i Gdansk och Kaliningrad
12 dagar i liten grupp – en riktig "baltisk grundkurs"
3–14 juni 2015, 12–23 augusti 2015
18–29 maj 2016, 10–21 augusti 2016



"Den mest intressanta och lärorika resa jag varit med om"

"Givande, innehållsrikt, variationsrikt, välorganiserat - mycket god kvalitet"

"En fantastisk resa! ... otroligt att få en sådan resa för det facila priset"



Baltikum med Baltic Books

Program, massor av bilder: www.balticbooks.se.

Pär Lindström 0470-740808