

Briefing



Juli 2014
Nr. 92



Briefing

Briefingmaterial

skickas till Marita Täppinen
Fornbacken 41, 2tr, 152 56 Södertälje
E-post: briefing@sgsresa.nu
eller ordforande@sgsresa.nu

Adressändringar:

Skickas till Dag Jonsson
Sandhamnsgatan 48 B, 115 28 Stockholm
E-post: medlemsregister@sgsresa.nu

Resemästaren:

Vår Resemästare är Lotta Borgiel
Marsjö Hvilan, 643 94 Vingåker
E-post: resemastare@sgsresa.nu

Sista materialdag för nästa nr. är 8 augusti 2014.

Annonser:

En helsida kostar 1000 kr och en halvsida 500 kr.

Redaktionen förbehåller sig rätten att bedöma och eventuellt förkorta insända bidrag och tar inte ansvar för ej beställt material.

SGS adress:

c/o Anders Gezelius
Skatkullevägen 22, 430 82 Donsö

Internetadress:

www.sgsresa.nu
E-post: ordforande@sgsresa.nu

Medlemsavgift per kalenderår:

Ordinarie medlem 250 kr. Familjemedlem 75 kr.
Postgiro: 429 14 52-3

Lokala träffar

Väst 4 oktober

Inbjudan och program skickas ut som vanligt inom respektive region och finns på SGS hemsida ett par veckor före varje träff.

STYRELSEN

Ordförande:

Anders Gezelius
031-97 21 02
ordforande@sgsresa.nu

Vice ordförande:

Kristina Bergman
031-82 90 80
vice_ordforande@sgsresa.nu

Sekreterare:

Magnus Andersson
042- 14 67 51
sekreterare@sgsresa.nu

Vice sekreterare:

Kerstin Strandskog
08-19 72 83
vice_sekreterare@sgsresa.nu

Kassör:

Ewa Knutsson
0767-96 55 00 kassor@sgsresa.nu

Vice kassör:

Bengt Cederfelt
08-96 14 95
vice_kassor@sgsresa.nu

Klubbmästare:

Stefan Karlsson
08-550 361 39
klubbmastare@sgsresa.nu

Briefingansvarig:

Marita Täppinen
08-550 156 14
briefing@sgsresa.nu

Resemästare:

Lotta Borgiel
0151-209 00
resemastare@sgsresa.nu

Ledamöter:

Isabel Olesen
+45 613 032 64
ledamot@sgsresa.nu
Dag Jonsson
08-528 08 468
medlemsregister@sgsresa.nu

4. Ordförande har ordet
6. Vykortshälsningar
8. Protokoll från föreningens årsmöte
10. Indiska träd
12. Sea Cloud. En seglande legend
15. Skitprat
16. Språksvårigheter i Grekland
17. SGS-vårnöte i Hjo
23. På utställningen Svenskt Tenn i Hjo
Mevlana museets öppettider, Konya
24. Resemästarens sidor

Förstasidesbilden

Sea Cloud

Foto: Christoffer Lundén

Sistasidesbilden

Nattviol

Foto: Elly Mattsson

Nya medlemmar i SGS

Vi är glada att kunna hälsa följande medlemmar välkomna i föreningen:

Ana-Maria Baumgardt
Åsögatan 174, lgh 1501
116 32 Stockholm

Inger Lindberg
Urban Schnell
Villagatan 12, 521 31 Falköping

Kenneth Sandelin
Monica Lönskov Sandelin
Fjällgatan 5, 431 34 Mölndal

Johan Sandström
Förtroligheten 46
412 70 Göteborg

Ann-Christine Sporröng
Luntgatan 26,
lgh 1301
602 19 Norrköping

Ulrika Tejler
Bismarcksgatan 5
302 96 Hamlstad

Ulf Lewin
Eriksbergsgatan 40,
lgh 1402
114 30 Stockholm

Ordföranden har ordet ...



Anders
Gezelius

Vårträff och framtid

På annan plats i Briefing kan ni läsa om hur vårmötet 2014 var och jag ska inte ta upp plats med det, men jag kan inte låta bli att glädjas och förvånas över att vi lyckas samla så många deltagare på möte efter möte. Den här gången hade det till och med blivit rekord i antal deltagare om vi inte fått ett par tråkiga återbud på grund av sjukdom i sista stund.

För oss som arbetar med arrangemangen runt träffarna innebär det naturligtvis ett trevligt problem med många deltagare eftersom vi behöver planera för att många ska komma och att allt ska fungera. Det känns inte bra att behöva fundera över hur vi ska göra om vi får fler anmälningar än vi har möjlighet att ta emot. Dels behöver vi hitta konferensanläggningar som kan ta emot så många, dels måste vi också rent praktiskt kunna genomföra träffarna utan att det uppstår praktiska problem för alla er som deltar. En och annan röst har höjts för att vi ska begränsa antalet deltagare och hålla mindre möten och att det finns en risk för att det blir för stort och opersonligt. Jag tror inte att risken är så stor för det – träffarna är redan så stora att det är omöjligt att träffa och prata med alla varje gång, men ju fler vi kan ta emot desto fler möjliga kontaktytor skapar vi.

Årets vårmöte höll vi på Vätterns västra strand och höstmötet går av stapeln

i Jönköping längst i södra änden av sjön. Vi har tidigare haft en träff mitt i Vättern på Visingsö, besökt Karlsborg, också på västsidan och tidigare i Vätterns norra ände, i Askersund. Det känns därför extra roligt att vi redan nu vet att vårmötet 2015 kommer att hållas på östra stranden, i Vadstena. Förutom att vi fullbordar varvet runt Sveriges andra största sjö så kommer vi då tveklöst att besöka historiska trakter och det är inte en alltför vild gissning att det kommer att prägla programmet. Från och med höstträffen i Jönköping kommer alla medlemmar som så önskar att ha möjlighet att göra anmälan till träffarna direkt på nätet via föreningens hemsida. Vår förhoppning är att det ska underlätta och att så många som möjligt ska använda det sättet för anmälan.

Föreningens resor

Våra resor 2014 och 2015 är goda exempel på de resor vi som förening tar initiativ till och är inblandade i. De är också tydliga exempel på hur viktigt det är med förslag och idéer från både medlemmar och researrangörer. Under det gångna året har resor gjorts till Guldkusten och Guatemala, två resor kommer att gå i Sven Hedins fotspår genom Kina och för kommande år har vi så skiftande resmål som Guyanalanderna, Bhutan och Sikkim och förhoppningsvis en ny kryssning som

ett resultat av den fantastiska jubileumskryssningen på Volga. Det om något visar hur viktig föreningen är för oss som vill komma ut i världen och gärna långt bort. De resor vi har genomfört under årens lopp ger också anledning att fundera över hur mycket som har förändrats. Vi har rest till platser och områden som inte längre är möjliga att besöka och vi kan se att det finns åtskilliga resmål som dessvärre inte ser ut att bli rimliga att besöka på många år. Beklagligt för oss, men i förskräckande många fall helt förödande för de människor som lever och bor där.

Briefing

Briefing är vårt sätt att informera om föreningens verksamhet, berätta om vad som hänt och ska hända och låta oss ta del av erfarenheter från resor och att dela minnen, funderingar och kunskaper med varandra. Jag tror att det är viktigt att ha något att på det sättet kunna läsa i, ställa i bokhyllan och kanske återvända till. Däremot är det inte ett särskilt bra sätt att sprida information om sådant som har kortare livslängd och där tiden är en avgörande faktor. E-post är ett billigt, snabbt och mycket enkelt sätt för information av den arten. Vi har i vårt medlemsregister många e-postadresser, men långt ifrån till alla. Jag skulle tro att vi snart, om vi inte redan är där, har nått en punkt

där alla har tillgång till e-post och när vi skulle kunna använda det inom SGS. Jag har lagt märke till att det i många fall är obligatoriskt att ange e-postadress för att kunna få eller göra både det ena eller det andra.

Medlemsmatrikel

Vi har vartannat år gjort en medlemsmatrikel som har tryckts upp och distribuerats till alla medlemmar. Det är dags för en ny matrikel i höst och på styrelsemöte och årsmöte har vi diskuterat framtiden för matrikel. Den nuvarande formen har den stora nackdelen att vara dyr att framställa och att den dessvärre också snabbt bli inaktuell. Det alternativ vi diskuterar är att i stället ha en adresslista tillgänglig via vår hemsida. Naturligtvis försedd med skydd så att enbart medlemmar ska ha tillgång till den och att medlemmar som absolut inte vill finnas med där ska kunna vara med i SGS utan att figurera i matrikeln på nätet och också kunna få tillgång till en utskrift i någon form. Detaljerna kring det här är inte klara ännu, men allt tyder på att det inte blir någon tryckt matrikel hösten 2014 och vi återkommer med mer information i kommande nummer av Briefing. Till sist vill jag bara önskas er alla en sommar med många upplevelser vare sig ni njuter av den hemma eller ute i världen!

*Det är underligt med
vägar och floder, funde-
rade Sniff, man ser dem
gå förbi och får en hemsk*

*lust att vara nån annan-
stans. Att följa med och se
var de slutar.*

Tove Jansson, ur Kometen kommer



1.
I Magnus Anderssons fotsår
fortsätter vi att återkomma till
Donauresans pärlor. Nu på Gellert
i Budapest med utsikt över Frihets-
bron. Den må leva länge!
Hälsningar Winje och Kristina

2.
15/2-14
En Sol o Bad hälsning från en av de
10 - Kap Verdiska öarna – SAL .
Rundturer o katamaranseglats, god
mat o dryck gör livet gott.
Birgitta L.

3.
Eldlandet, 9/2-14
Hej! Inga bergbestigningar men
på bussresan mellan Mendoza och
Santiago kom man halvvägs upp
mot de högsta topparna. Inrikesflyg
till Punta Arenas. Alves utflykter
från Forrest har gett några lättare
vandringar från havets nivå. Gott
om plats och väl omhändertagna
på båten. Och sevärd natur. Alve
hälsar. Greetings Bengt Cederfelt

4.
13/3 2014
Hej! Vi har varit på en fantastisk
rundresa i nordöstra Argentina
med Alve Henricson. Vi har besökt
indianbyar, sett otroliga bergs-

formationer och färgskiftningar,
gröna kullar och snöklädda toppar.
Vi har sett mycket blommor och
många fåglar toppat med fyra kon-
dorer som svävade ovanför oss i
solen. Nu avslutar vi med tre dagar
i Buenos Aires på egen hand.
Hälsningar Birgitta Jönsson o Ulla-
Britt Ericsson

5.
Hälsningar från SGS-arna i Guate-
mala!
Ulf (guide), Kirsten, Snöfrid, Pär,
Rainer, Margareta & Dag

6.
2014-04-30
Taipei
Vi har gjort en rundtur på egen
hand på Taiwan i ca 2 veckor. Vack-
er natur, vänliga människor, rent
och välorganiserat och god mat.
Hälsningar Kristina B och Eric S

7.
26/4 Vi har rest genom öknen längs
Sidenvägen och är nu i Samarkand.
Här finns storslagen arkitektur med
fantastiska färger och mönster.
Hälsningar Ann o Sven Barthel.

8.
Bara en hälsning från en rundresa
på Irland. Njuter av allt vackert nu
på våren. Birgitta L.

*En stund låg jag och fun-
derade över om det vore
bättre att bli en äventy-
rare än att bli berömd.
Slutligen beslöt jag mig för*

*att bli en berömd äventy-
rare.*

*Tove Jansson, ur Muminpappans
memoarer*



Protokoll fört vid Scandinavian Geographic Society årsmöte 2014-05-31 i Hjo

§1 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet.

§2 Val av mötesordförande

Årsmötet beslutar att välja Anders Gezelius till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutar att välja Kerstin Strandskog att föra årsmötets protokoll.

§4 Frågan om kallelse till årsmötet sänts ut i laga ordning

Kallelsen till årsmötet har sänts ut enligt stagarna.

§5 Fastställande av dagordning för årsmötet

Dagordningen fastställs enligt förslag.

§6 Val av två justeringsmän att justera dagens protokoll

Kristina Aronsson och Stellan Håkansson väljs att justera dagens protokoll.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

Verksamhetsberättelsen delas ut och ordförande läser upp innehållet i den och lämnar ordet fritt.

Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

§8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året

Förvaltningsberättelsen finns tillgänglig på papper. Kassören går igenom balansrapporten och ordförande lämnar ordet fritt.

Årsmötet beslutar att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§9 Revisorernas berättelse

Revisorerna har gått igenom föreningens finanser och finner allt i god ordning och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§11 Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret

Valberedningen föreslår omval av Anders Gezelius.

Årsmötet beslutar att välja Anders



Gezelius till ordförande för det kommande året.

§12 Val av övriga styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret

Valberedningen föreslår: Omval av Lotta Borgiel, Bengt Cederfelt, Stefan Karlsson, Ewa Knutsson och Isabel Olesen.

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av Carina Rydh och Lisbeth Runsteen som revisorer och omval av Bill Olofsson som revisorssuppleant.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag

§14 Val av valberedning

Omval föreslås av Doris Holm och Gunnel Svensson. Till ny ledamot föreslås Marianne Billing

Årsmötet beslutar enligt förslag.

§15 Fastställande av medlemsavgift enligt stadgarnas § 5

Årsmötet beslutar att inte göra någon ändring av medlemsavgiften. 250 kronor per år för enskild medlem och 75 kronor för familjemedlem behålls.

§16 Övriga frågor

- En ny medlemsförteckning bör tas fram. Styrelsen ser stora fördelar med att den görs digitalt istället för att den trycks på papper. Medlemmarna är positiva till förslaget men möjligheten att få den som utskrift bör finnas. Det bör också vara möjligt att finnas anonymt som medlem.
- För att öka antalet medlemmar förslås att medlemmarna ger bort medlemskap som present till vänner och bekanta.
- En medlem förslår att styrelsen tar fram koncept på resor till städer i Europa. Ordförande påminner om att föreningens idé är att resa dit resebyråbranschen inte anordnar resor.

17 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Ordförande

Anders Gezelius

Sekreterare

Kerstin Strandskog

Justeras:

Kristina Aronsson

Stellan Håkansson

Indiska träd

Text och bild: LarsÅke Janzon



Sal-träd, *Shorea robusta* (Sal Tree, Shala Tree)

Sal kommer huvudsakligen från den indiska delen av Asien. Trädet växer ganska långsamt och kan bli 30-35 meter högt. Bladen är 10 cm långa och 5 cm breda. I blötare områden är de städsegröna, i torra områden faller de bladen mellan februari och april. Det är ganska långt mellan de glest sittande grenarna som går närapå ut i rät vinkel från stammen, och grenarna är även ganska korta så de ser avhuggna ut. Grenarna verkar nästan bli längre ju högre upp de sitter på trädet. Det är ofta det dominerade trädet där det förekommer.

Sal är ett av de viktigare trädslagen med många användningsområden. Virket är hårt, hållbart och kådrikt (resinöst), så det är motståndskraftigt mot vatten. Det används därför gärna till järnvägssyllar. Det utnyttjas även till ytterdörrar och fönsterramar. När man huggit träet är det ljust, men det mörknar snabbt till mörkt brunt när det utsätts för ljus.

Torkade blad används som tallrikar i norra och östra Indien. De använda tallrikarna blir därefter föda för kossor och getter som ju går fritt på gatorna. Sal-kåda används som ingrediens i viss medicin, men bränns även som rökelse i vissa hinduceremonier. Ur fröna kan man pressa olja som används till oljelampor men kan även användas som vegetabiliskt fett.



Sterkulia (spökräd, oljeträd) *Sterculia urens* (Ghost Tree, Oil Tree)

Sterkulia känns direkt igen på den ljust gråvita, släta, skinande barken, som det har sommartid. Trädet ser dött ut. Färgen kan dock ändras beroende på årstid., de andra färgerna är blekgrönt, skärt och ljusblått. Det kan bli upp till 15 meter högt. Bladen är femfingrade, 20-30 cm i diameter, ludna under och glatta på ovansidan. Trädet tappar bladen vintertid. Det blommar i januari-mars, och frukten mognar i april-maj då även de nya bladen börjar synas. Trädets bas sitter alltid på ett stort stenblock, så det ser ut som om

det växer upp ur stenen.

Träet är mjukt så exempelvis tigrar vässar gärna klorna eller markerar sitt revir i barken. Trädet är dessutom ett bra träd för leoparder (när tigrar inte finns i närheten) eftersom de lätt kan klättra upp i det och dessutom medföra ett slaget byte. Ofta växer trädet högt i terrängen. Därför kan exempelvis leoparder ha god utsikt över den närmaste omgivningen.

Man tappar trädet på ett slags gummi-liknande kåda, 'gum karaya', som används i olika födoprodukter för skiljda ändamål. Det används även inom den farmaceutiska industrin. Frön och spåda rötter kan ätas när det är dåligt med annan föda. Träet används med fördel som bränsle. Av barken kan man tillverka grova klädedräkter och rep. Kärnveden är väldigt tung och hård och kan användas för exempelvis möbeltillverkning och verktygsskaft.



Banyan, stryppfikus *Ficus* spp (Banyan, Banian)

Namnet 'banyan' är urgammalt och kommer ursprungligen från Indien, eftersom indiska handelsmän, banias,

brukade sitta och göra affärer i skuggan av dessa omfångsrika, stora träd. Trädet tillhandahöll även skugga för exempelvis folksamlingar, som bybor, som höll möten där. Så småningom fick denna typ av träd namnen banyan. Banyan är stora fikonträd som börjar som epifyt (påväxt) på ett annat träd där exempelvis en fikonatande fågel har lämnat ett frö via spillningen. Fikonplantan utvecklar snabbt luftrötter som hänger ner från värdträdets grenar, och dessa luftrötter blir så småningom till trädstammar när de nått marken och fått ny näring. När fikonet blivit tillräckligt stort stryps eller splittras värdträdet av banyanträdets snabba tillväxt. Man brukar kalla de fikusar som har detta växtsätt för stryppfikusar. Just banyanträdet brukar hänföras till Indiens nationalträd *Ficus benghalensis*, men det finns många andra fikusarter som kallas för banyan (ex: *F. aurea*, *F. citrifolia*, *F. elastica*, *F. macrophylla*, *F. microcarpa*, *F. pertusa*, *F. rubiginosa*).

Äldre banyanträd karaktäriseras av mängder med luftrötter som hänger ner nära basen av trädet. Med stigande ålder blir dessa luftrötter kraftiga och kan vara svåra att skilja från huvudstammen. Värdträdet dör oftast så att banyanträdet blir till ett solitärt träd med ihålig mitt (likt urgamla ekar hos oss). Luftrötterna sprids hela tiden utåt, så trädet kan så småningom ha en ansemlig yta till sitt förfogande.

Tack vare det komplexa luftrotsystemet och den kraftiga förgreningen används banyan i gärna som bonsaiträd. Banyan förekommer i mycket stor utsträckning även inom religion och mytologi.



Sea Cloud En seglande legend

Text och bild: Christoffer Lundén

Jag är sedan 47 år tillbaka lyckligt gift med min fru Ann och sedan 18 år en glad "sjömanshustru". Hon har "travlat" mer än de flesta och på alla möjliga och omöjliga sätt besökt 118 länder, inte minst sjövägen. Som läkare upptäckte hon charmen med att periodvis arbeta som fartygsläkare, först på de stora kryssningsfartygen, sedan på mindre expeditionsfartyg till såväl Arktis som Antarktis. Familjen har inte varit svårövertalad att följa med.

De senaste åren är det segelfartyg som gäller, den klassiska 4-mastade barken Sea Cloud och dess nyare systerfartyg, 3-mastade barken Sea Cloud II. De har tagit oss runt i Medelhavet och Karibien till en mängd olika öar och hamnar.

Första gången jag såg Sea Cloud var i hamnen i Bridgetown på Barbados.

Hon låg i hamnen vit och vacker, "vacker som en bondbrud, grann och ny", skulle Fröding ha sagt. Smäcker och vacker med sina 4 master med rår på alla utom mesanmasten, alltså en 4-mastad bark. Hon tog oss runt öarna i södra Karibien från Barbados till Guadeloupe, Dominika, St. Lucia till St. Vincent och Grenadinerna. Nästa seglats gick i Medelhavet från Pireus till Egeiska Havets övärld mot Kusadasi i Turkiet med besök på en mångfald öar, stora som små.

Sea Clouds historia är lika spännande som dramatisk. Fartyget är byggt av Krupp A.G Germania Werft i Kiel 1931. Det är en 4-mastad bark, 109 m långt och för max. 30 segel. Hon tar 60 passagerare med lika stor besättning. Beställare var Marjorie Merriweather Post, dotter och enda arvtogare till Charles William Post, grundaren av General Food Company. Marjorie tog

hand om det interiöra, medan hennes make nummer två Edward F. Hutton, förmögen finansman, fick ansvara för fartygskonstruktionen. Stora segelfartyg var tradition i familjen Hutton, han hade redan ägt fem yachter, alla med svart skrov och alla med namnet Hussar. Man planerade 3 master, ”4 master” krävde Marjorie medan hon angav alla 3-mastade hon kände till och önskade bräcka. Den 30 november 1931 presenterades fartyget för Marjorie, döptes till Hussar II och betraktades som det lyxigaste segelfartyg världen skådat.

1932 kidnappades Charles Lindbergs son, vilket fick till följd att Hussar II kastade loss med det nya syftet att bli ett säkert hem i årtal för Marjories dotter Deenie. Fartyget kryssade runt i årtal i västra hemisfären.

Efter 15 års äktenskap skildes paret Post och Hutton 1935. I december 1935 gifte Marjorie Post om sig med sin gamle vän Joseph E. Davies, ad-

vokat och god vän med Franklin D. Roosevelt, som utnämnde honom till ambassadör till Sovjet 1937. Fartyget döptes om till Sea Cloud och målades vitt. Det seglades till Leningrad och fungerade som informell andra ambassad. 1941 erbjöds US Navy fartyget, men erbjudandet avböjdes initialt då Roosevelt ansåg fartyget allt för vackert för att offras i ett krig. Dock omvärderade man detta och Sea Cloud kom under kriget att tjänstgöra som väderobservations station i Nordatlanten under namnet WPG 284, avmastad och gråmålad.

I november 1944 återgick hon till Post och Davies. Hon blev riggad igen 1947 och åter vitmålad samt renoverades under de kommande 4 åren. Ägarskapet överfördes helt till Marjories Post när hon skildes från Davies. Hon beslutade att sälja fartyget. 1955 köptes Sea Cloud av Rafael Trujillo, härskare och diktator i Dominikanska Republiken. Bl.a. ingick ett Vickers



Viscount flygplan i affären. Han döpte om skeppet till "Angelita" efter sin dotter. Mycket segling blev det inte, under Trujillos ägo låg fartyget mest som förläggning i Kalifornien åt hans favorit son Rafael Jr. Denne avsåg att studera juridik i Kalifornien. Så värst mycket studier blev det inte, utan fartyget blev som skandalpressen kallade det ett flytande "fun house". Hollywood stjärnorna paraderade upp och ner över landgången, Kim Nowak, Zsa Zsa Gabor och Joan Collins för att nämna några. Slutligen fick fadern nog av detta och "Angelita" seglades hem. Diktator Trujillos mördades i maj 1961 varvid hans familj försökte fly med pengar och Trujillos kropp ombord på "Angelita" till Kanarieöarna. Man tvingades dock tillbaka av Dominikanska Republikens nya regering. Fartyget föll i glömska och låg och förföll i den tropiska solen i många år nu under namnet "Patria". 1968 lyckades

Dominikanska Republiken sälja det nu nedgångna skeppet nu liggandes i Miami till en affärsman. Han avsåg att använda Sea Cloud till exklusivt kryssningsfartyg, men affären var oklart, köpet gick tillbaka och fartyget nu döpt till "Antarna" och i ett kraftigt förfallet tillstånd köptes av en Stefanie Gallagher och hennes man Charles. De avsåg att använda det som en flytande skola, Oceanic School. Men dispyten med förre ägaren hängde i och avtalen var oklara. Man lyckades segla det nu nedgångna fartyget till Panama. Där väntade förre ägaren och bordade fartyget med hamnfogde och polis. Gallagers gav upp och försvann. Fartyget förblev liggande i Panama och fortsatte förfalla. Men entusiaster kände till fartyget. Under ledning av en tysk vid namn Harmut Paschberg, entusiast, sjökapten och ekonom, fick man ihop en grupp tyska redare och finansiärer villiga att satsa på fartygets överlevnad. Knappt sjövärdig seglades hon över Atlanten till Hamburg och anlände den 15 november 1978 till Hamburg, nu åter under det stola namnet Sea Cloud. Hon undergick 8 månaders intensiva reparationsarbeten. Med en ny överbyggnad utökade man passagerarkapaciteten till 64 med en besättning på 60. 1979 satte hon åter segel för en första kryssning och har sedan dess seglat de 7 haven. Marjorie Merriweather Post fick aldrig uppleva återfödelsen av sitt drömfartyg, men dottern Deenie, Dina Merrill, känd skådespelerska, fick göra det. Då och då har hon besökt och seglat på Sea Cloud där hon upplevde en stor del av sin barndom. Så gör även jag, "Navigare necesse est"!



SKITPRAT

Text: Stellan Håkansson

Dagens ungdom har inte upplevt att sitta på ett utedass, utan är vana med att ha bekvämligheten - vatten-toalett inomhus.

Mina första repetitions övningar inom militären var i Skåne under 80-talet. När vi blev nödiga fanns det en grävd grop med sittstång. Gubbarna från storstaden klarade inte av att sitta i skiten, så dom knep ihop en vecka. Svenska försvaret utvecklades, så dom sista mötena var det en stor vikbar kartong, som det placerades en svart plastpåse i.

Jag gör många resor till olika länder och självklart blir det besök på olika toaletter, allt ifrån hål i golvet till WC. Hål i golvet är ju renligt, man slipper sitta på en smutsig "ändring". Tyvärr är det ofta väldigt smutsigt på golvet, så det är svårt, att sitta på huk utan att få kiss och bajs på byxorna.

Sommaren 1985 bodde jag fem nätter på ett enkelt hotell i staden Lhasa (Tibet). Där fanns på bottenvåningen ett rum med sex sängar. Toalettterna fanns två i varje trappuppgång, alltså både för dam och herr. Nu var det hål i golvet och inget toalett-papper, så besökare som inte använde papper, hade torkat av bajset med fingrarna på betongväggen. Hotell Snowland bestod av fyra våningar och vid varje våning var hålen längre in från dörren, efter

som all avföring gick ned i en stor gödselhög. När jag satt på toa och någon på andra etagen gjorde sina behov, så lät det som bajset var på väg över mig. Varje morgon hade det runnit in avföring under min reskompis säng. Vilket jobb att tömma högen.

På min 50-årsdag var jag på Afrikas högsta topp som heter Kilimanjaro. Lägerplatserna på berget var utrustade med utedass, trägolv med hål i golvet. På översta lägret, 4600 m, fanns det en träbänk med hål att sitta på. Det blåste rejält, så toapapperet kom nästan upp i rumpan igen.

Jag har gjort två försök att nå toppen på Amerikas högsta berg, det är Aconcagua och är beläget i Argentina. Det är ett riktigt berg och orsakar mer dödsolyckor än Mount Everest, därför att dom flesta tror att det inte är så svårt, toppen är nämligen 6962m. Allt skräp och bajs skall bäras ned från berget, vi hyrde bärare som gjorde jobbet. Kissa var tillåtet i naturen men fasta utgifterna, gjordes i en svart plastpåse liksom hundarna skall göra på gatorna i Strömstad. Vet Du vad WC betyder?

Nu måste jag sluta för jag är bajs-nödig, alltså pudra näsan som det så fint heter. Skönt att bara spola ned skiten, så att det hamnar någon annanstans.

Språksvårigheter i Grekland

Text: *Margareta Jonsson Zelleroth*

Vi har kunnat konstatera att engelsmän inte gärna frågar om, när det gäller det egna språket. Kanske tycker de att det är lite pinsamt. Det har föranlett några dråpliga episoder i Grekland.

Två bleka, nyanlända engelsmän sitter en onsdagseftermiddag under den hetaste si-estaten i solgasset i hamnen och dricker en Coke. Jag ser dem och frågar om jag hjälpa dem med något. Nej, nej, det är ingen fara med oss. Vi väntar på båten till Lipsos och vi frågade på tavernan där borta och de svarade "Yes, today". Tyvärr, sa jag, den går bara tisdagar och lördagar. Tavernaägaren sa "Yesterday".

En grekisk man och tillika båtägare erbjuder ett antal engelska damer en halvdags-tur med badmöjligheter till en liten öde ö. En av damerna frågar: How is the beach, rocky or sandy? Svaret blev: Yes mam, Sunday morning!

Ett engelskt par ramlar utmattade in på en taverna. De är törstiga, genomsvet-tiga, trötta och solstekta. Just när de sätter sig passerar kyparen med två jättestora paraplydrinkar med färskpressad juice . Oh, säger de förtjust, we want to of those. Vad fick de? Jo, two ouzos. (Ryktet sa att de blev mycket förtjusta i drycken och beställde fyra omgångar till under efter-middagen.)

Ett engelskt sällskap beställer drinkar. Det blir många gin och tonic, men en av da-merna beställer en Tia Maria (kaffelikör). Hon är övertygad om att beställningen gått hem, men vännerna tvivlar. Hur blir det? Jo, alla får sina drinkar och till sist kommer "tea à Maria" med rejäl tekanna och tekopp.

Att vi kunde maträtter på grekiska och dessutom förr om åren fick lov att i köket titta i grytorna var ett plus. Då kunde man skilja på lamm och get. När grekerna började skriva enkla menyer fanns det aldrig get. Allt kallades lamm, för då beställde tu-risterna av maträtten. En taverna presenterade lammkotletter som "lamb shops". Det verkade något hårdtuggat, minst sagt.

Ett roligt minne drabbade mig själv. Jag såg en igelkott på ön och när jag i min iver skulle berätta detta för engelsmännen dagen efter snubblade jag på ordet. Jag sa inte hedgehog, som igelkott heter, utan hodgeheg. Stora gapskratt och jag kallades Hodgeheg hela den semestern. Tre år se-nare besökte en av familjerna bokhandeln i Chester. De fick en chock! De såg en barnbok med titeln "The Hodgeheg". Den inköptes och skickades till mig tillsam-mans med ett brev där de var fulla av beundran över att jag flera år tidigare ska-pat ett nytt litterärt engelskt ord som till och med numera användes i en boktitel. Boken handlade om en igelkottfamilj. Den nyfikne sonen såg den gröna, fina parken på andra sidan vägen. Han såg också hur människor gick över dit på ett övergångs-ställe. När han själv skulle göra samma sak stannade bilarna inte. Han fick en hård puff av ett lastbilshjul, men klarade sig. Väl hemkommen berättade han för mamma igelkott vad som hänt. Han hade fått hjärnskakning, var yr i mössan och kunde inte prata ordentligt, så han sa att bilarna inte brydde sig om en liten hodge-heg, trots att han använde övergångsstäl-let. Virrigheten gick över och allt slutade lyckligt i boken!



Grönköping fick celebret besök – SGS vårmöte, 2014

Text och bild: Olle Åberg

Kristihimmelfärdshelg och dags för SGS vårmöte 2014. SGS:arna är en vittberest grupp och denna gång hade vi tillfälle att besöka två platser samtidigt. Om det nu är så att vi samlar på städer i världen, trästäder i Sverige eller helt enkelt trevliga ställen att mötas på så fick vi tillfälle att bocka av både Grönköping och Hjo på våra listor. Det var snudd på rekorddeltagande, 140 personer hade hörsammat kallelsen till vårmötet och knappt in Hjo på GPS:en.

Världsarv saknas dock i trakterna vi besökte denna gång. Men Hjo kan stolt visa upp sin gamla trästad och ångbåten S/S Trafik, som 2013 utsågs till Årets Arbetslivsmuseum. Vättern spelar av naturliga skäl en stor roll för Hjo. Det förstod man redan 1892 då

ångbåten S/S Trafik, nu en unik del i en svunnen transporthistoria, gjorde sin första resa mellan Hjo på Västgötasidan till Hästholmen på Östgötasidan. På den K-märkta ångaren kan dagens besökare studera hur man färdades för drygt hundra år sedan. Vi fick tillfälle att besöka allt från bryggan, salongerna, maskinrum, kabyssen till 1:a klass respektive 3:e klass toalett samtidigt som besättningen tålmodigt svarade på våra möjliga och omöjliga frågor. Det blev en trevlig tur ut på Vättern, i solskenet på lördags eftermiddagen.

Tre trästäder

Eksjö, Hjo och Nora har alla fått den prestigefyllda utmärkelsen "Europa Nostra" för god bebyggelsevård. Gator och torg har kvar miljöer från 400 år som på många platser har gått förlorade men som i de "Tre trästäderna"



finns kvar. Historiska upplevelser i för Sverige unika stadsmiljöer som låter fantasin resa i tid och rum.

Välkomna till Hjo

Man kan lätt få uppfattningen att Hjo är en liten sömrig småstad. Men inget kan vara mera fel. Här går det undan. På 1930-talet firade staden sitt 350 års jubileum och 2013 så var det dags för 600 årsjubileum.

Vi hälsades välkomna till Hjo av Catrin Hultmarker, kommunstyrelsens ordförande, som efter presentation av staden och de utmaningar som finns glatt meddelade att hon skulle gå och ta sitt morgondopp i Vättern. Vattentemperaturen uppgavs vara hela 12-14 grader. SGS:arna föredrog att stanna kvar inomhus och låta sig inspireras inför kommande resor.

Efter lunch när solen värmt upp den lilla staden och vi intagit vår lunch så vågade vi oss ut och med tidigare stadsarkitekten, PG Ylander, i spetsen så var det dags för en stadsvandring som även tog oss in på gårdar som man normalt inte har tillgång till.

Gamla staden - En levande historia
Hjo är en stad där historien gör sig påmind i varje gathörn. De äldsta delarna av staden med de gamla kullerstengastorna återfinns nära kyrkan och Stora Torget. Där är gatunätet bibehållet från slutet av 1300-talet. Längre söderut finns strandpromenaden där fiskarna förr hängde sina nät. I dag är det en populär plats för bad, picknick och promenad.

Hjo är en småstadsideyll där man kan flanera bland trähus från 17-, 18- och 1900-tal. Innan cirkelsågen och maskinhyveln kom i bruk, fick panel-

brädorna sågas och hyvlas för hand. De mest bearbetade panelbrädorna tillverkades i en process med minst tio olika moment. Tillverkningen började med en genomsågning av det runda trädet och slutade med att den valda profilen hyvlandes fram med en särskild profilhyvel. I Hjo finns fortfarande en ansevärd mängd handgjorda fasadpaneler, panelbrädor som är 130 år och äldre! En rundvandring i staden innebär inte bara de vackra husen, utan också grönskan i alla trädgårdar och verandor som lockar med snickarglädje och smäckra spröjsar.

Öster om kyrkan

Den norra och västra gränsen för medeltidsstaden Hjo var Hjo-ån. Inte förrän vid slutet av 1800-talet började man i större utsträckning bygga norr om ån. Tomterna närmast Vättern är mycket gamla (kvarteret heter idag Långan). Tomtformerna är i stort sett oförändrade sedan 1696, då stadens äldsta karta upprättades. Sannolikt har tomterna medeltida ursprung.

Väster om kyrkan

Under lång tid i Hjos historia fanns två förbindelser från staden över Hjo-ån. En var Norrbro, den andra förband staden med ägora på Wekången och Weka Gården väster om staden. Kvartersnamnen minner om att dessa kvarter varit fyllda av hantverkare – Kopparslagaren, Krukmakaren och Bryggaren.

Hjo stadspark

Norr om hamnen ligger Hjo vackra stadspark. Den anlades på 1870-talet och var då en del av Hjo Vattenkuran-



stalt. 1876 startar Hjo Vattenkuranstalt AB. Hälsobrunnar var på modet vid denna tid. Längs med Vättern ligger trävillorna med detaljrika fasader uppförda mellan 1876 och 1892. Det rika sällskapslivet bestod av musik, dans, soaréer och basarer. Utomhus flanerade gästerna i parken, spelade krocket eller tennis. Badanstalten glansperiod inföll vid sekelskiftet 1900. Restaurang Bellevue brann ned 1932 och därefter upphörde badanstalten. Hjo stad köpte byggnader och park. Badparken blev därefter Hjo stadspark.

Österhagens Glass och moster Elin

Det var säkert många som passade på att köpa en glass i Gula paviljongen vid Norrbro. Den lokala glassproducenten, Österhagens glass, som baserar sin tillverkning helt på ekologiska råvaror lät meddela att den populäraste smaken var rom & russin med lakrits på andra plats. De har även speciella kundsmaker som t.ex. "Agnetas dröm" bland de hundratal recept som

finns att välja bland. Moster Elin vid hamnen serverar SIA glass och i dessa trakter finns även King glass att tillgå. Något för varje smak alltså.

Grönköping och Grönköpings Veckoblad

Grönköping urgammalt och ständigt aktuellt. Vem som kom på namnet Grönköping är ovisst. 1895 publicerade Albert Engström en svit teckningar i Söndags-Nisse som föreställde en namngiven småstad med kor på torget och societetsbal på hotellet - Grönköping. 1902 var det premiär för Grönköpings Veckoblad som en del av Söndags-Nisse. 1916 blev Grönköpings Veckoblad en egen tidning med Hasse Zetterström, alias Hasse Z, som redaktör.

Det tidigare draget av förlöjligande av en efterbliven och brackig landsortsstad har tonats ned. Under den snabba samhällsomvandlingen och folkomflyttningen från landsbygd till storstad har den lilla staden kommit att framstå i ett idylliskt skimmer. Denna karaktär

har Grönköpings Veckoblad behållit. Även om satiren är vass i sak, är det trivsamt i Grönköping, och tidningen är alltid skenbart vänlig och berömande. De styrande är kloka, uppfinningarna geniala, banken stabil och diktningen förtjänt av ett Nobelpris. På ledarsidan hyllas alltid den sittande regeringen lojalt, oavsett partifärg.

Svenskt Tenn, Estrid Ericson och Josef Frank

Estrid Ericson skaparen av Svenskt Tenn presenterades av Susanne Mogensén. I det nyrenoverade kulturkvarteret Pedagogien finns en fin utställning om Svenskt Tenn som en del av oss hann besöka och andra får avvakta med till kommande besök.

I oktober 1924 öppnade butiken Svenskt Tenn på Smålandsgatan i Stockholm. Bara trettio år gammal hade teckningsläraren Estrid Ericson från Hjo investerat arvet hon just fått

från sin far i ett eget företag. Tillsammans med den etablerade tennkonstnären Nils Fougstedt ville Estrid Ericson erbjuda moderiktig tennkonst som de tillverkade själva i den lilla verkstaden bakom butiken. Tenn hade snabbt etablerat sig som ett av tidens mest spännande material. Det konkurrerar mer med det nya glaset och keramiken än med metaller som silver och nysilver.

Stockholms mest eleganta inredningsbutik

Redan efter några år blir namnet dock lite missvisande, eftersom Estrid Ericsons inredningsintresse tar över. Tre år efter starten flyttar butiken till de större lokalerna på Strandvägen där man hittar den än idag. I början av 30-talet har Svenskt Tenn förvandlats till Stockholms mest eleganta inredningsbutik. Estrid Ericson anlitar svenska funktisarkitekter och hennes känsla för



skönhet och kvalitet utvecklas i takt med hennes reslust. Inköpsresorna går till både Nord- och Sydamerika, England, Frankrike och Italien. Men den stora förändringen kommer med Josef Frank. 1932 beställer Estrid Ericson de första möblerna från den redan välkände österrikiske arkitekten och formgivaren, och samarbetet intensifieras snabbt. 1934 anställs Josef Frank. Samarbetet mellan Estrid Ericson och Josef Frank blir inte bara livslångt utan också ett av den svenska designhistoriens mest intressanta. Estrid Ericsons konstnärlighet och företagsamhet i kombination med Josef Franks mänskliga modernism är ett äkta framgångskoncept. Han ritar möblerna och textilierna, hon har ögat för att exponera dem. Estrid Ericson håller i den dagliga driften av företaget ända fram till 1975, då hon, vid fyllda 81, säljer företaget till Kjell och Märta Beijers stiftelse. Men hon fortsätter som kreativ ledare i flera år till.

Årsmötet

Kan sammanfattas med att ansvarsfrihet beviljades, omval och att ekonomin är god. Om mötet avverkades på ny rekordtid vet jag inte, men jag klockade det till endast 34 minuter.

Egna bilder

Denna gång togs vi med på resor till Guatemala (Staffan Tamm), Madagaskar (Gunilla Broberg), Iran (Ingrid Johansson), Antarktis med Rosshavet (Fred Goldberg), Sydostasien (Lars och Marianne Egnell) och sist men inte minst SGS-resan till nordvästra Argentina (Ulla-Britt Ericsson och

Birgitta Jönsson).

Bombmatta mot klimathoten, drygt 100 bilder på 54 minuter

Fred Goldberg la en bombmatta av bilder, diagram och tabeller över mötet i ett försök att beskriva om klimathotet är vetenskap eller politik. Blev vi något klokare? Nja, det finns många åsikter, brister när det gäller insikter, finansiering har stor betydelse, när forskarna har svårt att komma överens uteblir svaren och resultaten blir mest inlägg i debatten.

Reserapporter och kommande resor

Från de två genomförda SGS-resorna till Guatemala rapporterade Staffan Tamm och Pär Lindström. Vagn Olsen från Viktors Farmor tog i ord och bild oss med på den kommande resan, mars-april 2015, till Bhutan och Sikkim. En riktig höjdarresa som det verkar.

En av SGS första resor gick till Sydamerika och nu är det dags att igen för Surinam, Guyana och Franska Guyana. I mars 2015 bär det iväg och av intresset att döma så kan det bli två resor. Efter de goda erfarenheterna av flodkryssningar, Donau och Volga, så är det hösten 2015 dags att ta sig an Dnjepr, förutsatt att relationen Ukraina–Ryssland normaliseras. Det blir en kryssning med svensk anknytning eftersom såväl Poltava som Gammal-svenskby återfinns längs floden. Och med Max Sjöblom som är reseledare så "é de bara å åk".

2016 i februari är det dags att åka till Colombia. Kanske inte första resmålet i Sydamerika men ett land som har



mycket att erbjuda och väl värt ett besök. Världens Resor har gjort ett förslag. Alternativt eller både och, i juni 2016, så erbjuder Grönlandsresor en resa till Island och västfjordarna.

Svenska upptäcktsresande

Redan nu, hösten 2014, bär det iväg till längs Sidenvägar i Sven Hedins fotspår med Margaretha Thyr som färdledare.

Kurilerna och Kamtjatka är områden som Sten Bergman utforskade på 1920-talet. Kanske dags för en resa även dit. Intresse finns. Och det blev inte mindre efter Anders Haglunds spännande presentation av vulkaner, vildmark och närkontakt med svartbjörnar.

Söndag 1:a juni, kl 12:15

Samtliga punkter på dagordningen är avklarade. Tack till medverkande, arrangörer och hotell Bellevue. SGS:arna sprids igen över världen för att åter

samlas i Jönköping i månadsskiftet oktober-november för avrapportering och inspiration till nya resor. En uppmaning till ansvariga för kommande möten. Sätt upp Nora, den tredje trästaden, på listan. Så att vi får ihop en komplett serie med trästäder i Sverige. När Carl von Linné, som 1746 besökte Nora, sammanfattade han besöket så här "en liten stad med två långa och räta gator, tre tvärgator och ett stort grönt torg. Husen av trä med en våning, dock snygga". Nu drygt 250 år senare kunde det vara intressant att se vad det blivit av staden och dess medborgare.

På måndagen hade Grönköping och Hjo återgått till den normala lunken och en kommentar på stan var: "i helgen har vi varit fullbokade och de var över 80 allihop. Nästa helg så ska vi ha gamla bilar här". Hur vi ska uppfatta det får vi fundera på till höstmötet. Nedtecknat av Eder extra ordinarie världsreporter, Olle.





Svenskt Tenn utställningen i Hjo. Foto: Stefan Karlsson



*Museets öppettider med förtydligande. Mevlana museum, Konya, Turkiet
Foto: Irene Favre*

Briefing vill gärna ha fler bilder med budskap

Resemästarens sidor

Till vårträffen i Hjo hade jag med mig två nya resor. En till Colombia med Världens Resor och en till Island med Grönlandsresor. Intresset var stort för båda! På höstmötet kommer därför resan till Colombia presenteras och på nästa vårmöte blir det Västfjordarna på Island.

Vill du veta mer om de SGS-resor som är på gång rekommenderar jag dig att gå in på vår hemsida, www.sgsresa.nu. Där läggs reseprogrammen ut så fort de är klara. Du kan också kontakta respektive researrangör för mer information om resorna eller anmäla intresse att delta.

Kalendarium

Längs Sidenvägar och i Sven Hedins fotspår genom Kina

27 aug–19 sep 2014

19 sept – 12 okt 2014

Resan är stängd för nya bokningar.

Surinam, Guyana & Franska Guyana

7–22 mars 2015 (väntelista)

7–22 november 2015 (väntelista)

april 2016 Boka!

Bhutan och Sikkim

26 mars–11 april 2015

13–29 april 2015

Boka i mån av plats!

Flodkryssning på Dnepr i Ukraina

Sep-okt 2015

Lagd på is pga det politiska läget.

Colombia

februari 2016

Intresseanmälan!

Västfjordarna på Island

slutet av juni 2016

Intresseanmälan!

LÄNGS SIDENVÄGAR OCH I SVEN HEDINS FOTSPÅR GENOM KINA

De två planerade avgångarna går av stapeln 27 aug–19 sep och 19 sep–12 okt 2014. Resan arrangeras av Contour Air och leds av Margaretha Thyr. Den är nu stängd för bokning. Vill du läsa mer om resan presenteras den i tidigare Briefing och på föreningens hemsida, sgsresa.nu.

En av de första resorna med SGS var just till Surinam, Guyana och Franska Guyana. Det är fortfarande, 25 år senare, tre av de minst besökta länderna i Sydamerika (även om Franska Guyana egentligen är en del av Frankrike). Det är otillgängliga områden utan egentliga sevärdheter – så när som på den vidsträckt orörda regnskogen och de många folkgrupperna med ursprungsbefolkning! För oss har området blivit känt mycket tack vare Jan Lindblads resor och om möjligt ska vi träffa några av dem som är med i hans bok.

Djävulsön

Via Paris flyger vi in till Franska Guyana, det enda landet i Sydamerika som inte är självständigt. Vi ägnar en dag åt att besöka Djävulsön. Med chartrad kataran besöker vi St Joseph och Royale Island och får en guidad tur på museet, kyrkogården, fängelset med mera. Dagen därpå besöker vi Guyana Space Center varifrån Europeiska raketer och satelliter skickats upp de senaste 50 åren. Med egen buss och båt åker vi till Surinam. Vi stannar en natt vid havet och spanar havssköldpaddor innan vi når huvudstaden Paramaribo.

Orörd regnskog och indianstammar

Vår resa fokuserar på Surinam, ett mycket glest befolkat land. Här bor bara 3 personer/kvadratkilometer och totalt är det bara drygt en halv miljon människor i hela landet. I små flygplan flyger vi cirka 75 minuter ut i regnskogen till Palumeu



Jungle Lodge. Det blir vår bas de kommande nätterna. Med lokala naturguider färdas vi med trädstamskanoter på floden för att utforska den ostörda regnskogen. Vi gör också exkursioner till fots. Intill ligger en by med amerindianer som vi besöker och lär oss mer om deras sätt att leva. Vår lodge arbetar aktivt för hållbarhet både ekologiskt och socialt och har anställda från de angränsande byarna.

Kaieteur Falls

Vi reser landvägen till Guyana där vi bland annat besöker huvudstaden Georgetown och Kaieteur Falls innan vi flyger tillbaka till Paramaribo, Surinams huvudstad. Kaieteur Falls är med sina 228 meter nästan 5 gånger högre än Niagarafallen. Deras otillgängliga läge ger oss anledning att göra en fantastisk flygtur över ett av Sydamerikas största, oavbrutna regnskog. Bara Demerar och Essequibo floderna bryter det gröna havet.

Datum: 7–22 mars 2015. Full!

7–22 november 2015. Full!

Boka april 2016!

Preliminärt april 2016. Möjlighet att förlänga en vecka på Bonaire och Curacao.

Pris mars 2015: Köpenhamn 59 750 kr, från Stockholm och Göteborg 59 950 kr

Anmälan görs till arrangören:

Lotta Borgiel, Gränslösa Resor AB, Marsjö Hvilan, 643 94 Vingåker
tel 0151-209 00, e-post lotta@granslosaresor.se

BHUTAN OCH SIKKIM

Äventyr i Himalaya

Bhutan eller det buddhistiska riket Druk Yul (Åskdrakens land) ligger i de höga bergskedjorna i östra Himalaya. Det är de mäktiga Himalayabergen som har skyddat Bhutan och lämnat riket orört av övriga världen. Bhutan öppnades för turism först 1978, och landet har lyckats behålla all sin ursprungliga charm. Bhutan beskrivs av många som det förlorade Shangri - La, och landet är speciellt på många sätt:

- Landet använder en lyckonationalprodukt och inte en bruttonationalprodukt som ett uttryck för hur bra eller dåligt det går
- Tjänstemän måste gå i traditionella dräkter
- Plastpåsar är förbjudna, liksom reklamskyltar
- Den absoluta monarken menade att demokrati skulle vara bra för invånarna, och införde detta 2008
- TV tilläts 1999
- Den första, dagliga tidningen utkom i oktober 2008
- Det är bara 50 år sedan att landet gick från pärlor till pengar som betalningsmedel



På en äventyrlig resa genom Bhutan kommer vi uppleva landets unika kultur med bilder som från det förflutna. Uråldriga borgar (så kallade dzonger) ligger utspridda i det vackra landskapet tillsammans med gamla tempel, kloster och stupor. Berg och dalar är täckta av barr- och rhododendronskogar med forsande floder med klart vatten och vackra vattenfall. Överallt möter vi vänliga och välkomnande människor,

Bhutan är det sista Mahayana-buddhistiska riket, och religionen är en levande del av vardagen i landet. Överallt ser vi fladdrande böneflaggor. Kloster och tempel är inte museum utan levande platser med brinnande smörfljus, snurrande bönhjul och mumlet av mantran (böner). Vi upplever Bhutans unika arkitektur i de gamla dzongerna, som är stora sekulära och religiösa byggnader. Många av dem är byggda på 1600-talet utan användning av ritningar eller spikar, men enligt gammal tradition. Väggar, balkar, pelare och dörrar är färgglatt dekorerade med traditionella mönster.

Resan har en unik kombination av Bhutan och Sikkim, en av Indiens minsta men kanske vackraste delstater. Fyra femtedelar av Sikkim är skog, och det finns både frodiga dalar och snötäckta toppar. Darjeeling är den mest kända staden, men Sikkim är mer än teplantager och fantastiska utsikter.

Resaledare: Elisabeth Sandell bor i Danmark men är svenska och har varit reseledare i Bhutan 4 gånger.

Datum: 26 mars–11 april och 13–29 april (17 dagar).

Pris: 32 600 SEK

Antal deltagare: max 16

Information om resan: Vagn Olsen, Viktors Farmor, Tel:+45 86 22 71 81, e-post: vo@viktorsfarmor.dk

Boka!

FLODKRYSSNING PÅ DNEPR I UKRAINA

Flodkryssningen på Dnepr ligger på is på grund av det politiska läget i Ukraina. Vi följer utvecklingen och i nästa nummer av Briefing får du besked om resan kommer att gå. Vill du läsa mer om resan finns en kort beskrivning i tidigare Briefing och på föreningens hemsida, sgsresa.nu.

Tid: Ca 12 dagar i september–oktober 2015

Budgererat pris: från 18 000 kr

Antal deltagare: 20–36

Arrangör: Lotta Borgiel, Gränslösa Resor AB, Marsjö Hvilan, 643 94 Vingåker
tel 0151-209 00, e-post lotta@granslosaresor.se

Intresseanmälan!

COLOMBIA - STILLA HAVET, ANDERNA OCH KARIBISKA HAVET.

Traditionella byar, vackra kolonialstäder, Kaffetriangeln och härligt varierad natur.



Vi besöker det evigt gröna Anderna med sitt behagliga klimat, njuter storslagen natur från en ekolodge vid Stilla havet och trivs i det harmoniska Karibien.

Vi kommer till tre väldigt olika storstäder på denna resa. I metropolen Bogota besöker vi Latinamerikas kanske bästa guldmuseum och bekantar oss med Fer-



nando Boteros konst som så tydligt gestaltar landet. Känslan att sitta på ringmuren i Cartagena på kvällen, känna brisen och sippta på en kall dryck till skön karibisk musik blir ett bestående minne. Staden grundades av spanjorerna på den karibiska kusten 1533. Medellín har genomgått en kraftig förvandling på senare år och nyligen prisats som världens mest innovativa stad, mycket beroende på de infrastrukturprojekt för stadens fattiga delar, såsom bibliotek, moderna linbanor och gigantiska rulltrappor upp till bostadsområdena högt upp på bergen. Här åker vi till en fantastisk utkiksplats och blickar ut över staden.

Colombias kaffe är världsberömt. Vi får lära oss alla steg i kaffeproduktionen och bor på trevliga gårdar i Kaffetriangeln. Här kommer vi till vackra traditionella byar, skogsklädda berg och frodiga odlingsmarker. I San Augustin hittar vi den största koncentrationen av religiösa och megalitiska skulpturer i hela Sydamerika och inramningen med dess vilda landskap är fantastiskt att uppleva. De kreativa skulpturerna som mestadels står uppställda som statyer är gjorda av vulkanisk sten.

En självklar höjdpunkt på resan blir när vi flyger till Stilla-havskusten och bor tre nätter på en prisbelönt lodge. Härifrån ska vi utforska nationalparken Utria som är otroligt rik både gällande flora och fauna. Här finns mangroveträsk, tropisk regnskog, vackra stränder och fina korallrev. Utifrån vår lodge gör vi utflykter till närliggande byar befolkade av embrea, en grupp ursprungsinvånare samt en by med afro-colombianer.

Lägg till besök på vulkaner i Kaffetriangeln, sockertoppsberget Peñón de Guatapé och båtford på Karibiska havet till ön Islas del Rosario så förstår ni att det är en resa som har en spännvid utöver det vanliga.





Ciceron på resan är Pelle Ståldal som är reseproducent på Världens Resor och har bott i Colombia i över fem år. Han har också lett många resor över hela Colombia.

Datum: februari 2016

Preliminärt pris: 40 000 kronor

Arrangör: Världens Resor

För mer information och intresseanmälan: Världens Resor, Pelle Ståldal 08-669 55 25, pelle@varldensresor.se

Antal deltagare: Max 18 personer

Intresseanmälan!

VÄSTFJORDARNA PÅ ISLAND

VÄLKOMMEN TILL EN AV VÄRLDENS BÄST GÖMDA HEMLIGHET

Välkommen till en plats där kultur möter natur i ett enda stort äventyr. Vi erbjuder dig en resa till en plats som har utsetts till en av de 24 mest bevarade hemligheterna i världen av Time Magazine. Följ med oss till Västfjordarna på Island. Här kommer du inte bara att få vara med om en resa, du kommer att få vara med om ett äventyr.

Omringa dig utav fantastisk miljö, möt lokalbefolkningen och se hur de lever i små men blomstrande byar. Kom nära djur och natur och låt dig inspireras av den fascinerande historia Island har att erbjuda då vikingarna strövade omkring

bland vulkaner och fjordar. Smaka på nyfångad fisk och om du vill kan du själv få tillaga äkta isländsk mat. Känn värmen från källan som omfamnar dig och låt dina tankar sväva iväg om den uråldriga mytologin om älvor och dvärgar. Få en upplevelse du sent kommer att glömma. Följ med oss och dela vår passion för Island!

Resrutt: Reykjavik och bad i den Blå Lagunen - Borgarfjörður, Snæfellsnes-Breidafjörður Islands skärgård – Latrabjarg - Vestfjordarna och Sudureyri – Hornstrandir - Isafjörður

Höjdpunkter: Islands utpost, storslagen natur, bad i varma källor, vulkaner, fågelskådning, unika matupplevelser, möte med människor

Resedatum: slutet av juni 2016

Budgeterat pris: 19.000-23.000 kr

Arrangör: Grönlandsresor

För information och intresseanmälan: info@gronlandsresor.se, 08-556 269 70

Antal deltagare: 12-20

Intresseanmälan!



Foto: Sigurdur Jonsson



Foto: Didier Baertschiger



B



Åvs. S.G.S. C.O. Ewa Kruttsen,
Pallhemsgatan 8, 461 30 Trollhättan

Nattviol

Ingen blomma liknar denna,
ingen blomma står så ensam.
Dold i djupa gräset
eller gömd i ljungen
lyfter den sitt vita ljus.
Rör den inte,
bryt den inte!
På sin spåda stängel bär den
hela sommarkvällens doft.

Ebba Lindqvist

