

Briefing



Juni 2007 Nr. 64



Briefing

Briefingmaterial

skickas till Gunnel Svensson
Prästgårdsängen 9, 4 tr, 412 71 Göteborg
E-post: gunnel.svensson@passagen.se
eller sgs@axiell.se

Adressändringar:

Skickas till Elly Mattsson
Kälarvsgatan 16, 784 72 Borlänge
E-post: elly.mattsson@telia.com

Resmästaren:

Vår Resmästare är Lotta Borgiel
Marsjö Hvilan, 643 94 Vingåker

Sista materialdag för nästa nr. är 4 aug 2007.

Annonser svartvitt:

En helsida kostar 500 kr och en halvsida 250 kr.

Annonser färg:

En helsida kostar 1000 kr och en halvsida 500 kr.

Redaktionen förbehåller sig rätten att bedöma och eventuellt förkorta insända bidrag och tar inte ansvar för ej beställt material.

SGS adress:

c/o Anders Gezelius
Skatkullevägen 22, 430 82 Donsö

Internetadress:

www.sgsresa.nu
E-post: sgs@axiell.se

Medlemsavgift per kalenderår:

Ordinarie medlem 200 kr. Familjemedlem 75 kr.
Postgiro: 429 14 52-3

*Trevlig sommar
önskas alla
SGS-are!*

STYRELSEN

Ordförande:

Anders Gezelius
031-97 21 02
anders.gezelius@axiell.se

Vice ordförande:

Kristina Bergman
031-82 90 80
kristina_bergman@telia.com

Sekreterare:

Magnus Andersson
042- 14 67 51
magnusanderssonexpeditions@yahoo.se

Vice sekreterare:

Kerstin Strandskog
08-19 72 83
kerstin.strandskog@nacka.se

Kassör:

Ebba Thorén
035-505 70
ebbathoren@telia.com

Vice kassör:

Kent Knutson
0520-47 96 58
kent@knutson.nu

Klubbmästare:

Gunnar Andersson
0477-205 67
gatron@telia.com

Briefingansvarig:

Gunnel Svensson
031-40 86 13
gunnel.svensson@passagen.se

Resmästare:

Lotta Borgiel
0151-209 00

Ledamöter:

Bengt Cederfeldt
08-96 14 95
Elly Mattsson
0243-22 85 88
elly.mattsson@telia.com

Innehåll

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|--|
| 4 | Ordföranden har ordet | 15 | SGS:ares oförglömliga ögonblick |
| 5 | Nya medlemmar | 15 | Resetips: En annorlunda resa till Pakistan |
| 6 | Protokoll från årsmötet i Höllviken | 16 | Att samla skalbaggar i Armenien – världens äldsta kristna land |
| 8 | Vykortshälsningar | 18 | SGS:arna är alltid på G |
| 11 | Resebrev från Sydpolen | 19 | Arbetsgrupper – kanske något för dig. |
| 14 | Hästbiten | 20 | Resemästarens sidor |

**Du har väl betalt
medlemsavgiften för 2007?**

Ordinarie medlem 200 kr
Famijemedlem 75 kr
Betalas till postgiro 429 14 52-3

Förstasidesbilden

Indiankvinna ”Chimborazo provinsen, Ecuador 1999”

Foto: Dag Johnsson

Ordföranden har ordet ...



Anders
Gezelius

Vårmötet 2007

Så kan vi lägga vårmötet/årsmötet 2007 till handlingarna. Det var roligt att få vara med om att slå deltagarrekorde och att höra alla uppskattande ord om arrangemangen. Alla inblandade hade gjort ett jättejobb och det mesta fungerade som det skulle, även om det inträffade ett och annat intermezzo som jag hoppas inte störde för mycket och som kanske till och med några inte ens märkte. Vi hade ju också en otrolig tur med vädret. Medan vi höll på med gruppindelning och uppladdning inför eftermiddagens utomhusaktiviteter forsade regnet ner och det var mer än en som kastade oroliga blickar ut genom fönstren, men när vi väl stod i Skånör för att påbörja våra olika aktiviteter, ja se då bröt solen igenom och lyste sedan under resten av träffen!

Tänk att det blev deltagarrekorde fast vi var i ett av Sveriges absoluta hörn – visserligen nära till Danmark som glädjande bidrog med några deltagare, men i alla fall. Inför vårmötet 2008 blir vi djärva och försöker oss på en träff lite längre norrut. Var är inte bestämt, men rekognosering pågår. Som alltid är vi i behov av förslag och alla känner väl vid det här laget till de grundkrav vi ställer, boende, ätande och föreläsningar för minst 130 personer. Inventera din omgivning och kom med förslag!

Det värmer onekligen ett ordförandes-hjärta att så många medlemmar möte

efter möte kommer för att ta del av programmet, men också för att träffas och utbyta erfarenheter, minnen och kanske planer inför kommande resor eller andra aktiviteter. Jag skulle tro att vi tillsammans är det främsta skälet till att så många kommer gång på gång på gång. Man kan undra hur många som kom om det enda som stod på programmet var måltiderna och i övrigt så var det fritt fram att umgås? Nåja, lite program behövs nog, men det var inte svårt att märka att många hade extra trevligt under tipspromenaden mellan Öresund och Östersjön där livliga diskussioner utbröt och man kunde förenas i förtvylade utrop över hur de som satt ihop frågorna (däribland undertecknad) egentligen är funtade. Att samtidigt få vistas ute i vacker natur, prata med goda vänner och kanske samarbeta kring något gemensamt, ja, kan det verkligen bli bättre? (Förutom att frågorna kunde vara enklare förstås!)

Framtiden ?

Den nya styrelsen, som till förväxling och förblandning är identisk med den avgående börjar nu arbetet med det kommande året. Som alltid behövs insatser från många håll för att vi ska kunna fortsätta på samma sätt som tidigare och viktigare än något annat är att det kan bli fler involverade i det praktiska arbetet runt träffar, resor och Briefing. På vårmötet lanserades tanken på att bilda arbetsgrupper kring de olika

aktiviteterna och mer om det på annan plats. Vill du själv göra en insats eller vet någon annan som skulle vara som klippt och skuren för en uppgift, så tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen. Alla behövs!

Under de senaste mötena har antalet deltagare stadigt ökat och förutom att det är roligt och smickrande så blir det allt svårare och svårare att genomföra arrangemangen och det framstår som allt tydligare att det behöver vara fler inblandade i de rent praktiska arrang-

emangen. Det är verkligen tur att SGS:are är så osedvanligt disciplinerade och duktiga att hitta rätt, passa tider, hjälpa varandra med transporter osv.

Glad sommar!

Till sist vill jag ta tillfället i akt och önska er alla en riktigt behaglig och skön sommar, vare sig ni reser ut i världen eller njuter av vårt fantastiska land på hemmaplan.

På återseende till hösten och på höstmötet som kommer att gå i glasets tecken!

Nya medlemmar i SGS

Vi är glada att kunna hälsa följande välkomna i föreningen:

Gun Nodmar
Juvansmåla
370 34 Holmsjö

Yvonne och Toni Bergman
Bokgatan 16
426 72 Västra Frölunda

Inger och Anders Wikström
Lillkullegatan 31
412 74 Göteborg

Sven Froste
Friggs gränd 10
302 70 Halmstad

Kristina Wessman
Mors Backe 8 1 tr
414 67 Göteborg

Jaana Novek
Stora Nygatan 15
382 50 Nybro

Anneli Andersson-Berg
Haga Nygata 29 A
413 01 Göteborg

Bengt A Andersson
Henry Dunkers plats 5
252 07 Helsingborg

Elisabeth Svensson
Lyding hielsinggatan 3 C
416 73 Göteborg

Åke Griphede
Fjällvägen 4
439 42 Särö

Jan Karlsson
Bromagatan 18 4 tr
254 28 Helsingborg

Jan Lindahl
Linnégatan 27
413 04 Göteborg

Lars Seligman och Inga Lovén
Sågspångsgatan 12
416 80 Göteborg

Märil Olsson
Rådjurstigen 2
170 76 Solna

Airi Andersson
Pontonjärgatan 49 4 tr
112 37 Stockholm

Sonja Gybrant
Memoargatan 12
422 42 Hisings Backa

Snöfrid Svenningsson
Planteringsvägen 46 D
202 57 Ängelholm

Jan Erik Larsson-Ruberowitz
Snöhöjdsgatan 4
431 39 Mölndal

Birgitta och Roger Johansson
Vänernborgsvägen 8 A
662 31 Åmål

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte

Scandinavian Geographic Society^{med}

Lördagen den 19 maj 2007

Höllviken

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Anders Gezelius hälsade de ca 140 tillresta medlemmarna välkomna och förklarade mötet för öppnat.

2. Val av mötesordförande

Anders Gezelius valdes att som mötesordförande leda förhandlingarna vid årsmötet.

3. Val av mötessekreterare

Magnus Andersson valdes att som mötessekreterare föra protokoll vid årsmötet.

4. Frågan om kallelse till årsmötet sänts ut i laga ordning

Ordföranden frågade årsmötesdeltagarna om mötet utlysts i laga ordning. Mötet hade inga invändningar och godkände därmed också det sätt som årsmötet utlysts.

5. Fastställande av dagordning för årsmötet

Den av styrelsen föreslagna och utdelade dagordningen fastställdes.

6. Val av två justeringsmän att justera dagens protokoll

Marianne Billing och Ing-Marie Henningsson valdes till justeringsmän.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

Styrelsens verksamhetsberättelse hade delats ut till samtliga närvarande. Ordföranden kommenterade de olika punkterna i berättelsen och lämnade därefter ordet fritt. Medlemmen Pär Lindström undrade hur det kunde vara möjligt att styrelsen haft tre möten i samband med veckoslutsträffar under det gångna året när det varit endast två veckoslutsträffar. Ordföranden förklarade att vid veckoslutsträffen i samband med årsmötet hade först den avgående styrelsen haft ett möte och dagen efter hade den nya styrelsen haft ett möte. Pär Lindström accepterade förklaringen. Därefter kunde mötet besluta att godkänna verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året

Föreningens kassör, Ebba Thorén, kommenterade förvaltningsberättelsen och nämnde att ekonomin är mycket god. Hon förklarade också förfarandet med påminnelse då medlemmar inte förnyat sin medlemsavgift. Mötet hade inga kommentarer och beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen.

9. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen upplästes med rekommendationen att ge styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet beslutade att lägga berättelsen till handlingarna.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret

Valberedningen föreslog omval av Anders Gezelius. Inga andra förslag förelåg. Mötet beslutade med ett kraftfullt ”Ja!” att i enlighet med valberedningens förslag välja Anders Gezelius till ordförande för det kommande verksamhetsåret.

12. Val av övriga styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret

Valberedningen föreslog omval av Kristina Bergman, Magnus Andersson, Kerstin Strandskog, Elly Mattsson och Gunnel Svensson för de kommande två verksamhetsåren. Inga andra förslag förelåg och mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Ordföranden nämnde att Gunnar Andersson, Ebba Thorén, Kent Knutsson, Lotta Borgiel och Bengt Cederfeldt valdes vid föregående årsmöte för två verksamhetsår, d v s att de är alla valda för ytterligare ett år.

13. Val av valberedning

Mötet omvalde den sittande valberedningen: Anna Lisa Augustsson, Doris Holm och Monika Apell.

14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant

På förslag av valberedningen omvalde mötet de tre sittande revisorerna, d v s Jan Erik Cederfeldt och Arne Hansson som ordinarie revisorer samt Gösta Johnsson som suppleant.

15. Fastställande av medlemsavgiften enligt stadgarnas paragraf 5

På styrelsens förslag beslutade mötet att medlemsavgiften skulle förbli oförändrad 200 kronor per år för ordinarie medlem och 75 kronor per år för familjemedlem.

16. Övriga frågor

Ordföranden meddelade att inga motioner inkommit till årsmötet och presenterade därefter den just omvalda styrelsen.

Franco Lazzari efterlyste billiga resor i närområdet. Ordföranden förklarade att föreningen satsar främst på resor som vanliga arrangörer inte kan erbjuda och som man inte så lätt kan göra på egen hand. Pär Lindström ansåg att man kan göra unika resor i närområdet. Resemästaren Lotta bad intresserade att meddela henne om några önskar resa i närområdet tillsammans. Lilly Gustavsson instämde med de föregående. Marianne Billing ansåg att med så mycket reseerfarenhet som finns inom föreningen borde medlemmarna vara mer aktiva i att komma med förslag. Stellan Håkansson och Anna-Lisa Augustsson nämnde några rese mål i närområdet.

17. Mötets avslutande

Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Magnus Andersson, mötessekreterare

Protokollet justeras:
Anders Gezelius, mötesordförande

Protokollet justeras:
Marianne Billing, justeringsman

Protokollet justeras:
Ing-Marie Henningsson, justeringsman



Till Briefing har det kommit vykortshälsningar från SGS:are

(1) Galapagosöarna 29/3-07

Hej alla SGS-are. Nu har även jag kommit till Galapagos! Allt lika häftigt som alla har berättat tidigare.

Hälsningar Carina Rydh

(2) Mexico City 18/2 -07

Vi är tre SGS-damer som är på rundresa 18 dagar med Peruspecialisten i Mexico. Tre dagar i 25-miljonstaden Mexico City var imponerande samt även Aztekerna- och Maya-kulturen.

Birgitta Lindblad, Kerstin Rydén, Eva-Carin Persson och Alex

(3) Azorerna 9/2

Hej go vänner. Vi är på delfinsafari på Azorerna och upplever ömsom sol ömsom regn men delfiner.

Hälsningar Marianne o Stig Billing

(4) Libyen, Akakus 070410

Hej alla SGS-are! Nu är vi mitt ute i Sahara, i Akakusbergen i Libyen. Vi åker runt och campar i en vecka. Naturen är fantastisk. Det är bara vi två med två chaufförer, en kock och en guide. Utmärkt service! Tidigare har vi besökt Leptis Magna, den fantastiska romerska staden (världsarv!) flera bergsbyar och oasen Ghadames (också världsarv)

Många hälsningar Kristina och Eric

(5) Skottland 11/5-23/5 07

Vi åker med prof. Multanovski - ryskt fartyg från Oban i Skottland och skall besöka yttre Hebriderna, Orkneyöarna, Shelloandsöarna samt Färöarna. 14 dagar på havet! Idag besök på ön Mull i staden Tobermory m. eget Whiskydestilleri. Vi får använda våra Zodiacbåtar. Färden går vidare och temat är: I Roland Svenssons kölvatten.

Hjärtliga hälsningar Birgitta Lindblad och Ingela O-L

(6) Wielczka

Hälsningar från en rundresa i Polen. Har idag besökt denna saltgruva, 135 m djup, i södra Polen.

Hälsningar Elof Dahl

Till Briefing har det kommit vykortshälsningar från SGS:are

(7) Assuan 070326

Vi sitter på vår balkong och ser solen gå ned bakom de värmande nubiska kullarna. Sceneriet vid den 4:de katarakten är förtjusande. Kontrasterna mellan sanden och den grönskande nilstranden är otrolig. Assuan är en tråkig dammig och intet tilltalande stad men så har det heller inte regnat på tolv år och sköljt av gatorna.

Hälsningar Stina och Ernst-Olof

(8) Rumänien

Hej govänner. En hälsning från en värld där det gäller att hålla sig go vän med artister som ska skriva ett poem som eftermäle på gravkorset. Han är en väldig och finns i Maramuses i rumänien på gränsen till ukraina. Världens resor gör en fin resa för oss.

Marianne och Stig Billing

(9) Nordkorea Maj 2007

Hälsningar från Nordkorea. Intressant och spännande, mer kommer senare.

Ewa och Kent Knutsson, Lilian och Bengt Byström

(10) Peru, skärtorsdagen 2007

Att tretton är oturstal kan jag nu dementera. Det var antalet kondorer vi såg på nära håll i Colca-dalen i Peru. En smått magisk upplevelse! Vi är alla (17) mycket nöjda med resans upplägg och vår peruansvenske Alex är oslagbar som färdledare.

Bästa hälsningar Effe Andersson

(11) 28/4 Thimpu i Bhutan

Hälsningar från SGS-resa till Bhutan. Tyvärr bara tre SGS-are men 11 andra via Äventyrsresor. Eventuellt en nyrekryterad medlem (färdledaren). Vackra vyer i de höga bergen som vägen slingrar sig fram på. Har bl.a. upplevt en maskdans ute på en lokal fest.

Hälsningar Stefan Karlsson, Eivor och Jaan Ungersson

Resebrev från Sydpolen

Text och bild: Sven Lidström

En sammanfattning av flera rapporter från Sydpolen.

Jag vet inte om det var en slump, men en vecka efter vi haft ett strömavbrott, som lamslog all verksamhet så var det dags för vår "On site survival exercise". Vi skulle under ett par dagar få en oräddlig genomgång av hur man överlever här nere om man skulle bli utkastad från stationen mitt i vintern. Först var det en genomgång av vikten av att hålla sig varm och torr genom att klä sig rätt. Hur viktigt det är att undvika förfrysningsskador och hur man behandlar dem när man fått dem. Och så naturligtvis vikten av att ha en positiv attityd och att aldrig ge upp, trots att det är -50 grader och det är 1200 km till närmaste granne. Det var lite svårt att övertyga oss om det sista.

Sedan gick vi igenom våra överlevnadsväskor som innehöll en massa bra grejor som man bara måste ha. Allt skulle provas under verkliga för-

hållanden så vi kördes iväg med bandvagn ut på platån. Stationen försvann ur sikte och de vita vidderna öppnade sig. Det var otroligt vackert ända tills vi släpptes av och man insåg hur kallt det skulle bli. Fast instruktören hade ett litet tips, "Showel and thou shall be warm" – skotta snö så håller ni värmen. Vi byggde snögrotta, igloos, vindskydd, toalett och reste tält. Snart var en riktig scout camp enligt överlevnadsmanualen för Antarktis byggd.

Av arbete blir man hungrig så sedan var det dags för matlagning. Men det fanns ett hinder som måste övervinnas, att få fart på nödköket trots att bränslet hade övergivit sin normala flytande form och var mer en gelé. Det blir det när det är riktigt kallt. Instruktören hade ett fungerande tips för detta också. Stoppa in flaskan under kläderna och värma den och är det riktigt kallt så det inte fungerar så är det bara att tutta på och värma upp. Vet inte vad säkerhetsmedvetna svenskar säger om den idén, men uttröt-



Turisterna har anlänt till Antarktis.



Isbrytaren Oden på besök.

tad och hungrig så var det bara att lyda, dessutom så fungerade det.

Det blev en middag på nödransoner, inte någon delikatessmåltid, men den fyllde buken och innehöll en stor del av de 7000 kalorier, som man bör sätta i sig per dag om man vill överleva i kylan. Dessutom var det trevligt, 8 personer i tvåmannatält ökade både trivselfaktorn och värmen.

Att sova invirad i en gigantisk antarktisk expeditionssovsäck, stor som en normal ryggsäck, var faktiskt riktigt mysigt, så länge man höll sig inne i sovsäcken så var man ordentligt varm. Problemet var när man skulle upp och ta på sig kläderna som frusit samman. De kalla genomfrusna sockorna i kalla skor är ingen bra start på dagen (kan dock undvikas om man kommer ihåg att stoppa ned sockorna i sovsäcken).

Söndag och tillbaka på stationen, fullmatad med en massa tips om hur man ska överleva om det skulle gå riktigt illa. Jag insåg att enda sättet att överleva hela vintern är att se till att generatorm inte lägger av, att vi släcker alla bränder som eventuellt uppstår och att jag inte går vilse i mörkret. Tror inte att man har så stor chans i ett tält när det är minus 70

grader utanför, det spelar ingen roll hur positiv man är.

Häromdagen vid frukosten tillade NSF representanten Jerry Marty ut genom fönstret och utbrast "So ski season has finally started". Utanför fönstret så hade ett tältläger vuxit upp under natten. Det var 3 olika expeditioner, Royal Navy & Marines från Storbritannien,

Indian Navy från Indien och så var det Hannah, en ensam skotska, som slagit upp sina tält i vår trädgård.

Nu är det ju alltid skidsäsong härnere, det är ju en av fördelarna att det ska till en ordentlig global uppvärmning innan vi ställer in skidsäsongen. Vad Jerry egentligen menade var att expeditionssäsong har startat. Som vilken annan skidort i världen så har vi lågsäsong alla månader utom slutet av december och början av januari. Till skillnad mot alla andra skidorter så är vår högsäsong under vår varmaste månad, om någon av er har försökt åka skidor när det är kallare än minus 40 grader så förstår ni nog varför. Så under ett par veckors tid, när det är som bäst väder och som varmest, så dyker turisterna och skidåkarna upp. De flesta skidar in till sydpolen och flygs sedan ut. En del skidar hela vägen från kusten och en del bara de sista milen.

När årets första expeditioner föreläste om sina äventyr för oss härom kvällen var det mycket vackra bilder av snö. De brittiska kommandosoldaterna beskrev sina umbäranden under de 45 dagar det tagit dem att skida från kusten till Sydpolen. Förhoppningen är att de skall bli den första lyckade expeditionen för brit-

tiska flottan – Sydpolen tur och retur. Det senaste försöket var Scotts expedition, som tog sig hit men inte tog sig hem. Det har tagit brittiska flottan 95 år att komma över det, men nu var det dags.

Sedan beskrev Hannah, skotskan, som satte nytt kvinnligt rekord på sträckan hur hon skidat 12-14 timmar per dygn för att klara av att sätta rekord.

Därefter var det indiernas tur. De beskrev en helt annan typ av expedition. De hade bara tagit sig de sista 2 graderna, alltså mycket kortare än de andra, men de verkade ha haft minst lika mycket umbäranden. Bara att lämna tältet hade varit ett äventyr. Ingen av indierna hade för ett år sedan stått på ett par skidor, men några av dem hade varit på Mount Everest. Av någon konstig anledning så tyckte indiska flottan att det var dags att genomföra en skidexpedition till Sydpolen och att dessa ubåtsmän var de bäst lämpade. Varför indiska flottan ansåg att dessa småväxta och rätt taniga ubåtsmän var bäst lämpade att på skidor dra ting släde över isvidderna är förhöjt i dunkel. Men indierna hade stretat på, inte i något rekordtempo och hade säkerligen inte ens klarat första tidkontrollen i Vasaloppet, men de verkade ha haft riktigt roligt, trots att de inte alls kände sig

hemma här nere, "It is very, very cold here", "We want to go back to India" klagade de.

På frågan hur de olika expeditionerna navigerade så svarade de brittiska commandosoldaterna att det var besvärligt att navigera här nere, utan landmärken och ibland i "Complete whitout", så använde de senaste GPS tekniken som fanns tillgänglig för militärt bruk. Hannah använde också GPS och kompass, hon skidade dessutom hit för 2 år sedan så hon hittade.

Indierna som hade en helt annan approach på sin expedition, de saknade både erfarenhet och den senaste GPS tekniken. De hade klokt nog väntat tills det brittiska teamet passerat innan de startade. Men de överraskade oss alla: "Navigation? – No problem for us!!" Alla vaknade till, briterna satte teet i halsen och stirrade förvånat upp. Hur kunde amatörerna från Indien navigera utan problem här nere? Vi har folk som ibland går vilse på gårdsplanen när det råder white out. "We just lift our nose and follow the smell. Royal Navy smells very, very bad"...

De hade rätt, ingen av expeditionsdeltagarna luktade särskilt gott. 45 dagar i samma kläder sätter sina spår.

Ur boken "Sweden - the secret files" av Colin Moon -Nature-

The relationship Swedes have with Nature is particularly difficult to explain to a foreigner. Swedes are incredibly knowledgeable about plants, flowers, animals and creepy-crawlies. They not only know the name of the bird, but they can tell you how it sounds in the morning, where it nests and from whence it has migrated. Such is their worship of nature, that it is reflected in their family names. Wouldn't you like to be called "Aspengrove" (Asplund, "Lilly leaf", (Liljeblad), "Flower twig", (Blomqvist) and "Mountain stream", (Bergström)?

Hästbiten

Text: Stellan Håkansson

Jag bor söder om Strömstad på min föräldragård. Min pappa hade aldrig traktor, däremot nordsvenska arbetshästar. Rädsla för häst har jag aldrig haft, men man skall ha respekt för dem.

Islandshästar kan jag rekommendera de är små och snälla. Jag har ridit på islandshästar i Sverige och i deras hemland.

Mitt stora fritidsintresse är resor och det har ofta blivit till fjärran länder. När det varit möjligt med korta eller längre ridturer så har jag passat på.

Tre gånger har jag varit i Mongoliet, där finns det fler hästar än människor och fortskaffningsmedlet är hästen. 1999 var jag ensam turist med två mongoler i vildmarken. Vi tillbringade två veckor till häst och det var första gången en turist var i området. Den vanliga hästrasen i Mongoliet är lite större än islandshästen, men mycket mer uthållig och kan ridas flera veckor i sträck. Przewalskis häst är namnet på vildhästen från Mongoliet. Sista gången den sågs i frihet var 1962. Du kan se den på Nordens Ark och jag är en av deras fodervårdar. Det pågår ett lyckat utplanteringsprojekt i Mongoliet av Przewalskis häst.

Två gånger har jag rest i Venezuela. Mitt senaste besök var 2002, då fick jag möjligheten att rida i två dagar. Startpunkten var från en bondgård i Anderna på 2350 meter över havet. Det var en äldre man, enbart spanskalande, som blev min färdledare. Vi startade efter en rejäl frukost vid notiden, med varsin ridhäst och en packhäst, samt mannens lilla hund. Det var en smal och djup stenig stig som slingrade sig brant uppåt genom bambuvegetationen. Första rasten

blev en kort avsittning före trädgränsen på 3000 meter. Vi var nu ovanför den djupa stigen och kom i dimman upp till en husruin, där blev det en kort paus.

Vår medhavda lunch, som bestod av kokta ägg, friterade piroger och en flaska läsk, intog vi på högsta punkten 4000 meter. Nu det bar utför, även här en brant och smal stig. Vid varje kurva drog jag hårt i hästens tyglar för att komma levande ned i dalen. Det tog lång tid innan jag förstod att hästen kunde vägen, jag drog helt i onödan. En kort sekund trodde jag att min sista stund var kommen, det var oerhört brant, men hästen svängde åt rätt håll. I dalen övernattade vi i ett stenhus hos en bondefamilj. Nästa dag skulle vi samma väg tillbaka. Först brant upp, vilket går bra, det är bara att hålla sig fast i sadeln. Vi passerade högsta punkten, nu snabbt utför mot gården. Packhästen sprang lös. En häst som vet vägen hem springer fort trots svår terräng. Min häst ville följa löshästen, först packhästen och sedan min häst som jag höll hårt i tyglarna. Väl nere var det skönt kliva ur sadeln.

En av mina granngårdar har ridhästar sedan flera år.

För länge sedan bodde där en shetlandsponny som hette Putte. Han var lite opålitlig men betade snällt på min gårdsplan, så jag behövde inte klippa gräset. En sommardag stod jag på en steg och målade ett uthus, på fötterna hade jag sandaler med stålhätta. Lille Putte ville ha sällskap så han stod vid stegen och lade mulen försiktigt på min högra fot, plötsligt satt han tänderna i den, bettet gjorde ingen skada.

SGS-ares oföreglömliga ögonblick

Text: Anders Gezelius

Jonas Görnebrand och Charlotte Magnusson bestämmer sig för att resa jorden runt tillsammans med sina två barn. Axel är sju och Johan bara fyra. Eftersom de älskade att resa och hade fortsatt med det redan när barnen var ännu yngre så var det bara att fortsätta på den inslagna vägen. I Takyama träffade de så på Staffan och Ulla Lidström som självklart berättade om SGS och beskrev det som en förening som skulle passa Jonas och Charlotte – och när de kom hem gick de med i föreningen och var sedan bl.a. med på träffen i Åhus.

Resan resulterade sedan i en mycket trevlig bok, Ögonblick, med undertitel En jordenruntresa med barn. Majoriteten av SGS medlemmar är väl inte i den åldern att vi reser runt med barn, snarare barnbarn, men boken kan nog ändå tjäna som inspiration och aptitretare. Boken är mycket medvetet utformad med många bilder, både i färg och svart-vitt. Bilderna är omsorgsfullt valda och långt ifrån de vanliga turistbilderna. Nej, bilderna väcker känslor, skapar stäm-

ningar och ger upphov till egna funderingar. Det är också befriande att Jonas inte berättar om allt som hände under resan i en kronologisk ordning, utan i stället väljer att belysa resan genom några väl valda ögonblicksbilder. Att inte allt var frid och fröjd och utan problem eller irritationer gör det hela mer trovärdigt och tilltalande.

För de som har möjlighet att själva resa tillsammans med barn måste den här boken vara en stor inspiration.

Det är inte en bok man läser från pärm till pärm och är inte heller gjord så. Nej, det är en bok att bläddra i lite då och då och att återkomma till.

Nedslagen på resan är Sydafrika, Brasilien, USA och Japan. Det är väl värt att ta några av dina egna ögonblick och ta del av Jonas och Charlottes ögonblick tillsammans med sina barn från några ställen på jorden där du kanske själv har varit och om inte så i alla fall längtar till. Boken är utgiven av Resnytt.se och kontakt kan man få via deras hemsida, www.resnytt.se där man också kan beställa boken.

Resetips: En annorlunda resa till Pakistan!

Nu har ni chansen att få besöka Pakistan på ett annorlunda sätt. Vecka 44 och 45 i år planeras en resa i BLLF:s regi (Bounded Labour Liberation Front) mot livegenskap och slaveri. Reseledare Britt-Marie Klang (tel. 0510-29795), som har varit i Pakistan ett otal gånger och hjälpt till med utbildningen av de lärare som undervisar i BLLF:s skolor. Priset för resan beräknas till 17.000 SEK, inkl. biljetter, resor i Pakistan samt mat och logi.

Jag reste med Britt-Marie februari-mars 2006 och upplevde en av mitt livs bästa resor. Vill ni veta mer om min resa mejla mig keruben@hem.utfors.se vill ni veta mer om nästa resa ring Britt-Marie! Lyckliga ni som har denna resa framför er!

Ulla Lidström

(Se även i förra numret av Briefing under rubriken "Minnesvärda möten").

Att samla skalbaggar i Armenien

Text och bild: Owe Nodmar

Den 15 - 29 maj 2005 var det åter dags att ge sig ut på exkursion till främmande land. Denna gång blev Armenien det land som skulle besökas. Som vanligt var det Roger Pettersson i Umeå som fixade hela arrangemanget genom sina kontakter i St. Petersburg. Förutom Roger och jag så följde Stanislav Snäll från Stockholm med samt fågelskådaren Åke Nordström från Umeå. I Armenien hade vi hjälp av Mark Kalashian från universitetet i Yerevan, expert på praktbaggar och han hade lagt upp hela exkursionen. Georgi Boyakhohyan, som är pensionerad veterinär, skjutsade Roger i sin ryska Lada. Dessutom hade vi hjälp av Karen Yeranyan som är fjärrilsspecialist samt duktig chaufför och han skjutsade Stanislav, Åke och mig i en rysk stadsjeep.

Armenien ligger i södra Kaukasus. Det är världens äldsta kristna land och är en del av gamla Sovjetunionen samt ligger insprängt mellan muslimska grannar. En något komplicerad situation som vi västerlänningar har svårt att förstå. Man har en gigantisk uppgift framför sig att restaurera infrastrukturen och alla byggnader som alla befinner sig ett bedrövligt skick. T.ex. järnvägar som byggdes under sovjettiden passerar idag flera länder och har därför stängts p g a att man inte kan komma överens med sina grannar!

Vi var i fält hela tiden och övernattningskedde i tält liksom att all matlagning skedde i fält. Matlagningen skötte våra armenska vänner och till kvällen ingick det alltid en flaska vodka på gammalt ryskt maner. De tre första dagarna hade vi ganska mycket regn men sedan klar-

nade det upp med sol och sommarvärme. Dock varierade temperaturen starkt eftersom Armenien är ett otroligt bergigt land. Detta innebär att man för att komma någonstans hela tiden måste upp i bergspass, ofta på 2500 m ö h, och sedan ner i nästa dal som ligger under 1000 m ö h. Detta mycket kuperade landskap gör att vegetationen varierar starkt från ren stäpp till fantastiska lövskogar med mycket nederbörd.

Bokskogen vid David-Bek, 1370 m ö h

En fantastisk skog som vi besökte och övernattade i trots regn. Där hittade vi bl.a Lucanus ibericus, en släkting till vår svenska ekoxe. Vi tältade intill en vattenreservoar och på motsatta sidan var det en fin bokskog på den branta sluttningen. På morgonen var allt blött när vi bröt vårt tältläger men när vi kom till Meghri Passet, 2550 m ö h, sken solen och därför passade vi på att torka våra tält samtidigt som vi samlade skalbaggar.

Artsvakar gorge

Längst bort i sydost där Armenien, Iran och Azerbadjan möts övernattade vi i en nationalpark där det fortfarande finns leoparder. Dessa är mycket skygga p g a förföljelser och jakt vilket gör att de är mycket svåra att få se. Här var det mycket torrare och vi tältade vid en gammal "fäbod". Här hittade vi i kospillningen massor av dyngbaggar vilka i Sverige blir mer och mer ovanliga p g a avmaskningsmedel. Aphodius scrutator är drygt cm-stor röd dyngbagge som vi hittade några exemplar av. Den finns också i östra Europa upp till Ungern och Slovakien. Men där fanns även betydligt större dyngbaggar t.ex.

Scarabeus armeniacus vilken är släkt med den heliga scaraben i Egypten. När vi uppe ett bergspass satt och fikade, på väg mot Artsvakar, kom en lammgam glidflygande på bara 150 meters avstånd. En mycket mäktig upplevelse att se en fågel med ett vingspann på 3 meter på så här håll.

Sevansjön

På 2000 m ö h ligger en ganska stor sötvattensjö och här gjorde vi ett av många stopp. Här hittade vi den "svenska" sandjägaren Cicindela hybrida i några exemplar. På kvällen tältade vi några mil från sjön 2300 m ö h. Där kom det ett åskoväder vilket gjorde att vi fick äta middag inne i bilarna. Men kräftorna som vi köpt vid Sevansjön smakade utmärkt trots att det var snöblandat regn vilket gjorde att vi fick sitta inne i bilarna under kräftskivan.

Berget Ararat

De två helt dominerande bergen i Armenien heter Ararat och Ararat. Ararat som är 5165 m dominerar helt området väster om huvudstaden Yerevan medan det lägre Ararat, 4090 m, ligger norr om Yerevan. På Aragats södra sluttningar tillbringade vi 2 dagar och hittade många intressanta skalbaggar. Av Dorcadion hittade vi 3 arter, D. apicerufum, D. dimidiatum och D. scabricolle. Släktet Dorcadion är långhorningar vilka saknar flygförmåga och finns i det palaearktisk ett mycket stort antal arter, dock inte i Sverige, som ibland bara finns på ett enda berg. Den intressantaste jordlöparen var larvmördaren Callisthenes brevisculus som vi tog ca 10 exemplar av bland snölegor långt upp på berget. Vi tog också 4 arter av de stora Carabus-jordlöparna, nämligen C. armeniacus, C. chevrolati, C.



Berget Ararat dominerar helt horisonten mot väster. Det var på detta berg Noaks ark strandade. Ararat ligger numera i Turkiet och det är omöjligt att nå från Armenien eftersom gränsen mellan de bägge länderna är helt stängd.

cribratus och C. scabripennis. I spillning tog vi också några Geotrupes, nära släkt med den svenska tordyveln..

Sammanfattning

Det var en mycket trevlig resa och vi besökte många platser som nästan är helt omöjliga att besöka utan tillstånd och inhemska guider. Det sätt vi reste på och hur vi valde att bo är definitivt inget för den late och bortskämde svensken som åker 2 veckor för att sitta i en bekväm solstol vid Playa Inglese på Kanarieöarna. Men vill man träffa och komma nära vanliga människor med en helt annan kultur så är detta resesätt en utmärkt lösning. Vi har skaffat oss 3 goda vänner i Armenien och fick träffa kunder uppe bergen som bjöd på hemmagjord yoghurt när vi samlade skalbaggar i deras koskitor. När vi lämnade våra vänner på flygplatsen i Yerevan så hälsade de oss välkomna tillbaks nästa sommar. Jag vet att Roger tillsammans med Mark Kalashian håller på att planera en ny resa. Så är någon intresserad av Armenien så ta kontakt med mig eller Roger. Det är ett fantastiskt land.

SGS:arna alltid på G...

Text: Yvonne Tegelberg, bild Marita Tappinen

Vi var några stycken från Öst och Väst, som varmkörde i Helsingborg några dagar före mötet i Höllviken. Vi bockade av Sofiero, Kärnan, Ven, Kullabygden med Mölle (by the sea), nationalparken Dalby Söderskog. Massor av blommor och många fåglar, samt slutligen ett äkta storkbo. Efter detta var vi laddade för träffen på fredagskvällen. Då såg vi bilder från en bestigning av Stromboli/Lipariska öarna, bostäder för folk och få i Jemen, tigrar, hjortar och fåglar i norra Indien och djur och natur i Costa Rica. Stellan hade ett trevligt ämne "Hästar", unga, gamla och vackra. Hästen han växte upp med och hästar han ridit på resor t. ex i Mongoliet och på Island.

Lördagen började i regn, men vi behövde inte frysa i möteslokalen. Förmiddagen ägnades åt Nordkorea. Mirka berättade med inlevelse och med sin bakgrund en gripande berättelse, om hur människorna levde och under vilka förutsättningar man turistar i Nordkorea. Det var ingen resa "nära folket", utan platserna var noggrant utvalda att visas upp och ibland fanns t.o.m. statister. Bevakning fanns överallt. Koreanerna tittade inte ens direkt på turisterna och flygresor gjordes i små båsar i kabinen. Jag tror att alla var tagna efter denna visning och behövde stärka sig med kaffe. Därefter kom biologen Jan-Åke Hillarp och berättade om Måkläppen - naturreservatet och näset mellan Öresund och Östersjön. Reservatet är hotat pga. Skånes stora inflyttning och utbyggnad. Vi följde sälen/kutens och sjöfågelnas liv året runt. Fienderna fanns också med -

minken, grävlingen, räven och människan. Årsmötesförhandlingarna löpte på snabbt. Man noterade ett litet medlems-tapp, men 144 st hade rest till mötet och det var ju nytt rekord.

Alla (och Kristina i synnerhet) var lite oroliga för hällregnet och eftermiddagens programpunkter, som var utomhus i Skanör. Men efter lunchen och när alla regnkläder och paraplyer var på plats, och vi hade åkt lite till höger och lite till vänster, då upphörde regnet och solen kom fram. De tre deltagargrupperna gjorde i tur och ordning, naturrunda, stadsrundtur och fikade med hembakta bullar. Jan-Åke Hillarp berättade om hur landskapet hade förändrats och gjorts bördigt med tång från havet. De fattiga rensade en ruta av stenläggningen framför rådhuset från ogräs och fick som lön låna en hage/åker. Vi fick också lära oss flera ätliga växter, som kirskål, mälla och skörbjuggsört. Ordföranden i Falsterbo museum Bengt Hansson berättade om brand, översvämning, inflyttning och kulturpersonligheter i Skanör. Efter en god middag var det åter dags för egna bilder från Baltikum, Rumänien och Nepal.



På tipspromenad längs Falsterbokanalen.

Söndagen startade med Linné, som i år har plockats fram ur herbariet och 300-årsjubilerar. Fotografen och författaren Mats Jörgensen berättade om Linnés skånska resa år 1749, som varade i en månad och 200 mil. Linné konstaterade förändringar i landskapet pga. landhöjning, utdikning och skiften och ordinerade skogsplantering mot flygsanden. Tipspromenaden längs Falsterbokanal var skön efter allt stillasittande. Efter detta återstod en sista spännande programpunkt före lunchen. Ing-Marie hade efter 9 år återvänt till Mali på musikfestival. Vi fick höra musik och se

bilder på dromedarkappridning och hägringar i öknen, transporter, marknader och spännande platser. En boplats, en oas med 33 personer, som finns utsatt på kartan. Öknar utan vägar, hur hittar man utan GPS? Ing-Marie skulle också kolla om karlarna i Mali hade blivit snyggare med åren. Ja visst, vi fick se många ståtliga män. Men jag har ju inte sett de omtalade karlarna från föregående resa.

Slutligen presenterades alla resor som SGS:arna kan anmäla sig till innan vi åter ses till hösten i "Glasriket." Vi tackar för ett trevligt möte och ser fram emot nästa.

Arbetsgrupper, kanske något för dig!

Text: Monika Apell

Vill du arbeta i föreningen, men inte ha någon styrelsepost? På årsmötet i Skånör/Falsterbo bildades det några olika arbetsgrupper, som skall stödja och hjälpa styrelsen (och föreningen) i det fortsatta arbetet. Tanken med arbetsgrupperna är att fler medlemmar i föreningen skall kunna vara delaktiga i föreningsarbetet, utan att för den skull sitta i styrelsen. Nya idéer strömmar förhoppningsvis in - styrelsens arbete underlättas. Vad gör man då i en arbetsgrupp? Det

kan vara allt ifrån att hjälpa till att klistra igen kuvert, när vi kallar till en lokalträff, tipsa om intressanta föreläsare eller boka lokalträffar. Det du kan bidra med är viktigt och behövs! Olika inriktningar och intresseområden gör att du kan välja att arbeta med just det du är mest engagerad för.

Välkomna att höra av dig och delta i vårt arbete! Tillsammans kan vi göra mycket roligt och inspirerande! Ta kontakt med någon av nedanstående:

Resegruppen:

Lotta Borgiel, 0151-209 00
lotta@granslosaresor.se

Lokalgrupp Öst

Marita Täppinen, 08-550 156 14
tappinen@telia.com

Briefinggruppen:

Gunnel Svensson, 031-40 86 13
gunnel.svensson@passagen.se

Lokalgrupp Väst

Monika Apell, 031-48 79 38
monika.apell@telia.com

Programgruppen för höst och vårmötet:

Kristina Bergman 031-82 90 80
kristina_bergman@telia.com

Lokalgrupp Syd

Ing-Marie Henningson, 042-28 46 26
ing.marie.henningson@comhem.se

Resemästarens sidor

SGS-resan till Bhutan, med några SGS-are har kommit hem efter en lyckad resa och snart ger sig ett annat gäng iväg till norra Baltikum med Pär Lindström. På resan "Med jeep genom södra Afrika" blev det tyvärr avbokningar och resan i juli fick ställas in. Två nya resor har tagits fram för föreningen. Den första är en gammal favorit med Lena Haglund till Kamtjatka som går i augusti 2008. Den andra är en naturresa till Madagaskar som Kon-Tiki-resor skräddarsytt för föreningen med avresa i september 2008. På värmötet kom fler förslag på resor. Dels fanns önskemål om att ge fler chans att följa med på Magnus Anderssons uppskattade resa längs Mekongfloden, dels fanns önskemål om en kryssning på Grönland.

Är du intresserad av dessa nya förslag ska du kontakta respektive arrangör eller resemästaren senast den 31 juli 2007. Blir det tillräckligt många intresserade tar vi upp dem som SGS-resor.

Har du inte ännu varit inne på vår hemsida, www.sgsresa.nu, rekommenderar jag dig ett besök. Där finns fylligare information om resorna än vad som får plats här och efterhand som reseprogrammen blir klara läggs de ut med text och bilder. På hemsidan kan du också anmäla intresse för resor med mera.

Lotta Borgiel, Resemästare

Kalendarium

Rumänien

14/9-22/9 2007

Sista anmälningsdag är
1/8 2007.

Återseende med trädhussfolken

11/10-4/11 2007

Beställ program!

Med Erik Rupp i Moçambique

1/11-12/11 2007

Beställ program!

Rundresa i Venezuela

16/10-3/11 2007

Beställ program!

Saudiarabien NYHET!

15-26/2 2008

Intresseanmälan senast
31/7 2007!

Albanien – i Europas glömda hörn

April 2008

Beställ program!

Jubileumskryssning på Donau

Maj 2008. Program i aug-
sep. Intresseanmälan

Kamtjatka NYHET!

27/8-10/9 2008

Intresseanmälan senast
31/7 2007!

Madagaskar NYHET!

5-21/9 2008

Intresseanmälan senast
31/7 2007!

Mekong NYHET!

Oktober 2008

Intresseanmälan senast
31/7 2007!

Förenade arabemiraten och Qatar NYHET!

Oktober 2008

Intresseanmälan senast
31/7 2007!

Pitcairn

December 2008

Intresseanmälan.

Kryssning på Grönland NYHET!

2009

Intresseanmälan senast
31/7 2007!

I RUMÄNIENS HJÄRTA, TRANSSTYLVANIEN

Befolkningen i stolta Transsylvanien är varm och levnadsglad. Landet bjuder på en märklig mix av medeltida arkitektur och kommunisternas byggprojekt. Saxerna kallade Transsylvanien Siebenbürg, de sju städerna, efter huvudorterna där Sibiu blev den mäktigaste av dem. Sibiu är en av två europeiska kulturhuvudstäder under 2007 och ett besök där blir en av höjdpunkterna på resan. Vi gör en rundresa med minibuss, häst och vagn samt apostlahästar genom landets kulturella hjärta, Transsylvanien.

Resan bjuder på en lätt stadspromenad i staden Brasovs charmiga saxiska kvarter, stadsdelen Schei med landets första rumänskspråkiga skola, en rundvandring i drottning Marie av Rumäniens slott, mer och felaktigt känt som Greve Draculas slott Bran. I Pietra Crauluibergen gör vi en längre vandring (ca 6 tim) i nationalparken genom en ravin till en alpäng där fåraherdarna på en traditionell hytta visar oss hur deras liv ter sig. Vi bor på familjepensionat i den lilla saxiska byn Viscri med befäst kyrka. Vid skymning vandrar korna in från betet längs huvudgatan. Dagen efter bjuder på en vandring genom kulturlandskap med mjukt rundade höstackar och betande boskap till byn Mesendorf, ca 7 km. Resan går vidare med buss mot Sighisoara, där vi bor på ett bra pensionat bland kullerstensgator och barockfasader. Här föddes Vlad Tepes, ökad som Västeuropas Dracula. Den lilla staden Biertan och dess imponerande muromgärdade kyrka från 1400-talet, med på UNESCOs världsarvslista, ligger strax utanför Sighisoara. Vi tar också häst och vagn till en zigenarby där "Bulibasa", ledaren för samhället berättar om deras liv, traditioner och framtid. I de transsylvanska alperna ligger Sambataklostret med sin rika historia och tradition av ikonmaleri på glas.

Datum: 14-22 september 2007

Pris: 15.900 kr

Program: : besök www.sgsresa.nu eller kontakta

Äventyrsresor, Linda Alexandersson,

tel 08-55606905, linda@aventyrresor.se

**Boka innan
1 augusti!**

ÅTERSEENDE MED TRÄDHUSFOLKET

Få, om ens några, av mina resor har gjort ett så starkt intryck på resenärerna som just expeditionerna till trädhusfolken på Nya Guinea. Att på ett så nära och otvunget sätt få möjlighet att uppleva de kanske allra sista stenåldersmänniskorna på vår jord är ytterst få förunnat. Första gången man gör en expedition till ett så avlägset och annorlunda resmål är allt så nytt och annorlunda, ja rent av överrumplande. Det är svårt att ta till sig allt man upplevt och när man kommer hem känns många frågor obesvarade. Till ett andra besök har man möjlighet att förbereda sig bättre och man upptäcker under resans gång säkert mycket man inte lade märke till första gången.

Denna expedition är skraddarsydd i första hand till alla de som redan besökt trädhusfolken med mig på någon av de över tjugo resor jag gjort dit. Upplägget är i stort sett detsamma som på de tidigare resorna. Men vi drar betydligt längre in i djungeln denna gång. Det betyder fyra rejäla dagsetapper till fots innan vi når korowajklanerna *Senip* och *Lahabel* nästan ända uppe vid stenkorowajerna. Detta är längre upp än jag själv någonsin varit tidigare. Här kan vi säkerligen finna många människor som fortfarande har stenyxor som sina vik-



tigaste verktyg. De båda klanerna har meddelat mig att man är i gång med att förbereda en sagolarvsfest som vi är välkomna till. Flera andra klaner kommer också att inbjudas, bl a sten-korowajer!

Vi gör också ett kort besök hos danifolket i Baliemdalen. Resan avslutas med ett besök på Biak och en natt på en obebodd, paradisk söderhavsö.

Denna expedition är i första hand för de som tidigare deltagit på en av mina resor till trädhusfolken, i andra hand för de som deltagit på mina övriga resor till andra destinationer på Nya Guinea. I mån av plats kan eventuellt även andra få delta.

Preliminära datum: 11 oktober - 4 november 2007

Pris: 42.000 kr exkl flyg till Jakarta (USD 1 = SEK 7). Flyg till Jakarta ca 10.000 kr (ändrings- och avbokningsbar).

Arrangör: Magnus Andersson Expeditions och Gränslösa Resor

Program: Lotta Borgiel, Gränslösa Resor,
tel 0151-209 00 eller e-post lotta@granslosaresor.se

Boka!

MED ERIK RUPP I MOÇAMBIQUE

En kulturreisa där vi på nära håll får uppleva livet i Moçambique, från insidan. Det blir en resa med många nära möten, där vi besöker flera av Erik Ruppss många vänner. Resan börjar i storstaden Maputo där Erik bor med sin familj. Här gör vi ett hembesök hos Delfina, för att lära känna en stadsbos vardag. Vi besöker Teatro Avenida, Henning Mankells kulturella samarbets-partner och äter härlig Sea Food på klassiska Costa do Sol. Möte med den svenska ambassadören som berättar om olika biståndsprojekt, (Moçambique är Sveriges näst största biståndsland).

Därefter besöker vi byn Massingir som ligger 25 mil nordväst om Maputo, vid Limpopo Transnational Park intill Krugerparken i Sydafrika. Vi vandrar i vild natur, gör flera bybesök och upplever stora kontrasten till stadslivet i Maputo. Här bor vi på en trevlig liten lodge som drivs i samarbete med lokalbefolkningen. Resan avslutas därefter vid havet i Nascer do Sol. Här njuter vi av milsvida öde stränder med bad och snorkling. På kvällarna kan vi göra båtutflykter och ta promenader längs Indiska oceanen. Vi passar även på att njuta av languster, som smakar extra bra i Moçambique.

Tidperiod: 1-12 november 2007

Budgeterat pris: 27.800 kr

Program: Äventyrsresor, Peter Hunger,

tel 08-55 60 69 02, e-post peter@aventysresor.se

Boka!

RUNDRESA I VENEZUELA

Det här är en oerhört varierad resa på 19 dagar. Det blir stora kontraster! Vi bor ofta mycket enkelt, men får i gengäld stora upplevelser – och ett lägre pris! Några höjdpunkter:

- * Henri Pittier nationalpark med regnskog och nästan 520 fågelarter.
- * Anderna och chans att se kondor.
- * Los Llanos med myrslok, jaguar och bält djur. Ett Eldorado för fågelskådare.
- * Paddling i Canaima nationalpark.
- * Angel Falls – världens högsta vattenfall.
- * Grottan Cuevas del Guacharo med den största populationen oljefåglar.
- * Den marina nationalparken Puerto la Cruz.



**Beställ
program!**

Tid: 16/10-3/11 2007

Pris: cirka 25.240 kr

Arrangör: Framtidsresor, Sofia Matschiner,
Drottninggatan 13, 411 14 Göteborg.

Tel: 031- 711 00 61, e-post: sofia@framtidsresor.se

SAUDIARABIEN

Ett spännande land med både medeltid och nutid. Mycket sand men också ett land, som är rikt på kultur - och olja. Den hypermoderna huvudstaden Riyadh ligger som en stor oas mellan öknarna Nafud i norr och Rub al Khali i söder. Här finns Musmak-fortet, där kung Abdul Aziz 1902 proklamerade att Saudiarabien enats, en intressant souk, basar, samt en kamelmarknad och mycket mer.

Vi åker upp på landets högsta berg, Al Souda, och ned via en linbana med underbar utsikt över Wadi-dalen och möter det gamla Saudiarabien i byarna Rijal Alma och Habala, dit en gång folk flydde för att undkomma ottomanernas förföljelse.

Med flyg och buss tar vi oss till Madain Saleh, en systerstad till Petra i Jordanien. Här, mitt ute bland sanddynorna, finns mer än 150 nabatéiska gravar över 2000 år gamla samt tempel uthuggna i klippor. Qasr Farid, det största och vackraste monumentet är hugget i en klippa, som ligger för sig själv med sand som bakgrund.

Här finns också den av tyskarna under ottomanska väldet byggda järnvägen, som förbinder Damascus med Medina.

I Jeddah vid Röda havet vandrar vi i den gamla delen av staden men ser också nya Jeddah och den fantastiska souken Alawi, en fiskmarknad samt Abdul Raouf Khalig museet, en privat samling med många hemmiljörer från forna Arabien. Resan avslutas förslagsvis med solnedgången från Cornishen, d.v.s. stranden i Jeddah.

Datum: cirka 15 – 26 februari 2008

Pris: ännu ej fastställt

Intresseanmälan och mer information:

Margot Lindeson, tel 08-18 85 38,
e-post lindeson.travel@swipnet.se.

Teknisk arrangör: Sjöresebyrå/Skandinavisk Resebyrå,
tel 08-411 49 80.

*Intresseanmälan
senast 31/7 2007!*

ALBANIEN – I EUROPAS GLÖMDA HÖRN

En kulturreesa till landet under örnens vingar. Efter kommunismens fall 1997 har landet börjat sin resa från Europas fattigaste land till en bättre framtid. Här lever folket som man alltid har gjort med stort mod, gästfrihet och givmildhet trots knappa resurser. Möt detta vackra okända hörn i Europa och fascineras av romerska lämningar, historiska städer, bergsbyar i ett dramatiskt och vackert landskap samt möten med ett bortglömt men varmt folk!

Från huvudstaden Tirana går resan till historiska måsten som Vlora med grekiska ruinerna Apollonia, strandorten Saranda nämnd redan av Cicero och vackra Gjirokastra samt traditionella Berat. Under en av dagarna vandrar du i ett vackert landskap på ca 1.500 meters höjd och du möter det traditionella livet på landsbygden.

Tidperiod: 8 – 9 dagar i slutet av april 2008

Budgeterat pris: 16.000 kr

Arrangör: Äventyrsresor, Susanne Blidborg,
tel 08-55 60 69 02, e-post susanne@aventyrresor.se

Beställ program!

JUBILEUMSKRYSSNING PÅ DONAU

En äkta SGS-resa genom sju länder!

År 2008 fyller SGS 20 år. Detta jubileum firar vi med att samla medlemmarna till en gemensam kryssning. Många av oss var med ombord på the "Amazing Grace" under SGS-kryssningen i Västindien 2002 och minns den glada och fina atmosfären.

Styrelsen i samarbete med Gränslösa Resor och Magnus Andersson Expeditions förbereder nu en kryssning på Donau, en av de större och mest betydande floderna i Europa. Den flyter trots närheten till oss genom områden och länder som många av oss ännu inte besökt. En 11-dagars kryssning skulle innebära att man passerar genom inte mindre än sju länder och besöker fem huvudstäder: Wien, Bratislava, Budapest, Belgrad och Bukarest. Vi tittar på möjligheten att åka tåg som alternativ till att flyga. Tänk att fylla en vagn eller flera med SGS-are. Det vore en härlig upptakt till kryssningen!

Vi chartrar fartyget M/S Victoria Amazonica, ett modernt och elegant kryssningsfartyg för 90 passagerare. Alla de bekväma hytterna har låga sängar, stora fönster som vetter utåt och eget badrum med wc. Vi äter tillsammans i en stor matsal som vi också kan använda för gemensamma aktiviteter och genomgångar. I fören på övre däck är en stor bar och lounge.

Victoria Amazonica är känd för god mat, vänlig service och trevlig musikunderhållning ombord. Måltiderna är i form av buffé till frukost, tre rätters lunch och fyra rätters middag. Goda och prisvärda rumänska viner och andra drycker går att köpa billigt ombord.

Tidpunkt: Rederiet har ännu inte schemalagt sina turer 2008 och därför kan vi tyvärr inte ännu ge exakta datum för kryssningen. Allt vi vet är att den kommer att genomföras i maj 2008 efter SGS:s vårträff. Kryssningen är 11 dagar och går från Wien till Bukarest.

Tåg: Om du reser med tåg blir resan 2 veckor inklusive avrese- och hemkomstdag.



Föreläsare: Den kända radioprofilen Kjell Albin Abrahamsson, SR:s utrikeskorrespondent i Warsawa, leder resan tillsammans med Magnus Andersson. Kjell Albin kommer att hålla flera intressanta föreläsningar.

Preliminärt pris: ca 17 000 kronor. Flyg eller ev. tåg från Skandinavien, del i dubbelhytt med helpension, svensk föreläsare/guide ombord, angivna rundturer med engelsktalande eller ibland svensktalande guide.

Observera att kryssningen är ett lämpligt tillfälle att introducera trevliga vänner och bekanta som medlemmar i föreningen. Nya medlemmar i SGS som deltar på kryssningen får första årets medlemsavgift efterskönt av arrangörerna!

Intresseanmälan:

Lotta Borgiel, Gränslösa Resor,
tel 0151-209 00, fax 0151-200 80,
e-post lotta@granslosaresor.se

*Program klart
i aug-sep!*

KAMTJATKA – 80 ÅR EFTER STEN BERGMAN

Kamtjatka är vulkanernas och björnarnas rike. De renskötande evenernas och korjakernas land, liksom ryssarnas, kamtjadalernas och itelmenernas. Det har gått drygt 80 år sen Sten Bergman var här, men fortfarande är mycket sig likt. På en del håll har tiden nästan stått stilla. Halvön, som till ytan är ungefär 2/3 av Sveriges, har bara 15 mil asfalterad väg. Det säger en del om hur det är att ta sig fram där, men det är också det som gör Kamtjatka till vad det är. En plats långt bortom allfarvägarna, där vad som helst kan hända och där ingenting är självklart.

Vi upprepar nu den spännande och mycket lyckade resan 2004 med journalisten Lena Haglund som gjort filmen "Kamtjatka i Sten Bergmans fotspår". Lena är även denna gång vår färdledare. Hon har varit på Kamtjatka många gånger, talar flytande ryska och hennes personliga kontakter på plats berikar resan ytterligare. Lena tar oss med i Bergmans fotspår och försöker ordna en träff med släktingar till den evenfamilj som han besökte. Under resans gång blir det också bad i heta källor, vandring i svart lavalandskap intill en av Kamtjatkas 130 vulkaner, möten med folk och en titt på hantverk och byar, spaning efter några av alla de (var 50:e invånare) som heter Björn. Vi sover också över hos renskötande evener vid deras jurta mitt ute i vildmarken. De lever nomadliv, och bor sällan mer än två nätter på samma plats. Där ute hos evenerna, får vi likt Sten Bergman, en unik lektion i livets konst. Dessutom en känsla för hur det var då för 80-85 år sen. Kamtjatka är halvön vid världens ände, som inte liknar någonting annat. En resa hit kräver en viss tribut av resenären, men den som är beredd att ge, får mångdubbelt åter.

Datum: 27 augusti – 10 september 2008
Preliminärt pris: 47.800 kr
Program: Äventyrsresor,
Peter Hunger, tel 08-55 60 69 02,
e-post peter@aventysresor.se

*Intresseanmälan
senast 31/7 2007!*

MADAGASKAR - VÄRLDENS MINSTA KONTINENT

Även om denna världens fjärde största ö tillhör Afrika, så skulle det kunna vara en egen kontinent. Så unikt är det man ser på denna fantastiska ö - merparten av florran och faunan är endemisk, det vill säga den finns bara här. Vem har inte drömt om att komma nära lemurer och fascineras över mäktiga baobabträd? Nu kan din dröm bli sann - vi erbjuder en omfattande rundresa speciellt framtagen för SGS med svensk färdledare.

Datum: 5-21/9 2008
Preliminärt pris: 32.900 kr
Program: Kon-Tiki Resor,
Peter Grip, tel 08-31 26 00,
e-post info@kon-tikiresor.se



*Intresseanmälan
senast 31/7 2007!*

MEKONGFLODEN

På begäran upprepar Magnus Andersson sin SGS-resa längs Mekongfloden. Den kommer liksom tidigare att starta i Kunming, besöka en unik cham-festival i Tibet och bergsbyar i Laos. Andra höjdpunkter är Luang Prabang, Vientiane, Angkor-templen, Phnom Penh och båtfärden med Mekongs Drottning i Mekongdeltat. Resan avslutas i Saigon. Läs mer om resan i tidigare Briefing, t ex mars 2005 Nr. 55

Datum: ca 31 dagar runt oktober 2008
Pris: cirka 40.000 kr

Program: Tidigast i januari 2008 vet vi datum för cham-festivalen. Först då kan vi skriva programmet och skicka till alla på intresselistan.

Arrangör: Magnus Andersson i samarbete med Gränslösa Resor.

Intresseanmälan: Gränslösa Resor, Lotta Borgiel, 0151-209 00, lotta@granslsoaresor.se

*Intresseanmälan
senast 31/7 2007!*

FÖRENADE ARABEMIRATEN OCH QATAR

Förenade Arabemiraten ligger på den Arabiska halvön. De 7 emiratens sammanlagde yta är inte större än Svealand, men när man färdas genom ökenlandskapen, känns landet enormt stort. Varje emirat har en huvudstad men UAE:s egentliga huvudstad är Abu Dhabi i emiraten med samma namn. I varje emirat finns ett klocktorn och det är mellan dessa man räknar avstånden. Först när man på nytt ser ett torn, vet man, att nu är det ett nytt emirat.

Emiratens två resurser är olja och sand, man söker efter mera olja men önskar sig gärna mindre sand - och vatten är en bristvara. Abu Dhabi är det största av de sju emiraten. På 60-talet fanns det här endast några "hyddor". Idag är staden Abu Dhabi Mellanösterns Manhattan med pampiga byggnader. Ajman är det minsta emiraten. Al Ain har blivit ett slags kulturellt centrum. Här har danskarna gjort arkeologiska utgrävningar och här finns en intressant blomsterpark, Hili Gardens. I Dubai vandrar vi på smågatorna samt besöker Guld-souqen med 100-tals butiker. På en konstgjord ö ligger Birj Al Arab, ett 7-stjärnigt hotell, som anses som ett av världens mest luxuösa... Vi gör en utflykt till någon av de många oaserna, där det finns grönska, dadelpalmer och porlande bevattningskanaler.

Vägen till Gulfen

Vi besöker också det tämligen okända landet Qatar, som endast är 24 mil från norr till söder och 16 mil brett och omgivet av den Arabiska Gulfen på 3 sidor. Nåja, TV-stationen Al Qasira har vi alla hört talas om. Ett land, som skryter med noll kriminalitet. I huvudstaden Doha, finns det bl.a. vackra moskeér. Den starka arabiska hästen finns här. Kamelmarknaden med "ökenskeppen" förtjänar ett besök, likaså oryx-farmen i Shahaniya, som grundades då det endast fanns 7 oryxantiloper kvar. En resa till Förenade Arabemiraten och Qatar kommer du inte att ångra. Livet är väsensskilt, upplevelserna annorlunda. Du känner dig välkommen!

Datum: cirka 12 dagar i oktober 2008

Pris: ännu ej fastställt

Arrangör: Margot Lindeson genom
Sjöresebyrå/Skandinavisk Resebyrå (tel 08-411 49 80).

Intresseanmälan och mer information:

Margot Lindeson, tel 08-18 85 38,
e-post lindeson.travel@swipnet.se.

*Intresseanmälan
senast 31/7 2007!*

PITCAIRN

Söderhavsn Pitcairn är en av världens mest isolerade boplatser med en spännande historia och myteriet på Bounty 1789 som en av de allra viktigaste händelserna.

Basprogram i korthet

Vi har nu fått datum för båten och förutom besöket på Pitcairn ska vi självklart besöka några av de historiskt intressanta platserna på Tahiti. Därutöver är programmet i dagsläget inte klart. Ut- och/eller hemresan kommer att ändras för att ge plats till fler upplevelser. Det finns därför möjlighet för dig som är intresserad av resan att vara med och påverka innehållet. Har du förslag är du välkommen att kontakta Lotta Borgiel.

4 – 6 december Flyg till Tahiti

Vi flyger med Air France eller Air New Zealand till Tahiti.

7 - 8 december Papetee

Under två dagar gör vi utflykter med buss och båt för att utforska ön och Bountys historia. Bland annat besöker vi Matava Bay där Bounty låg för ankar i 5 månader.

9 – 11 december Seglats

Flyg till Mangareva. Vi mönstrar på ombord på Breaveheart. Vår kapten Nigel har seglat till Pitcairn otaliga gånger eftersom han sköter den officiella trafiken till ön. Ombord finns plats för 12 passagerare. Seglatsen tar ca 30 timmar och vi beräknas vara framme vid Pitcairn på torsdag den 11 dec.

12 – 16 december Pitcairn

Under 5 hela dagar bor vi hemma hos familjer och utforskar ön. Vår båt ligger kvar vid ön och finns till vårt förfogande.

17 – 18 december Seglats

Vi lägger ut på morgonen och väntas nå Mangareva på torsdagskvällen.

19 – 21 december Flyg hem.

Preliminär tid: 4 – 21 december 2008

Budgeterat pris: 85.000 kr

Färdledare: Anders Källgård, som föreläste om öar på vårmötet. Anders har besökt Pitcairn två gånger, första gången för att studera språket och sedan som läkare. Han har också gett ut två böcker om Pitcairn. Läs mer på www.insula.se.

Intresseanmälan: Lotta Borgiel, Gränslösa Resor, tel 0151-209 00, e-post lotta@gransloaresor.se. Program väntas klart under hösten 2007.

KRYSSNING PÅ GRÖNLAND

På vårmöte uttrycktes det önskemål om att göra en billigare kryssning på Grönland. Grönlandsresor har en del kryssningar för ca 25.000 kr från Köpenhamn, så i viss mån finns det fortfarande kryssningarna till bra pris. Den ena går med Kustfartyget från Sydgrönland till Discobukten och är ett passagerarfartyg till för lokalbefolkningen likaväl som turister. Den andra startar i Nuuk och går till Ilulissat. Båten tar ca 50 gäster och är bara för turister vilket ger mer tid i land och på platser som är intressanta för en besökare. Fördelen om vi skulle göra en SGS-resa är att vi för samma pris skulle kunna få en svensk guide till vår grupp och att vi skulle kunna få ett skräddarsytt program med besök hos grönländare etc, men då måste det vara minst 10 deltagare. Förslag på färdledare är svenskan Susanne Tupey som bor på Sydgrönland med en grönländare sedan några år. Hon är arkitekt och leder bl a arkeologiska resor.

Tid: Båtarna bokas nu för 2008 och det är därför rimligt att sikta på sommaren 2009.

Pris: cirka 25.000 kr vid resa före 15/6 eller efter 15/9. Tillägg i högsäsong är ca 5.000 kr

Intresseanmälan: Resemästaren, Lotta Borgiel, 0151-209 00 eller lotta@gransloaresor.se

Ur boken "Sweden - the secret files" av Colin Moon -The silent Swede-

Silence is not necessarily negative. Swedes are marvellously reflective and introvert. To sit and say nothing for an hour is good for the soul. Indeed, which other nation would sing, about the virtues of silence in their national anthem? "Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjrika sköna." (Ye ancient, ye land of the free, the high fells of the north. Ye silent, ye glorious beauty).

B



Av: SGS, CO Ely-Mansson,
Smedstaden 8, 130 23 Ekhöna



Sveriges mest intressanta expeditions kryssningskatalog!

TVå av våra expeditioner i katalogen är pionjärturer som aldrig tidigare genomförts av en svensk arrangör, Kurilerna med Kamtjatka och en Sydatlantodyssé från Antarktis till Kap Verde, via en av världens mest avlägsna öar Tristan da Cunha! I vårt utbud finns också klassikerna Antarktis, Sydgeorgien, Svalbard, Grönland och Galapagos. Vi törs lova att det blir spännande.

Beställ den idag!



Hornsgatan 110, Stockholm | Tel 08-5560 69 00

www.expeditionskryssningar.se