

Briefing



December 2006 Nr. 62



Briefing

Briefingmaterial

skickas till Gunnel Svensson
Prästgårdsängen 9, 4 tr, 412 71 Göteborg
E-post: gunnel.svensson@passagen.se
eller sgs@axiell.se

Adressändringar:

Skickas till Elly Mattsson
Kälarvsgatan 38, 784 72 Borlänge
E-post: elly.mattsson@telia.com

Resmästaren:

Vår Resmästare är Lotta Borgiel
Marsjö Hvilan, 643 94 Vingåker

Sista materialdag för nästa nr. är 4 februari 2007.

Annonser svartvitt:

En helsida kostar 500 kr och en halvsida 250 kr.

Annonser färg:

En helsida kostar 1000 kr och en halvsida 500 kr.

Redaktionen förbehåller sig rätten att bedöma och eventuellt förkorta insända bidrag och tar inte ansvar för ej beställt material.

SGS adress:

c/o Anders Gezelius
Skatkullevägen 22, 430 82 Donsö

Internetadress:

www.sgsresa.nu
E-post: sgs@axiell.se

Medlemsavgift per kalenderår:

Ordinarie medlem 200 kr. Familjemedlem 75 kr.
Postgiro: 429 14 52-3

Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2007

Ordinarie medlem 200 kr
Familjemedlem 75 kr
Betalas till postgiro 429 14 52-3

STYRELSEN

Ordförande:

Anders Gezelius
031-97 21 02
anders.gezelius@axiell.se

Vice ordförande:

Kristina Bergman
031-82 90 80
kristina_bergman@telia.com

Sekreterare:

Magnus Andersson
042- 14 67 51
magnusanderssonexpeditions@yahoo.se

Vice sekreterare:

Kerstin Strandskog
08-19 72 83
kerstin.strandskog@nacka.se

Kassör:

Ebba Thorén
035-505 70
ebba.thoren@swipnet.se

Vice kassör:

Kent Knutson
0520-47 96 58
kent@knutson.nu

Klubbmästare:

Gunnar Andersson
0477-205 67
gatron@telia.com

Briefingansvarig:

Gunnel Svensson
031-40 86 13
gunnel.svensson@passagen.se

Resmästare:

Lotta Borgiel
0151-209 00

Ledamöter:

Bengt Cederfeldt
08-96 14 95
Elly Mattsson
0243-169 02
elly.mattsson@telia.com

Innehåll

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 4 | Ordföranden har ordet ... | 14 | Fjäll och fjordar – de bästa av världar – Sverige och Norge |
| 5 | Tankar om höstmötet i Sigtuna | 15 | Funderingar i svampskogen
Lite information från
valberedningen i SGS |
| 7 | Nya Medlemmar
Avlidna medlemmar | 16 | Pensionärstillvaro |
| 8 | Till Briefing har det kommit
vykortshälsningar från SGS-are | 17 | Min vän Marianne finns inte
mer |
| 9 | Minnesbilder från min första
långresa | 18 | En härlig dag i Indien |
| 10 | Minnesvärda möten | 21 | SGS nya hemsida |
| 11 | SGS:ares Tips | 22 | Resmästarens sidor |
| 12 | Lördagsutflykt utanför kartan | | |
| 13 | Oförglömliga platser i världen | | |

Förstasidesbilden

SGS höstmöte i Sigtuna

Under stadsvandringen besökte lätt frusna SGS-are Sigtunas rådhus (Skandinaviens minsta).

Foto: Dag Jonsson

Ordföranden har ordet ...



Anders
Gezelius

Höstmötet i Sigtuna

Så har ännu en veckoslutsträff genomförts och jag kan inte annat än undra över vad det är som gör att det från min horisont känns så lyckat och vad det är som gör att också så många deltagare uttrycker samma sak. En sanning finns naturligtvis i att Kristina, Eva och Gunnar som drar ett så stort lass för själva arrangemanget, vid det här laget har skaffat sig en fantastisk rutin och erfarenhet. Sådant kan inte nog värderas. Se för allt i världen till att ingen av dem tröttnar på jobbet!

Att just mötet i Sigtuna blev så bra berodde inte minst på allt förarbete ute i kulisserna som vår medlem Doris Holm gjorde. Vi besökte ju Doris gamla arbetsplats sedan många år och jag misstänker att det var väldigt mycket tack vare Doris som vi blev så särskilt väl omhändertagna och det till ett så bra pris. Vi är alla skyldiga Doris ett stort tack!

Det är dock en sak till som jag tänker på i det sammanhanget. Vi hade ju flera föredragshållare som var med för första gången och som spontant berättade för mig vilket osedvanligt trivsamt gäng vi verkade vara och vilken god stämning de möttes av. Sådant värmer onekligen ett ordförandehjärta att höra.

Uppgifter under nästa år

Framför oss ligger ett nytt år med många spännande utmaningar, nya resor,

veckoslutsträffar, nummer av Briefing och mycket annat. Det ska bli spännande att se vad som blir av alla de lockande resor som vår nya resevärd, Lotta Borgiel, har presenterat för oss och jag kan bara understryka det Lotta sa på höstträffen – det hänger på oss medlemmar att vara aktiva och komma med förslag på resor. Inte minst roligt att först försöka samla ihop ett gäng med lika sinnade som vill göra ungefär samma resa och sedan med det som utgångspunkt tillsammans med Lotta hitta möjliga vägar. Ett sådant spännande alternativ dök upp på mötet i form av en safariresa med stort mått av eget engagemang och kanske till och med eget genomförande - åtminstone delvis. Mer om det finns på annan plats i Briefing.

Självklart hoppas vi att Briefing också nästa år ska komma med inspirerande och välmatade nummer, men om så ska ske hänger det mycket på dig. Ja, just på dig! Gunnel gör ett jättearbete med att få in material till varje nummer och visst har du väl något att berätta om? Jag har skrivit det förut och jag gör det igen: Det borde vara varje SGS-medlems självklara plikt att skicka ett vykort till Briefing från varje resa man gör.

Betala medlemsavgiften i dag!

Så en uppmaning till er alla: Gå genast och betala in medlemsavgiften till SGS för 2007! Medlemsavgiften är låg och för

att kunna ligga kvar på den nivån måste vi se till att inte dra på oss onödiga utgifter – och att behöva skicka en påminnelse om att du ska betala för att vara med i din favoritförening, det är väl ändå en onödig utgift!

God Jul och Gott Nytt År!
Så ber jag att få önska er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År med många underbara upplevelser, både på hemmaplan och ute på resande fot.

Tankar om höstmötet i Sigtuna

Text: Ernst Olof Johansson, foto: Anders Nordin

Under lördagens middag säger Gunnel: ”Du skall skriva för Briefing om Sigtunamötet”. En klar order – Javisst. Det var bara att lyda.

Varefter hösten led, ju mer väntade man på att få träffa vännerna i SGS. Men några dagar innan resan norrut kunde man höra i TV om kaos i Mellansverige med mycket snö, bilar som måste överges, storm och allt elände som följde med. Skulle man stanna hemma eller mot sunt förnuft åka med husbilen och somnardäcken? Men man skall ju inte direkt avfärda en utmaning. Visserligen tänkte jag att i resmålet finns ”höjden” med till en höjd finns alltid en backe. Att bli stående mitt i backen, glida tillbaka några meter och bli stående tvärs över vägen var en mar-dröm. Men mottot: ”Oroa dig aldrig för framtiden, det blir aldrig vad du tror”. Detta segrade. Vi startade från Trollhättan och i Köpingstrakten fanns det inte ett snökorn och när vi kom fram var det mindre med snö än när vi åkte hemifrån. Backen upp till

Sigtunahöjden var heller inget problem att ta sig upp för.

Vid entrén mötte två stenlejon. Vi hade ganska nyligen besökt Kina och kände därför väl till dessa. På TV hade nyligen visats tre kinakockar just på Sigtunahöjden. I receptionen fanns ytterligare kinatecken. Vi kände oss därför från början som hemma. Senare skulle vi få veta sammanhanget.

Fredagskvällens vickning bestod av tre pajer, alla mycket goda. Det verkade lovande.

Traditionsenligt följde: ”Visning av egna bilder”. Jag tänker inte recensera varje



På guidad tur i ett snöslaskigt Sigtuna.

”visare”, utan bara ha några egna fun-
deringar. Träffen vore ganska tom om
inte denna programpunkt fanns. Bil-
derna och kommentarerna omfattade
hela världen. Mer omväxling kan man
inte få. Det är intressant att notera
”visarnas” specialintresse. Det kan röra
sig om naturen, kyrkor, statyer m.m. Två
personer som besökt samma land kan
visa helt olika bilder. Att dessa visningar
är uppskattade bevisas av att det alltid
är fullsatt.

Någon frågade mig: ”Varför visar du inga
bilder?” Skälet är att jag lider av alltför
stor självkritik – inget att göra åt.

Lördagen började med ett föredrag av
Sigtunahöjdens vd Mats Liljefors. Han
hälsade SGS medlemmar välkomna och
berättade sedan om varför man satsade
så stort på Kinarelationerna. En kinesisk
delegation på Sverigebesök blev så för-
tjust i staden Sigtuna att man beslöt att
uppföra en nästan exakt kopia av stan-
den ett tiotal mil utanför Shanghai. Den
nyuppförda staden heter Luodian och är
snart inflyttningsklar. Man har även an-
lagt en konstgjord sjö med namnet ”lake
Malaren”. Om ett par år skall ett kine-
siskt tempel uppföras intill Sigtuna-
höjden, så man förstår att hotellet vän-
tar sig att många Luodianinvånare skall
komma till Sigtuna för att uppleva ori-
ginalet.

Museichefen, Sten Tesch, berättade se-
dan om Sigtunas tusenåriga historia och
utveckling. Något för den historie-
intresserade åhöraren. Under stads-
vandringen fick vi veta mera om samma
ämne. Tyvärr var vädret kallt och blå-
sigt och aldrig har väl kaffet i museet
smakat bättre efteråt. Här fick vi också
se en del av vad som hittats vid
utgrävningar i staden.

Ett reseföretag, ”PolarQuest”, visade bil-

der från polartrakterna. Bilderna var
magnifika med isarna och djuren. Sär-
skilt pingvinerna, dessa små ”männis-
kor” uppskattade jag mycket.

I ett program ”Cape Town till Mombasa
– åtta månader i en landrover” visade
Håkan Forsmark och Monica Mildh bil-
der. De besökte ett flertal naturreservat
och berättade om djuren och olika
övernattningsställen. En djäv och strä-
patsfylld utflykt.

På kvällen bjöds vi en galasupé av hög
klass och vi lät oss väl smaka. Sedan
följde som vanligt ”Egna bilder”.

Efter söndagsfrukosten visade Stellan
Håkansson bilder från sin 50-årsdag,
som firades i Afrika på toppen av Uhuru
Peak, 5.895 m.ö.h. Starkt gjort! Så job-
bigt hade inte jag på Maldiverna! Men
inte visste jag att toaletterna var så vik-
tiga vid en bestigning. Det är klart att
det blåste och var kallt. Jag skulle inte
klara av ett sådant äventyr.

Stig Sandin lämnade en rapport från en
SGS-resa till Libyen. Ett land som tidi-
gare ej varit så besökt.

Göran Segeholm, chefredaktör för tid-
ningen Kamera & Bild, berättade sedan
om digitalkameror. Årligt talat begrep
jag, som teknisk analfabet inte så mycket,
men jag förstår att för de invigda var det
mycket givande.

Allting har ett slut, så även en SGS-träff.
Längtan efter nästa har redan börjat. Vi
kommer att minnas Sigtunahöjden som
en toppenträff och som svåriligen kom-
mer att överträffas. Deltagarnas applå-
der när hotellpersonalen avtackades
tydde på mycket stor uppskattning.

Anders, Eva, Kristina, Gunnar och alla
ni andra som sliter för vår skull, ni är
otroliga. Vi uppskattar er verkligen. Vad
vore föreningen utan er?

Och du Doris, tack för Sigtunahöjden.

Nya medlemmar i SGS

Vi är glada att kunna hälsa följande välkomna i föreningen:

Laila Hedin
Infanterigatan 27 7tr
171 59 Solna

Cecilia Hallström
Kollegievägen 196
224 73 Lund

Hans Nilsson
Skattvägen 18
352 53 Växjö

Lars-Åke Göthesson
St. Hand gränd 31 B
226 42 Lund

Avlidna medlemmar i SGS

SGS deltar i sorgen efter avlidna medlemmarna

Marianne Näsman, Göteborg

Ingrid Sundbeck, Stockholm

Inga Frösell, Stockholm

Till deras minne har föreningen planterat träd i Vi-skogen.

Ingrid Sundbeck in memoriam

Ingrid Har dött. Hon var min vän, granne och reskamrat. Vi upplevde Sudan, Galapagos, Pakistan, Buthan och många andra världar tillsammans. Hon var tuff, trygg, kunnig och hade humor. Vi vattnade varandras krukväxter ibland. Hon var en hävert på att lösa korsord. Hon tillhörde gänget som startade SGS. Jag kommer att sakna henne.

Gunilla Malm



Ingrid Sundbeck in memoriam

Ingrid har dött. Hon var en av oss i Buthangruppen – en av oss som kämpade i väglöst land mellan Paro och Timphu, en av oss som tvättade fötterna i iskallt källvatten, en av oss som efter en utmattande vandring stoiskt intog ett kvällsmål under månens sken, en av oss som fnissade åt jakarnas klumpiga dans, en av oss som förundrades över rhododendron höga som träd. Hon var den förste att hitta edelweiss och blå gentiana. Hon var en av oss och vi kommer att sakna henne. Buthangruppen

Inga Frösell in memoriam

Inga har dött. Hon var en av oss i Buthangruppen – en av oss som trampade nya stigar på Himalayas sluttningar, en av oss som kämpade på vajande hängbroar över hisnande bråddjup, en av oss som red till Taktsang, en av oss som drack en kopp jakte vid lägereldens sken, en av oss som föll i beundran över lamornas dzonger. Hon var en hävert på att busvissla. Hon var en av oss och vi kommer att sakna henne.

Buthangruppen

Till Briefing har det kommit vykortshälsningar från SGS:are

Markplatz Stralsund 26/9-06

Hej kära SGS-are! För en Malmöbo är det nära till Rügen via Trelleborg-Sassnitz. Under en tredagarstur bor vi i Stralsund som liksom Griefwald har mycket sevärt från Hansa- och svensktiderna. Fint att strosa i dessa vackert renoverade städer. På Rügen är Ostseebad Binz värt ett besök.

Varma sommarhälsningar från
Catharina Keller



Machupicchu-Peru 24/10-06

Hej! Är nu på rundresa i södra Peru med Alexito. Efter Lima är vi nu i Inkaland. Vi kom till Machupicchu i strålände sol. Helt magnifikt. I morgon fortsätter vi till Cusco och därefter till Titicacasjön. Många hälsningar Kristina Johnsson och Barbro Johansson



I l'le Rouse 11/10-06

Solen skiner på tre SGS-are som på cykel trampar fram i ett fantastiskt vackert bergslandskap. Det doftar vidunderligt från macchia vegetationen och av vilda örter. Hälsningar Ann-Christine Nilsson, Birgitta Andersson och Eva Persson.



Minnesbilder från min första långresa

Text: Sonja Rois-Johansson

Året var 1954 och jag var 10 år. Vi skulle åka till Österrike och hälsa på släkten. Vi åkte tåg från Sverige genom Danmark och Tyskland till Wien.

Österrike var fortfarande ockuperat av ryssar, fransmän, engelsmän och amerikaner. Området runt Wien där våra släktingar bodde låg i den ryska zonen. Första byn vi besökte var egentligen bara en gata med hus på bägge sidor. I så gott som varje hus fanns en stor hund som rusade mot staketet och skällde. Jag var livrädd. Fick senare veta att hundarna var till för att varna byborna att det kanske var soldater som kom och dom kunde då springa ut genom grinden på baksidan och gömma sej. Att gömma sej och särskilt sina döttrar var viktigt. När vi kom fram till huset där pappas kusin bodde välkomnades vi av mina syslingar och Tante Gretl. Man fullkomligt försvann i hennes stora, varma, välkomnande famn och sedan blev det dags för mat. Först soppa med Knödl av en tennisbolls storlek och sedan en jättestor wienerschnitzel. Det var naturligtvis för mycket för mej, så stackars pappa, som var liten och tunn, fick äta så mgen stod i 16 hörn.

Min farmor bodde i Wiener Neustadt i närheten av flygfältet och dom ryska kasernerna. När vi satt inne i huset och dom berättade om kriget och sin situation, såg dom alltid till att fönstren var stängda. Vi blev tillsagda att inte prata när vi mötte soldaterna ute på stan. Det var väldigt många hus som var sönderbombade, stan var mer eller mindre i ruiner.

I kurortsstaden Baden fanns många stora fina villor. När ryssarna kom och ville ha en villa, fick husägarna bara ge sej av och lämna alla sina ägodelar.

Vi åkte naturligtvis också till Wien för att titta på huvudstaden och dess sevärdheter. En kväll skulle vi gå ut på en folklorefest. När vi rundade gathörnet såg vi hur en lastbil med ryska soldater körde fram och in i lokalen rusade soldaterna. Det var razzia. Vi vände om och skyndade fort därifrån.

Allt detta var naturligtvis skrämmande för en 10-åring som kom från det trygga Sverige. På den tiden hade man inte TV som förmedlade krigets alla fasor ända in i vardagsrummet.

Men mitt i allt det otäcka och skrämmande fanns också en väldig glädje, särskilt för pappa och hans mamma och kusiner, som inte träffats på 20 år. Det ordnades till kalas och en kusin till pappa och hans fru som spelade cittra tog fram instrumenten och vi satt alla antingen i deras lilla kök eller ute på gården och sjöng och hade trevligt.

Vi gjorde också en rundresa i Österrike för att se på den vackra naturen med sjöar och snöklädda alper, Klagenfurt, den lilla vackra staden Heiligenblut, Grossglockner dit vägen var avstängd p.g.a snöhinder dagen före och dagen efter vårt besök, Salzburg, saltgruvan i Hallein med den underjordiska sjön m m. Men alla resor har ett slut, så även denna. Men vilken upplevelse det hade varit! Pappa sa alltid att den som gjort en resa har alltid något att berätta. Och han förmedlade också en nyfikenhet på resten av världen som följt mej genom åren.

Minnesvärda möten

*Alla har vi väl någon gång under våra resor mött människor, som vi fascinerats av och som på ett eller annat sätt etsat sig fast i våra minnen. **Skriv och berätta i Briefing!!!***

Mannen jag mötte i Tibet

Text och bild: Marianne Billing

I folkvimmel vid munkarnas ceremoniella dans i Tongzhulin templet får jag se en reslig tibetan med stor mössa och en liten pojke ridande på axlarna. Pojken har en vattenpistol i handen och mannen ler så rart. Med åtbörder ber jag hövligt att få fotografera dem. Visst mannen nickar glatt. En stund senare när jag står och tittar på det fascinerande skådespelet klappar det lätt på axeln. Mannen jag fotograferade överränner ett papper med prydlig kinesisk text. Naturligtvis är det hans adress, han vill ha ett foto.

Det blir en bra bild och med hans lapp påklistrad på kuvertet sändes det iväg med några rader på engelska. Döm om min förvåning då det efter ett halvår kommer ett brev från Kina. Ett brev där mannen förklarar att det är svårt att få hjälp med att tyda och skriva engelska. Med brevet följer några snoddar och fröer som är en gåva från en nu "levande



Buddha". De skall ge oss hälsa och långt liv. Jag svarar med foton från Helsingborg och av familjen. Efter några månader kommer ett fyrsidigt brev på – kinesiska. Nya fröer och sidenband är med även denna gång. Vi har en god vän bostatt i Shanghai, gift med en kinesiska och som är på tillfälligt besök i Sverige. Hon översätter för oss och berättar att mannen skriver att nästa gång måste vi skriva på kinesiska. Jag har nu svarat med ett häfte jag fann i bokhandeln om svenska vanor och seder skrivet på kinesiska. Han tror vi bor i Schweiz. Det skall bli spännande att få svar.

Vid ett föredrag i Malmö berättar jag om denna kontakt långt borta och problemet med språket. Efteråt kommer en ung trevlig kines fram, han är utbildad i Sverige, och erbjuder sig att i fortsättningen hjälpa till med översättningen och även att skriva på kinesiska.

Tänk vad ett foto kan ge kontakt och öppna världar.

Munken i Mandalay, Burma

Text: Ulla Lidström

I hissen på hotellet kom vi i samspråk med en tysk reseledare. Jag frågade vad som var viktigast att se i Mandalay. "Munkens skola, ni skall få telefonnumret så tar han säkert emot er", blev sva-

ret. Vilket han gjorde – och vi fick ett oförglömligt minne med oss hem.

Buddistmunken U. Nayaka startade 1993 en skola för barn som på grund av fattigdom, etnisk eller religiös bakgrund eller andra skäl inte fick tillträde till statliga eller privata skolor. Skolan är öppen för både pojkar och flickor, den är gratis och inte baserad på någon speciell religion. Undervisningen sker från kindergården upp till (motsvarande) studentexamen.

Första året – 1993/94 – undervisade 10 lärare 394 elever. Skolan växte snabbt och när vi besökte den 2003 fanns 6.453 elever inskrivna och de undervisades av 150 lärare. Man arbetar i tre fyrtimmarsskift: 8-12, 12-16 och 16-20. En mängd volontärer är hjälplärare eller assistenter. Ekonomin grundas på donationer och arbeten som utförs inom skolan t.ex. mekanikreparationer, tillverkning av verktyg, fotokopiering, dataarbeten och svetsning. Flera ambassader och utländska företag är engagerade i skolans arbete. Vid vårt besök hade man just fått 13 datorer av ett företag som hade köpt modernare. En kvinnlig lärare undervisade i datasalen. I trappuppgångarna satt (knäpptysta) elever med skolböcker i knäet och väntade på sitt skift. I en sidobyggnad hade man just invigt ett bibliotek – nu väntade man bara på böckerna. ”De kommer nog snart”, sa Nayaka leende. En sjukstuga med tillgång till första hjälpen fanns i en annan byggnad. Allt skapat av en enda människa – som lyckats engagera en mängd andra!

Kommer ni till Mandalay ring 952-39855. Skolan heter Phaung Daw OO Monastic Education High School och ligger i stadsdelen Nanshe.

TIPS!

Kristina Bergman har skickat in några tips, som skulle kunna bli till en liten ruta även i kommande Briefing. Skicka in dina egna tips.



TIPS 1

Det finns en fantastisk informationsrik sida på nätet som heter www.gapminder.org

TIPS 2

Fesenjan – persisk maträtt
Stek kycklingfiléer i ugnen eller i stekpannan. Mal 200 g valnötter i en beredare. Häll en flaska granatäppeljuice (puréaktig) i en kastrull och låt koka upp tillsammans med lite socker och salt. Häll i de malda nötterna och lägg i de i bitar skurna kycklingfiléerna. Låt koka i 20 minuter. Serveras med ris.



Goda råd till resenärer!

Ha alltid med er en flaska whisky för den händelse ni skulle bli ormbitna – och ha dessutom alltid med er en liten orm.

W.C. Fields – insänt av Marita Täppinen

Lördagsutflykt utanför kartan

Text: Bengt Cederfelt

På höstdagjämningen stod Strömma Kanalbolaget som teknisk arrangör av en utflykt till Svenska Högarna. Det låter kanske inte så märkvärdigt i detta sällskap men jag misstänker nästan att det finns fler i föreningen som har varit i alla världsdelar än som har varit här ute.

Stockholmsornitologerna och ett par andra föreningar hade informerat om denna möjlighet och gav också utförlig skådarinfo under båtfärden. Båten rymde 75 personer och vi var väl ca 60 och lade ut från Stavnäs på östra Värmdö. Härifrån åker man normalt till bl a Sandhamn och Nämdö men ska man längre ut blir det svårare. Har man egen båt kan man förstås åka vart man vill men i ytterskärgården är det nästan öppet hav bortsett från ett fåtal ”oaser” så man tar sig inte ut här i vilken jolle som helst. Rigafärjan går nära Sandhamn men kommer ej i närheten av den övärld vi får se idag.

Årets sommar avslutades med en superseptember och även höstdagjämningen den 23:e bjöd på solsken även om det gungade på rätt bra när vi kom längre ut, 10 – 12 m/s rörde det sig om. I innerskärgården ser man för det mesta land runt omkring sig på fjärdar av varierande storlek. När man passerat Rödkobbsfjärden är det plötsligt tämligen öppet hav. Den första ”oasen” är Björkskär som är ett nästan oräkneligt

antal skär och tre ca kilometerlånga öar. Här ser vi vår första havsörn. Ett gammalt praktexemplar av för mig bortglömt kön.

Vi kommer att se ett tiotal örnar under färden som tar ca 3 1/2 timmar i varje riktning. Vidare från soldäcket ser vi bl a sillgrissla, tobisgrissla och en osäker labb. Måsararter räknar man knappt en sån här dag. De öppna avsnitten avbryts senare av Lilla Nassa och Gillöga innan vi lägger till vid Storön som är Svenska Högarnas huvudö. Positionen är för övrigt Lat N 59° 27', Long O 19° 30' dvs en grad öster om Stockholms centrum. Det mest iögonenfallande på ön är Heidenstamfyren som restes 1874. Det finns också en telemast och ett vindkraftverk, med nedblåst propeller. Inte ens konkurrerande energiproducenter kan väl glädjas åt detta.

Ön är ca 1 km lång och 800 meter bred. Naturen är måttligt klippig med mycket ris och ljung i skrevorna. Marken är tämligen fuktmåttad och därför är klipporna ganska mossiga och hala. På några håll finns också mindre lövträd. Bästa utsikten är från fyren där vi också ser ett par tornfalkar. En annan sevärdhet är den lilla kyrkogården med en pittoresk stapel. Nämnas bör också Trojeborgarna som är ett slags stenlabyrinter av okänt datum samt ett par mindre jättegyror. Foton kan man se på:

<http://www.biarne.nu/page58.html>

En gränslös karta kan man se på:
<http://kartor.eniro.se/>

På återfärden gör vi ett strandhugg på ön Bredskäret i Stora Nassa skärgård. Nu känner man sig plötsligt inte längre så långt ute. Här är inte lika kargt utan ganska björkrikt. Vi får också reda på att härute finns det även spelfåglar som orre, brushane och enkelbeckasin. Jorduggla är också typisk för denna miljö. De enda vadarna vi får se idag är större strandpipare och en ljunpipare.

Om Svenska Högarnas historia kan sägas att det har varit känt som en viktig fiskeplats sedan 1400-talet. I samband med reduktionen i slutet av 1600-talet

drogs fisket in till kronan och beskattades för att något senare säljas till en länsman i Össeby-Garn. Under 1700- och 1800-talen förändrades dess roll till att bli en lots- och fyrplats.

Vid 17-tiden är vi tillbaka vid Stavsnäs där bussen mot Slussen väntar. Från att vi först steg ombord vid 8:30 tills den slutliga landstigningen har vi sammanlagt räknat in 39 fågelarter plus snok, huggorm samt mufflonfår och då är vi ändå bara i en begränsad sträckperiod för valda arter och familjemedlemmar. Avsevärt rikare på upplevelser känner man sig och det känns bra att veta att det finns flera möjligheter till udda utflykter i skärgården.

Oförglömliga platser i världen

Text: Elof Dahl

De kan vara olika för oss resenärer, men i boken "Oförglömliga platser i världen", av den internationellt kände reseskildraren och fotografen Steve Davey, har valt ut fyrtio av sina favoritplatser. De flesta är mycket kända resmål, men även en del av författarens egna favoriter och speciella platser finns med. Några av dem mycket okända.

Boken, som är vackert illustrerad med bilder tagna under en nio månaders världsomspännande resa med besök på

dess fyrtio drömplatser på vår jord. Boken är ett måste för varje resenär och ger, trots att det inte är en sedvanlig reseguide, många tips för den som vill ut och resa. På varje resmål finns en informationsruta med upplysningar om hur man reser dit.

Den svenska översättningen är utgiven av Kummin Förlag år 2005, ISBN 91-975240-2-6.

Fjäll och fjordar – de bästa av världar – Sverige och Norge

Text: Liv Henriksen

Det kom ett samtal: ” Fjällresan blir av och du skall med!”

På 1970-80-talet var vi ett gäng, som varje år vandrade i Lapplandsfjällen, 8 dagar medelst tung ryggsäck, tält, frystorkad mat samt 1 liter sprit var (T-sorten till stormköket). Vi höll oss över trädgränsen för att slippa myggen och hade alltid som mål att nå en topp (var bl.a. två gånger på toppen av Kebnekaise).

Nu är vi utspridda på olika platser, men har ofta pratat om en nostalgiresa. Det blev Björkliden och två fina stugor och istället för frystorkat blev det en del goda middagar på hotellet och lätta vandringar.

Vi rörde oss runt Lappporten, Torneträsk och tog linbanan från Abisko till kalvfjället. Nu hade vi tid att studera fjällfloran och hittade bl.a. den vackra fjällgentianan, som lyser klarblå endast när solen skiner. Fågellivet var ej så omfattande. Vi såg dock fjällvråk och den ständiga ljungpiparen, som försökte avleda oss från bo och ungar.

Underbara vyer och ständigt vackert väder (augusti/september 2006).

När man nu var på Nordkalotten passade det bra att åka vidare norrut till hemtrakterna. En av de finaste tåg-

resorna jag vet, som bara tar drygt en timma, det är från Riksgränsen ner till Narvik.

Bussresan längs fjorden Narvik – Harstad via Evenes är mycket vacker och sedan blev det Hurtigruten vidare.

I Tromsø blev det utflykt till den lilla kyrkan, Ishavskatedralen, som ligger så fint mellan fjäll och hav. Det blev även tid för det relativt nya Polarmuséet.

Vidare till världens nordligaste stad, Hammerfest. Här finns framtidstro trots stor tillbakagång för fisket. Några mil ute i Barents hav produceras naturgas, som via pipelines transporteras till en ny anläggning strax utanför Hammerfest. Här fryses gasen till flytande form, som sedan transporteras ut i världen med speciella fartyg. Anläggningen skall vara i full produktion 2007.

Turisterna hade tur på Mageröya och Nordkapsklippan. Solen lyste hela tiden. (Det är ofta dimma där).

Så bar det vidare österut mot Kirkenes, där båten vänder. Självt steg jag av i Vardö, Norges enda arktiska stad, som år 2007 skall fira 700-årsjubileum av kyrkan och Vardöhus fästning.

Funderingar i svampskogen

Text: Doris Holm

Det är tisdag och jag går i skogen och plockar svamp. Tänk att det finns så mycket trattkantareller och stora gula kantareller ännu, fast det är den 7 november. Vilket svampår!

I helgen hade vi SGS-träff i Sigtuna. Jättetrevligt, som vanligt. Jag fick så många tack och lovord över min gamla arbetsplats och jag kände mig förstås glad och stolt över att allting klaffade så bra. Men de som jag skulle vilja ge ett stort fång rosor är styrelsen, som gör grovjobbet och se till att vi kan ha dessa trevliga träffar och att vi får vår medlemstidning m.m. Det är mycket arbete som ligger bakom.

Det som är roligt är att vi får uppleva så varierande miljöer, ibland kanske tillsammans med en liten mus på rummet, eller hur Ing-Marie? Men det har sin charm det med. Det skulle inte heller bli någon träff om vi medlemmar lät bli att komma och dela med oss av ett glatt humör och kanske några diabilder. Jag ser redan fram emot att få åka till Skåne i vår!

Min första SGS-träff var våren -94 på Öland. Det ska mycket till för att jag ska missa en träff, hittills har det inte hänt. Tack alla och på återseende!

Lite information från valberedningen i SGS

Text: Monika Apell

Så var då höstmötet i Sigtuna över – TACK för ett trevligt möte!

Det är dags för oss i valberedningen att börja arbeta med en ny styrelse inför årsmötet 2007. Vi ser oss om efter presumtiva styrelseledamöter, som är intresserade av att arbeta för SGS i en framtida styrelse

Är du intresserad – eller vill du föreslå någon som du tycker skulle vara en lämplig styrelseledamot. Kontakta då

någon av oss i valberedningen. Vi känner många av SGS:arna...men inte riktigt alla. Och framförallt kanske vi inte känner till personer som gärna vill arbeta som styrelseledamot.

Kontakta någon av oss i valberedningen inför 2007 års årsmöte:

Anna-Lisa Augustsson tel. 08-628 06 62

Doris Holm tel. 08-591 156 32

Monika Apell tel. 031-48 79 38

Pensionärstillvaro

Text och bild: Ulla Johansson

När man reser träffar man ibland på intressanta ting. Ibland får man sig en tankeställare.

På en resa i Bhutan, våren 2005, träffade vi på en pensionerad bhutanesisk lärare. Han talade bra engelska och älskade att berätta om sitt land. Två kvällar kom han och berättade. Vi kunde sen fråga honom om förhållandena i landet.

Min första fråga var:

- Hur är det med pensionen i Bhutan?
- Tja, en del företag ger pension till sina anställda.
- Men om man inte är anställd då? Egen företagare?
- Nej, någon allmän pension finns inte.
- Hur klarar sig de gamla då?
- Jo, familjen tar hand om dem.
- Men om man inte har någon familj?
- ???
- Finns det inga äldre utan familj?
- Joo, det finns.
- Men hur klarar de sig?
- (funderingar) Jo, dem tar templet hand om!



Hur fick jag veta några dagar senare. Vi var på besök i Kyichu-templet, (ett av Bhutans äldsta). Där, i ett litet hus intill templet satt några gamlingar. De satt och vevade böneknivar och pratade. En man drog i ett snöre för att ge en större bönekniv snurr. Hela dagen! Så kom lunchen. En munk (eller nunna?) kom med en hink rött ris (inhemskt) och en skål chili i ostsås (landets stapelföda).

Glatt plockade gamlingarna fram sina skålar och fick en portion ris med en klick ostsås på och mumsade under ivrigt tjatrande i sig maten med fingrarna, varpå de återtog sitt "arbete."

Pensionärstillvaro i Bhutan!

Har vi svenska pensionärer egentligen så mycket att klaga på?

Min vän Marianne finns inte mer.....

Text: *Monika Apell*

Häromdagen promenerade jag genom Haga, en gång Göteborgs första förstad – numera ett moderniserat område, med sin gamla charm kvar. Smala kullerstensklädda gator, med lite trafik, men desto mer cyklister, flanörer mitt i gatan. Jag var tvungen att stanna upp en stund – tanken på Marianne Näsman, som bodde i dessa kvarter gjorde sig påmind. Aldrig mer får du trampa dessa gator tänkte jag. Aldrig mer kan vi träffas över en fika på stan. Minnen kom i fatt mig, livet är så bräckligt och allt kan förändras så snabbt.

Minns du när en sommar för några år sedan vi var i Trädgårdsföreningen och lyssnade på Benny Anderssons orkester. Jo, jag tjatade nog lite på att du skulle följa med. Inte hade vi ordnat med biljetter innan. Och när vi såg kön utanför grindarna till Trädgårdsföreningen, men ingen biljettförsäljare, då började vi stöna.....Raskt tågade vi iväg till den andra entrén, för att kolla var biljettförsäljaren var. Kommer du ihåg när vi stack in huvudet i portkuren till den

entrén för att försöka få biljetter den vägen, och jag upptäckte att där satt ju Anna, dotter till goda vänner till mig. Anna som jag hade burit som riktigt litet. Det blev lite pinsamt....Men konserten var ju bra.

Eller alla gånger vi har åkt till ett SGS möte någonstans i Sverige. Eller till våra lokala träffar.... Visst minns du Haväng? Väderöarna? Hovs Hallar? För att inte tala om Nordengården i Göteborg, och våra försök att ordna lokala SGS träffar. Tänk vad många roliga stunder vi har haft, så många fina minnen vi bär med oss.

Och du, Marianne...Kulturnatta i Göteborg. Nej, i år gick jag inte på något av alla arrangemangen. Du gick bredvid mig i mina tankar, det kändes tomt utan dig.

Men nästa gång jag går och fikar på franska bageriet, så skall jag fika för dig också....

Det är tomt utan dig!

Monika Apell

”Det största landet i världen heter Utlandet.”

Patric, 8 år

Något att tänka på för resande SGS:are!!!

Citat hämtat ur boken ”Gud som haver barnen kär har du någon ull” av Mark Levengood och Unni Lindell.

En härlig dag i Indien

Text och foto: Margareta Jonsson Zelleroth och Dag Jonsson

Mars 2006. Vi är i Assam, så långt bort i nordöstra Indien man kan komma. Vi bor på en lodge vid Kaziranga Nationalpark. Klockan 4 på morgonen är det väckning. Det är fortfarande mörkt. Vi skall in i parken och rida elefant en timme i gryningen och spana efter pansarnoshörning. Det blir en kopp kaffe innan vi ger oss av. Det är svalt att åka i vinddraget på en terrängbil så här tidigt på morgonen, men vad gör det när ett äventyr väntar. Väl framkomna till parken tilldelas vi platser på de olika elefanterna. I regel är det tre turister och en mahout (elefantförare) på varje elefant. Dimman ligger tät över den låglänta terrängen och elefantgräset växer tätt

och högt. Vi rider ut i parken. Det är stilla och vackert. Solen går upp som en röd boll ur diset och förvandlar gamarna i trädkronorna till vackra silhuetter.

Den här morgonen ser vi många pansarnoshörningar. Urtidsdjur med ett säreget utseende. Stora och med ett värdigt beteende. Bufflar och hjortar rör sig också i det höga elefantgräset. Det är ett attraktivt nöje för oss besökare och i dagens safari deltar åtta elefanthonor och fyra busiga elefantungar som ystert springer runt i flocken. En av ungarna busar så mycket att mammorna börjar trumpeta och vi får höra att detta busfrö är barn till vild elefantpappa som



Pansarnoshörning, Kaziranga Nationalpark.



Ung pansarnoshörning, Kaziranga Nationalpark, tidigt på morgonen.

hittat in till honflocken en mörk natt. Romantiska sammanträffanden förekommer där man minst anar det!

Efter en dryg timmes ritt i en sagolik miljö åker vi tillbaka till lodgen för en riktigt rejäl frukost. Direkt därefter är det dags för en ny runda i parken. Chaufför, lokal guide och vakt med bössa ingår som besättning i varje bil. Området är rikt på fåglar och vi ser bl.a. örn, stork, kungsfiskare, näshornsfågel, gam och parakit. Så många intryck, så mycket att se. Det finns även tiger i parken, men dessa ser vi inte i det höga elefantgräset som är ett utmärkt skydd för djuren. Efter lunch har vi alltid samling på lodgen tillsammans med våra naturkunniga guider och gemensam genomgång av vilka djur och fåglar vi sett. Den lokale naturalisten håller ibland ett kort före-

drag om något av djuren i parken. Det blir aldrig tid för siesta. Vi skall alltid ta en sen eftermiddagstur i parken före stängningsdags och idag är det särskilt med sikte på fåglar. Temperaturen ligger på dryga 30 grader och det är hög luftfuktighet. Vi får ett telefonsamtal från Sverige och får veta att det är minus 17 grader i Tjuvkil på västkusten. Vilken lycka att vara i Kaziranga! Idag ser vi många olika fåglar alldeles i närheten av vägen och de låter sig beskådas och fotograferas. Vi upplever en stilla och stämningsfull solnedgång i dis och i en liten sjö badar en mycket liten elefantunge när skymningen faller. Det är minnsann ingen latmansgöra att vara på safari. Ständig aktivitet. Ingen rast och ingen ro. Stel i större delen av kroppen efter att ha ridit gränslar på elefanten. Efter ett sådant gediget dagsprogram

smakar middagsmaten bra och sedan faller alla som furor i sina sängar. Klockan 21 är det i regel släckt och stilla. Vi somnar nästan innan vi lagt oss. Huvudet är fullt av upplevelser. Vi har upplevt ännu en fantastisk dag och i morgon väntar nya äventyr.

Då skall vi upp lika tidigt igen och rida elefant i gryningen. Säkert kommer vi att se fler pansarnoshörningar. Sedan skall vi också vandra i djungeln i hopp om att få se gibbonapor. Vi vet att vi kommer att utrustas med blodigelskydd i form av långa benskydd med fot. Det blir en ny spännande dag med massor av timmar bland djuren i parken.



Tiger hona i Bandhavgarh Nationalpark som väser åt oss innan hon passerar över vägen framför vår Jeep på väg till sina fyra ungar efter morgonens jakt.

Detta var en glimt från en fantastisk resa som vi gjorde till tre nationalparker i Indien med Naturresor, Annelie Utter. Vi besökte också parkerna Kahna och Bandhavgarh, där det finns bengalisk tiger. Men det är en annan historia.



En ung tiger i Bandhavgarh Nationalpark som ligger och väntar på att parken ska stänga för dagen så att det blir lugnt i parken.

SGS nya hemsida

Text: Dag Jonsson, SGS webbredaktör

Sedan vårmötet 2006 har SGS en ny och uppfräschad hemsida. Många har redan hittat till www.sgsresa.nu. I juni hade sidan 377 unika besökare, vilket sedan stadigt stigit, och i oktober hade sidan 640 besökare.

Förutom att du som vanligt kan läsa allt om aktuella SGS-resor i Briefing hittar du också resebeskrivningarna på hemsidan. Där kan du också ladda hem resebeskrivningarna och få direktlänkar och e-postadresser till arrangörerna. På vissa resor finns också ett litet bildspel med från resmålet. Jag försöker uppdatera

reseinformationen så fort jag får ny information från researrangörerna.

På hemsidan finns också programmen till SGS planerade aktiviteter att läsa och ladda ner till den egna datorn. Det finns oftast länkar till de ställen där vår- respektive höstmötena hålls.

Det finns också en förteckning över innehållet i alla gamla Briefing och från och med 2006 års utgåvor kan du också ladda hem Briefing och läsa den på datorn.

*God Jul &
Gott Nytt År
önskas alla
SGS:are*

Resemästarens sidor

Höstträffen i Sigtuna bjöd på flera inspirerande föredrag som väckte reslust. Drömmen om en expedition med egen jeep genom södra Afrika kan nu bli verklighet liksom en rundresa i Venezuela. Vi har också fått in flera spännande reseförslag från arrangörer. Dessa resor planeras i detalj och tas upp som SGS-resor om det finns tillräckligt stort intresse bland oss medlemmar. Är du intresserad ska du därför kontakta arrangören direkt eller mig *senast den 31 januari 2007!*

På SGS hemsida, www.sgsresa.nu hittar du reseprogram och fylligare information om resorna än vad som får plats i Briefing. Här kan du också anmäla intresse för resor.

Lotta Borgiel, Resemästare

Kalendarium

SGS-resor och även förslag som är öppna för intresseanmälan

Indien - en volontärresa

11/2-11/3 2007

Inställd.

Bhutan

21/4-6/5 2007

Har öppnats för allmänheten. Beställ program!

Rumänien

14/9-22/9 2007

Beställ program!

Indonesien - en resa till Java och Sulawesi

September 2007

Intresseanmälan senast 31 januari!

Åtarseende med trädhush-folken

11/10-4/11 2007.

Intresseanmälan. Program kommer i slutet av februari!

Med Erik Rupp i Moçambique

Oktober-november 2007.

Intresseanmälan senast 31 januari!

Albanien – i Europas glömda hörn

April 2008.

Intresseanmälan senast 31 januari!

Jubileumskryssning på Donau

Maj 2008.

Intresseanmälan. Program kommer till vårträffen!

Det okända Tuva

Augusti 2008.

Intresseanmälan senast 31 januari!

Pitcairn

2008, då det finns båt!

Intresseanmälan. Program kommer så fort vi har löst transporten!

Med egen jeep genom södra Afrika

Tid bestäms tillsammans med dem som är intresserade.

Intresseanmälan senast 31 januari!

Rundresa i Venezuela

Tid är ej bestämt.

Intresseanmälan senast 31 januari!

Ukraina – Gammalsvenskbyn

Blir inte en SGS-resa, men du kan kontakta Tage Brolin direkt.

INDIEN - EN VOLONTÄRRESA

Intresset för resan har varit svagt och därför ställer vi in den. Är du intresserad av att resa till Indien och volontärarbete – ingen rundresa – så är du välkommen att kontakta oss.

Arrangör: Gränslösa resor, telefon: 0151-209 00 (kl 09.00-15.00), e-post: lotta@gransloaresor.se

KUNGADÖMET BHUTAN

Bhutan är ett land som väcker ödmjukhet och förundran, landet var fram till 1970 stängt för västerlänningar. Styrt av buddism och uråldriga traditioner är detta ett av de mest fascinerande länder man kan tänka sig. Vår resa tar oss till Bumthang, där vi deltar i Ura Yakchoe-festivalen och gör dagsvandringar. Efter denna upplevelse väntar en tre dagar lång vandring på Druk Pathleden. Som högst når vi 3.600 meter, och då har vi bergen nästan helt för oss själva.

Om du inte vill vandra så erbjuder vi ett kulturprogram med flera sevärdheter bl. a. i Haadalen som gränsar till Tibet och som öppnades så sent som 2002 för utlänningar. Vi gör en lätt vandring till Tangoklostret som tar cirka 45 minuter. I Parodalen ser vi Kyichu Lhakhang, som anses vara det äldsta templet i Bhutan från 659 e.kr. När vi lämnar Bhutan har vi besökt många historiska platser och byggnader samt tagit del av lokalbefolkningens vardag.



Ledare på vår resa är Karin Åkesson som under fyra år bott och arbetat bland annat som administratör för FN och senare som småskolelärare i en bhutanesisk skola anställd av regeringen i landet. Karin är ”adopterad” av en stor bhutanesisk släkt och tack vare henne kommer vi att komma lokalbefolkningen nära på ett naturligt sätt.

Preliminära datum: 21 april – 6 maj 2007
Pris per person 39.900 kr

Program: besök www.sgsresa.nu eller kontakta Äventyrsresor, Eva Flygh, telefon: 08-5560 69 07, e-post: eva@aventysresor.se.

*Resan har öppnats för allmänheten,
då det inte är tillräckligt många
som visat intresse.*

Beställ program!

I RUMÄNIENS HJÄRTA, TRANSSYLVANIEN

Befolkningen i stolta Transsylvanien är varm och levnadsglad. Landet bjuder på en märklig mix av medeltida arkitektur och kommunisternas byggprojekt. Saxerna kallade Transsylvanien Siebenbürg, de sju städerna, efter huvudorterna där Sibiu blev den mäktigaste av dem. Sibiu är en av två europeiska kulturhuvudstäder under 2007 och ett besök där blir en av höjdpunkterna på resan. Vi gör en rundresa med minibuss, häst och vagn samt apostlahästar genom landets kulturella hjärta, Transsylvanien.

Resan bjuder på en lätt stads promenad i staden Brasovs charmiga saxiska kvarter, stadsdelen Schei med landets första rumänskspråkiga skola, en rundvandring i drottning Marie av Rumäniens slott, mer och felaktigt känt som Greve Draculas slott Bran. I Piatra Craiuluibergen gör vi en längre vandring (ca 6 tim) i nationalparken genom en ravin till en alpäng där fåraherdarna på en traditionell hytta visar oss hur deras liv ter sig. Vi bor på familjepensionat i den lilla saxiska byn Viscri med befast kyrka. Vid skymning vandrar korna in från betet längs huvudgatan. Dagen efter bjuder på en vandring genom kulturlandskap med mjukt rundade höstackar och betande boskap till byn Mesendorf, ca 7 km. Resan går vidare med buss mot Sighisoara, där vi bor på ett bra pensionat bland kullerstensgator och barockfasader. Här föddes Vlad Tepes, ökad som Västeuropas Dracula. Den lilla staden Biertan och dess imponerande muromgärdade kyrka från 1400-talet, med på UNESCOs världsarvslista, ligger strax utanför Sighisoara. Vi tar också häst och vagn till en zigenarby där "Bulibasa", ledaren för samhället berättar om deras liv, traditioner och framtid. I de transsylvanska alperna ligger Sambataklostret med sin rika historia och tradition av ikonmålari på glas.

Datum: 14-22 september 2007

Pris: 15.900 kr

Program: : besök www.sgsresa.nu eller kontakta Äventyrsresor, Caroline Englund, tel 08-5560 69 16, e-post caroline@aventysresor.se.

Beställ program!

JUBILEUMSKRYSSNING PÅ DONAU

En äkta SGS-resa genom sju länder!

År 2008 fyller SGS 20 år. Detta jubileum firar vi med att samla medlemmarna till en gemensam kryssning. Många av oss var med ombord på the "Amazing Grace" under SGS-kryssningen i Västindien 2002 och minns den glada och fina atmosfären.

Styrelsen i samarbete med Gränslösa Resor och Magnus Andersson Expeditions förbereder nu en kryssning som kommer att bli såväl kortare som på närmre håll och därmed också betydligt billigare. Donau är en av de större och mest betydande floderna i Europa och flyter trots närheten till oss genom områden och länder som många av oss ännu inte besökt. En 11-dagars kryssning skulle innebära att man passerar genom inte mindre än sju länder och besöker fem huvudstäder: Wien, Bratislava, Budapest, Belgrad och Bukarest.

Vi chartrar fartyget M/S Victoria Amazonica, ett modernt och elegant kryssningsfartyg för 90 passagerare. Alla de bekväma hytterna har låga sängar, stora fönster som vetter utåt och eget badrum med wc. Vi äter tillsammans i en stor matsal som vi också kan använda för gemensamma aktiviteter och genomgångar. I fören på övre däck är en stor bar och lounge.

Victoria Amazonica är känd för god mat, vänlig service och trevlig musik-
underhållning ombord. Måltiderna är i form av buffé till frukost, tre rätters lunch och fyra rätters middag. Goda och prisvärda rumänska viner och andra drycker går att köpa billigt ombord.

Tidpunkt: Kryssningen på 11 dagar kommer att genomföras i **maj 2008** och kan starta antingen i Wien eller i Bukarest. Om intresset är tillräckligt stort kan det tänkas att vi satsar på två kryssningar, en i vardera riktningen.

Preliminärt pris: ca 17 000 kronor. Flyg från Skandinavien, kryssningen i dubbelhytt med helpension, svensk föreläsare/guide ombord, angivna rundturer med engelsktalande eller ibland svensktalande guide.



Observera att kryssningen är ett lämpligt tillfälle att introducera trevliga vänner och bekanta som medlemmar i föreningen. Nya medlemmar i SGS som deltar på kryssningen får första årets medlemsavgift efterskänkt av arrangörerna!

Ett mera detaljerat program med datum och priser beräknas vara klart till SGS vårträff 18 - 20 maj 2007.

Intresseanmälan: Lotta Borgiel, Gränslösa Resor, tel 0151-209 00, fax 0151-200 80, e-post lotta@gransloaresor.se

För vår planering är det synnerligen önskvärt att vi snarast får en intresseanmälan. Ange även om ni räknar med att ta med vänner och bekanta.

PITCAIRN

Söderhavsons Pitcairn är en av världens mest isolerade boplatser med en spännande historia och myteriet på Bounty 1789 som en av de allra viktigaste händelserna.

Vi flyger till Tahiti. Det var härifrån myteristerna tog med sig kvinnor till Pitcairn. Vi kommer att besöka några av de historiskt intressanta platserna. Från Mangareva seglar vi sedan till Pitcairn. En seglats som tar runt 30 timmar. Det går inte många båtar till Pitcairn... Trafiken är gles och oregelbunden - någon båt varannan, var tredje månad... Sedan vårträffen har Anders Källgård och jag försökt få uppgifter om när vi skulle kunna åka över, men ännu har vi inte fått något besked.

Lite fakta:

Pitcairnöarna består av: Pitcairn som är störst och den idag enda bebodda ön samt öarna Henderson, Ducie och Oeno.

Huvudstad: Adamstown

Befolkning: 67 personer (2005), färre idag...

Officiellt språk: engelska, pitkern

Valuta: Nya Zeeländska dollar

Tidsskillnad: 9 timmar efter Sverige

Pitcairn har enligt arkeologer varit bebodd av polynesier, men då europeerna upptäckte öarna var de bebodda.

Preliminär tid: 2008

Färdledare: Anders Källgård, som föreläste om öar på vårmötet. Anders har besökt Pitcairn två gånger, första gången för att studera språket och sedan som läkare. Han har också gett ut två böcker om Pitcairn. Läs mer på www.insula.se.

Intresseanmälan: Lotta Borgiel, Gränslösa Resor, tel 0151-209 00, e-post lotta@gransloaresor.se

ÅTERSEENDE MED TRÄDHUSFOLKET

Många av de som rest med mig, Magnus Andersson, till trädhusfolken korowaj och kombaj på Nya Guinea har ofta talat om hur spännande det vore att någon gång få möjlighet att återbesöka dem. Första gången man gör en expedition till ett så avlägset och annorlunda resmål är allt så nytt och annorlunda, ja rent av överrumplande. Man har nästan svårt att ta till sig allt man upplever och när man kommer hem känns många frågor obesvarade. Till ett andra besök har man möjlighet att förbereda sig själv bättre och man upptäcker under resans gång säkert mycket man inte lade märke till första gången.

Sten-korowajer

I början av hösten vandrade jag tillsammans med min medarbetare Kornelius och några av våra bärare totalt över 75 km ut i korowajfolkets område. Vi träffade på flera klaner som berättade för oss att de förbereder traditionella sagolarvsfester inom en snar framtid, dvs det kommande året. Jag blev bl a inbjudan att ta med en grupp till en klan på gränsen till de så kallade sten-korowajerna. Själv har jag ännu inte varit i den klanens område och jag tror inte heller att någon annan utomstående lyckats ta sig dit. En sagolarvsfest där tycker jag skulle passa för de SGS-are som vill återse trädhusfolken på en andra resa.

Resan kommer att vara upplagd på ungefär samma sätt som de tidigare. Men besöket hos dani utgår. Vi vandrar i fyra hela dagar för att nå klanen som bjudit in oss. Vi bor i en vecka på festplatsen för att lära känna värdfamiljerna och deras vänner. Besöket avslutas med att vi är inbjudna till deras länge förberedda sagolarvsfest, dit säkert många sten-korowajer också är inbjudna. En del av dem har sannolikt aldrig tidigare mött eller ens på långt håll sett några västerlänningar. Resan avslutas med ett något förlängt besök i Biak och dess övärld, där vi räknar med att även övernatta mycket enkelt på en liten obodd, paradisk söderhavso.

Resan är i första hand för de som tidigare deltagit på en av mina resor till trädhusfolken, i andra hand för de som deltagit på mina övriga resor på Nya Guinea. I mån av plats kan ev. även andra få delta. Max 12 deltagare.

Preliminära datum: 11 oktober - 4 november 2007

Preliminärt pris: 56.000 - 59.000 kr

Arrangör: Magnus Andersson Expeditions och Gränslösa Resor

Programmet blir klart i slutet av februari 2007.

Intresseanmälan: Lotta Borgiel, Gränslösa Resor, tel 0151-209 00 eller e-post lotta@granslosaresor.se

INDONESIEN - EN RESA TILL JAVA OCH SULAWESI

Indonesia Indah, det vackra Indonesien består av tusentals öar lika stora som nationer. Här finns en mångfald kulturer utan dess like. Äventyrsresor arrangerar en resa till två av rikets fascinerande kulturer, en muslimsk med starka inslag av hinduism och buddhism samt en kristen med stor påverkan av animism; Javas kulturella vagga och Sulawesi Tana Toraja. Vi upplever kulturen och naturen med ett par dagars lätt vandring. Centraljawas kulturella höjdpunkter som vardagslivet, intrikat batik, hovdans, skuggspel, det hinduiska tempelkomplexet Prambanan och buddhistiska världsarvet Borobodur. Vi besöker Lennart Mannings egen by Bantul och sover en natt på madrasser hemma hos honom och hans vänner samt gör strövtåg i hans värld. Städer som Yogyakarta och Surakarta är grundbultarna i Centraljawas sofistikerade kultur, här ser vi hantverk och sultanpalats men också Dieng platån och det magnifika vulkanlandskapet vid Mount Bromo en tidig morgon.

Resan går vidare till den orkideliknande ön Sulawesi där vi efter en dags färd ankommer kristna Tana Toraja, landet med de mest märkliga riter för livet efter detta i ett underskönt landskap med sjöar och nationalparker. Med oss följer även Lennart Manning som berättar om landet, samt visar oss runt hos honom och Wayan.

Tidperiod: ca två veckor i september 2007

Budgeterat pris: 25-28.000 kr

Intresseanmälan: Äventyrsresor, Susanne Blidborg,
tel 08-55 60 69 02, e-post susanne@aventyrresor.se

*Intresseanmälan
senast den 31
jan 2007*

ALBANIEN – I EUROPAS GLÖMDA HÖRN

En kulturresa till landet under örnens vingar. Efter kommunismens fall 1997 har landet börjat sin resa från Europas fattigaste land till en bättre framtid. Här lever folket som man alltid har gjort med stort mod, gästfrihet och givmildhet trots knappa resurser. Möt detta vackra okända hörn i Europa och fascineras av romerska lämningar, historiska städer, bergsbyar i ett dramatiskt och vackert landskap samt möten med ett bortglömt men varmt folk!

Från huvudstaden Tirana går resan till historiska måsten som Vlora med grekiska ruinerna Apollonia, strandorten Saranda nämnd redan av Cicero och vackra Gjirokastra samt traditionella Berat. Under en av dagarna vandrar du i ett vackert landskap på ca 1.500 meters höjd och du möter det traditionella livet på landsbygden.

Tidperiod: 8 – 9 dagar i april 2008
Budgeterat pris: 16.000 kr
Arrangör: Äventyrsresor, Susanne Blidborg,
tel 08-55 60 69 02, e-post susanne@aventyrresor.se

*Intresseanmälan
senast den 31
jan 2007*

MED ERIK RUPP I MOÇAMBIQUE

En kulturresa där vi på nära håll får uppleva livet i Moçambique, från insidan. Det blir en resa med många nära möten, där vi besöker flera av Erik Rups många vänner. Resan börjar i storstaden Maputo där Erik bor med sin familj. Här gör vi ett hembesök hos Delfina, för att lära känna en stadsbos vardag. Vi Besöker Teatro Avenida, Henning Mankells kulturella samarbetspartner och åter härlig Sea Food på klassiska Costa do Sol. Möte med den svenska ambassadören som berättar om olika biståndsprojekt, (Moçambique är Sveriges näst största biståndsland).

Därefter besöker vi byn Massingir som ligger 25 mil nordväst om Maputo, vid Limpopo Transnational Park intill Krugerparken i Sydafrika. Vi vandrar i vild natur, gör flera bybesök och upplever stora kontrasten till stadslivet i Maputo. Här bor vi på en trevlig liten lodge som drivs i samarbete med lokalbefolkningen. Resan avslutas därefter vid havet i Nascor do Sol. Här njuter vi av milsvida öde stränder med bad och snorkling. På kvällarna kan vi göra båtutflykter och ta promenader längs Indiska oceanen. Vi passar även på att njuta av languster, som smakar extra bra i Moçambique.

Tidperiod: 12-14 dagar i oktober-november 2007
Budgeterat pris: 25.000 kr
Arrangör: Äventyrsresor,
Peter Hunger, tel 08-55 60 69 03,
e-post peter@aventyrresor.se

*Intresseanmälan
senast den 31
jan 2007*

DET OKÄNDA TUVÅ

I södra Sibirien med gräns mot Mongoliet finner vi Tuva, en av Rysslands mindre kända delrepubliker med 330 000 invånare, majoriteten är tuviner. Tuva ligger inbäddad mellan bergskedjor i gränsområdet mellan den mongoliska stäppen och taigan, skogen. Här är mycket naturskönt med snöklädda berg, stora skogar av lärkträd och de ändlösa stäpperna. Tuva är ett av få områden i världen som har fritt levande



renar och kameler inom sina gränser. Den tuvinska kulturen är speciellt känd för sin musik, och kanske mest för den ovanliga strupsången. Denna mycket speciella sångteknik kallas även för övertonssång. Tuvinernas traditionella religioner är sibirisk schamanism och tibetanbuddhism. Under vår resa får vi ta del av renskötarnas vardag, höra strupsång, fårfarmare som lever i jurtor och besöka byar där animistiskt troende ryssar lever.

Tidperiod: ca två veckor i augusti 2008
Budgeterat pris: ca 39.900 kr
Arrangör: Äventyrsresor,
Kerstin Swanvall, tel 08-55 60 69 09,
e-post kerstin@aventyrresor.se

*Intresseanmälan
senast den 31
jan 2007*

MED EGEN JEEP GENOM SÖDRA AFRIKA

Håkan Forsmark och Monika Mildh visade bilder och berättade om sin överlandresa från Kapstaden till Mombasa. Det blev startskottet till tankar på en egen SGS-expedition i södra Afrika!

Resan är en riktig expedition genom safarilandet nummer ett; Botswana. Vi tar oss fram med safariutrustade jeepar genom Kalahariöknen. Routen bestäms helt av deltagarna och safarin planeras av expeditionsdeltagarna före resan!



Håkan och Monika (som dessutom är sjuksköterska!) har genomkorsat detta område flera gånger leder expeditionen, men vi hjälps alla åt med alla

expeditionsbestyr som navigering, matinköp, lägerjobb mm. Tanken är att köra i konvoj med 3-4 fullt safariutrustade, hyrda jeepar där man antingen deltar i körandet eller åker med. Fyra till fem personer får bekvämt plats i en jeep. Naturligtvis finns backup i beredskap om något går gale och vi har med satellittelefon. Vi startar resan med en kort "bush introduction course" där vi lär oss en massa om djuren och naturen av erfarna och kunniga "rangers" i ett "Big Five" område.

Intresserad? Kontakta Håkan eller Monika på Kalahari Safaris: kalahari.safaris@swipnet.se eller 08-6682958. Gå gärna in på deras hemsida; www.kalaharisafaris.se och låt er inspireras av de exempel på jeepexpeditioner som

finns där. Kolla särskild resan **Ka04** som är ett bra exempel på hur vår resa kan se ut!

Reslängd, tid och pris är ännu ej bestämt!

**Intresseanmälan
senast den 31
jan 2007**

RUNDRESA I VENEZUELA

Mirka Glaxer visade bilder och berättade om den rundresa hon gjorde på egen hand genom Venezuela. Framtidsresor hade hjälpt henne med upplägget och allt fungerade perfekt. Mirka blev betagen av landet och har därför föreslagit en SGS-resa dit. Hon vill att fler medlemmar ska få tillfälle att uppleva den fina naturen, människorna och äventyret som hela tiden väntade runt knuten! Flera antecknade sig på intresselistan under höstmötet. Ett mer konkret förslag tas fram först om det är tillräckligt stort intresse.

Tid och pris är ej bestämt.

Intresseanmälan: kontakta resemästaren, Lotta Borgiel, tel 0151-209 00 eller gå in på www.sgsresa.nu

**Intresseanmälan
senast den 31
jan 2007**

UKRAINA - GAMMALSVENSKBYN

Av de arrangörer som jag varit i kontakt med är det bara Tage Brolin som stannar en längre tid i byn. Övriga gör det som en dagsutflykt, vilket inte känns intressant. Tage har lagt upp en fin 1-veckorsresa där man flyger in till Kiev (2 nätter), bor i gammal-svenskbyn 4 nätter, gör utflykter och sedan flyger hem från Odessa. Vi ser inte någon anledning att göra om resan för att kunna ta upp den som en SGS-resa, utan hänvisar den som är intresserad att ta direkt kontakt med Tage. Observera dock att Tage Brolin *inte* har ställt garantier till Kammarkollegiet.

Pris: ca 9.500 kr

Kontaktadress: Tage Brolin, Bäckaskog Främmestad, 465 97 Nossebro
tel 0512-53150, mobil 0703-281333

Saknar du gamla SGS-resor - Margot Lindesons resor, Baltikum med Pär Lindström eller Östra Turkiet med Raija Öhrstedt? Dessa går även 2007, men då för allmänheten. Kontakta respektive arrangör eller resemästaren om du är intresserad!

B



Av: SGS, CO Ely-Mansson,
Snickarhåden 8, 130 23 Elnåsa



Puebloindianernas röda jord

Följ med på en unik resa till puebloindianernas New Mexico med Elisabeth Monö-Persson. Vi deltar i drumming och storytelling under stjärnklar natthimmel och lagar den prisbelönta gröna chiligrödan, vandrar i vackra nationalparker och får uppleva indianernas största festival St. Geronimo.

SGS Medlemspris: 23.000:- (Ordinarie pris 24.900:-)

Avresa: 19 september 2007.

I priset ingår: flyg t/r Stockholm Albuquerque, del i dubbel, svensk färdledning, samtliga utfärder, lokala guider samt måltider enligt programmet. Kontakta oss för mer information.



Äventyrsresor

Äventyrsresor AB | Hornsgatan 110, Stockholm
Tel 08-556 069 00 | www.avenyrsresor.se

Passa på att
beställa vår
nya katalog!