

INDIEN 2020 med Margaretha Thyr – 22 DAGAR
28 februari – 20 mars 2020

De asiatiska lejonerna väntar på oss!



Foto. Mr Peter Jones ARPS DPAGB

‘History is to be seen displayed in full detail in the villages of India-provided one has the vision and insight to read that history’.

(D.D. Kosambi in The Earthen Drum, PupuJayakar, New Delhi). Fri översättning: Historien kan ses i detalj i de indiska byarna förutsatt att man har visionen och insikten att läsa av den historien.



Foto Abhijit Verma

Indien

Indien, med en av världens mäktigaste ekonomier befinner sig i en enorm utveckling. Sida vid sida finns högteknologiska och medeltida verktyg för industri, jordbruk, hushåll och konst mm. På en kontinent som är ca 7 gånger så stor som Sverige ryms delatland, slättland, djungel, skog, halvöken och i väster gapar en av världens största öknar, Tharöknen, efter allt större arealer. I norr dyker det mäktiga Himalayamassivet upp. Omkring 70 % av Indiens befolkning bor på landsbygden i mer än 600 000 byar. Resten bor i ca 200 större samhällen och med ständigt växande mångmiljonstäder som Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai och Bangalore i spetsen.

Vår resa

Vår resa går genom byar och samhällen i Gujarat och Himachal Pradesh i nordvästra Indien, två av Indiens 29 delstater. Resan innehåller mycket och av skiftande slag men "hänger ihop" på ett magiskt sätt: unikt hantverk av olika slag, livet i storstad och byar, möte med olika etniska folkgrupper, miljöprojekt och miljöaktivister, arkitektur, konstnärskap, stadsplanering, sällsynta djurarter och rikt fågelliv, öknar och bergstrakter, hinduism och buddism, jainism, kolonialhistoria, tempel, världsarv, kungapalats, hyddor, trädgårdar slättland och höjder - och inte minst vår egen plats i allt detta.



Gujarat

Delstaten Gujarat är knappt hälften av Sveriges yta och ligger vid Indiens västra kust. Här kommer vi att tillbringa största delen av vår resa. Det är landsbygdens byar som är det mest intressanta. Det är i byarna som de flesta indier bor. Här finner man traditionella konsthantverkare som väver, broderar, gör batik, arbetar i koppar mm. Kanske är det här som Indiens finaste textilier tillverkas. Jordägare och jordbruksarbetare med olika levnadsvillkor lever också här. Övergripande kan sägas om de hantverk vi möter i Gujarat att de inte enbart är en produkt gjord av exempelvis tyg eller lera utan snarare en dokumentation av byns historia, tradition, livsvärderingar och levnadsvillkor.

Delstaten bildades 1960 utifrån att där finns en befolkningsmajoritet som talar gujarati. I Gujarat bor många olika etniska folkgrupper. Gujarat har ett unikt djurliv, med vildåsa och det asiatiska lejonet som finns endast här, så även ett rikt fågelliv. Här finns pilgrimsplatser som är heliga för hinduer, jainister och muslimer.

Gujarat marknadsför gärna sin samhörighet med Mahatma Gandhi och hans arbete. Det var härifrån som han ledde den så kallade Saltmarschen 1930. Gujarats huvudstad är Gandhinagar och det bor ca 60 miljoner (2013) i delstaten.



Routen är markerad på huvudvägar. Vi kommer dock att göra avstickare och snedda på mindre vägar. Vi åker medsols!

Himachal Pradesh



Himachal Pradesh är en delstat i de nordligaste delarna av Indien, i de västra delarna av Himalayamassivet. Dess yta är jämförbar med Västergötland, Östergötland och Småland tillsammans och här bor knappt 7 miljoner. Två tredjedelar av delstatens territorium utgörs av berg.

Under mongolernas styre slöts överenskommelser mellan härskarna över bergsstaterna vilket lämnade dessa en viss autonomi.

När britterna gick in i området på 1800-talet gjorde de detta genom att militärt besegrade skickliga gurkhasoldaterna som sedan blev en viktig del i den brittiska armén.

Vid Indiens självständighet ur Brittiska Indien 1947 bildades Himachal Pradesh genom sammanförandet av 30 olika furstestater. Status som fullvärdig delstat fick dock inte Himachal Pradesh förrän 1971. Dessförinnan räknades det som ett federalt territorium.

De flesta invånarna har sin utkomst från jordbruket, inklusive boskapsskötsel med får och getter. 10,0 % av delstatens yta är åkermark.

Den stora majoriteten (96 %) är hinduer men det finns också en buddhistisk minoritet koncentrerad till McLeod Ganj på höjden ovanför Dharamsala. Shimla är huvudstad i Himachal Pradesh.

Dharamsala med ca 8 000 exiltibetaner uppe i McLeod Ganj, där också Hans Höghet Dalai Lama bor, har gått från att vara en sovande stad till att bli känd över hela världen.

I Shimla finns en del av Indiens koloniala historia. Flera storpolitiska beslut har tagits här. Att resa en bit med tåget på den gamla smalspåriga järnvägen från Shimla och ned mot Chandigarh är en fin upplevelse.

Chandigarh är en stolt stad som gör anspråk att vara den bäst planerade staden i världen. Här finns museer som beskriver det jättelika projektet, att bygga en stad från grunden. Här finns ett spännande utomhusmuseum, Rock Garden, som får besök från hela världen.

Övergripande Information

Reseidé

- Resan sträcker sig över ca 3 veckor.
- Vi reser med flyg, tåg, buss safarijeepar och bilar.
- Vi kommer i kontakt med flera olika etniska folkgrupper.
- Vi har utrymme för att "ta vara på" det vi möter under färden. Det kan vara ett bröllop, en begravningsceremoni eller en nomadfamilj på vandring.
- Även om resan inte är inriktad på ett specifikt område, så kommer det att bli en betoning på djur, natur och hantverk.
- Vi bor inte lyxigt men i intressanta hotell/gästhuss med olika karaktär.
- Vi stöder det lokala samhället genom att välja lokalt ägd logi och anlita lokala guider där så är möjligt. Även att köpa hantverksprodukter är ett stöd och en uppmuntran.
- Om möjligt ta vara på önskemål som kommer från dig som är med på resan.
- Vi samtalar med varandra och med de vi möter om miljö, livsvillkor, om vardag och fest.
- I Himachal Pradesh försöker vi lägga in små vandringar/promenader.

Program

Utifrån resan 2019 presenteras detta program. För att få tillgång till de hotell vi vill ha i Gujarat går turen 2020 medsols. Innehållet är detsamma. Men fortfarande kan det bli ändringar till exempel beroende på internationella flyget, inrikesflyget, turordningen på aktiviteter och besök, festivaler, vägars tillstånd, väder, mm. Tidsangivelserna i dag för dag-programmet avser enbart själva restiden.

Ytterligare information

När du gjort din formella anmälan och ev lottdragning är klar, kommer de lyckliga indiefararna så småningom förses med ytterligare information såsom:

- "Information inför resan." Ett dokument med mycket praktisk information.
- Ett med detaljerat dagsprogram. Vad vi gör dag för dag och hur det går till.
- information inför visumansökan.
- Ett kompendium.

Har du frågor angående innehållet på resan kontaktar du Margaretha som producerat den. Angående den information som ligger under rubriken "Fakta" vänder du dig till Gränslösa Resor

Program dag för dag

Dag 1. Fredag den 28 februari.

Avresa från Sverige.

En dag i luften

Måltider ombord enligt flygbolagets regler.

Dag 2. Lördag den 29 februari.

Delhi – Ahmedabad

Ankomst till Delhi på morgonen. Efter alla formaliteter flyger vi vidare till Ahmedabad. Eftersom Gujarat är en alkoholfri delstat gör vi ett stopp på "systembolaget" för den som vill handla något. Därefter åker vi till hotellet.

Ahmedabad grundades av Ahmad Shah 1412 och hade en blomstringstid när mogulerna var vid makten under 1500 och 1600 – talen och från den tiden finns flera storslagna byggnader kvar. Omkring år 1600 var Ahmedabad västra Indiens förnämsta och rikaste stad. Brittiska Ostindiska Kompaniet öppnade verksamhet där 1619. På grund av den då moderna bomullsindustrin under den brittiska regimen har staden blivit en av Indiens mäktigaste städer med ca 5,5 miljoner invånare (2011)

Boende: Mani Heritage Hotel

Måltider: på flyget. Välkomstmiddag.

Dag 3. Söndag den 1 mars.

Ahmedabad

Vi börjar med en innehållsrik vandring i Gamla stan som avslutas med besök vid Siddi Sayeedmoskén. Sedan har vi flera olika platser att besöka såsom Textilmuseet Calico och Sabarmati Ashram.



Calico är ett privat textilmuseum och räknas som ett av världens främsta i sitt slag och är en viktig indisk institution. Hit kommer såväl allmänhet som forskare, inte bara från Indien, utan också från hela världen för att ta del av samlingarna av textilier och hantverk som spänner över en 500-årig historia. Bara 20 personer per dag släpps in, så man måste boka långt i förväg.



Siddi Sayeedyed Moskén

Moskén byggdes under senare delen av 1500-talet under den siste sultanen av Gujarat. Den har uppmärksammats under åren för dess arkitektoniska finesse, särskilt dess vackra "gallerverk" utskurna i marmor.

Vi hälsar också på hemma hos artist som målar på tyg med en teknik som benämns Kalamkari-och går mer än 3000 år tillbaka i tiden. Se och häpna!



Sabarmati Ashram var Mahatma Gandhis bostad under en 12-årsperiod. Härifrån ledde Gandhi den s.k. Saltmarschen 1930. Vi lyssnar till berättelser om Mahatma Gandhis liv, frihetskampen och hans ideologi. *Foto Abhijit Verma*

Boende: Mani Heritage Hotel.
Måltider: Frukost, Lunch, middag

Dag 4. måndag den 2 mars
Ahmedabad – Palitana, 210 km, ca 5 h

Eventuellt har vi någon programpunkt kvar i Ahmedabad innan påbörjar resan till Palitana. På eftermiddagen kopplar vi av i den fina trädgården där vi också intar vår middag.

Boende: Vijay Palace, Heritage hotel, lantligt läge
Måltider: Frukost, Lunch och Middag.

Dag 5. tisdag den 3 mars
Palitana – Gir, 180 km

Efter tidig frukost beger vi oss in till Palitana.



Foto: Abhijit Verma

I Palitana finns världens största samling av jainisttempel, inte mindre ca 900 tempel. Några ligger i sluttningarna på vägen upp, men de allra flesta längst upp på berget Shatrunaj. Templen har byggts under en period av 900 år. Liksom andra jainisttempel är skulpturerna magnifika och arkitekturen strålande. Vi får resans träningspass med ca 3 500 trappsteg till toppen. Om du inte orkar kan du för en rimlig slant hyra en bärstol.

Religionen jainism uppstod ursprungligen som en proteströrelse mot de dominerande prästerna och de komplicerade ritualerna inom Brahmanism och man

motsatte sig kastväsendet. De flesta är strikta vegetarianer. Prästerna täcker ibland över sina munnar för att inte svälja någon insekt och munkarna sopar vägen framför sig för att inte trampa på något småkryp. De flesta jainister bor i delstaten Gujarat, Mumbai, sydvästra Indien men finns också andra länder.

Efter lunch kör vi till Gir
Boende: Gir Birding Lodge, 2 nätter.
Måltider: Frukost, Lunch och Middag.

Dag 6. Onsdag den 4 mars.
Gir National Park

Tidig morgon och sen eftermiddag gör vi safaritur i Gir National Park. Gir är den enda plats i världen där det asiatiska lejonet finns. Här finns också möjlighet att se leopard och andra djur. Nationalparken är 1412 km². Här är lövskog och vintergrön flora, akacia och gräsmarker, buskig djungel och steniga kullar. Vattenrikt året om. Här finns krokodiler, reptiler och över 250 fågelarter. Med sina drygt 500 lejon och ca 350 leoparder har Gir en av de största koncentrationerna av stora

kattdjur i Indien. Lejonen är tämligen fredliga men leoparderna dödar ca 40 personer per år. Mest drabbas de som bor i de ca 100 byarna som finns inne i den stora parken. Dessutom finns här antiloper, indisk gasell och vildsvin, schakal och randig hyena, svartnackad hare och en del mindre kattdjur – och så många olika fågelarter förstås.

Vi träffar också på en folkgrupp med afrikanskt ursprung, siddis. De brukar göra dansuppvisningar på olika boenden vid parken. För ca 300 år sedan hämtade kungen av Junagadh slavar från Afrika som arbetskraft till sin afrikanska hustru. Men några kom också som köpmän och seglare. Dagens siddis är ättlingar till dessa slavar och seglare.

Dag 7. torsdag den 5 mars

Gir – Bhuj, ca 400 km, 8 h

Klockan 06 – ca 09 gör vi ännu en safari. Därefter frukost och avfärd mot Bhuj. Vi räknar med att vara framme vid 19-tiden. Resan är lång men intressant. I början av turen kan vi hålla utsikt efter djur. Längs vägen kan vi se landsbygd, små städer samt saltutvinning i Kutch-viken. Tiden i bussen kan vi, förutom att vila, använda till information och oftast så händer det något längs vägen.

Boende: Kutch Wilderness Kamp, som ligger ett par mil utanför Bhuj. Här bor vi 3 nätter.

Måltider: Frukost, Lunchstop under resan och middag

Dag 8. Fredag den 6 mars

Bhuj

Staden grundades 1510 och är centralort i Kutchregionen. Den skadades rejält under en jordbävning 2001 men är nu uppbyggd. Vi ser oss omkring i Bhuj och besöker några tempel och palats såsom Aina Mahal, Prag Mahal Palace, Swami Narayan Temple. Vi besöker också en mästare i knytbatik



Palatset Prag Mahal ger oss en aning om tidigare kungars liv i glans. Det byggdes under 1800-talet. Mest utmärkande är klocktornet, varifrån man har en fin utsikt över hela Bhuj.

Bredvid Prag Mahal ligger Aina Mahal, ett spegelpalats inrett med många antikviteter. De många musikinstrumenten visar på kungafamiljens intresse för musik. Båda palatsen har stora skador efter jordbävningen 2001.



Swaminarayan-templet är byggt i vit marmor och rikligt dekorerat. Det är nybyggt efter den stora jordbävningen 2001. Swaminarayan är en hinduisk sekt grundad av gurun *Swaminarayan* som levde 1781–1830). Sekten har sitt ursprung i Gujarat.

Boende Kutch Wilderness Camp

Måltider: Frukost, Lunch, Middag

Dag 9. Lördagen den 7 mars

Bybesök

Byarna ligger isolerade från varandra djupt in i Great Rann of Kutch. Här kan hantverk och traditioner leva tämligen ostörd från influenser på gott och ont.

Hos bannifolket i byn Nirona finns bland annat träsniderier/lackarbeten och Rogan Art som båda är unika hantverk. I byn Kavda besöker vi en krukmakarfamilj. Vi ser också här eller i någon annan by tillverkning av bjällror i olika storlekar samt unikt broderiarbete.



Foto: Rogan Art av Abhijit Verma

I Kaladungar kan vi se saltöknen breda ut sig. Kaladungar är den högsta punkten i Kutch (462möh) och här har man en storslagen vy över Stora saltöknen. Platsen ligger nära pakistanska gränsen.

Schakaltemplet ligger på en höjd och där offerar man mat till schakalerna innan man delar ut mat till människor som vill ha. Har man tur kan man få se en schakalfamilj komma fram för att äta. Men numera verkar det som om vildsvinen har tagit över platsen. På återvägen till vårt boende ser vi hur man arbetar i läder

Boende: Kutch Wilderness Kamp.

Måltider: Frukost, Lunch och Middag

Dag 10. Söndagen den 8 mars

Bhuj – Ssayla, 270 km

Vi startar tidigt. Ofta händer det något intressant längs vägen. I början av resan rör vi oss i kanten av saltöknen och kan se saltutvinning. Vi gör ett stopp i byn Ajrahbad för att titta på tygtryck. Hantverket utförs av en mästare och nu är det den nionde generationen som utför denna konst. Metoden är mycket komplicerad. Väl framme i Sayla har vi tid att njuta av det gamla kungliga, dock enkla gästhuset. Ättlingar till en av de kungafamiljer som tidigare regerade i kungariket Sayla bor fortfarande kvar i en del av huset och är kungen hemma (egentligen "Prinsen") så brukar han vilja umgås med gästerna.

Boende: Boende: Sayla, Bell Guest House.

Måltider: Frukost, Lunchstop under resan och middag

Dag 11. Måndag den 9 mars

Sayla

Vid ett besök i ett övergivet kalkbrott hoppas vi att få se den indiska hornugglan. Vi gör en långsam promenad genom byn Wadhwan som slutar vid Ranak Devi templet. I denna by träffar vi också "Green Babu", en miljövärdare tillika byns informelle ledare. Vi hinner också med ett skolbesök om barnen är i skolan. På kvällen kan vi ta en promenad över fälten och genom ett skogsparti i närheten av vårt boende. Vi kan eventuellt se nilgai, som är Asiens största antilopdjur, vildsvin, påfågel och många fågelarter. En helig man brukar ha sin boning längs vår väg. Är han på plats så tar vi en pratstund med denne.

Boende: Boende: Sayla, Bell Guest House.

Måltider: Frukost, Lunchstop under resan och middag

Dag 12. tisdag den 10 mars. h

Sayla – Dasada, 110 km, ca 2 – 3

Efter frukost besöker vi byn Vastadi och dess vävare. Vi lär oss om vävtekniken Tangalia. Denna vävkonst är på utdöende, då det är en mycket komplicerad vävning och det också är svårt att finna avsättning för produkterna. Vi besöker också familjer som väver trasmattor i olika återvinningsmaterial. Därefter åker vi till Dasada för sen lunch.

På eftermiddagen gör vi vår första safaritur i Little Rann-öknen i Kutch för att förhoppningsvis träffa på den indiska vildåsnan.



Foto: Abhijit Verma

Little Rann är berömt för sina vildåsnor, som inte finns någon annanstans än just här i "Wild Ass Sanctuary" som blev nominerat till världsarv 2006. Indisk varg och ökenräv lever också i området. Trots att landskapet ser ganska livlöst ut, är detta ett ekologiskt viktigt område för vilda växter och djur. Här finns många olika arter av sjöfåglar, både de som stannar året om och de som flyttar. Exempelvis trana, anka, pelikan, flamingos med flera arter. Saltutvinning och räkodlingar förekommer här, något som delstaten vill avsluta eftersom det stör den ekologiska ordningen. Området är nominerat av

skogsdepartementet till att bli ett biosfärsreservat, det vill säga ett ekosystem som internationellt erkänns av UNESCO (dess program Människan och biosfären).

Det är också möjligt att vi träffar på firandet av Holi – en viktig högtid för hinduer. När vintern är slut och våren kommer firas denna färgfestival i hela Indien.

Boende: Rann Riders – en ekolodge

Måltider: Frukost, lunch och middag

Dag13. Onsdagen den 11 mars

Dasada

Tidigt på morgonen njuter vi av ännu en safaritur innan vi äter frukost.



Vi träffar också en familj som arbetar med att utvinna salt. Det är ett hårt jobb och lågt betalt

På eftermiddagen gör vi en tur och besöker några av de olika etniska folkgrupper som lever här.

Boende: Rann Riders – en ekolodge

Måltider: Frukost, lunch och middag



Rabarikvinna. Herde. Foto Abhijit Verma

Dag 14. Torsdag den 12 mars
Dasada – Ahmedabad (via Modhera och Patan), 210 km



Vårt första stopp blir vid soltemplet i Modhera. Det byggdes år 1026. Det är ett hindutempel tillägnad solguden Surya. Tempelhallarna är perfekt orienterade i en axel från öst till väst, så att solstrålarna lyser upp det inre av helgedomen vid middagstiden. Templet är från den tiden när jord, eld, vatten och luft dyrkades.

Foto: Abhijit Verma

Vi i stannar också upp vid två olika trappbrunnar, en på vägen från Dasada och en i utkanten av Ahmedabad: trappbrunnen Rani ki Vav som byggdes på tusentalet och Adlaj di Vav från 1498. En trappbrunn är en brunn, med trappsteg ned till vattenytan. Dessa har förekommit framför allt i Sydasiens sedan antiken. Bara i Gujarat finns enligt guiden jag träffade ca 900 brunnar och Adlaj di Vav och Rani Ki Vav är två mycket välkända sådana. Brunnar var en gång i tiden vanliga i halvöken-områden. De gav dricksvatten och vatten för tvätt och bad. De var också arenor för färgglada festivaler och heliga ritualer. Där övernattade också karavaner förr i tiden, men de var inte bara till nytta utan är också arkitektoniska mästerverk.



I Patan bekantar vi oss med ”**Dubbelikat**”. *Ikat* är ett indonesiskt ord som beroende på sammanhang kan betyda rep, tråd, knut. Ikat produceras i många traditionella textilcenter runt om i världen. De ikat-mönster som är vävda i Patan är kända som Patola och är en av de sällsynta formerna av dubbel ikat, som är ett tidskrävande hantverk vad gäller både färgning och vävning. Både varp och inslag är flerfärgade genom knytbatik och det gäller att få färgerna att stämma till ett mönster.



Rani ki Vav

Vi besöker också en Mashruvävares hem. Patan är känd för **Mashruvävning**. Ordet Mashru är arabiskt och betyder ”tillåtet”. ”Mishru” på sanskrit betyder ”blandat”. Och det är det som det handlar om. En väv där silke och bomull blandas och då blev det tillåtet för muslimer att bära detta tyg. Avigsidan av bomull mot kroppen och sidenglansen på utsidan. Tyget används numera av hinduer och är en del av Kutch-nomadernas garderob.

Och efter allt detta styr vi kosan mot Ahmedabad flygplats och bordar en flight till Delhi för övernattnig för att nästa dag ta flyget till Dharamsla i Himachal Pradesh.

Boende: hotell nära flygplatsen

Måltider: Frukost, Lunch och Middag

Himachal Pradesh

Dag 15. Fredag den 13 mars.

Delhi – Dharamsala

Vi flyger Från Delhi till Dharamsala på förmiddagen. I Himachal Pradesh kommer vi att åka i personbilar. Det finns inte så bra bussar att hyra på plats och dessutom är det lättare att ta sig fram med mindre fordon. Det tar oss ca 1 timme till Dharamsala från flygplatsen och förhoppningsvis kan vi checka in vid ankomst.

Dharamsala ligger i utkanten av Himalaya i Kangradalen 1 250 meter över havet och omges av en högplatå på 1 800 meter över havet. Invånarna i dalgången är indier, medan de som bor på högplatån i McLeod Ganj, är tibetanska flyktingar. Det buddhistiska Namgyalklostret finns här och grundas redan under sent 1500-tal av den tredje Dalai Laman och är den nuvarande Dalai Lamans personliga kloster.

Platsens historia går tillbaka 3 500 år i tiden och var ett centrum för buddhistisk väckelse redan under 600-talet. Staden erövrades av britterna 1848. Den var inte mer än en sömnig småstad, om än med urgamla anor, när Dalai Lama gjorde den till sin provisoriska huvudstad 1960. Numera bor ca 8 000 exiltibetaner i McLeod Ganj. Det finns i dag uppskattningsvis 5–7 miljoner tibetaner i världen. Drygt hälften beräknas bo i Folkrepubliken Kina och de allra flesta av Kinas tibetaner bor i den autonoma regionen Tibet. Ca 130 000 tibetaner lever i exil, de flesta i Indien, Nepal och Bhutan. Indien har generellt sett varit generöst i sitt mottagande, men reglerna har varierat under åren. Uppemot 2 000 nya tibetanska flyktingar beräknas komma till Indien varje år. Det finns 35 tibetanska bosättningar i Indien varav McLeod Ganj, utanför staden Dharamsala, är den största. (Tibetanernas antal och hur de är spridda över världen varierar i olika källor)

Vi besöker den lokala marknaden i McLeod Ganj och Hans Höghet Dalai Lamas tempel. Skulle vi ha sådan tur att Dalai Lama predikar när vi är där, försöker vi förstås att få tillträde för att lyssna. Förhoppningsvis får vi också tillfälle att möta den tibetanska kvinnoorganisation. Tibetan Women's Association och vi hoppas även på att få träffa en representant för den tibetanska exilregeringen. Men detta är inget som vi kan lova i skrivande stund.

Många upplevelser väntar oss. I vilken ordning det sker är ännu inte bestämt. Norbulingka Institute med traditionellt tibetanskt hantverk, tibetanska muséet, Bhagsunath templet som ligger 3 km utanför McLeod Ganj vid Bhagsunathfallen. Templet är ett omtyckt mål för hinduiska pilgrimer. Vi ser också kyrkan St John in the Wilderness som byggdes 1852 och är tillägnad Johannes Döparen. Kyrkan är känd för sina belgiska glasmålningar. Kyrkan överlevde jordbävningen 1905 i Kangra, men klocktornet blev förstört. Nära 19 800 personer dog, tusentals skadades och de flesta byggnaderna i Kangra, McLeod Ganj och Dharamshala förstördes.

Boende: McLeod Ganj, Chonor House, 2 nätter

Måltider: Frukost, Lunch och Middag



St John in the Wilderness



Bhagsunath-templet

Dag 16. Lördag den 14 mars

Dharamsala, se ovan

Boende: McLeod Ganj, Chenor House

Måltider: Frukost, Lunch och Middag

Dag 17. Söndag den 15 mars

Dharamsala – Shimla, 237 km, ca 7h

En resdag på slingrande vägar med vackra vyer. Vi börjar med en nedstigning från McLeod 2081möh till Dharamsala 1250 möh och framme i Shimla är vi uppe på 2276 möh. Shimla med förorter har en folkmängd på ca 172 000.

Boende: Woodville Palace

Måltider: Frukost, Lunch och Middag.

Dag 18. måndag den 16 mars - Shimla



Vi tar morgontåget på den smalspåriga järnvägen som brittena lät anlägga mellan åren 1898–1903. Den är 96,54 km lång och erbjuder en slingrande och svindlande färd mellan Shimla och Kalka. 2008 förklarades järnvägen som ett UNESCO:s världsarv. Vi nöjer oss med några timmar på tåget ned till Kandaghat där våra bilar hämtar oss och kör oss åter till Shimla.

Tillbaka i Shimla bär det upp på Jakhuberget, Shimlas högsta punkt, för att besöka Sankat Mochan Tempel som är tillägnad apguden Hanuman. Hanuman är en av hinduernas populäraste gudar. Enligt den indiska mytologin är han son till vindguden och är utrustad med styrka och snabbhet.

Templet byggdes på 1960-talet på initiativ av en den andlige ledaren Baba Karoriji Maharaj. Härifrån har man en fin utsikt över skogarna mot de snöklädda Himalayabergen. Vi besöker också norra Indiens näst äldsta kyrka, Christ Church. 1857, efter 13 år arbete, invigdes den. Freskerna på väggarna är designade av en herr Lockwood Kipling far till Djungelbokens författare Rudyard Kipling. Vi avslutar med en promenad längs the Mall, Shimlas historiska gata med shopping och många restauranger.

Boende: Woodville Palace.

Måltider: Frukost, Lunchpaket och Middag

Dag 19. Tisdag den 17 mars.

Shimla – Chandigarh

På förmiddagen besöker vi Viceroy Lodge, där det brittiska parlamentet tog sin boning under sommartid. Många storpolitiska beslut har tagits här bland annat det som ledde till Pakistans bildande. Idag ryms här ett fotomuseum och ett forskningsinstitut, Institute for Advanced studies. Efter lunch tar oss våra bilar på slingrande vägar ned till Chandigarh.

Chandigarh är den bäst planerade staden i Indien, med arkitektur som är världsberömd och en livskvalitet, vilket är (var!) oöverträffad. Som huvudstad i Punjab, Haryana och unionens territorium Chandigarh, är det en prestigefylld stad. Den är manifestationen av en dröm som Indiens förste premiärminister Pt. Jawahar Lal Nehru hade och som Le Corbusier utförde.

Chandigarh har en sällsynt stadsform som planerats så att träden och växterna är lika mycket en del av byggplanerna som byggnaderna och vägarna. Enligt rapporter från Indien Times är Chandigarh är en av de mest välplanerade städerna i världen. Här bor ca 1 miljon

Boende: Boende: Hotel Shivalik View

Måltider: Frukost, Lunch och Middag

Dag 20. onsdag den 18 mars

Chandigarh.

Vi besöker Rock Garden, Guvernement Museum and Art Gallery och Chandigarh Capitol Complex.

Rock Garden är en unik skulpturpark, som började anläggas 1957 i smyg i en statligt ägd skog nära Sukhnadammen. Anläggaren, den i konst och arkitektur självlärde väginpektören Nek Chand, gjorde detta på sin fritid under 20 år. Han samlade material från bland annat rivningar av hus i och omkring Chandigarh och återanvände detta material för att skapa en bild av ett heligt kungarike för guden Sukran, med skulpturer av män, kvinnor, barn och djur. Installationerna var olagliga, men han lyckades hålla skulpturområdet hemligt i 18 år, fram till 1975. Trots att bygget var olagligt och allt skulle rivas fick han opinionen med sig och nu är den en stor attraktion. Figurer dekorerade med avlagda armband.



Foto: M Thy



Chandigarh museum. Här kan vi se mycket intressanta kartor, skisser, modeller och fotografier och lyssna till historien om stadens födelse och framväxt.



Chandigarh Capitol Complex består av tre byggnader och tre monument – Regeringsbyggnaden, Den Lagstiftande Församlingen och Högsta Domstolen. De tre monument: Öppen Hand, Geometrisk Kulle och Torn av skuggor. Vi promenerar runt och tittar och lyssnar på vår guides berättelser. Allt detta är projekterat av arkitekten Le Corbusier. Den öppna Handen är emblemet och symbolen för regeringen i staden och symboliserar "handen som ger

och tar, fred och välstånd, och sammanhållning av mänskligheten". Ett monument som jag tror att vi också vill sträcka vår hand mot.

Boende: Hotel Shivalik View eller liknande.

Måltider: Frukost, Lunch och avskedsmiddag

Day 21. Torsdag den 19 mars

Chandigarh - Delhi

Vi kan ta det lugnt vid frukosten innan vi åker till tågstationen och tar tåget till Delhi. I vår tågbiljett ingår en enklare lunch. Övernattning Delhi.

Måltider: Frukost, enkel lunch på tåget. Avskedsmiddag i Delhi

Dag 22. fredag den 20 mars

Åter i Sverige

Flyg hem till Sverige

Måltider ombord

Fakta

Datum: 28 februari–20 mars 2020

Pris: 55 800 kr/person (valutakurs 1 USD = 9,30 SEK enl valuta.se. Tillägg om kursen är 9,70: 1 900 kr)

Enkelrumstillägg: 11 200 kr

Antal deltagare: 10–12 SGS-are. Antalet deltagare begränsas av de små och personliga boendena som vi valt och att vi ska besöka byar och möta människor.

I priset ingår:

- Internationellt flyg från Skandinavien till Delhi
- Inrikesflyg Delhi–Ahmedabad t/r
- Inrikesflyg Delhi–Dharamsala
- Flygskatter
- Alla lokala transporter med buss, tåg, bil och jeep. I Gujarat har vi luftkonditionerad minibuss och i Himachal Pradesh åker vi i personbilar (3 personer/bil)
- Boende i dubbelrum på angivna hotell eller liknande
- Helpension utom lunch dag 2
- Vatten i bussen, på hotellen och vid måltiderna
- Svensk reseledare
- Indisk, engelskspråkig nationell guide under hela resan
- Lokala guider på vissa orter
- Entréer enligt programmet
- Nationalparksavgifter
- 3 jeepsafaris i Gir nationalpark och 2 safaris i Little Rann of Kutch
- Resa några timmar med Toy Train från Shimla

- Dricks
- Ett enklare kompendium om Indien och de platser vi besöker
- Praktisk information inför resan

I priset ingår ej: 1 lunch (dag 2) och visum (instruktioner skickas för ansökan om e-visum. Kostnad ca 500 kr), kameravgifter (för större kameror i Little Runn of Kutch, ca 90 SEK (ca 600 rs) och Gir ca 210 SEK (ca 1 400 rs). En mindre kameraavgift i Prag och Aina Palace).

Bekräftelse att du vill resa görs genom att kontakta Gränslösa Resor på tel 0151-209 00 eller e-post info@granslosaresor.se **senast den 21 juli**. Därefter kommer vi bekräfta din plats eller alternativt ha lottdragning om det är fler som vill resa än vad det finns platser. Lottdragning sker i enighet med föreningens policy, vilken finns att läsa på www.sgsresa.se.

Efter att plats har bekräftats ska anmälningsavgiften 5 000 kr ska betalas inom 10 dagar. Faktura skickas. Slutbetalning är 60 dagar innan avresa.

Gränslösa Resors allmänna och särskilda resevillkor gäller, vilka du kan läsa på vår hemsida www.granslosaresor.se eller få skickat hem till dig.

Lagstadgad resegaranti är ställd till Kammarkollegiet.

Flygtider

Vi flyger med Finnair från Stockholm Arlanda. *Vill du flyga från Köpenhamn eller Göteborg kontaktar du Gränslösa Resor, så får du aktuella tider och pris.*

28 feb	Stockholm–Helsingfors	16.40–18.40
28 feb	Helsingfors–Delhi	20.20–06.40 den 29 feb
20 mars	Delhi–Helsingfors	10.35–14.45
20 mars	Helsingfors–Stockholm	17.30–17.30



Gränslösa Resor AB
Marsjö Hvilan
643 94 Vingåker
Telefon 0151-209 00
E-post lotta@granslosaresor.se
Hemsida www.granslosaresor.se