

Briefing



Augusti 2015
Nr. 97



Briefing

Briefingmaterial

skickas till Marita Täppinen
Fornbacken 41, 2tr, 152 56 Södertälje
E-post: briefing@sgsresa.nu
eller ordforande@sgsresa.nu

Adressändringar:

Skickas till Ewa Knutsson
Slalomvägen 37, 461 58 Trollhättan
E-post: medlemsregister@sgsresa.nu

Resemästaren:

Vår Resemästare är Lotta Borgiel
Marsjö Hvilan, 643 94 Vingåker
E-post: resemastare@sgsresa.nu

Sista materialdag för nästa nr. är 10 november 2015.

Annonser:

En helsida kostar 1000 kr och en halvsida 500 kr.

Redaktionen förbehåller sig rätten att bedöma och eventuellt förkorta insända bidrag och tar inte ansvar för ej beställt material.

SGS adress:

c/o Anders Gezelius
Skatkullevägen 22, 430 82 Donsö

Internetadress:

www.sgsresa.nu
E-post: ordforande@sgsresa.nu

Medlemsavgift per kalenderår:

Ordinarie medlem 250 kr. Familjemedlem 75 kr.
Plusgiro: 429 14 52-3

Lokala träffar

Väst 3 oktober

Öst 29 november

Inbjudan och program skickas ut som vanligt inom respektive region och finns på SGS hemsida ett par veckor före varje träff.

STYRELSEN

Ordförande:

Anders Gezelius
031-97 21 02
ordforande@sgsresa.nu

Vice ordförande:

Kristina Bergman
0303-22 52 50
vice_ordforande@sgsresa.nu

Sekreterare:

Kerstin Strandskog
08-19 72 83
sekreterare@sgsresa.nu

Kassör:

Ewa Knutsson
0767-96 55 00 kassor@sgsresa.nu
medlemsregister@sgsresa.nu

Vice kassör:

Bengt Cederfelt
08-96 14 95
vice_kassor@sgsresa.nu

Klubbmästare:

Stefan Karlsson
08-550 361 39
klubbmastare@sgsresa.nu

Briefingansvarig:

Marita Täppinen
08-550 156 14
briefing@sgsresa.nu

Resemästare:

Lotta Borgiel
0151-209 00
resemastare@sgsresa.nu

Ledamöter:

Isabel Olesen
+45 613 032 64
ledamot@sgsresa.nu
Magnus Andersson
042-14 67 51
ledamot@sgsresa.nu

Innehåll

4. Ordförande har ordet
5. Nya medlemmar
6. Vykortshälsningar
7. Svenska smultronställen
- Rastälvens dag
9. Medlemsvärningsblad
11. Profilen – ”nyfiken i en strut”
12. Tre dagar i Skottland
- ”det var inte bara whisky-
provning på agendan”
14. En fascinerande resa i Kirgizistan
och Kazakstan - ”med en liten grupp
resvana och nyfikna resenärer”
22. Digitala vykortshälsningar
23. Resemästarens sidor

Förstasidesbilden

Golden monkey/guldmarkatta,
Volcanoes National Park, Rwanda.

Foto: Birgitta Klevfeldt

Sistasidesbilden

Foto: Marita Täppinen

Avlidna medlemmar i SGS

SGS deltar i sorgen efter den avlidna medlemmen

Arne Hansson Halmstad

Till hans minne har föreningen
planterat träd i Vi-skogen.



Ordföranden har ordet ...



Anders
Gezelius

Höstmöte 2015

Det känns nästan lite äventyrligt, men för första gången på ganska länge nu så lämnar vi Vätterns omedelbara närhet för ett möte. Vi vänjer oss så sakta och förflyttar oss inte så långt utan träffas i Trollhättan. Till våren tar vi så ett längre kliv och återvänder för första gången på många år till Öland. Det ser förhoppningsvis många fram emot, men nu är det alltså Trollhättan som gäller. Att sätta ihop de program som vi så gärna vill ska uppfattas som lockande och intressanta är en lite egendomlig syssla. Någonstans finns det alltid i tankarna så fort man hör, ser eller läser någonting – skulle det här kunna vara något som kan vara bra på en SGS-träff? Så snart vi har tagit avsked av varandra på det senaste mötet sätter detaljplaneringen igång för nästa och det är olika från gång till gång. Ibland kan det vara svårt att hitta lockande programpunkter och andra gånger kan det finnas massor av förslag från medlemmar och andra håll. Även om det finns många förslag inför en träff så kan det vara svårt vissa gånger att få pusslet med tider att passa och vissa föreläsare har ju andra åtaganden och kan bara vissa specifika tider. Det brukar kunna bli ganska många kontakter, ändringar och justeringar innan det väl är klart. Eftersom inbjudan ska följa med Briefing så finns det alltid en ”dead line” för när allt måste vara klart. Nu till hösträffen så hade vi en inledande träff och lade fram de olika

förslag som fanns och gjorde en lite ungefärlig tidsplan för att ha något att börja med. Så tog vi kontakt med våra önskade föreläsare och andra nyckelpersoner – och se – alla tackade ja och ville gärna komma, tiderna passade utmärkt och på mycket kort tid hade programmet kunnat få sin slutgiltiga form. Tänk om det alltid kunde vara så!

Som ni alla kan se av den bifogade inbjudan så kommer det att vara ett omväxlande program och en blandning av nya bekantskaper och återkomst av några av våra mest omtyckta föredragshållare. Dessutom blir det inte mindre än tre planerade resor som kommer att presenteras och ge oss något nytt att längta till. Självklart ska vi också få möjlighet att bli närmare bekanta med Trollhättan, både genom att få höra fascinerande berättelser om speciella platser och händelser i stadens historia och genom lördagens utflykt. Då kommer vi, om alla planer går i lås, att på ort och ställe få uppleva när de berömda fallen för en stund, och bara för SGS skull, får sin frihet tillbaka. Bara det blir en upplevelse att minnas!

SGS hemsida

Under sommaren har arbetet fortsatt med föreningens nya hemsida och på höstmötet är tanken att vi ska kunna visa upp en del av det arbetet och förhoppningsvis låta det ge upphov till fler tankar och idéer om hur vi

ska kunna utveckla och använda vår hemsida. Vi hoppas att hemsidan ska kunna locka till medlemskap och som ett led i det planerar vi att ha sidor där man kan se programmen för de träffar vi har genomfört och alla eller i alla fall många av de fantastiska resor som har genomförts i föreningens regi genom åren. Om inte det ska locka fler att vara med vet jag inte vad. Om allt går som planerat så kommer den första konkreta kontakten ni kan få med det nya att ske i form av den anmälan till hösträffen som vi gärna vill att så många som möjligt ska göra via föreningens hemsida. Jag vill passa på och uppmana alla som har den möjligheten att göra anmälan på det sättet. Det blir enklare för de som ska ta hand om anmälningar som går den vägen. Jag vill samtidigt påminna om att det är klokt att samtidigt betala avgiften för träffen. Det blir då och då problem när det finns en anmälan, men ingen betalning eller tvärt om vilket också händer.

Medlemsutvecklingen

Under året som gick fick SGS en hel del nya medlemmar, men samtidigt lämnade flera föreningen och slutresultatet blev att vi under 2015 är något färre än vi var förra året. Det är en tråkig utveckling och jag önskar att alla medlemmar ska dra sitt strå till stack-

en genom att tala väl om föreningen och uppmana alla som ni tror kan ha glädje och nytta av att vara med att ta steget in i SGS. Vi försöker hålla en så låg avgift som möjligt för att det inte ska finnas några egentliga ekonomiska skäl att avstå. Vi behöver verkligen ha ett bra antal medlemmar för att det ska finnas underlag för den verksamhet vi försöker bedriva och inte minst för att researrangörer ska vara villiga att lägga ner allt det arbete det innebär och att ta de risker som följer med att skapa resor av det slag som vi så gärna vill delta i. Det är en stor glädje att på våra träffar åter möta alla gamla vänner, men det blir för varje år alltmer tydligt att för att kunna fungera så behöver vi få fler yngre medlemmar så att lite nya tankar och idéer kommer in och så att fler kan bidra med sina krafter för att bedriva verksamheten vidare.

Till sist ...

Som avslutning vill jag naturligtvis önska er alla en behaglig höst, förhoppningsvis med en eller flera spännande resor. Självklart kommer ni att berätta för oss andra vad ni har varit med om genom att skriva i Briefing och så hoppas jag att så många av oss som möjligt ska ses till en spännande veckoslutsträff i Trollhättan.

Nya medlemmar i SGS

Vi är glada att kunna hälsa följande medlemmar välkomna i föreningen:

Cecilia Hallenberg
Västra Frölunda

Elisabeth Sköldefors
Lidingö

Siv Sporrang
Ytterby



1.

Tanzania 28/6 2015

Hej,

Nu har vi besökt 4 nationalparker i Tanzania och sett **The Big Five**, samt sett flera tusental zebror och gnuer migrera. Plus massor av andra djur. Strålande sol, inte en droppe regn. Nu flyger vi till Zanzibar för att vila ut med salta bad.

Hälsningar Ann & Sven

2.

Neuss 2/7 – 15

Hej!

Vi är på 2-veckors biltur runt Tyskland med grannländer. Berlin var ganska blött och kyligt. Det klarnade kring Karlsbad och var riktigt vackert i Bayern och österrikiska Lechdalen. I Konstanz var det fullbokat så vi fick sova i Radolfzell. Nu är det i hetaste laget.

Greetings

Bengt, Jan-Erik o Lisbeth Cederfeldt

Skicka nya
bidrag till
Briefing!



SVENSKA SMULTRONSTÄLLEN

Rastälvens dag

Text och bild: Irene Favre

Lördagen 2 maj satte sig fem glada damer i en bil för att från Stockholm och



Södertälje åka upp till Bergslagen och Rastälvens dag, som firas första helgen i maj varje år.

Tipset hade vi fått från Anita Maria Karlsson, SGS:are och tidigare redaktör för Briefing.

Vädret i maj var, som alla vet, inte så lysande - för första rasten fick vi leta ett tag innan vi hittade ett ställe där vi kunde äta vår matsäck. Efter Örebro tog vi den smala vägen mot Nora och höll på att hamna på Hinseberg. Men vår chaufför är en fena på att backa så vi klarade oss. Vi kom fram till Nora, där vi naturligtvis måste titta på de fina trähusen, kyrkan och vandrarhemmet. Vandrarhemmet är ett tåg. Vi åt lunch,



men någon Norrgras blev det inte. Istället handlade vi vantar, som vi trodde man inte behövde ha med sig på en majutflykt.

Övernattning var bokad i Nyhyttan, som är en gammal kurort. I huset - STF Nyhyttans Hotell & Vandrarhem – pågick fortfarande restaureringsarbeten. Men vi bodde på hotellet och hade det mycket bra, då vi var de enda gästerna och hade hela huset för oss själva. På kvällen klarnade det upp och vi vandrade runt i Nyhyttan, en stillsam liten by, gick över forsen och längs Rastälven.

Söndagen började med frukost. Sedan åkte vi lite fram och tillbaka mellan Järnboås och Bredsjö. Höjdpunkten var naturligtvis kosläppet utanför Järnboås, där många åskådare hade samlats. Kalvarna var det fart på, medan korna höll på sin värdighet och promenerade ut. I Järnboås träffade vi Anita Maria, som inspirerat oss till denna utflykt. Därefter bar det av norrut igen - till Bredsjö där de hade fårsläpp. Gårdsbutiker, caféer, hantverksutställningar, loppis och kuriosa fanns det gott om.

Vi avstod dock från ponnyridning. Hemvägen gick över Nora och nu valde vi den breda vägen tillbaka till Södertälje och Stockholm.

*”Skogarna sjunga sin eviga sång
kring dina berg och dalar.*

*Rastälven sorlar i bukter och språng
stilla bland hägg och alar.*

*Den gamla älvbron så grånad av år
på vägen mot Hyttan och höjderna står
och forsarnas eko och minnenas ström
susar i skogens salar.”*

(Dikt vi hittade i Nyhyttan på en foto-
utställning om kurortslivet)



Rastälven i kvällssol.

Höstens helger

5/9 **Krishna Jayanty**,
Krishnas födelse, hinduer

11/9 **Enkutatash**,
nyår, Etiopien

14/9 **Rosh hashana**,
nyår, judar

22/9 **Hajj**,
vallfärden, muslimer

27/9 **Chuseok**,
tacksägelsefest, Sydkorea

7/10 **Birgitta av Vadstena**,
helgondag, katoliker
ur Mångkulturella almanackan, 2015

2-4 nov Allhelgonahelgen

Höstträff SGS:are



Är Du nyfiken på världen utanför turiststråken?



SGS är en förening som vill:

- Samla människor bosatta i Skandinavien och Finland med intresse för främmande länders natur och kultur
- Informera och verka för ursprungsbefolkningars rätt till självbestämmande och integritet samt bevara deras kultur
- Informera om och stödja åtgärder för att skydda flora och fauna
- Vara ett forum för personer som själva vill resa för att uppleva främmande länders natur och kultur
- Underlätta utbyte av erfarenheter från sådana resor



Bli medlem Du också!

Vi har årligen två veckoslutsträffar för föreningens medlemmar. Då sammanstrålar vi på någon plats i Skandinavien för bildvisningar, föreläsningar och trevlig samvaro.

Vi brukar vara runt 100 medlemmar på våra träffar.

Vi har även lokala möteskvällar 2-3 gånger per år i Stockholm, Helsingborg och Göteborg.

Briefing är vårt medlemsblad. Den utkommer 4 gånger per år och informerar om föreningens aktiviteter och aktuella resor.

Medlemsresor

Föreningen ordnar årligen resor till länder och miljöer som normalt inte finns hos de stora researrangörerna. I vår tidning kan du läsa om vad som är aktuellt just nu.

Som medlem kan du också ta initiativ till resmål som du själv är intresserad av. Många av våra resor kommer till på det sättet.



Anmäl dig till vår ordförande: Anders Gezelius e-post ordforande@sgsresa.nu eller ring 031-972102

Medlemsavgiften är 250 kronor per kalenderår för ordinarie medlem. Familjemedlem 75 kronor.

Postgiro 429 14 52 -3

SGS profilen

Monika Apell



Göteborgare – världsmedborgare.

Nyfiken i en strut, på djur och natur, på människor och kulturer, på mattraditioner och seder och bruk. Utbildad fritidsledare, men jobbar på arbetsförmedlingen sedan 1987, snart friherrinna, då kan jag göra vad jag vill ...

1. När och hur blev du medlem i SGS?

Jag var god vän med Lilly Gustavsson, som var med och startade föreningen. Hon kom hem från det första mötet, och tyckte jag skulle bli medlem i föreningen. Lilly visste ju att jag gillade att upptäcka världen, så jag har varit medlem sedan 1989.

2. Har du deltagit i något av föreningens vår- och höstmöten?

Jag har deltagit i de flesta av föreningens vår- och höstmöten sedan 1992. Har bara missat 2 möten – detta på grund av resor. Mötena är alltid spännande och lärorika, och vi får komma till platser och se saker som jag inte hade kommit till annars.

3. Din bästa resa hittills? (Behöver inte vara en SGS-resa)

Varje resa är den "bästa", det är svårt att plocka ut någon. Kanske var det när jag vandrade i Nepal 1983, en resa som har betytt mycket. Jag är också glad att jag kom till Syrien 1995, och har fått se alla dessa världsarv, som är förstörda nu. Varje resa bjuder ju på unika upplevelser som finns med i minnesbanken.

4. Din drömmresa om du varken behöver ta hänsyn till tid, pengar, hälsa eller tillståndet i världen?

Det finns många drömmesor – kanske en resa till södra/östra Afrika och sitta vid några olika lodger och titta på alla vilda djur som passerar. Eller att få komma till Galapagos, och ströva bland alla djuren. En annan närliggande dröm är att resa i långsamt tempo utmed Norrlandskusten, och besöka alla små städer som finns där, för att vid Haparanda åka över till den finska sidan och resa ner på den finska sidan. Kanske detta är möjligt när jag blir friherrinna ...

5. Vad har du alltid med dig när du reser?

Kamera och dagbok. Dagböckerna ska jag ta fram och läsa när jag inte orkar resa längre - för att minnas vad jag har upplevt.

6. Vad vill du helst läsa i Briefing?

Det är alltid spännande att läsa om något oväntat som har inträffat på en resa, ett oväntat möte som har betytt något, en maträtt som var extra god, en människa som gjorde intryck. Kanske om man har återvänt till en plats, som man besökte för länge sedan, och nu kan jämföra sina intryck. Annars läser jag tidningen från pärm till pärm, men det är extra roligt när det blir lite mer personligt.

Tre dagar i Skottland

Text och bild:

Margareta Jonsson Zelleröth

I september 2014, när det var valrörelse både i Sverige och Skottland, tillbringade vi tre hela dagar i Skottlands whiskydistrikt. Vi bodde på B&B i den lilla staden Pitlochry, som har fått flera utmärkelser för sina vackra parker och blomsterarrangemang. Där bor 2 500 innevånare och där finns hela 10 500 gästsängar. Vi som inte hade varit där tidigare fick en möjlighet att gå en guidad tur klockan 7 på morgonen en av dagarna, dvs. före frukost. Från Pitlochry gjorde vi dagsutflykter och vi hade ett späckat program. Det var inte bara whiskyprovning på agendan. Vi började med att besöka Skottlands mest kända slott, Blair Castle, som tronar mitt på sina stora ägor. Nästan alla väggar där är helt klädda med vapen och hjorthorn. Under rundturen stannade vi också vid Queens View, det mest kända vykortsmotivet från området. Man ser ner över en flod som ringlar sig fram. Vår ambitiösa värd försåg oss varje morgon personligen med rejäl skotsk frukost bestående av en välfylld tallrik med två stekta ägg, korv, baconskivor, stekta champinjoner, tomat, black pudding och haggis. Därutöver fanns förstås ett antal olika sorters flingor, frukt, mjölk, yoghurt, marmelad, bröd av alla de slag, kaffe och te. Ja, det var nog inte så dumt eftersom vi ibland gick direkt från frukostbordet till bussen och åkte till ett whiskydestilleri. Det behövs mat i magen om avsmak-



Dukat för whiskyprovning.

ningen börjar redan på morgonen. Vi hann med fyra destillerier på dessa tre dagar och på alla ställena ingick guidad tur genom destilleriet och lagerutrymmena innan det var dags för avsmakningsceremonierna. För oss var dessa besök en fantastisk upplevelse. Oj, så mycket det finns att lära om tillverkning och lagring av whisky. Det är verkligen en hel vetenskap. Man kan gå kurser och avlägga prov. Flera av våra resekompisar var avancerade kännare trots sin låga ålder. Två av dem fick öppna var sin tunna (lagrad i 19 resp. 24 år). Denna ritual sker den 12 september varje år på destilleriet Royal Lochnagar och då provar man en ytterst liten mängd från ett par gamla fat och avgör om det är dags att buteljera innehållet eller om det skall lagras ännu en tid. Destilleriet är granne med drottning Elizabeths sommarresidens Balmoral och personalen berättade med stolthet om att alla varit bjuda till slottet när drottningen firade 60 år på tronen. Alla som bodde eller arbetade

i regionen blev inbjudna. Där låg vi besökare i lä!

Varje år hålls Pitlochry Highland Games och det fick vi tillfälle att uppleva. Säckpipeband från hela Skottland paraderade längs huvudgatan i sina fantastiska uniformer och färgerna i klädseln matchade naturligtvis tyget i säckpipan. Alla samlades på den lokala idrottsplatsen och där hölls ett otal antal tävlingar, mest inom friidrott. Den mest utdragna löparklassen var nog 400-metersloppet för mammor. Där deltog både tonåringar och 90-åringar med käpp! Det viktigaste var att delta; inte att vinna. Det förekom också cykellopp, stångstörtning, dragkamp och stenkastning. Det sistnämnda gällde att slunga en stor sten över en stavhoppssribba och krävde en styrka som motsvarar att kasta en sjuåring över en dubbeldäckare. (Vilket exempel förresten!) Orkestrarna, liksom solister, tävlade på säckpipa. Musikunderhållning med dans pågick hela tiden. Det

går alldeles utmärkt att dansa balett till säckpipa. På hela området fanns marknadsstånd och små kiosker. Folk och hundar slog sig ner på området och tittade på aktiviteterna, ofta till medhavd picknick. Alla funktionärer hade kilt, men eftersom de jobbade så svetten rann var det okey att ha T-shirt på överkroppen. Efter många timmars aktiviteter marscherade orkestrarna och alla vi andra tillbaka till byn. Gissa om det blev fullt på pubarna? Problemet var inte att stå mitt ute på gatan och dricka sin öl, problemet var att beställa den.

Vädret var fantastiskt enligt skottarna själva. Det regnar 312 dagar om året i det landet och vi fick inte en enda regnskur på oss under en hel vecka! Hur gick det i valet? Det var i princip 50/50 när vi var där, men vid valet en vecka senare vann nej-sidan, som var mot självständighet. De fick ca 55 % av rösterna.



Säckpipepromenad.

EN FASCINERANDE RESA FRÅN BISJKEK I KIRGIZERNAS LAND GENOM STORSLAGEN NATUR OCH SNÖKLÄDDA BERG, TILL ASTANA I KAZAKSTAN MED DESS SPEKTAKULÄRA ARKITEKTUR I VÄRLDSKLASS



Vi var en liten grupp resvana och nyfikna resenärer från Sverige som via Istanbul landade i Kirgizistans huvudstad, Bisjkek, en tidig morgon i maj. Den internationella flygplatsen är uppkallad efter landets nationalhjärte, Manas. Kirgizistans Epic av Manas är listad på Unescos immateriella kulturarvslista. Den episka trilogin berättar historien om sagohjälten Manas och hans efterkommande som stred mot nomadfolken, Khitan och Oirat, fienderna. De kämpade för

att förena disparata stammar till en enda nation och återta sina förfäders landområden.

Befolkningen i landet består av olika nomadiska stammar och nationaliteter, vilka illustreras i Kirgizistans flagga. En gyllene sol med 40 strålar symboliserar de stammar som förenades av nationalhjärten Manas. I solens mitt syns de korslagda bjälkar som utgör taket i nomadernas tältliknande bostad, jurtan.

Kirgizistan är det minsta landet i



Stort utbud på hästkött på marknaden i Bisjkek

Centralasien och fattigast av alla före detta sovjetländer efter grannen i söder, Tadzjikistan. Landet blev självständigt år 1991, då Sovjetunionen upplöstes. För tio år sedan genomgick Kirgizistan den så kallade tulpanrevolutionen, då landets förste president Askar Akajev störtades. Det gick lika illa för hans efterträdare, Bakijev, som störtades i en våldsam statskupp år 2010. Kort därefter utbröt etniska sammandrabbningar i staden Osj mellan kirgizer och uzbekier. Blodiga kravaller som krävde 100-tals människors liv. De etniska konflikterna mellan de olika folkslagen grundar sig i den godtyckliga gränsdragning mellan Kirgizistan och Uzbekistan, som sovjetledaren och diktatorn Stalin en gång i tiden enväldigt beslutade om. En gränsdragning utan hänsyn till befolkningsgrupper och etniska tillhörigheter. Under senare år har landet regerats av en rad olika koalitioner, dominerade av socialdemokrater och demokratin har gradvis stärkts. Industrin i landet är underutvecklad. Boskapsskötsel är en viktig försörjningskälla för invånarna. Gränshandel och smuggling är omfattande främst till grannen i norr, Kazakstan. Oberoende rapporter bekräftar att korruptionen i Kirgizistan fortfarande är omfattande, speciellt i den offentliga sektorn. Medellönen för statligt anställda är ca. USD 2-300 per månad. En ekonomi som gör det svårt att försörja en familj. 40 % av landets befolkning är under 20 år och många ungdomar väljer att arbeta i Kazakstan eller Ryssland för bättre ekonomiska villkor. För fram-

tiden hoppas Kirgizistan på växande utländska investeringar i de stora outnyttjade mineraltillgångar som landet har. Guldbrytning har under senare år fått stor ekonomisk betydelse för Kirgizistan.

Etniska, politiska och sociala spänningar kvarstår i den södra delen av landet och därför valde vi att begränsa vårt besök till huvudstaden Bisjkek i norr samt till bergsområdena i gränstrakterna mot Kina och Kazakstan.

Bisjkek, huvudstad i Kirgizistan

Huvudstaden har breda gator varav de flesta kantas på båda sidor av smala irrigationskanaler som bevattnar träd och gröna områden. Staden är planerad i ett ruttmönster med marmorbyggnader och lägenhetskomplex i sovjetisk stil. Vi besökte självständighetstorget där man för ett par dagar sedan hade firat segern över Nazityskland i andra världskriget, för 70 år sedan. Det krig som man under sovjettiden kallade "Det stora fosterländska kriget". Drygt en miljon kirgizer deltog i kriget. Några av de veteraner som överlevde befann sig på torget vid vårt besök, dekorerade med medaljer och förtjänststecken på rockslaget.

På många fasader runt torget hängde röda banderoller och affischer som påminde om segerdagen den 9:e maj 1945. Mitt på torget stod två soldater högvakt och vi följde med stort intresse vaktavlösningen som utfördes med högt utsträckta ben och minutlös disciplin.

Vi passerade sedan parlamentsbyggnaden på väg till ett grönt parkom-



råde med bl a platanträd. Där står stadens Leninstaty undanställd, men inte bortglömd.

Den storslagna bergssjön Issyk-Kul

Efter lunch fortsatte vår resa med buss mot den vackra bergssjön Issyk-Kul, som ligger 1.600 meter över havsnivå. Bilarna vi mötte på de dåliga grusvägarna såg ålderstigna ut och förklaringen är att drygt 90 % av de bilar som säljs i landet är begagnade. Importen av begagnade bilar från Japan och Europa är betydande. Bussen vi åkte med var ursprungligen från Danmark vilket vi konstaterade när vi såg skylten, ”Samtale med chauffören under körseln förbuds”. Vi tankade bussen och noterade att bensinen kostar under fem svenska kronor för en liter.

På väg mot höglandet färdas vi på en av Sidenvägarna som under medeltiden var en viktigt handelsled mellan Europa och Kina. En handelsled som under århundraden trafikerades av dromedar- och kamelkaravaner. Omkring 80 km från Bisjkek stannar vi vid det välkända tornet Burana i Tokmak. Minareten från 1100-talet är den äldsta i sitt slag i hela Centralasien. Den är en av få rester av den antika staden Balasagun, som byggdes under det 9:e århundradet av Karakhanidfolket. Minareten var ursprungligen 45 meter hög, med vacker struktur, men under århundraden har ett antal jordbävningar orsakat betydande skador på tornet. I närheten av tornet finns också flera forntida stensulpturer, föreställande ansikten från de människor som

levde i området för drygt tusen år sedan.

Sent på eftermiddagen anlände vi med bussen till Chon-Sary-Oi som ligger på den norra sidan av sjön Issyk-Kul. Vi checkade in på Raduga Resort Center, ett mycket populärt rekreationsområde för både kirgizer och kazaker.

Sjön som är den näst största bergssjön i världen fryser aldrig på vintern trots att lufttemperaturen då kan sjunka ända ned till -40 grader. Det beror på att vattnet är salthaltigt och att det finns underjordiska varma källor.

Vi njöt av vacker utsikt över den blå sjön med de snöklädda bergen som bakgrund. Den majestätiska bergskedjan Tian Shan är en imponerande kontrast till sjön. Högsta toppen är Jengish Chokusu, 7.439 meter över havet.

Karakol och besök på Przjevskij-museet

På väg till Karakol stannade vi vid Petroglyffältet för att se 6.000 år gamla hållristningar. Vi gjorde också en kortare vandring vid Semenovkaravinen där hästar och får betade på de gröna vidderna. Nomaderna som bor i jurtor använder vissa hästar att rida på i samband med boskapskötsel och andra hästar för föda och för mjölken, som kallas airag. Airag är jäst hästmjolk med lätt alkoholhalt. Den finns i varje nomads jurta. Vi besökte en nomadfamilj och blev bjudna på airag, ett sätt för nomaderna att välkomna när någon kommer på besök. I Kirgizistan är det ganska vanligt att folk äter hästkött. När



Vägen över bergen vid gränsstationen i Kazakstan.

vi lämnade området såg vi också en flock jakar som rörde sig högt upp i bergslandskapet.

Vid ankomst till Karakol, som ligger nära gränsen till Kina, besökte vi Przjevalskij-museet. Nikolaj Przjevalskij var föregångare till Sven Hedin. Przjevalskij var upptäcktsresande och företog fyra omfattande expeditioner i Centralasien, under åren 1860-85. Hans långa och utmanande expeditioner omfattade områden som även Hedin senare besökte. Przjevalskij försökte liksom Hedin också att komma till Lhasa, men båda herrarna misslyckades i sin strävan att nå Dalai Lamas heliga klosterstad.

På en av sina expeditioner upptäckte Przjevalskij en mycket skygg asiatisk vildhäst, som har fått hans namn. Hästrasen som är mycket ovanlig lever i det vilda, främst i Mongoliet. Przjevalskijhästen är en urhistorisk

häst, den sista länken mellan dagens moderna häst och de förhistoriska hästarna. Den vilda populationen uppgår till ca. 250 djur, men det finns också ett tusental i fångenskap. Under mitt besök i Mongoliet förra året hade jag glädjen att få studera dessa vackra hästar vid ett vattenhål ute på stäppen. Nikolaj Przjevalskij dog 49 år gammal i Karakol den 1:a november 1888. Hans grav finns i den parkanläggning som omgärdar museet.

Vi besökte även den ryskortodoxa Heliga Treenighetskatedralen i Karakol. Katedralen, som är i trä, byggdes av kinesiska hantverkarna under åren 1907-1910.

Karakol är en av landets största turistdestinationer och en bra utgångspunkt för vandring, skid- och snow-boardåkning, men även bergsklättring. I bergen strax ovanför



staden ligger kurorten Jeti-Ögüz, som är en populär skidort. På kvällen åt vi middag hemma hos en uigurisk familj. En god middag men också intressanta samtal om det förtryck och den diskriminering som minoritetsfolket, uigurerna, utsatts för under många år.

Gränsen till Kazakstan och besök vid Charyn Canyon.

En krävande bussresa på dåliga grusvägar leder oss fram till gränsen mot Kazakstan. Gränsstationen, som ligger i ett bergsområde är öppen endast under perioden 1maj - 15 oktober. Det var inte utan svårigheter vi fick passera. Alla väskor undersöktes noga och gränsvakterna gjorde sitt yttersta för att fördröja vår passage. Målmedvetet arbete av tullpersonalen

med förhoppning om att vi skulle betala för att snabbare komma igenom. Vi envisades med att inte betala och efter drygt två timmar fick vi äntligen passera.

Senare på eftermiddagen nådde vi fram till Charyn Canyon, en 8 mil lång ravin. Ett fantastiskt natursceneri som påminner om det storslagna Grand Canyon i USA.

Kazakstan

Majoriteten av kazakerna är liksom kirgizerna ett muslimskt turkfolk. Tolkningen av islam är liberal och vi såg inga kvinnor bära slöjor. Enligt författningen är Kazakstan en sekulär stat som garanterar religionsfrihet, men i verkligheten förekommer inskränkningar i friheten. Efter Sovjetunionens kollaps förklarade



Kabinbanan till skidorten Chimbulak.

Kazakstan sin självständighet den 16 december 1991.

Kazakstan har en befolkning på nästan 17 miljoner invånare. Landet har en yta som är sex gånger större än Sveriges, vilket betyder att Kazakstan är mycket glest befolkat utanför storstadsområdena. Det finns nästan hundra olika etniska grupper i landet och den största folkgruppen är kazaker som utgör ca. 60 % av befolkningen. Landet har två officiella språk; ryska och kazakiska.

Landet har en betydligt bättre ekonomi än grannen i söder. BNP per person är drygt USD 14.000. Oljesektorn är den i särklass viktigaste för landets ekonomi.

Kazakstan är officiellt en republik, men president Nursultan Nazarbajev som är 75 år har en i det närmaste totalitär makt. Han är Kazakstans president sedan 1991. Han valdes initialt till president på en fyraårsperiod i enlighet med konstitutionen, men lät förlänga sitt mandat till sju år. Nazarbajev omvaldes för en ny sjuårsperiod år 1999 och har därefter valts åter igen för två ytterligare perioder. Han har tagit en mängd kontroversiella beslut, som att år 1997 låta flytta huvudstaden från Almaty till Astana och där låta bygga stora palats åt sig själv och sina ministrar.

Kazakstans största stad Almaty

Almaty anses fortfarande vara den viktigaste staden i landet, trots att den numera inte är huvudstad. Det är Kazakstans största stad med en befolkning på drygt 1.5 miljoner invånare. En välmående stad med hög puls. Vi började vårt besök i Al-

maty med en rundvandring i stadens centrum, genom Panfilov parken där vi också besökte den pampiga Zenkov katedralen.

Parken är uppkallad efter Panfilov Heroes. En infanterienhet med 28 soldater som kämpade tappert mot tyskarna i en by utanför Moskva 1941. Mitt i parken står ett monument med en evig flamma. En kvinnlig hedersvakt hedrar fallna soldater under andra världskriget.

Zenkov katedralen, världens näst högsta träbyggnad, blev färdig 1907. Katedralen överlevde en kraftig jordbävning 1911 med minimala skador, medan stora delen av staden ödelades. Biskoparna hänför undret till gudomligt ingripande. Under sovjettiden var religiös dyrkan inte tillåten och då användes katedralen för att hysa stadens centrala museum, samt några offentliga organisationer.

Innan vi lämnade Almaty hann vi också med att besöka den berömda skridskobanan i Medeodalen, som ligger ca. 15 km utanför staden. Från Medeo kan man ta linbana till Kazakstans absolut vackraste skidort, Chimbulak.

Skridskobanan ligger på 1.700 meters höjd och under en 30-årsperiod fram till slutet av 1980-talet noterades flera världsrekord på denna höglandsbana. Den svenske skridskoåkaren Hasse Börjes slog år 1970 världsrekord här på 500 meter med tiden 38.87. Börjes som på OS i Sapporo 1972 även erövrade en silvermedalj på sin specialdistans, 500 meter.

På kvällen tog vi flyget till huvudstaden Astana. Vi landade i kraftigt





Fosters pyramid för fred och försoning.

skyfall och på vägen till hotellet fick vi erfara att delar av staden var avstängd till följd av översvämningar.

Kazakstans nya huvudstad Astana, känd för spännande och utmanande arkitektur

År 1997 tog presidenten beslutet att flytta huvudstaden från Almaty till Astana. Därefter har inga pengar sparats för att göra Astana till en världsmetropol och man är på god väg att lyckas. Världens mest berömda och kreativa arkitekter bjöds in och fick i det närmaste fria händer. Arkitekter, som britten Sir Norman Foster, japanen Kisho Kurokawa, italienaren Manfredo Nicoletti m.fl. har hjälpt till att skapa denna framtidsstad som inte liknar något världen skådat tidigare. Huvudstaden har vuxit snabbt de senaste åren och har i nuläget ca.

700.000 invånare.

Mitt i stadens hjärta står det berömda tornet Bayterek. Det är inte bara är symbol för huvudstaden utan även landet Kazakstan.

Arkitekten Akmurza Rustembekov som skapat Bayterek-tornet inspirerades av en folksaga om livets träd och den magiska fågeln Samruk som lade sina ägg i spalten mellan två grenar på en poppel.

Det 105 meter höga tornet består av en cylindrisk axel, omgiven av vita grenliknande balkar som blossar ut nära toppen. I grenverket vilar ett guldklot som är 22 meter i diameter. Inuti tornet finns en hiss som tog oss till observationsdäcket, 97 meter över marken.

Sir Norman Fosters är arkitekten bakom Khan Shatyr, (tältets konung), samt pyramiden för fred. Khan

Shatyr är ett gigantiskt tält med en stålkonstruktion klätt med plastmaterialet etylenetrafluor-etylen. Världens största tält blev klart lagom till presidentens 70-årsdag, den 5 juli 2010. Tältet är 150 meter högt med en elliptisk bas omfattande 140.000 kvadratmeter. I tältet finns en evenemangsarena med torg samt ett exklusivt shoppingcenter. På kvällen är tältet upplyst och skiftar i olika färger, vilket är en imponerande syn. Fosters pyramid är en byggnad för fred och försoning. Pyramiden är tänkt som ett globalt center för religiös förståelse och främjande av tro på människors lika värde. Den välkände arkitekten Norman Foster har också varit involverad i utformningen av den nya Slussen i Stockholm. Astana har tilldelats världsutställningen år 2017. Då om inte förr kommer Astanas verkliga genombrott

som turistmagnet. Byggnationen vid utställningsområdet EXPO 2017 pågår för fullt och vi kunde se drygt 60 byggkranar i arbete. Ett imponerande projekt som med god marginal kommer att överträffa årets utställning i Milano.

Astana investerar ca. 1,2 miljarder euro för att världsutställningen 2017 skall bli en succé. Temat på utställning blir med fokus på "Future Energy" för att främja och utforska hållbara, globala energilösningar. EXPO 2017 kommer att pågå samtidigt som Astanas 20-årsjubileum som landets nya huvudstad. Astana kommer att locka miljontals människor att besöka staden 2017 och min övertygelse är att det blir en upplevelse värd att minnas.

Maj, 2015

Ulf Wade Andersson



Författaren vid Caryn Canyon.

Digitala vykorts hälsningar



Hälsningar från Stockholms skärgård –
”en unik plats i världen”

Irene och Marita



Hälsningar från grannlandet i väster.

Röros i Norge är en gammal gruvstad med vackra timmerhus. En del hus är panelade och målade i milda färger och har gräs eller slaggstenar på taket. Det bästa är nog att alla hus är bebodda. Man fick förbinda sig att bo i huset, när man köpte det. Röros finns med på UNESCO:s världsarvslista.

Värt ett besök, hälsar Yvonne T.



Resemästarens sidor

Hoppas att du har haft en härlig sommar och är fylld av reslust. I detta nummer är inga nya resor, men det finns någon plats på de flesta om du skulle vilja ta chansen och följa med.

Vill du få mer utförlig information om

SGS-resorna rekommenderar jag dig att gå in på vår hemsida, www.sgsresa.nu. Där läggs reseprogrammen ut så fort de är klara. Du kan också kontakta respektive researrangör och det är dem du kontaktar om du vill anmäla intresse eller boka en resa.

Kalendarium

Surinam, Guyana & Franska Guyana

7–22 november 2015 Vänkelista!
2-17 april 2016 Boka!

Palestina & Israel

15-22 november 2015
6-13 mars 2016
Boka!

Colombia

13 februari – 1 mars 2016
Vänkelista!

Västfjordarna på Island

3-10 juli 2016
8-15 juli 2016 Boka!

Södra Afrikas smaragder

september 2016
Intresseanmälan!

Från Kunming till Calcutta

13 november – 6 december 2016
16 november – 9 december 2016
Vänkelista!

Vilda Paraguay med Anders Haglund

oktober/november 2016
februari 2017
juli/augusti 2017
Intresseanmälan!

SURINAM, GUYANA & FRANSKA GUYANA MED ANDERS HAGLUND

Den första gruppen till Guyanaländerna har kommit hem och de var mycket nöjda. Nu har vi tagit tillvara deras erfarenheter och gjort resan ännu lite bättre. Bland annat kommer vårens resa 2016 att gå senare så att vi får se de gigantiska havslädersköld-



paddorna komma upp och lägga ägg. Det är utrotningshotade och den största av havets sköldpaddor. De kan bli upp till 2 meter långa!

Orörd regnskog och indianstammar

Guyanäländerna var en av de första resorna SGS gjorde. De är fortfarande, 25 år senare, tre av de minst besökta länderna i Sydamerika (även om Franska Guyana egentligen är en del av Frankrike). Det är otillgängliga områden utan egentliga sevärdheter – så när som på den vidsträckta orörda regnskogen och de många folkgrupperna med ursprungsbefolkning! För oss har området blivit känt mycket tack vare Jan Lindblads resor.

På vår resa tar vi oss med hjälp av små flygplan djupt in i regnskogen långt bortom civilisationen. Vi bor på trevliga, bekväma ekolodger och 3-4-stjärniga hotell. Två nätter bor vi i flerbäddsförläggning. Den första för att få se sköldpaddor som kommer upp och lägger ägg. Det sägs vara över hälften av den totala atlantpopulationen av havslädersköldpaddor som kommer upp på stranden i Galibi. Den andra natten i flerbäddsförläggning bor vi i Bigi Pan naturreservat, en fågelsjö med röd ibis.

I vår egen buss med chaufför reser vi landvägen till Guyana. Vi besöker huvudstaden Georgetown och flyger ut till Kaieteur Falls där vi äter picknick-lunch. Dessutom har vi ett par fina dagar i regnskogen innan vi flyger tillbaka till Paramaribo i Surinam och vidare hem eller, om man valt att förlänga resan, till Curacao och Bonaire.



Resans höjdpunkter

- Den vidsträckta orörda regnskogen
- De många folkgrupperna och urbefolkning, bland andra amerindianer
- Äggläggande havsläderskölpaddor
- Kaieteur Falls – nästan 5 gånger högre än Niagarafallen!
- Flyg med små plan för att nå ut i regnskogen
- Tre av de minst besökta länderna i Sydamerika
- Kunnig och erfaren färdledare, Anders Haglund, ornitolog och biolog

Datum:

7–22 november 2015. Full!

2–17 april 2016. Boka!

2–24 april 2016 inkl Curacao och Bonaire

Pris april 2016: Stockholm 61 900 kr. Köpenhamn och Göteborg på förfrågan.

Förlängning på Curacao och Bonaire: 8 200 kr

Anmälan görs till arrangören: Lotta Borgiel, Gränslösa Resor AB, Marsjö Hvilan, 643 94 Vingåker tel 0151-209 00, e-post lotta@granslosaresor.se

Boka april!

PALESTINA OCH ISRAEL

HISTORISKA PLATSER, SPÄNNANDE MÖTEN OCH FIN NATUR

Ett besök i Palestina, vår senast erkända stat, och Israel ger oss många upplevelser! Tre stora världsreligioner har satt sin prägel på området och dess historia sträcker sig flera tusen år bakåt i tiden. Vi kommer bland annat att besöka den världsarvslistade Masadafästningen, belägen på en 300 meter hög klippa i Negevöknen och Jeriko, som inte bara räknas som den äldsta staden i världen, utan även som den lägst belägna. Döda havets strand är världens lägst belägna plats och självklart ska vi bada i världens saltaste hav där man flyter som en kork. Det var också här vid Döda havet som de omtalade Dödahavsrurollarna hittades i en grotta. Jerusalem bjuder på sevärdheter som Klippdomen på Tempelplatsen, Västra muren ”klagomuren”, judarnas allra heligaste plats och den kristna Uppståndelsekyrkan. Dessutom är den gamla staden en sevärdhet i sig med sin gamla stadsmur och de välfyllda basarerna. I Betlehem ska vi naturligtvis besöka Födelsekyrkan, som fick sin omdiskuterade plats på världsarvslistan så sent som 2012. I Palestinas andra största stad, Hebron, besöker vi Ibrahimmoskén, vandrar i basarerna och ser glasblåsning. Vi kommer också att göra ett intressant besök i hantverks-kooperativet i Idla och på SIRA skolan i Betlehem.

Få platser i världen samlar så många olika religioner, rik historia och fängslande natur. Vi bor i Palestina (4 nätter i Jeriko och 3 nätter i Betlehem) och besöker Jerusalem på en dagsutflykt. En resa till Palestina och Israel gör oss också påmind om den pågå-

ende konflikten i området. Vår resa tar inte ställning i frågan utan det är upp till var och en att bilda sig sin egen uppfattning.

Datum: 15–22 nov 2015 och 6–13 mars 2016 (8 dagar)

Pris från Stockholm: 17 700 kr inkl allt utom personliga utgifter. Avresa från Köpenhamn, Göteborg, Luleå och Umeå på förfrågan!

Antal deltagare: 15-20 personer

För mer bokning och information: Anna-Karin Staflin, Gränslösa Resor, tel 0151-209 00, staflin@granslosaresor.se

Boka!



Nicklas From är av de palestinska myndigheterna certifierad reseledare sedan januari 2011 och har lett flera resor till Israel och Palestina. Tillsammans med vår engelsktalande lokalguide, kommer han att se till att vi får en reseupplevelse utöver det vanliga.

- Det är fantastiskt roligt att få visa allt som landet erbjuder och jag vill verkligen att fler ska få uppleva den otroliga mångfalden i detta fascinerande område, säger Nicklas. Blandningen av en tiotusenårig historia, hisnande naturupplevelser, tre världsreligioner och mötet med genuina människor i deras vardag är det som gör programmet så speciellt.



COLOMBIA - STILLA HAVET, ANDERNA OCH KARIBISKA HAVET.

Traditionella byar, vackra kolonialstäder, Kaffetriangeln och härligt varierad natur.

Vi besöker det evigt gröna Anderna med sitt behagliga klimat, njuter storslagen natur från en ekolodge vid Stilla havet och trivs i det harmoniska Karibien.

Vi kommer till tre väldigt olika storstäder på denna resa. I metropolen Bogota besöker vi Latinamerikas kanske bästa guldmuseum och bekantar oss med Fernando Boteros konst som så tydligt gestaltar landet. Känslan att sitta på ringmuren i Cartagena på kvällen, känna brisen och sippa på en kall dryck till skön karibisk musik blir ett bestående minne. Medellín har genomgått en kraftig förvandling på senare år och nyligen prisats som världens mest innovativa stad, mycket beroende på de infrastrukturprojekt för stadens fattiga delar, såsom bibliotek, moderna linbanor och gigantiska rulltrappor upp till bostadsområden högt upp på bergen. Här åker vi till en fantastisk utkiksplats och blickar ut över staden.

Colombias kaffe är världsberömt. Vi får lära oss alla steg i kaffeproduktionen och bor på trevliga gårdar i Kaffetriangeln. I San Augustin hittar vi den största koncentrationen av religiösa och megalitiska skulpturer i hela Sydamerika och inramningen med dess vilda landskap är fantastiskt att uppleva.

En självklar höjdpunkt på resan blir när vi flyger till Stillahavskusten och bor tre nätter på en prisbelönt lodge. Härifrån ska vi utforska nationalparken Utria som är otroligt rik både gällande flora och fauna. Utifrån vår lodge gör vi också utflykter till närliggande byar befolkade av embrea, en grupp ursprungsinvånare samt en by med afro-colombianer.

Ciceron på resan är Fredrik Lennartsson. Fredrik har en kandidatexamen i Utveckling och internationellt samarbete och har jobbat med handikappades situation i Colombia. Fredrik har tio års erfarenhet av landet och är bosatt i Bogota.

Datum: 13 februari – 1 mars 2016

Resans pris: 44 800 kronor

Arrangör: Världens Resor 08-669 55 25, info@varldensresor.se

Antal deltagare: Max 18 personer

Väntelista!

VÄSTFJORDARNA PÅ ISLAND

VÄLKOMMEN TILL EN AV VÄRLDENS BÄST GÖMDA HEMLIGHET

Välkommen till en plats där kultur möter natur i ett enda stort äventyr. Vi erbjuder dig en resa till en plats som har utsetts till en av de 24 mest bevarade hemligheterna i världen av Time Magazine. Följ med oss till Västfjordarna på Island. Här kommer du inte bara att få vara med om en resa, du kommer att få vara med om ett äventyr.



Omringa dig utav fantastisk miljö, möt lokalbefolkningen och se hur de lever i små men blomstrande byar. Kom nära djur och natur och låt dig inspireras av den fascinerande historia Island har att erbjuda då vikingarna strövade omkring bland vulkaner och fjordar. Smaka på nyfångad fisk. Känn värmen från källan som omfamnar dig och låt dina tankar sväva iväg om den uråldriga mytologin om älvor och dvärgar. Få en upplevelse du sent kommer att glömma. Följ med oss och dela vår passion för Island!

Resrutt: Reykjavik och bad i den Blå Lagunen - Borgarfjörður, Snæfellsnes-Breidafjörður Islands skärgård – Latrabjarg - Vestfjordarna och Sudureyri – Hornstrandir - Isafjörður

Höjdpunkter: Islands utpost, storslagen natur, bad i varma källor, vulkaner, fågelskådning, unika matupplevelser, möte med människor

Datum: 3 juli – 10 juli 2016 Full!

8 – 15 juli 2016 Boka!

Pris: 23 850 kr

Arrangör: Disa på Grönlandsresor, info@gronlandsresor.se, 08-556 269 70

Antal deltagare: 12-18

Boka!



Foto: Didier Baertschiger



Foto: Sigurdur Jonsson



Foto: Sigurdur Jonsson

ZAMBIA OCH MALAWI - SÖDRA AFRIKAS SMARAGDER

Följ med på en annorlunda safariresa till Malawi och Zambia. Två nästan bortglömda resmål i Södra Afrika. Vi blandar safari med öboende och snorkling i Lake Malawi och avslutar resan med de mäktiga Victoriafallen. Detta är en resa som passar ung såväl som gammal. Man behöver inte vara i fysisk topptrim för att hänga med på denna resa men en fördel om man kan ta sig i en båt och ur då det blir en del båtak-

aktiviteter. Vid avslutningen kan man med fördel också gå över till Zimbabwesidan av Victoriafallen för att se fallen från den sidan och kanske göra någon mer spännande aktivitet där.

Malawi: Gröna berg, bördiga jordbruk och Malawisjön

Vi flyger in till Lilongwe i tätbefolkade republiken Malawi, som ligger centralt i Afrika mellan Zambia, Mocambique och Tanzania. Malawisjön upptar en femtedel av landets yta. Här har vi vandringar, safari vid Shirefloden och avslappnat "Robinson"-liv mitt i Malawisjön.

Zambia: Sällan besökta nationalparker och mäktiga Zambezifloden

Zambia med sina drygt 14 miljoner invånare av olika bantufolk har gräns till inte mindre än åtta länder men ingen kust. Däremot stora floder och Zambezifloden den mäktigaste. Vi flyger in till Mfuwe och njuter av tätsafari i unika South Luangwa National Park med vandringssafari, nattsafari och gamedrives. Vi avslutar med de mäktiga Victoriafallen som imponerar med sin vattenrök. "A sight so lovely must have been gazed upon by angels in their flight" som Dr Livingstone lär ha sagt.

Datum: september 2016

Pris: 52 000 kr från Stockholm/Köpenhamn/Göteborg

Antal deltagare: 12-18 personer

Färdledare: Johan Stenkula är professionell safariguide med akademiska studier i bl.a. geografi, historia och religion från Uppsala Universitet och från California State University. Johan har arbetat som safariguide i 16 år och har bred erfarenhet av vilt- och fågelskådning, framförallt i Östafrika, men även i Botswana, Namibia,

Intresseanmälan!

Zambia, Zimbabwe samt Sydafrika.

För intresseanmälan och mer information: kontakta Klas Wallin på Tour Africa, tel 0140-30 50 50, mejl klas.wallin@tourafrica.se



FRÅN KUNMING TILL CALCUTTA MED FESTIVAL HOS NAGAFOLKET – YUNNAN, ÖVRE BURMA OCH NORDÖSTRA INDIEN.

Spännande gränsövergångar, storslagen natur, okända folkgrupper och häftiga städer.

På senare år har gränserna från Burma öppnats till Kina och nu senast Indien. Vägen Burma Road som kineser och engelsmän etablerade mellan Kunming och Calcutta under 2:a världskriget är nu återetablerad, vilket gör att det går att göra en oerhört spännande resa genom några av Kinas, Burmas och Indiens mest intressanta områden. Vi färdas genom ett storslaget landskap över floderna Mekong, Salween, Irrawaddy och Chindwin.

Vår resa börjar i Kunming, landar halvvägs i Mandalay och avslutas i Calcutta. Tre superintressanta kulturstäder som alla är väldigt olika. I övrigt rör vi oss genom vackra bergsområden som i alla tider varit väldigt svårtillgängliga. Hela området befolkas av olika etniska minoriteter, bland annat bai och dai i Kina, shan och chin i Burma samt meetei och naga i Indien. Merparten av dessa grupper ingår i den tibeto-burmanska språkgruppen.

Vi stannar till vid några riktigt fina små traditionella bergsbyar i Yunnan och gör ett besök bland vulkanerna i Tengchong. I Burma färdas vi över bergen i Shan-provinsen innan vi möter de olika gamla kungadömena kring Mandalay. Burmas västra delar har varit stängda i många år. Nu åker vi genom provinsen Chin till sällan besökta byar. Chin har gjort sig kända för sina speciella spindeltatueringar som täcker kvinnornas ansikten. I nordöstra Indien besöker vi två av Indiens sju systrar; Manipur och Nagaland. Bägge provinserna har länge slagits för oberoende från Indien, men på senare år har det varit mycket lugnare vilket gör att vi kan besöka området. Årets största festival, Näshornsfestivalen, äger rum i Nagaland under tiden vi gör resan. Festivalen äger rum mellan 1 och 7 december varje år. Festivalen blir en av många höjdpunkter på denna resa.

Datum: 13 november – 6 december 2015, leds av Peter Nyman (2 platser kvar)

16 november – 9 december 2016, leds av Jörgen Fredriksson (1 plats kvar)

Pris: 42 500 kronor

Arrangör: Världens Resor 08-669 55 25, jorgen@varldensresor.se

Antal deltagare: Max 18 personer

Boka!

VILDA PARAGUAY MED ANDERS HAGLUND

Vill man se både puma och jaguar är det få platser, om ens någon, där chanserna är större än i Paraguay, även om det krävs viss tur här också förstås. Dessutom finns inte mindre än 400 arter fågel, 10 000 arter fjärilar, tapirer, jättebäldjur, krabbätande tvättbjörn, apor, grodor... I detta bortglömda land i Sydamerika bor bara 6,8 miljoner

människor och de flesta lever i de södra delarna av landet. I norr är det naturen som härskar. Här är stora naturområden intakta och viltlivet rikt. Området Chaco i norr anses vara Sydamerikas bästa område för att spana däggdjur. Dit går vår resa.

Jesuiternas lämningar – ett världsarv

Men Paraguay har inte bara ett rikt växt och djurliv, det har också en rik historia och fina världsarv. Jesuiterna etablerade sig här på 1600-talet. De byggde kyrkor och samhällen där de samlade lokalbefolkningen. Ruinerna finns kvar och det syns tydliga spår hur kristendom och i viss mån ursprungsbefolkningens tro och traditioner blandats. Idag är resterna av denna epok upptagna på UNESCO:s världsarvslista. Vi ska också få inblick i detta.

Vår resa: Resan är ännu i planeringskedet. Det vi vet är att gruppen blir liten, max 9 deltagare plus Anders Haglund, eftersom det inte finns infrastruktur i det område vi ska besöka att ta emot större grupper. Eftersom ni blir så få kommer vi inte att kunna boka en gruppbiljett, utan vi kommer att boka individuella flygbiljetter. Det ger dig frihet att förlänga resan om du vill fortsätta på egen hand. Snabbast och billigast är att flyga in via Sao Paulo i Brasilien. Finns det intresse att utöver Paraguay åka landvägen till Uruguay och eventuellt besöka Iguassufallen på vägen, kan vi lägga in det i resan och då flyga hem från Uruguays huvudstad Montevideo, men det blir förstås också lite kostsammare då det blir fler dagar och en något dyrare flygbiljett. Har du önskemål, får du gärna vara med och påverka resan. Hör av dig till Lotta Borgiel på Gränslösa Resor!

Tid: Vi planerar tre avgångar eftersom det är så få deltagare per resa. oktober/november 2016, februari 2017, juli/augusti 2017

Budgeterat pris: Vi planerar en resa på cirka 2 veckor och räknar med ett pris på cirka 45 000 kr inklusive allt utom privata utlägg.

Färdledare: Anders Haglund, biolog och en av SGS mest rutinerade och uppskattade färdledare.

Arrangör: Lotta Borgiel, Gränslösa Resor, tel 0151-209 00, mejl lotta@granslosaresor.se

Intresseanmälan!



B



Ans: SGS, CO Ewa Kruttsen,
Pellemsgatan 8, 461 20 Trollhättan



*På stigar
går man aldrig
riktigt ensam
Fötterna har sällskap med
alla steg som
stigit
stigen fram*

Ingrid Sjöstrand