

Briefing



Juni 2015
Nr. 96



Briefing

Briefingmaterial

skickas till Marita Täppinen
Fornbacken 41, 2tr, 152 56 Södertälje
E-post: briefing@sgsresa.nu
eller ordforande@sgsresa.nu

Adressändringar:

Skickas till Ewa Knutsson
Slalomvägen 37, 461 58 Trollhättan
E-post: medlemsregister@sgsresa.nu

Resemästaren:

Vår Resemästare är Lotta Borgiel
Marsjö Hvilan, 643 94 Vingåker
E-post: resemastare@sgsresa.nu

Sista materialdag för nästa nr. är 4 augusti 2015.

Annonser:

En helsida kostar 1000 kr och en halv sida 500 kr.

Redaktionen förbehåller sig rätten att bedöma och eventuellt förkorta insända bidrag och tar inte ansvar för ej beställt material.

SGS adress:

c/o Anders Gezelius
Skatkullevägen 22, 430 82 Donsö

Internetadress:

www.sgsresa.nu
E-post: ordforande@sgsresa.nu

Medlemsavgift per kalenderår:

Ordinarie medlem 250 kr. Familjemedlem 75 kr.
Plusgiro: 429 14 52-3

Lokala träffar

Väst 3 oktober

Öst 29 november

Inbjudan och program skickas ut som vanligt inom respektive region och finns på SGS hemsida ett par veckor före varje träff.

STYRELSEN

Ordförande:

Anders Gezelius
031-97 21 02
ordforande@sgsresa.nu

Vice ordförande:

Kristina Bergman
0303-22 52 50
vice_ordforande@sgsresa.nu

Sekreterare:

Kerstin Strandskog
08-19 72 83
sekreterare@sgsresa.nu

Kassör:

Ewa Knutsson
0767-96 55 00 kassor@sgsresa.nu
medlemsregister@sgsresa.nu

Vice kassör:

Bengt Cederfelt
08-96 14 95
vice_kassor@sgsresa.nu

Klubbmästare:

Stefan Karlsson
08-550 361 39
klubbmastare@sgsresa.nu

Briefingansvarig:

Marita Täppinen
08-550 156 14
briefing@sgsresa.nu

Resemästare:

Lotta Borgiel
0151-209 00
resemastare@sgsresa.nu

Ledamöter:

Isabel Olesen
+45 613 032 64
ledamot@sgsresa.nu
Magnus Andersson
042-14 67 51
ledamot@sgsresa.nu

Lunnehäll

- | | |
|--|--|
| 4. Ordförande har ordet | 16. Färöarna, som klippt ur en sagobok |
| 6. Vykortshälsningar | 20. Digitala vykortshälsningar |
| 8. Två stadsbesök, Aten och Edinburgh | 22. SGS:are blev frimärken i Bhutan |
| 11. Veckoslutsträff 15-17 maj i Vadstena | 23. Resemästarens sidor |
| 14. Årsmötesprotokoll | |

Förstasidesbilden

Lunnefåglar på Färöarna.
Foto: Ulf Wade Andersson

Sistasidesbilden

Foto: Margareta Jonsson Zelleroth

Nya medlemmar i SGS

Vi är glada att kunna hälsa följande medlemmar välkomna i föreningen:

Magnus Augner
Solna

Kristina Hector
Saltsjöbaden

Ingrid Lindahl
Göteborg

Marina Bergström
Stockholm

Ann-Britt Karlsson
Staffanstorp

**Doina Onica o
Stefan Pop**
Järfälla

Avlidna medlemmar i SGS

SGS deltar i sorgen efter den avlidna medlemmen

Bill Olofsson, Särö

Till hans minne har föreningen
planterat träd i Vi-skogen.



Ordföranden har ordet ...



Anders Gezelius

Vårmöte 2015

Det här ordförandeordet skriver jag veckan efter vårmötet i Vadstena och är naturligtvis ganska uppfylld av det. Först fanns som alltid inför ett möte den allmänna oron över hur det ska bli och fungera och då fick jag på fredagsmorgonen ett samtal från hotellet som talade om att man missat att boka de rum på ett mindre hotell på gångavstånd som man lovat ordna när vi nu blev så många att vi alla inte fick rum på Starby. Ett antal av våra medlemmar med de senaste anmälningarna fick besväret att åka buss mellan Vadstena och Motala. Ett bra hotell berättade de, men det var många tankar som flög genom huvudet innan allt var på plats. Om innehållet i mötet finns berättat på annan plats, men jag vill bara förmedla min egen känsla under mötet att det kändes härligt när våra föreläsare avlöste varandra och de hela tiden var så bra att vi gärna hade velat höra mer av dem – varenda en! Sedan kommer jag inte i förstone att glömma bort den sagolikt goda torskryggen på lördagens middag!

Nog om detta. Vi var åter många som samlades och trots att vi utnyttjade hotellets utrymmen maximalt flöt allt bra, men det betyder ändå att vi riskerar att komma i ett läge som innebär att vi inte kommer att kunna ta emot alla som vill vara med på våra möten. För höstmötet i år och vårmötet 2016 har vi dock goda marginaler.

Höstmöte 2015 och vårmöte 2016

När vi skiljdes i Vadstena kunde vi säga till varandra att vi hade möjlighet att träffas igen till hösten i Trollhättan, men var vi skulle hålla till med vårmötet 2016 visste vi inte. Det fanns flera förslag och önskemål och eftersom vi varit runt Vättern ganska ofta på senare tid hade vi ambitioner att antingen komma längre söderut eller till Mälardalen eller kanske lite längre norrut. Ofta under diskussioner om platser för träffar nämner någon Öland och vilket minnesvärt möte SGS hade där för många år sedan. Det var strax innan jag själv blev medlem så jag har alltid känt mig lite utanför och avundsjuk. Kunde vi vara där igen? Jodå, tack vare blixtnabbt och kraftfullt agerande från en av våra medlemmar med lokala känningar hade vi redan på tisdagen efter mötet i Vadstena en accepterad offert från Strand Hotell i Borgholm. Det är nog nytt hastighetsrekord för oss! Och de har sängplats och utrymmen för 350 personer så nästan hela SGS skulle kunna få plats. Nu kan det alltså slås fast att vi återvänder till Öland 6-8 maj 2016. Både för höst- och vårmötet tar vi nu mer än gärna emot förslag och önskemål om program och föreläsare.

Föreningens hemsida

Vi har sedan ganska lång tid haft en basalt fungerande hemsida, men för-

utom att vi har fått möjlighet att göra anmälningar till veckoslutsträffarna, så har inga stora förändringar skett på sistone. Tekniken och möjligheterna ökar hela tiden och vi har länge önskat att kunna ta ett steg framåt med hemsidan. En av våra medlemmar med stora kunskaper på området har börjat göra en ny hemsida som inte bara ska ge ett fräschare och modernare intryck utan också tillföra nya och trevliga möjligheter. Vår planering är att till höstmötet i Trollhättan kunna presentera ett förslag som i alla fall är så pass färdigt att det efter det så snart som möjligt ska kunna ersätta den gamla. Jag skulle vilja uppmana er alla att fundera över vad ni skulle vilja kunna få ut av föreningens hemsida och skicka alla tankar, funderingar, farhågor, idéer och förslag till ordforande@sgsresa.nu – vi behöver allt vi kan få!

Jag ser några utgångspunkter så här: Det ska dels vara en hemsida som gör det möjligt att förbättra och snabba upp information och kontakter och dels en hemsida som kan vara lockande för att vi den vägen också kan få nya medlemmar. Ett särskilt område vi måste fundera över och återkomma till är hur vi hanterar uppgifter om medlemmars kontaktuppgifter. Självklart bara tillgängliga för medlemmar, men lika fullt ett område att hantera med stor omsorg. Några andra tankar som kommit upp:

- Kalender med resor, träffar, mm.
- Möjlighet att se gamla nummer av Briefing (finns redan nu).
- Möjlighet att se program från tidigare SGS-möten.
- Möjlighet att se tidigare genomförda SGS-resor.
- Ett forum för diskussioner eller för att t.ex. söka resällskap.
- Möjlighet att få ett mail så fort det finns ny information på hemsidan.
- Möjlighet att undersöka intresse för förslag på nya resor som dyker upp.
- Bloggar från t.ex. resenärer som är ute på äventyr eller från styrelsen.
- Gästbok.

Vi är väl medvetna om att inte alla i föreningen känner sig bekväma med den teknik som nu ändå är väldigt etablerad och för oss som förening är det egentligen inte möjligt eller riktigt att avstå från att ta de nya möjligheterna i bruk även om det betyder en viss orättvisa eftersom inte alla kommer att kunna eller vilja ta del av den. Hur många medlemmar som tycker att det här kan vara problematiskt vet vi egentligen inte och jag skulle uppskatta om du som tycker att det inte är i sin ordning att gå vidare med funktioner på en hemsida som inte är tillgänglig för alla ville ta kontakt med undertecknad. Naturligtvis måste det ha betydelse om det är många eller bara få.

Glad sommar

Till sist vill jag önska er alla en fin, uppfriskande och glad sommar oavsett om ni är hemma eller på resande fot. Hur ni än tillbringar sommaren så glöm inte bort att passa på när det finns tillfälle att berätta något intressant för Briefing och värva nya medlemmar!



1.

Hej alla Briefingläsare. Go sommarvärme och bergsvandringar på "Camino Reales", när kung Bore är i Sverige.

Hälsningar Ulla Å

2.

Christchurch 2015-03-11

Vi åker runt Nya Zeeland med 4W bil i tre veckor. Har besökt många nationalparker och sett vacker natur, höga berg, aktiva vulkaner, regnskogar mm. Har också varit ute på havet och sett kaskelot, späckhuggare, delfiner och många fåglar (albatrosser, stormfågel mm).

Många hälsningar Kristina och Eric

3.

Med racerfart genom 3 av 7 centralamerikanska länder. Panamakanalen – fantastiskt få uppleva slussystemet, Nicaragua med Managua och besöka koloniala Granada, vidare till El Salvador, Honduras och Guatemala. **Hälsningar Birgitta L.**

4.

Roatan, 2015 03 27

Hej! Vi har gjort en resa genom Nicaragua, El Salvador, Guatemala och nu Honduras. Vi har sett många vulkaner, varav några aktiva. Varmt! 25 - 35° C

Monica och Lasse Lindborg

5.

Mexico november 2014

Här kommer en hälsning från två tjejer som flytt novemberrusk för en rundresa i Mexico. Härligt!

Hälsningar Eva Persson och Marianne Andell Larsson

(Kortet kom till Briefing 14 april 2015)

6.

Hälsningar från det första SGS-gänget på resa i Sikkim och Bhutan!

Gunilla, Ulla, Liv, Birgitta, Karin, Laila, Ewa & Lars, Inger & Kent, Kerstin & Göran, Margareta & Dag.

7.

Hälsningar från Bhutan.

Lena, Marie-Louise, Hans, Ann, Christoffer, Anne, Lars, Kristina, Kent, Anki, Maja, Eva, Ann-Christin, Leif, Kerstin samt vår reseledare Elisabeths finger.

8.

Måndag 4 maj,

På resa till Island besöker vi bl a Geysir som sprutar hett vatten ca 30 meter upp i luften.

Medlemshälsningar

Ewa & Lars Sandström.

Två stadsbesök, 2014

Text och bild: Margareta Jonsson Zelleroth

Ett par sommark dagar i Aten

Grekland är det land vi har tillbringat flest semesterdagar i och besökt många gånger. Det har blivit glesare med åren alltefter att intressanta SGS-resor har dykt upp. Sommaren 2014 bestämde vi oss för att tillbringa ett par dagar i Aten, eftersom det var hela nio år sen senast. Grekland har figurerat i EU-sammanhang och mycket hade verkligen förändrats. Vi såg många övergivna hus, stängda serveringar och affärer. Ibland var bara ytterväggarna kvar med stora hål där luftkonditioneringsaggregaten hade suttit. Uteliggarna var många, likaså gatuförsäljarna. Staden höll på att förfalla. Inga reparationer gjordes av gator och torg. National Gardens, den stora parken mitt i city, underhölls inte och nästan all växtlighet hade dött av torka. Överallt såg vi klotter på husväggar och murar. På restaurangerna såg vi inte längre de stora grekiska familjerna, som åt middag tillsammans. Nu var de flesta gästerna turister och antalet från Asien hade ökat avsevärt. Runt Syntagmatorget cirkulerade grupper med beväpnade kravallpolis, som försökte hålla ordning bland demonstranter och oroligheter. Det här var en



Utsikt från vårt hotellrum.

alldeles ny sida av Grekland för oss. Fanns det då inget som var sig likt? Jodå! Vi bodde på samma hotell i Plaka som förra gången och hade till och med samma rum. På fönsterblecket står en låda med växter och även den här gången kunde jag ta ett litet skott av den "Vandrande juden", som uppenbarligen hade klarat sig under alla dessa år. Vi var på Benaki-muséet och där var allt som vanligt. Mycket att uppleva, titta på, njuta av och begrunda. Välordnat och vackert. Saluhallen vid Omoniaplatsten var fortfarande en fröjd att besöka. Lite restaurering och uppsyn hade den fått, men livet på marknaden var detsamma. Vi hittade vår restaurang, som vi brukade äta lunch på, och vi kände till och med igen vår kypare. Där kan man fortfarande äta riktigt lokal husmanskost, framför allt många olika rätter gjorda på inälvor. Slaktarna var sig lika. De stod som vanligt med köttfärs i ena handen och en cigarett i den andra. Den gamla stadsdelen Plaka såg lite sliten ut, men är fortfarande en stadsdel som sprudlar av liv. En av våra favoritrestauranger, som enbart serverar mezes, dvs. olika smårätter, fanns fortfarande kvar och vi hade turen att hitta ett bord på en balkong på övervåningen. Där kunde man njuta av atmosfären.

Det för oss mest efterlängttade var att besöka det nya Akropolismuséet, som invigdes år 2009. Det är en spännande och modern byggnad med mycket glas. Muséet står på ett transparent glasgolv, så man kan se utgrävningarna under. Där finns resterna av en gammal stad. Nog



Saluhallen.

kändes det lite märkligt (och osäkert) att stå på glasgolvet och titta rakt ner i historien. Hela byggnaden är väldisponerad och fylld med sevärdheter. Det fanns en bra och pedagogisk handledning om hur man skulle ta sig fram i lokalerna för att få historien i rätt tidsordning. Takvåningen har 360 graders utsikt över Aten och Akropolisklippan. Det här är ett fantastiskt ställe att besöka och eftersom det råder fotoförbud där kan jag tyvärr inte ge smakprov. Ni måste ni själva resa dit!

I Aten kan man fortfarande känna historiens vingslag och det ryser lite i kroppen när man strosar omkring bland de gamla tempelresterna eller efter mörkrets inbrott tittar upp mot de upplysta byggnadsresterna på Akropolisklippan. Man blir aldrig färdig med den staden. Det är alltid en plats att återvända till.

Tre dagar i Edinburg

I september 2014 bestämde vi oss för att göra Edinburg. Vi köpte flygbiljetter och bokade hotellrum på egen hand. I första hand var vi ute efter sevärdheter och kultur och det innebar naturligtvis att vi gjorde en flera timmar lång rundvandring

i Edinburg Castle. Där fanns mycket att titta på, både inomhus och utomhus. Utanför entrén höll man på att montera ner flera stora läktare. Edinburg Tattoo hade nyss avslutats för säsongen. Inne i slottet finns många olika utställningslokaler, ja i princip små museer. Där kunde man t. ex. beskåda uniformer, medaljer, porträttmålningar, rekryteringsaffischer, vapen och silverutensilier. Det gick att besöka alltifrån vackra samlings-salar till fängelsehålan, tvättrummet och sovsalen. Det fanns en liten kyrka inom området också. Utanför den fanns hundkyrkogården där många av soldaternas fyrbenta vänner hade begravts. På slottets utsida fanns åtskilliga konstverk i sten både i murarna och runt de små fönstren. Utsikten från området var fantastisk. Exakt klockan 13 sköts ett kanonskott från slottet mot Nationalmonumentet och Nelsonmonumentet på andra sidan av dalen, som går genom stadens centrum. Vi ägnade nästan en hel dag med att gå runt på National Gallery, Edinburgs stora konstmuseum. Byggnaden och salarna var smakfullt inredda med mycket färger och glans. Den ena salen var vackrare än den andra. Vältänt och

välhängt. Inte nog med att man kunde njuta av detta. Muséet gjorde besökarna uppmärksamma på att personalen i mån av tid hämtade fram målningar från det enorma arkivet. Det var ju bara en liten del av konstsamlingarna som kunde visas i muséet. Jag testade denna service och den funkade. Vi blev insläppta i arkivet av en ung i konstvetenskap välutbildad dam, som med nöje tog fram just den målningen som jag bett att få se, en stor vit anka av skotten Joseph Crawhall. Vi fick titta på den medan vi fick en kort information och sedan fick vi dessutom en A4-sida med fakta om konstnären. Detta kostade ingenting extra. Den här typen av muséer är gratis i Skottland. Fantastiskt att alla alltid har tillgång till alla dessa skatter. En dag satte vi oss på en lokalbuss och åkte ner till hamnen där Royal Yacht Britannia ligger vid kajen, numera som museum. Drottning Elizabeth använde båten flitigt under åren 1954 – 1997. Många statsmän och kungligheter har gästade den under årens lopp. Nu är hela fartyget museum och har den absolut bästa audioguide jag någonsin har använt. Det fanns 27 språk att välja på och det var en klar fördel att få informationen på svenska just där. Det finns en hel del facktermer rörande såväl teknik som annan utrustning på fartyget där jag knappt kan de svenska benämningarna och på engelska hade det sannolikt varit mycket svårare. Det fanns så oerhört mycket att titta på. Naturligtvis fanns ett garage för drottningens Rolls Royce. Det fanns flera representationsmatsalar och vackra salonger. Drottningen hade gjort en välutrustad arbetsplats i sitt kombinerade arbets- och sovrum och där lyste flitens lampa varje dag. Besättningen var stor, vilket behövdes för att hålla

fartyget igång dygnet runt. Maskinrummet var en hel vetenskap. Matsalen var ett hav med vitrinskåp längs väggarna och där förvarades huvudsakligen av prominenta gäster erhållna gåvor. Tvätteriet var enormt eftersom det där skulle tvättas kläder, sänglinne, linnedukar och servetter till alla ombord. Det fanns också ett antal barer, salonger, gästrum och manskapshytter. Köket, matförråden och husgerådskammaren med allt sitt innehåll behövde stor yta. Det fanns till och med en välutrustad läkarmottagning ombord. Kaptenen var den ende i besättningen som hade en stol att sitta på. Vi avslutade besöket i en lounge på båten och där serverades naturligtvis fantastiska sandwichs med utvalda tesorter. Vi testade många olika barer och restauranger. På åtskilliga matsedlar fanns naturligtvis nationalrätten haggis, som är gjord på fårinälvor, gryn, ister, lök och olika kryddor. Det är med den som med pyttipanna. Den ser olika ut och smakar lite olika på de olika ställena. Fish and chips fanns också att få, dock inte i tidningspapper numera. Hjort och lamm i olika former och den klassiska shepherd's pie serverades på många ställen. Vi hann naturligtvis njuta av både öl och whisky också och ett riktigt mysigt ställe är Half Way House, som ligger i en trappgränd och är stadens minsta pub med endast fem små bord. Edinburgh gav mersmak!



Veckoslutsträff 15-17 maj 2015 i Vadstena

Text o bild: Hans Johansson och Sonja Rois-Johansson

Efter en natt som kolmylevakt i mörka skogen i närheten av Ljungsbro anträdde vi resan till Vadstena och vårens träff med SGS. Fredagen inleddes i vanlig ordning med en enklare måltid där Anders hälsade oss välkomna.

Innan kvällens bildvisningar började hälsade Eje från Arne Hansson som tyvärr inte kunde vara med på träffen. Därefter gav Eva Landervik lite bakgrundsinformation inför morgondagens besök hos nunnorna i Vadstena kloster. Heliga Birgitta föddes 1303, gifte sig vid 13 års ålder och fick 8 barn. Maken dör ca 1346. Samma år testamenterar kung Magnus o drottning Blanka Vadstena kungsgård till att bli kloster. Birgitta reser till Rom, först 1370 godkänner påven hennes ordensregler. Birgitta dör 1373. 1384 invigs Vadstena kloster. Den 7 oktober 1391 helgonförklaras Birgitta.

En annan Birgitta (Klevfeldt) visade ett bildspel från Rwanda och Uganda. Fina bilder på bl a Golden Monkeys och Bergsgorillor men också på minnesmärken över det hemska folk mordet 1994.

Franco Lazzari hade varit i Vietnam och Thailand och tittat på grottor, varma källor, gjort turer i små roddbåtar och sett Thailands gamla huvudstad. Vi hälsar Franco välkommen i den digitala världen.

Efter detta en stund att koppla av med goda vänner innan avfärden till Motala där en del av oss fått logi.

Lördagens program inleddes med att

Gunilla Westin informerade om Starby hotells historia. Från Kungsgård till Vårdshus 1960 och konferenshotell idag.

Lars Gezelius, ej släkt med Anders, från Länsstyrelsen som är ansvarig för arbetet vid Tåkerns fältstation berättade på ett mycket lättsamt och trevligt sätt om Nordeuropas största träsk. Sjön växlar i perioder från grumligt till klart vatten vilket medför att fisk- och fågelbeståndet ändras. Sjöns medeldjup är bara 0,8 m, det finns 450 ha strandängar där ca 800 djur betar. Man räknar med att det finns vass motsvarande 2500 fotbollsplaner vilket gynnar fågellivet. Det finns ca 277 olika fågelarter vid sjön, 30-40000 gäss passerar på väg till sina häckningsplatser. Tåkerns ”undulat” – den söta skäggesen trivs i den vassrika sjön. Tåkern blev naturreservat 1975.

Efter förmiddagsfiket blev det en kort information från styrelsen. En ny hemsida är under utveckling och förslag och idéer mottages tacksamt.

Dags för lite reseinformation, den kommande resan till Islands Vestfjordar nästa sommar presenterades av Disa Johannisdottir från Grönlandsresor. Vi fick också se lite smakprov på typiska isländska rätter, t ex fårskallar, rökt lamm, haj, fårtestiklar, torkad fisk.

Årsmötesförhandlingarna som var föredömligt förberedda avverkades snabbt och ”smärtfritt”. En motion om maxtiden för visning av egna bilder hade inkommit, 30 minuter var förslaget och ingen hade något att invända mot detta.



Lunchen smakade bra och mätta och nöjda begav vi oss ut på stan för att ”gå i kloster”. Muren utanför klosterkyrkan hade inmurade stenar från världens alla Birgittakloster. Syster Monika tog emot oss och visade in oss i den enkla, vackra kyrkan och berättade lite om klosterlivet. Det tar 8 år innan man är färdigutbildad och kan bli nunna. Klosteret har idag 8 nunnor och den senast nunnan vigdes 2004. Dräkten är grå med ett svart dok och ett vitt kors med 5 röda punkter som symboliserar såren på Jesu kropp vid korsfästelsen. Klosteret är ett komtemplativt kloster,



vilket innebär att man lever avskilt och sätter bönen främst. Klosteret var stängt mellan åren 1595 och 1935. Det utåtriktade arbetet består bl a av att man ber för andra och tar emot personer som har behov av ett lyssnande öra. Klosteret driver ett gästhem och får på så vis en inkomst.

Kaffet som vi drack i Kungssalen vid klostermuséet smakade bra. I muséet kunde man se de spartanska cellerna som nunnorna bott i. Där fanns också fina textilier och konstverk och en modell av det gamla klosteret där guiden berättade om de olika faserna i byggnationen av klosteret. Vi vandrade vidare i den gamla delen av stan och tittade på vackra byggnader, trånga gränder och innergårdar. Flera affärer med de berömda vadstenaspetsarna fanns. Vi stannade till vid slottet med sin vallgrav, där fritidsbåtarna kunde lägga till. Avslutningsvis gick vi till ruinerna av det gamla klosteret vid klosterkyrkan. Promenaden tillbaka till hotellet blev snabb och vi fick tillbaka lite värme i kroppen.

Kvällens meny bestod av krämbakad äggula med tryffel, grissida, krispig svål och syrad lök som förrätt.

Varmrätten – smörstekt torskrygg



med fänkål, rökt tomat, marinerade tomatkärnor och hummersås samt smörslungad potatis.

Slutligen mörk chokladmousse med emulsion på blodapelsin, chokladflarn och kanderade nötter.

Inte illa...

Kvällens bildvisning började med en äventyrlig resa till Filipinerna med Ann Lundén och hennes dotter. En resa som de inspirerats av genom Magnus och Ebba som gjort resan 1975.

Stefan Karlsson hade tagit bilder på många djur som var kamouflerade och svåra att urskilja. Kul idé.

Söndagen började med en rapport från SGS-resan till Franska Guyana, Surinam och Guyana i mars 2015. Ulla-Britt Ericsson gjorde en intressant och fin redovisning från de tre länderna och även från tilläggsresan till Bonaire och Curacao. En bedrift att hitta namn på alla exotiska fåglar och växter som fanns.

Vad som händer med klimatet är ju något som vi alla funderar över. Det försökte Sten Bergström, tidigare forskningschef från SMHI, hjälpa oss förstå. Jordens medeltemperatur har stigit, havsnivån har stigit med 7 cm mellan 1992 och 2014, skyfallen blir fler, avdunstningen ökar. De torra områdena blir torrare, de blöta blir blötare. Men landhöjningen i Sverige räddar oss kanske. Kurvor och diagram illustrerade tydligt förändringarna. Finns det något hopp? Hoppas politikerna kan dra lärdom av kunskapen. Mycket intressant föredrag.

Efter förmiddagsfikat pratade Nils Olof Ericsson om Kina den nya globala stormakten. Vi fick se bilder från samma platser 1971 och 2014 där förändring-

arna syntes tydligt. Det har skett en enorm utveckling i Kina. 1979 fick man börja starta enskild firma vilket gjorde att många små företag växte upp. 1-barnspolitiken har satt sina spår, kineserna ville helst ha pojkar och många flickor aborterades. Nu har det blivit brist på kvinnor så man har fått tänka om. Ett stort problem i Kina är korruption, men den nya ledaren Xi Jinping har börjat ta itu med detta. Man har också börjat titta på miljöproblemen, t ex används sol (solceller på gatubelysning) och vind väldigt mycket. Ett mycket stort intresse för religionen har vuxit fram. Kina är fortfarande ingen demokrati men man har fått större frihet. Även detta ett mycket intressant föredrag.

Dagens och träffens sista punkt var en presentation av Anna-Karin Staffin om en kommande SGS-resa till Palestina med Gränslösa resor.

Avslutning i vanlig ordning med lunch innan alla gav sig av med nya intryck och ny inspiration.

Postskriptum

Om någon är intresserad ...

Anders och Lars Gezelius, som berättade om fåglarna runt Tåkern på SGS-mötet i Vadstena, undersökte sitt släktförhållande efter träffen och de har en gemensam anfader i Gregorius Georgii Gezelius kyrkoherde i Husby i mitten av 1600-talet. Anders härstammar från sonen Johan och Lars från sonen Jakob.



Protokoll fört vid Scandinavian Geographic Society årsmöte 2015-05-15 i Vadstena

§1 Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet.

§2 Val av mötesordförande

Årsmötet beslutar att välja Anders Gezelius till mötesordförande.

§3 Val av mötessekreterare

Årsmötet beslutar att välja Kerstin Strandskog att föra årsmötets protokoll.

§4 Frågan om kallelse till årsmötet sänts ut i laga ordning

Kallelsen till årsmötet har sänts ut enligt stagarna.

§5 Fastställande av dagordning för årsmötet

Dagordningen fastställs enligt förslag.

§6 Val av två justeringsmän att justera dagens protokoll

Gunnel Svensson och Birgitta Björklund väljs att justera dagens protokoll.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

Verksamhetsberättelsen föredras av ordförande. Den finns tillgänglig på papper för den som vill läsa den. Ordförande lämnar ordet fritt.

Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

§8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året

Kassören går igenom balansrapport och resultatrapport via skärm på väggen.

Handlingarna finns tillgängliga på papper för den som vill gå igenom dem.

Årsmötet beslutar att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§9 Revisorernas berättelse

Revisorerna har gått igenom föreningens finanser och finner allt i god ordning och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötet beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§11 Val av föreningens ordförande för det kommande verksamhetsåret

Valberedningen föreslår omval av Anders Gezelius.

Årsmötet beslutar att välja Anders Gezelius till ordförande för det kommande året.

§12 Val av övriga styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret

Valberedningen föreslår: Omval av Kristina Bergman, Magnus Andersson, Kerstin Strandskog och Marita Täppinen

Dag Jonsson lämnar styrelsen men ersätts inte av någon ny styrelsemedlem. Hans uppgifter fördelas mellan övriga styrelsemedlemmar.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag

§14 Val av valberedning

Omval föreslås av Doris Holm och Gunnel Svensson. Till ny ledamot föreslås Sven Bartel.

Årsmötet beslutar enligt förslag.

§15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Omval föreslås av Carina Rydh och Lisbeth Runsteen. Birgitta Björklund föreslås som revisorssuppleant.

Årsmötet beslutar enligt förslaget.

§16 Fastställande av medlemsavgift enligt stadgarnas § 5

Årsmötet beslutar att inte göra någon ändring av medlemsavgiften. 250 kronor per år för enskild medlem och 75 kronor för familjemedlem behålls.

§17 Motion

Mirka Glaxer Föreslår att tiden för visning av egna bilder förlängs från 20 till 30 minuter.

Årsmötet beslutar i enlighet med Mirkas förslag.

§18 Övriga frågor

Förslag att föreningen övergår från plusgiro till bankgiro eftersom det skulle bli billigare för föreningen.

Kassören undersöker kostnaden för bankgiro.

§19 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Anders Gezelius
Ordförande

Kerstin Strandskog
Sekreterare

Justeras
Gunnel Svensson

Birgitta Björklund

Färöarna, som klippt ur en sagobok

Text och bild: Ulf Wade Andersson

Äventyraren Aina Cederholms besök för 80 år sedan talar man fortfarande om på Färöarna.

En sommardag år 1933 siktade en fiskare i hamnen på Fugloy en öppen motorbåt med utombordare.

Det var äventyraren Aina Cederholm som ensam styrde sin båt "Rospiggen" från Sverige till de nordligaste öarna på Färöarna, en sjöresa på drygt 70 timmar. Hon såg fyren Bispen på Fugloy som står högt uppe på klippön, men fortsatte med båten genom Nordepil och steg i land på ön Bordoy.

Äventyraren Aina Cederholm fortsatte sin resa och var på väg till Amerika, men isberg och packis var mäktigare än Ainas lilla båt. Hon insåg till slut att det bästa alternativet var att vända tillbaka. Helt utmattad och utsvulten kom hon åter till Färöarna efter 19 extremt tuffa dagar till havs.

Aina Cederholms båtfärder är väl kända på Färöarna och hennes båt finns på museet i Klaksvik som ligger på ön Bordoy. Efter sina äventyr till sjöss var Aina bosatt på Bordoy några år och startade där bl.a. en vävskola. År 1980 blev Aina Cederholm känd även här i Sverige när hon medverkade i Lasse Holmqvists tv-program, "Här är ditt liv". Hon har själv skildrat sina upplevelser till sjöss i sin bok från år 1939, "Som sjöloffare på Atlanten". Ainas äventyr finns också att läsa om i William Rigmarks bok från år 1979, "Världshavens vagabond".



Sagolika vyer välkomnade mig vid ankomsten till Färöarna.

Jag valde en snabbare och en betydligt mindre krävande resa till Färöarna. Flyg från Kastrup i Köpenhamn till Vagar med Färöarnas eget flygbolag Atlantic Airways, en flygresan på 1 timme och 50 minuter. När jag landade denna förmiddag var det dimmigt och + 11 grader. Golfströmmen gör att det på Färöarna knappast blir varmare än + 14-15 grader på sommaren och sällan köldgrader på vintern. Vädret kan skifta snabbt vilket jag fick uppleva under min vistelse på den natursköna ögruppen i Nordatlanten.

Bussresan från flygplatsen i Vagar till Torshavn på ön Streymoy tar knappt en timme. Mellan öarna åker man genom en tunnel som är nästan 5 km lång. När tunneln är passerad hade dimman lättat och jag skådar en fantastiskt vacker vy. Öppna vidder med rik grönska, men utan träd. Från de mer höglänta delarna av vägen slingrar sig regnvattnet kraftfullt från bergen, Fären går och betar i dikesrenen och trafiken rör sig lugnt framåt utan stress. Ett för ögat njutbart sceneri välkomnar mig till Färöarna.

En njutbar kväll

När bussen närmade sig Torshavn och hotell Färoyar där jag ska bo, börjar dimman att tätna. Sikten är begränsad till några få meter och jag förundras över hur bussföraren och övrig trafik kan ta sig fram i staden i den täta dimman. Vädret är ofta så här oberäkneligt på Färöarna och människorna som bor här har lärt sig leva efter de förhållanden som råder.

På hotellet finns den välrenommerade restaurangen Koks med en matkultur som placerat det färöiska köket på den kulinariska världskartan.

Vädrets makter gör att jag tvingas hålla mig på hotellet denna sena eftermiddag och då passar det ju ganska bra med en matupplevelse på restaurang Koks.

Finaste råvaror från lokala odlare och producenter förvandlas av kockarna till en njutning för alla sinnen. Varje

anrättning som serveras görs med stor finesse och uppläggen är väl genomtänkta med inslag från den färöiska naturen.

När desserten kommer in på bordet tittar jag ut genom fönstret och hoppas att morgondagen skall bjuda på bättre väder.

Besök på klippön Mykines

Tidig morgon och hyggligt väder och jag är redo för att besöka den västligaste ön som heter Mykines. En vacker klippö med två höga berg, Knúkur som är 560 meter över havet samt Arnafjell 350 m.ö.h.

Båtresan från Vagar till ön Mykines tar en dryg timme och ute i havet finns flera vackra klippformationer som blev bra fotoobjekt. Havet har storhet och styrka, men båten tog sig lugnt in i naturhamnen på Mykines.

På klippväggarna vid hamnen häckar



stormfågel och den tretåiga måsen. En brant trappa leder upp till öns by. Många krävande steg. I byn bor det endast elva personer året runt, men under sommaren kanske ett hundratal. Människor som är födda på ön har behållit sina föräldrahem för sommarboende.

Min plan är att ta mig ut till fyren som är Färöarnas västligaste utpost, men först ett besök i byn.

Det finns både sten och trähus i byn, en kyrka samt en skola. Stenhusen med gräs på taken, vilket är ganska typiskt för Färöarna.

Jag besöker skolan som för tillfället endast har en elev. Lärarinnan berättar att det bara är två dagar kvar till sommarlov. I ett av husen serveras kaffe och jag stärker mig med en kopp innan den långa och krävande promenaden till öns fyr.

Vandring till Färöarnas västligaste utpost

Det tog mig drygt två timmar att

komma fram till fyren, men jag hade gott om tid och tog vandringen i lugnt tempo. Första delen av vandringen gick brant uppför i det gröna gräset och därefter följde jag den upptrampade stigen som leder ut till fyrområdet. Det är branta stup längs stigen så det gäller att trampa rätt. Längs stigen är det gott om lunnefåglar. Honorna ruvar på ägg i små jordhålor medan hannarna radar upp sig i gräset och på klipporna när de inte är ute i havet för att söka föda. När jag närmar mig fyren ser jag också en koloni med havssulor. En ganska stor fågel med långa spetsiga vingar. Havssulorna gör täta turer ner mot havet för att finna sin favoritföda, makrill.

Fyren på Mykines byggdes redan år 1909 och står kraftigt stagad för att kunna stå emot Nordsjöns hårda väder. Vandringen tillbaka till båten gick lite snabbare, men det är ju krävande för både ben och knän även när det går utför. På båten tillbaka kan jag konstatera att det är många olika nationalite-



ter som finner intresse i att besöka den vackra klippön Mykines. Två svenskättlingar från Minnesota i USA, ett par från Spanien, samt en entusiastisk fågelskådare från England.

Färöarna ett oexploaterat besöksmål

Färöarna som ligger i norra Atlanten, norr om Skottland har av National Geographic Traveler kallats för en av världens mest fascinerande och spännande platser att besöka. Ett Eldorado för naturälskare med möjlighet till vandringar och båtresor till de olika småöarna.

Ögruppen som består av 18 mindre öar ingår i det danska kungariket, men är självstyrande i många lokala frågor. Totalt på öarna bor det knappt 50.000

personer, varav cirka 17.000 i Tors-havn.

På öarna talas det färöiska, ett västnordiskt språk lätt att förstå för oss svenskar.

Den viktigaste industrin är naturligtvis havsfisket och fiskeprodukter som utgör 90 procent av all export från Färöarna.

Här finns ett rikt fågelliv med 280 beskrivna arter, men bara tre vilda arter av landdäggdjur, husmus, brunrätta samt skogshare. Däremot finns det cirka 80.000 får på öarna.

Färöarna är ett bra besöksmål för de turister som sett det mesta och som tröttnat på Sydeuropas charterdestinationer, men som älskar det oexploaterade.



Skolan med sin enda elev.



Massor av hälsningar från vackra Rwanda. De 1000 kullarnas land.
Fantastiskt möte med världens äldsta och största bergsgorilla.
Birgitta K och Johan S.



3 gubbar ställde upp för fotografering i Trinidad/Kuba, februari 2015.
Passar på att uppleva Kuba innan alltför stora förändringar sker i landet.
Hälsningar Birgitta L



Hälsningar från ett glatt gäng på en intressant och upplevelserik SGS-resa till Guyanaländerna. Anders Haglund delade med sig av sin stora kunskap och lyckades förhindra att någon av oss ramlade ner i det mäktiga Kaieteur Falls i Guyana trots att det inte fanns minsta stängsel.



Hälsningar från Cajsen och Irene på konst- och blomsterresa i Holland.



Hej!
Harpa är inte bara ett instrument, här är det ett stiligt konserthus och kongresscenter.
Hälsningar
My Jakobsson i Reykjavik.

SGS:are blev frimärken i Bhutan

I samband med den första av vårens SGS-resor till Bhutan förädrades gruppen med möjligheten att bli förevigade på frimärken. Nu är inte detta en så stor sensation som det kan tyckas eftersom det Bhutanesiska postverket helt enkelt erbjuder möjligheten till envar som så önskar att låta sig fotograferas och sedan trycks ett frimärksark digitalt med den tagna bilden. Och vips så hade man sina egna frimärken till vykortet!

Dag Jonsson



Resemästarens sidor

På vårträffen i Vadstena presenterades två nya förslag på resor. Den ena till Zambia och Malawi och den andra till Paraguay eventuellt i kombination med Iguassufallen och Uruguay. Det var stort intresse för båda resorna, så du kan läsa mer nedan. Vill du få mer utförlig information om dem och andra

SGS-resor som är på gång rekommenderar jag dig att gå in på vår hemsida, www.sgsresa.nu. Där läggs reseprogrammen ut så fort de är klara. Du kan också kontakta respektive researrangör och det är dem du kontaktar om du vill anmäla intresse eller boka en resa.

Kalendarium

Surinam, Guyana & Franska Guyana

7–22 november 2015 Vänkelista!
2-17 april 2016.
Boka!

Palestina & Israel

15-22 november 2015
6-13 mars 2016
Boka!

Colombia

13 februari – 1 mars 2016
Vänkelista!

Västfjordarna på Island

3-10 juli 2016
8-15 juli 2016
Boka!

Södra Afrikas smaragder

september 2016
Intresseanmälan!

Från Cumming till Calcutta

13 november – 6 december 2016
16 november – 9 december 2016
Boka!

Vilda Paraguay med Anders Haglund

oktober/november 2016
februari 2017
juli/augusti 2017
Intresseanmälan!

SURINAM, GUYANA & FRANSKA GUYANA MED ANDERS HAGLUND

En av de första resorna med SGS var just till Surinam, Guyana och Franska Guyana. Det är fortfarande, 25 år senare, tre av de minst besökta länderna i Sydamerika (även om Franska Guyana egentligen är en del av Frankrike). Det är otillgängliga områden



utan egentliga sevärdheter – så när som på den vidsträckta orörda regnskogen och de många folkgrupperna med ursprungsbefolkning! För oss har området blivit känt mycket tack vare Jan Lindblads resor och om möjligt ska vi träffa några av dem som är med i hans bok.

Orörd regnskog och indianstammar

Vår resa fokuserar på Surinam, ett mycket glest befolkat land. I små flygplan flyger vi ut i regnskogen till Palumeu Jungle Lodge. Det blir vår bas de kommande nätterna. Med lokala naturguider färdas vi i båt på floden och till fots för att utforska den ostörda regnskogen och besöka amerindianerna. Vi reser landvägen till Franska Guyana, besöker St Laurent och får ta del av Franska Guyanas fängelsehistoria. På resan i april får vi också se sköldpaddor när de kommer upp och lägger ägg. Bland annat räknar vi med att få se den största av dem alla, havslädersköldpaddan.

I Guyana besöker vi huvudstaden Georgetown och flyger ut till Kaieteur Falls - 5 gånger högre än Niagarafallen! Dessutom har vi ett par fina dagar i regnskogen innan vi flyger tillbaka till Paramaribo i Surinam och vidare hem eller till Curacao och Bonaire om man valt att förlänga resan.



Regnskog från ovan.



Kaieteurfallen.

Datum: 7–22 november 2015. Full!

2-17 april 2016. Platser kvar!

Pris: Stockholm 61 900 kr. Avresa från Köpenhamn och Göteborg på förfrågan.

Anmälan görs till arrangören:

Lotta Borgiel, Gränslösa Resor AB, Marsjö Hvilan, 643 94 Vingåker tel 0151-209 00, e-post lotta@granslosaresor.se

Boka!

PALESTINA OCH ISRAEL HISTORISKA PLATSER, SPÄNNANDE MÖTEN OCH FIN NATUR

Ett besök i Palestina, vår senast erkända stat, och Israel ger oss många upplevelser! Tre stora världsreligioner har satt sin prägel på området och dess historia sträcker sig flera tusen år bakåt i tiden. Vi kommer bland annat att besöka den världsarvslistade Masadafästningen, belägen på en 300 meter hög klippa i Negevöknen och Jeriko, som inte bara räknas som den äldsta staden i världen, utan även som den lägst belägna staden. Döda havets strand är världens lägst belägna plats och självklart ska vi bada i världens saltaste hav där man flyter som en kork. Det var också här vid Döda havet som de omtalade Dödahavsru- larna hittades i en grotta.

Jerusalem bjuder på sevärdheter som Klippdomen på Tempelplatsen, Västra muren ”klagomuren”, judarnas allra heligaste plats och den kristna Uppståndelsekyrkan. Dessutom är den gamla staden en sevärdhet i sig med sin gamla stadsmur och de välfyllda basarerna. I Betlehem ska vi naturligtvis besöka Födelsekyrkan, som fick sin omdiskuterade plats på världsarvslistan så sent som 2012. I Palestinas andra största stad, Hebron, besöker vi Ibrahimmoskén, vandrar i basarerna och ser glasbläsning. Vi kommer också att göra ett intressant besök i hantverks-kooperativet i Idla och på SIRA skolan i Betlehem.

Få platser i världen samlar så många olika religioner, rik historia och fångslande natur. Vi bor i Palestina (4 nätter i Jeriko och 3 nätter i Betlehem) och besöker Jerusalem på en dagsutflykt. En resa till Palestina och Israel gör oss också påmind om den pågående konflikten i området. Vår resa tar inte ställning i frågan utan det är upp till var och en att bilda sig sin egen uppfattning.

Datum: 15-22 nov 2015 och 6-13 mars 2016 (8 dagar)

Pris från Stockholm: 17 700 kr inkl allt utom personliga utgifter. Avresa från Köpenhamn, Göteborg, Luleå och Umeå på förfrågan!

Antal deltagare: 15-20 personer

För mer information och intresseanmälan: Gränslösa Resor 0151-209 00, info@granslosaresor.se



Nicklas From är av de palestinska myndigheterna certifierad reseledare sedan januari 2011 och har lett flera resor till Israel och Palestina. Tillsammans med vår engelsktalande lokalguide, kommer han att se till att vi får en reseupplevelse utöver det vanliga.

- Det är fantastiskt roligt att få visa allt som landet erbjuder och jag vill verkligen att fler ska få uppleva den otroliga mångfalden i detta fascinerande område, säger Nicklas. Blandningen av en tiotusenårig historia, hisnande naturupplevelser, tre världsreligioner och mötet med genuina människor i deras vardag är det som gör programmet så speciellt.

Boka!

COLOMBIA - STILLA HAVET, ANDERNA OCH KARIBISKA HAVET.
Traditionella byar, vackra kolonialstäder, Kaffetriangeln och härligt varierad natur.

Vi besöker det evigt gröna Anderna med sitt behagliga klimat, njuter storslagen natur från en ekolodge vid Stilla havet och trivs i det harmoniska Karibien. Vi kommer till tre väldigt olika storstäder på denna resa. I metropolen Bogota besöker vi Latinamerikas kanske bästa guldmuseum och bekantar oss med Fernando Boteros konst som så tydligt gestaltar landet. Känslan att sitta på ringmuren i Cartagena på kvällen, känna brisen och sippa på en kall dryck till skön karibisk musik blir ett bestående minne. Medellin har genomgått en kraftig förvandling på senare år och nyligen prisats som världens mest innovativa stad, mycket beroende på de infrastrukturprojekt för stadens fattiga delar, såsom bibliotek, moderna linbanor och gigantiska rulltrappor upp till bostadsområden högt upp på bergen. Här åker vi till en fantastisk utkiksplats och blickar ut över staden. Colombias kaffe är världsberömt. Vi får lära oss alla steg i kaffeproduktionen och bor på trevliga gårdar i Kaffetriangeln. I San Augustin hittar vi den största koncentrationen av religiösa och megalitiska skulpturer i hela Sydamerika och inramningen med dess vilda landskap är fantastiskt att uppleva. En självklar höjdpunkt på resan blir när vi flyger till Stillahavskusten och bor tre nätter på en prisbelönt lodge. Härifrån ska vi utforska nationalparken Utria som är otroligt rik både gällande flora och fauna. Utifrån vår lodge gör vi också utflykter till närliggande byar befolkade av embrea, en grupp ursprungsinvånare samt en by med afro-colombianer. Ciceron på resan är Fredrik Lennartsson. Fredrik har en kandidatexamen i Utveckling och internationellt samarbete och har jobbat med handikappades situation i Colombia. Fredrik har tio års erfarenhet av landet och är bosatt i Bogota.

Datum: 13 februari – 1 mars 2016

Resans pris: 44 800 kronor

Arrangör: Världens Resor 08-669 55 25, info@varldensresor.se

Antal deltagare: Max 18 personer

Väntelista!

VÄSTFJORDARNA PÅ ISLAND
VÄLKOMMEN TILL EN AV VÄRLDENS BÄST GÖMDA HEMLIGHET

Välkommen till en plats där kultur möter natur i ett enda stort äventyr. Vi erbjuder dig en resa till en plats som har utsetts till en av de 24 mest bevarade hemligheterna i världen av Time Magazine. Följ med oss till Västfjordarna på Island. Här kommer du inte bara att få vara med om en resa, du kommer att få vara med om ett äventyr. Omringa dig utav fantastisk miljö, möt lokalbefolkningen och se hur de lever i



Foto: Didier Baertschiger



Foto: Sigurdur Jonsson

små men blomstrande byar. Kom nära djur och natur och låt dig inspireras av den fascinerande historia Island har att erbjuda då vikingarna strövade omkring bland vulkaner och fjordar. Smaka på nyfångad fisk och om du vill kan du själv få tillaga äkta isländsk mat. Känn värmen från källan som omfamnar dig och låt dina tankar sväva iväg om den uråldriga mytologin om älvor och dvärgar. Få en upplevelse du sent kommer att glömma. Följ med oss och dela vår passion för Island!

Resrutt: Reykjavik och bad i den Blå Lagunen - Borgarfjörður, Snæfellsnes-Breidafjörður Islands skärgård – Latrabjarg - Vestfjordarna och Sudureyri – Hornstrandir - Isafjörður

Höjdpunkter: Islands utpost, storslagen natur, bad i varma källor, vulkaner, fågelskådning, unika matupplevelser, möte med människor

Datum: 3 juli – 10 juli 2016 (1 plats kvar)

8 – 15 juli 2016

Pris: 23 850 kr

Arrangör: Disa på Grönlandsresor, info@gronlandsresor.se, 08-556 269 70

Antal deltagare: 12-20

Boka!

FRÅN KUNMING TILL CALCUTTA MED FESTIVAL HOS NAGAFOLKET
– YUNNAN, ÖVRE BURMA OCH NORDÖSTRA INDIEN.

Spännande gränsövergångar, storslagen natur, okända folkgrupper och häftiga städer.

På senare år har gränserna från Burma öppnats till Kina och nu senast Indien. Vägen Burma Road som kineser och engelsmän etablerade mellan Kunming och Calcutta under 2.a världskriget är nu återetablerad, vilket gör att det går att göra en oerhört spännande resa genom några av Kinas, Burmas och Indiens



mest intressanta områden. Vi färdas genom ett storslaget landskap över floderna Mekong, Salween, Irrawaddy och Chindwin. Vår resa börjar i Kunming, landar halvvägs i Mandalay och avslutas i Calcutta. Tre superintressanta kulturstäder som alla är väldigt olika. I övrigt rör vi oss genom vackra bergsområden som i alla tider varit väldigt svårtillgängliga. Hela området befolkas av olika etniska minoriteter, bland annat bai och dai i Kina, shan och chin i Burma samt meetei och naga i Indien. Merparten av dessa grupper ingår i den tibeto-burmanska språkgruppen.

Vi stannar till vid några riktigt fina små traditionella bergsbyar i Yunnan och gör ett besök bland vulkanerna i Tengchong. I Burma färdas vi över bergen i Shanprovinsen innan vi möter de olika gamla kungadömena kring Mandalay. Burmas västra delar har varit stängda i många år. Nu åker vi genom provinsen Chin till sällan besökta byar. Chin har gjort sig kända för sina speciella spindel tatueringar som täcker kvinnornas ansikten. I nordöstra Indien besöker vi två av Indiens sju systrar; Manipur och Nagaland. Bägge provinserna har länge slagits för oberoende från Indien, men på senare år har det varit mycket lugnare vilket gör att vi kan besöka området. Årets största festival, Näshornsfestivalen, äger rum i Nagaland under tiden vi gör resan. Festivalen äger rum mellan 1 och 7 december varje år. Festivalen blir en av många höjdpunkter på denna resa.

Datum: 13 november – 6 december 2015, leds av Peter Nyman (3 platser kvar)

16 november – 9 december 2016, leds av Jörgen Fredriksson (1 plats kvar)

Pris: 42 500 kronor

Arrangör: Världens Resor 08-669 55 25, jorgen@varldensresor.se

Antal deltagare: Max 18 personer

Boka!



ZAMBIA OCH MALAWI - SÖDRA AFRIKAS SMARAGDER

Följ med på en annorlunda safariresa till Malawi och Zambia. Två nästan bortglömda resmål i Södra Afrika. Vi blandar safari med öboende och snorkling i Lake Malawi och avslutar resan med de mäktiga Victoriafallen. Detta är en resa som passar ung såväl som gammal. Man behöver inte vara i fysisk topptrim för att hänga med på denna resa men en fördel om man kan ta sig i en båt och ur då det blir en del båtak-

titiviter. Vid avslutningen kan man med fördel också gå över till Zimbabwe sidan av Victoriafallen för att se fallen från den sidan och kanske göra någon mer spännande aktivitet där.

Malawi: Gröna berg, bördiga jordbruk och Malawisjön

Vi flyger in till Lilongwe i tätbefolkade republiken Malawi, som ligger centralt i Afrika mellan Zambia, Mocambique och Tanzania. Malawisjön upptar en femtedel av landets yta. Här har vi vandringar, safari vid Shirefloden och avslappnat "Robinson"-liv mitt i Malawisjön.

Zambia: Sällan besökta nationalparker och mäktiga Zambezifloden

Zambia med sina drygt 14 miljoner invånare av olika bantufolk har gräns till inte mindre än åtta länder men ingen kust. Däremot stora floder och Zambezifloden den mäktigaste. Vi flyger in till Mfuwe och njuter av tätsafari i unika South Luangwa National Park med vandringssafari, nattsafari och gamedrives. Vi avslutar med de mäktiga Victoriafallen som imponerar med sin vattenrök. "A sight so lovely must have been gazed upon by angels in their flight" som Dr Livingstone lär ha sagt.

Datum: september 2016

Pris: 52 000 kr från Stockholm/Köpenhamn/Göteborg

Antal deltagare: 12-18 personer

Färdledare: Johan Stenkula är professionell safariguide med akademiska studier i bl.a. geografi, historia och religion från Uppsala Universitet och från California State University. Johan har arbetat som safariguide i 16 år och har bred erfarenhet av vilt- och fågelskådning, framförallt i Östafrika, men även i Botswana, Namibia,





Zambia, Zimbabwe samt Sydafrika.

För intresseanmälan och mer information: kontakta Klas Wallin på Tour Africa, tel 0140-30 50 50, klas.wallin@tourafrica.se

Intresseanmälan!

VILDA PARAGUAY MED ANDERS HAGLUND

Vill man se både puma och jaguar är det få platser, om ens någon, där chanserna är större än i Paraguay, även om det krävs viss tur här också förstås. Dessutom finns inte mindre än 400 arter fågel, 10 000 arter fjärilar, tapirer, jättebältdjur, krabbätande tvättbjörn, apor, grodor... I detta bortglömda land i Sydamerika bor bara 6,8 miljoner människor och de flesta lever i de södra delarna av landet. I norr är det naturen som härskar. Här är stora naturområden intakta och viltlivet rikt. Området Chaco i norr anses vara Sydamerikas bästa område för att spana däggdjur. Dit går vår resa.



Jesuiternas lämningar – ett världsarv

Men Paraguay har inte bara ett rikt växt och djurliv, det har också en rik historia och fina världsarv. Jesuiterna etablerade sig här på 1600-talet. De byggde kyrkor och samhällen där de samlade lokalbefolkningen. Ruinerna finns kvar och det syns tydliga spår hur kristendom och i viss mån ursprungsbefolkningens tro och traditioner blandats. Idag är resterna av denna epok upptagna på UNESCO:s världsarvslista. Vi ska också få inblick i detta.

Vår resa: Resan är ännu i planeringsskedet. Det vi vet är att gruppen blir liten, max 9 deltagare plus Anders Haglund, eftersom det inte finns infrastruktur i det område vi ska besöka att ta emot större grupper.

Eftersom ni blir så få kommer vi inte att kunna boka en gruppbiljett, utan vi kommer att boka individuella flygbiljetter. Det ger dig frihet att förlänga resan om du vill fortsätta på egen hand. Snabbast och billigast är att flyga in via Sao Paolo i Brasilien.

Finns det intresse att utöver Paraguay åka landvägen till Uruguay och eventuellt besöka Iguassufallen på vägen, kan vi lägga in det i resan och då flyga hem från Uruguays huvudstad Montevideo, men det blir förstås också lite kostsammare då det blir fler dagar och en något dyrare flygbiljett.

Har du önskemål, får du gärna vara med och påverka resan. Hör av dig till Lotta Borgiel på Gränslösa Resor!

Tid: Vi planerar tre avgångar eftersom det är så få deltagare per resa. oktober/november 2016, februari 2017, juli/augusti 2017

Budgeterat pris: Vi planerar en resa på cirka 2 veckor och räknar med ett pris på cirka 45 000 kr inklusive allt utom privata utlägg.

Färdledare: Anders Haglund, biolog och en av SGS mest rutinerade och uppskattade färdledare.

Arrangör: Lotta Borgiel, Gränslösa Resor, tel 0151-209 00, lotta@granslosaresor.se

Intresseanmälan!



B



Ans: S.G.S. CO Ewa Kruttsen,
Pellemsgatan 8, 461 20 Trollhättan



*Ranunkel och blåklocka stodo på äng,
kvällsvind tystnade, smög sig sakta i
blomsteräng.
Blåklocka nickar, blek om kind.
Dimmorna väfva konstfulla täcken;
under de mjuka vecken
blommorna slumra med slumrande vind.*

J.L. Runeberg