

BOLIVIA
SGS
Scandinavian Geographic
Society







Dag 1 - AVRESA

Avresa från Sverige



Dag 2 - 3 - ANKOMST OCH COROICO

När vi anländer till Sydamerika och till La Paz i Bolivia på morgonen åker vi direkt vidare till Coroico.

Coroico är förmodligen den mest natursköna staden i Bolivia. Den ligger halvvägs upp på en bergssluttning och omges av skog med utsikt över tropiska dalar och bergskedjor. Här åker många bolivianer på weekendresor för att njuta av sol och värme. Området är även känt för "Dödens väg", men att ta sig hit är numera säkert sen den nya motorvägen kom år 2006.

Under våra dagar här kommer vi besöka ett kaffeplantage där vi får lära oss om kaffets tillverkningsprocess samt kaffets kultur och historia i området.

Vi kommer även besöka Senda Verde där vi får se en del av Bolivias fågel- och djurliv med bland annat apor, papegojor och andiska björnar. Coroico har även fantastiska vandringsleder och naturliga källor vid vattenfallen som man kan bada i.

Boende i Coroico

Dag 2: Middag

Dag 3: Frukost och lunch



Dag 4 - COROICO TILL SUCRE

Nu är det dags för oss att lämna detta naturområde för att ta oss tillbaka La Paz och vidare med flyg till den vita staden Sucre.

Boende i Sucre

Frukost och middag



Dag 5 - SUCRE

Sucre är staden som är byggd i kolonialstil och är av bolivianerna själva utnämnd till den vackraste staden i Bolivia. Men är även Bolivias andra huvudstad och ligger på 2700 meters höjd över havet. Idag börjar vi med en guidad tur i Sucre för att lära känna staden, vi besöker bland annat ett textilmuseum, frihetshuset, en vacker park och utsiktsplats. Vi kommer även göra ett besök på en marknad och en kyrkogård.

Boende i Sucre

Frukost och lunch



Dag 6 - TARABUCO

Vi tar bussen till Tarabuco marknad, där du möter den bolivianska indiankulturen på nära håll. Vi blir guidade runt på den lokala marknaden och får chansen att se hur den lokala befolkningen gör sina inköp för veckan. Marknaden är verkligen till för lokalbefolkningen i och med att turisterna inte kommit i stor utsträckning till Bolivia ännu är här inte mycket turister.

Eftermiddagen spenderas på egen hand eller för de som vill, följa med på en tur i dinosauriernas spår(tillval). I ett kalkbrott utanför staden har det hittats spår efter dinosaurier, nu finns det en park där vi både får se spåren och fullstora modeller av dinosaurier.

Boende i Sucre.

Frukost och lunch



Dag 7 - SUCRE TILL POTOSÍ

På bussresan till Potosí(3 timmar) njuter vi av naturens skönhet samtidigt som vår guide berättar om Bolivia. Potosí är upptagen på Unescos världsarvslista och är världens högst belägna stad, på 4090 m öh. Det är svårt att inte förälska sig i denna mysiga plats. Vi bekantar oss med Potosí genom en rundtur där vi bland annat besöker Santa Theresa klostret. Det finns gott om tid att på egen hand utforska staden och kan då bland annat göra ett besök på Casa de la Moneda, som beskriver en del av Bolivias historia.

Boende i Potosí.

Frukost, lunch och middag



Dag 8 - POTOSÍ TILL UYUNI

Förmiddagen är fri för egna upptäckter, kanske besöker ni silvergruvan? På bergssluttningen strax ovanför Potosí ligger den välkända silvergruvan, där silver brutits sedan 1500-talet. Staden Potosí historia inleddes redan år 1544 då indianen Diego Huallpa upptäckte silver i området. Året efter grundades staden till den spanske kungen Carlos V ära. Utgrävningarna lät inte vänta på sig, och den första sändningen av silver skickades till Spanien. Silvergruvan i Potosí är fortfarande levande och drivs idag som ett kooperativ. Det är en hård verklighet för gruvarbetarna och trots den långa gruvtraditionen har förhållandena endast marginellt förbättrats sedan gruvan startades. Om ni vill kan ni boka en tur under jord för att själv få se och uppleva gruvarbetarnas vardag.

Efter den lediga förmiddagen fortsätter vi vår resa med buss söderut mot Uyuni (ca 4 timmar). Naturen är fortsatt vacker och bland annat får vi för första gången under resan se lamadjur och ev. vicuna som är ett vilt lamadjur med mycket kort päls.

Vi stannar till och tar bilder av en stor gräsplatå med tusentals lamadjur. Vår guide berättar under resan om vad vi ser och om Bolivia.

Boende i Uyuni.

Frukost och lunch





Dag 9 - JEEPTUR

Nu följer några dagars jeeptur ut i vildmarken! Här finns det få boende, restauranger och människor. Det väntar nu fantastiska och varierande upplevelser på hoppiga vägar, som är olikt något annat!

Vi börjar med att uppleva Salar de Uyuni, världens största saltöken. Likt ett fantasilandskap breder högplatån ut sig på ca 3600 meters höjd och ser ut som en isbeklädd vintersjö. Vi utforskar det enorma vita saltlandskapet genom en jeeptur.

I det vidsträckta saltområdet finns flera vackra öar insprängda. Växtligheten består till stor del av höga kaktusar, som trotsar den ogästvänliga jordmånen. Saltlandskapet, som är 10 580 km² stor, är beviset för att området en gång varit plats för ett inlandshav. Vi äter lunch från en av "öarna" mitt i öknen.

Boende i Saltöknen.

Frukost och enklare middag som lagas på plats



Dag 10 - JEEPTUR

När vi är mätta på salt styr vi Jeepfärden vidare söderut genom ett fantastiskt landskap, mot Laguna Colorada i det sydvästra hörnet av Bolivia. Turen tar oss med till fantastiska platser men som höjdpunkt är den vackra röda sjön Laguna Colorada med tusentals flamingos. Namnet betyder översatt "den färgade sjön", och sjöns annorlunda färg kommer genom de röda algerna som finns i vattnet.

Färden fortsätter till 5000 m öh och en plats med vulkanisk aktivitet. Här ser vi hur det bubblar ur marken i stora lergrytor mitt i ett ökenliknande landskap. Även detta område var en gång en del av det stora inlandshavet.

Boende i Villamar.

Frukost, picknicklunch och enklare middag som lagas på plats



Dag 11 - JEEPTUR

Idag är sista dagen vi åker på en Jeeptur och dagens höjdpunkt är den svarta sjön, Laguna Negro. Vi besöker även vackra stenformationer som liknar raukar och landskapet runt om är väldigt fascinerande och vackert.

Vi avslutar med att köra tillbaka till Uyuni.

Boende i Uyuni.

Frukost och picknicklunch





Dag 12 - LA PAZ

Vi lämnar detta vackra och fascinerande område för att flyga till kontrasternas stad, La Paz. Här möter du en härlig mix av gammalt och nytt, där traditionellt klädda indianer samsas med kostymklädda affärsmän. Staden är vackert belägen i en gryta, omgiven av Andernas höga bergstoppar. Nästan överallt i staden ser man Bolivias högsta berg, den vackert snöklädda vulkanen Illimani, 6 490 meter hög.

La Paz är världens högst belägna huvudstad på 3600 m ö.h. och är fylld med små gränder, kullerstensbelagda torg, restauranger och mysiga caféer. Vi lär känna staden och den bolivianska befolkningen på närmare håll genom en guidad tur i staden.

Boende i La Paz.

Frukost och middag



Dag 13 - LA PAZ

Idag upptäcker vi La Paz genom att åka linbana för att få en underbar utsikt över La Paz.

Nästa stopp är, Fundacion Qhanawara, en verksamhet som vi stödjer varje månad. Det är en svensk tjej som har startat ett fritids för barn i en fattig by utanför La Paz. Här får barnen hjälp med läxor, leka och ha kul, mat och även läkarhjälp om så behövs.

Boende i La Paz.

Frukost och picknicklunch



Dag 14 - LA PAZ TILL TIAHUANACO OCH HUATAJATA

Idag åker vi till Tiahuanaco som är en pre-Inka stad i Bolivia. Platsen finns med på Unescos världsarvslista och har varit med sedan 2000.

Tiahuanaco ses av de flesta arkeologer som en av de viktigaste platser fram till Inka imperiet och är en vacker och spännande plats för besökare. Vi åker sedan vidare till Huatajata.

Boende i Huatajata.

Frukost och lunch



Dag 15 - HUATAJATA TILL COPACABANA

Idag följer vi i äventyraren Thor Heyerdahls spår genom att bland annat besöka Andean Roots Eco Village. De tre bröderna Limachi som hjälpte Heyerdahl att bygga bland annat båten Kon-Tiki kom härifrån. Med Kon-Tiki seglade besättningen från Callao i Peru år 1947 till Polynesien.

Förutom den norska besättningen fanns svensken Bengt Danielsson som var kock, sociolog och tolk när det behövdes.

På eftermiddagen åker vi till Copacabana.

Boende i Copacabana.

Frukost och middag





Dag 16 - SOLÖN

Från världens högst belägna farbara sjö på gränsen mellan Bolivia och Peru har vi enastående utsikt mot de snöklädda Anderna på över 6 500 meters höjd. Vi gör en heldagsutflykt till den vackra Solön i Bolivia som imponerar med terrassodlingar och enorma vyer. Solön ligger i Titicacasjön som har 41 öar. Den anses helig och vara hemvist åt inkaguden Inti. Vi tar en privat båt ut till ön där vi besöker solbordet och andra viktiga Inkaplatser. Ni får även chansen att vandra över ön.

Boende på Solön

Frukost och picknicklunch



Dag 17 - COPACABANA TILL RURRENABAQUE

Vi börjar dagen med en båttur tillbaka till Copacabana och sedan transfer till flyget som ska ta oss till Rurrenabaque på eftermiddagen.

Boende i Rurrenabaque

Frukost och middag



Dag 18 - PAMPAS

Vår Pampas tur avgår från Rurrenabaque på morgonen. Vi reser till Santa Rosa del Yacuma, ca 2,5 timmar bort. Från Santa Rosa, är vår lodge en kort 15 minuters båttur uppför Yacumafloden. Vi anländer till vår lodge tidig eftermiddag, precis i tid för en uppfriskande juice och kort vilopaus.

Den första dagen tillbringar vi med båt genom flodernas labyrintnätverk så vi får se Pampas. Längs vägen hjälper guiden oss att upptäcka olika vilda djur som det bolivianska Pampas är känt för. Vi kommer säkert få se kajmaner, alligatorer, apor, oräkneliga fåglar och allas favorit: rosa delfiner. Vi återvänder till vår lodge när solen börjar gå ner och vi har chansen att få en spektakulär syn över det platta Pampas.

Boende i Santa Rosa del Yacuma

Frukost, lunch och middag



Dag 19 - PAMPAS

Nästa morgon ska vi utforska mer men denna gång på en vandring längs den gamla Santa Rosa - San Borja vägen. Den gamla vägen var förr den enda som förband dessa två små städer, men den ersattes senare med en större väg och har sedan dess blivit ogenomtränglig med bil. Grusvägen är perfekt för att få se djurlivet: kajmaner och anakondor som sträcker ut sig i solen och fåglar som cirklar ovanför oss på jakt efter mat.

På eftermiddagen är vi åter tillbaka i båten och åker iväg för att hitta Pampas nattliga djurliv. Kajmaner, vilda katter och andra nattliga rovdjur har ett speciellt membran över deras ögon som hjälper dem att se på natten. Du kan lätt upptäcka dessa rovdjur när de är längs strandkanten för deras öron lyser rött när ficklampan lyser på dem.

Boende i Santa Rosa del Yacuma

Frukost, lunch och middag





Dag 20 - PAMPAS TILL LA PAZ

Passa på att gå upp före gryningen för att se soluppgången! Den uppgående solen kastar en röd nyans över Pampas, skapar ett rikt och vackert landskap som du sent kommer glömma. Efter frukost, drar vi iväg på hästryggen för att se vad vi kan hitta på det flacka Pampas. Aporna har sina hem på öarna av skog som finns utströdda i landskapet. Vi kan se capuchin, ekorre och vrålapor. Håll utkik efter sengångare som samlar löv i grenarna ovanför dig.

Vi är åter tillbaka på lodgen i tid för lunch innan det är dags för att återvända till Rurrenabaque.

På kvällen flyger vi till La Paz för att avsluta vår resa tillsammans.

Boende i La Paz

Frukost och lunch



Dag 21 - HEMRESA



Tillval 1 MADIDI

Dag 20 – RURRENABAQUE.

Efter att övriga gruppen har lämnat Rurrenabaque har ni tid på egen hand att utforska staden eller bara vila upp sig inför nästa äventyr.

Boende i Rurrenabaque

Frukost, lunch



Dag 21- MADIDI NATIONALPARK

På morgonen åker vi båt till Madidi nationalpark som är en del av Amazonas stora regnskogsområde. I Madidi finns en mångfald djurarter varav många tyvärr är utrotningshotade. Något av det mest imponerande med parken är att den är hem för mer än 1100 olika fågelarter. Det är en anseelig mängd, men tyvärr är de inte alltid lätta att få syn på.

Under båtturen på floden Rio Beni, som tar oss till vårt boende, slingrar sig genom regnskogen. Ofta reser sig skogen upp på bergssluttningarna, ha kameran redo för vackra motiv som passeras på färden.

Genom en vandring i regnskogen kommer vi nära fåglar och apor, även om de är svårupptäckta. Idag besöker vi även en indianby, där invånarna fortfarande lever som de gjort under väldigt lång tid.

På kvällen görs en "nattvandring" i regnskogen för att få chans att se de nattaktiva djuren.

Boende i Madidi.

Frukost, lunch och middag



Dag 22- MADIDI NATIONALPARK TILL LA PAZ

Äventyret i regnskogen fortsätter och dagen spenderas med att tillsammans med en guide uppleva alla skogens ljud och förhoppningsvis upptäcka många djur- och växtarter.

Även en båttur där vi spanar efter kapibarar som är världens största gnagare, tapir, jaguar och apor. Där finns även så man kan bada vid ett litet vattenfall.

Senare på eftermiddagen ska vi ta flyget till La Paz för att sedan flyga hem till Sverige igen.

Boende i La Paz

Frukost



Dag 23 – HEMRESA



Tillval 2

Dag 21 - FLYG TILL CUZCO

Vi tar flyget till Cuzco för att ha en guidad tur i staden. Den gamla inkahuvudstaden på 3 400 meters höjd, har med sina charmiga gränder fått epitetet Sydamerikas vackraste stad. En guidad tur i Cusco tar oss med på ett besök i Soltemplet, katedralen samt en vandringstur runt större delen av staden för att höra dess fascinerande historia. Efter den guidade är vi lediga resten av dagen.

Boende i Cuzco

Frukost



Dag 22 - HELIGA DALEN

Urubambadalen var inkafolkets heliga dal och här gör vi ett heldagsbesök för att se på inkaruinerna. Vi besöker fästningen Sacsayhuaman som byggdes för att försvara sig mot invaderande stammar som hotade inkafolket. Vi besöker en alpacka- och lamafarm, samt en stiftelse som tar hand om djur som skadat sig, här får vi eventuellt se en puma och en kondor. PISAQ som är nästa besök är känd för sin färgstarka och livliga marknad.

Vi besöker en inkaruin som ligger på bergskanten till ett stup med en otroligt vacker utsikt. Vi tar oss vidare till byn Ollantaytambo. Denna charmiga lilla by i Inkadalen har verkligen en rik historia och är den enda by i Peru där inkas stadsplanering finns kvar i original. Dessutom står den med en fantastisk tempelkonstruktion, strategiskt belägen på bergssidan ovan staden. Efter en historierik dag tar vi tåget till Aguas Calientes som är samhället närmst Machu Picchu.

Boende i Aguas Calientes.

Frukost och middag



Dag 23 - MACHU PICCHU

På morgonen tar vi bussen till Machu Picchu som bara ligger 15 minuter bort för att njuta av att dimmorna lättar över Machu Picchu med förhoppningsvis perfekt utsikt. Under dagen får vi en guidad tur av Machu Picchu och inkarikets fascinerande värld och möjligheten att bestiga Wyana Picchu.

Ni åker själv tillbaka när ni känner er klar med Machu Picchu och får då lite egen tid i Aguas Calientes, och precis som stadens namn (på spanska varmt vatten) finns det möjlighet att bada i stadens varma källor.

Vi tar tåget tillbaka till Cusco.

Boende i Cusco.

Frukost och picknicklunch





Dag 24 - TILL LIMA OCH HEMRESA

Vi tar flyget till Perus huvudstad Lima (ca 1,5 timme). Vi följer med på en kortare guidad tur i staden. På denna tur åker vi buss och besöker några av stadens sevärdheter.

Här avslutar vi vår resa tillsammans och flyger antingen hem på kvällen eller morgonen, beroende på när bästa flyget finns.

Boende i Lima eller hemresa

Frukost och lunch

Gruppresa i mindre grupp ca 8-16 personer med svensktalande reseledning och engelsktalande specialistguider

Pris/person	41 900 kr
Avresa	20 mars 2018 fullbokad 11 april 2018 fullbokad 10 april 2019
Antal dagar	21
Länder	Bolivia

Ingår:

- Svensktalande reseledare och engelsktalande lokala guider
- Måltider enligt program
- Flyg tur/retur Skandinavien
- Transporter och inrikesflyg
- Boende enligt program
- Utflykter och inträden enligt program

Ingår ej:

- Personliga utgifter
- Dricks
- Dryck
- Lokal flygplatsskatt och eventuellt visum

Tillval 1 Madidi 3600 kr

Med engelsktalande lokal guide i internationell grupp

Tillval 2 Machu Picchu 7 900 kr

Med svensk reseledning och engelsktalande lokal guide i mindre grupp ca 8-16 personer.